

Η Σύναξη των Παμμεγίστων Ταξιαρχών.

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης (†).



Οι άγιοι Άγγελοι είναι οι άγγελοι της ταπεινώσεως, η οποία συνεχώς ελκύει την Χάρη του Θεού στα πρόσωπά τους. Και συνεχώς εγγίζοντας τον Θεό, λαμβάνουν Φως από την Τρισήλιο Θεότητα και όλοι γίνονται Φως, όπως λέγει ο Ψαλμωδός· «ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα» (Ψαλμ. 103:4). «Πυρός φλόγα» σημαίνει “πυρ φλέγον”. Και όσο πιο πολύ πλησιάζουν στον Θεό, τόσο περισσότερο φωτίζονται από τον Θεό και είναι σε μία διαρκή πορεία φωτισμού. Δεν είναι σε τελειωμένη κατάσταση η δόξα των αγίων Αγγέλων, αλλά είναι σε μία δυναμική μετοχή στο Φως της Αγίας Τριάδος.

Είναι όλοι Φως και φωτίζονται όλο και περισσότερο. Και αυτό το οποίο γίνεται στους αγίους Αγγέλους πρέπει να γίνεται και στην ζωή των Χριστιανών και ιδιαιτέρως στην ζωή των Μοναχών. Με την ταπείνωση και με όλες τις αρετές να κρατούμε την Χάρη του Θεού, αλλά και εγγίζοντας τον Θεό με τα άγια μυστήρια και την αδιάλειπτη προσευχή να γινόμαστε και εμείς Φως, και κάθε ημέρα η πορεία μας να είναι προς το Φως, ώστε όσο περνάει αυτή η ζωή τόσο και εμείς να γινόμαστε φωτεινότεροι και διαυγέστεροι και καθαρότεροι και λαμπρότεροι από το Φως του Χριστού.



Η ζωή του Χριστιανού δεν πρέπει να είναι στατική, δεν πρέπει να αφήνουμε την αμαρτία να μας καθηλώνει, αλλά πολεμώντας την αμαρτία κάθε ημέρα να αποκτούμε όλο και περισσότερο μία πνευματική φύση, μία περισσότερο διαυγή φύση, μία περισσότερο φωτεινή φύση. Διότι είναι αλήθεια, ότι ο Άγιος Θεός έχει πλάσει και τον άνθρωπο να γίνει και αυτός Φως, να συμμετάσχει στο Φως της Αγίας Τριάδος, να γίνεται το σώμα του καθημερινώς ελαφρότερο, πνευματικότερο, φωτεινότερο, αγιότερο, λαμπρότερο. Και αυτό μας υπενθυμίζει σήμερα η εορτή των αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων Δυνάμεων.

Ας μη τα ξεχνάμε αυτά, αδελφοί, διότι γι' αυτά εξήλθαμε από τον κόσμο και διότι η πολιτεία μας λέγεται αγγελική πολιτεία. Και λέγεται αγγελική πολιτεία και γι' αυτόν τον λόγο, διότι η πορεία μας πρέπει να είναι καθημερινά προς το Φως του Χριστού.

Εύχομαι η προστασία των αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων να περιτειχίζουν την κάθε μία ψυχή κάθε αδελφού στον αγώνα που έχει τον καθημερινό και να μας βοηθήσουν οι άγιοι Αρχάγγελοι, ώστε και εμείς κινούμενοι από θείο πόθο, όπως εκείνοι, κάθε ημέρα, όπως είπα, να γινόμαστε διαυγέστεροι και καθαρότεροι και λαμπρότεροι από το Φως της Αγίας Τριάδος.

Από το βιβλίο: † Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Ομιλίες σε Εορτές Αγίων (των ετών 1981-1991) Β'. Έκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2016, σελ. 54.

Πηγή : <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>