

Κεμαλιστές και το παραμύθι της Γαλάζιας Πατρίδας.

του Λεωνίδα Κουμάκη.*



Παρακολουθούμε, ολοένα και πιο καθαρά, την ενόχληση και την δυσαρέσκεια των Κεμαλιστών απέναντι στην τακτική των ισλαμιστών να επιβάλουν με το ζόρι και με νταηλίκια την Γαλάζια Πατρίδα σε όλους τους γείτονες της Τουρκίας αλλά και σε τρίτους.

Οι Κεμαλιστές είναι μαθημένοι να κάνουν τις βρώμικες δουλειές που επιβάλλουν τα παράνομα όνειρα του εθνικού όρκου των Νεότουρκων πουλώντας «πίστη» και επιδεικνύοντας «συνέπεια» προς την Δύση (Αμερική, Ισραήλ, Αγγλία, Γερμανία) και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.

Θεωρούν αποδεδειγμένα πετυχημένη την δική τους στρατηγική, κρίνοντας από την μαζική υποστήριξη που εξασφάλισαν για να εισβάλλουν ανενόχλητοι στην μαρτυρική Κύπρο το 1974.

Όσα ακούστηκαν κατά την διάρκεια της επεισοδιακής συζήτησης στο τουρκικό κοινοβούλιο στο τέλος Ιουλίου 2024, στο πλαίσιο έγκρισης προεδρικού διατάγματος με το οποίο η τουρκική κυβέρνηση εξουσιοδοτείται να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην Σομαλία για δύο χρόνια, υπήρξαν **εξόχως αποκαλυπτικά.**

Ο πρώην πρέσβης της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον και ήδη βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Ναμίκ Ταν, επέκρινε τη

στάση του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) στην εξωτερική πολιτική δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρόταση για τη Σομαλία που αγνοεί όλη αυτή την ιστορική και σύγχρονη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία. Όπως συνέβη πολλές φορές, προσπαθούμε να “βάλουμε γκολ” με **μια νοοτροπία κερδοσκόπου**» «Όσο το ΑΚΡ ισχυροποιούσε τη θέση του, έτεινε να μπλέκει τον τυχοδιωκτισμό με την εξωτερική πολιτική. Σε κάθε περίπτωση προτίμησε να ασκεί εξωτερική πολιτική με φωνές και κραυγές. Και δεν σταμάτησε εκεί. Ενίοτε ονειρεύτηκε την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν αρκέστηκε με τις διασυνοριακές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αναζήτησε υπερπόντιες περιπέτειες. Μόλις δυσκόλεψαν οι συνθήκες, δηλαδή όταν η **χρεοκοπία της οικονομίας χτύπησε την πόρτα μας**, ευτυχώς γύρισε αρκετά γρήγορα την πλάτη του στο **παραμύθι της «γαλάζιας πατρίδας»** στο οποίο επέμεινε για ένα διάστημα».

Στην ίδια συζήτηση που έγινε στο τουρκικό κοινοβούλιο ακούστηκαν σφοδρές επικρίσεις των Κεμαλικών προς τους ισλαμιστές διότι για ιδεολογικούς λόγους που έχουν σχέση με την Μουσουλμανική Αδελφότητα, η Τουρκία για μια ολόκληρη δεκαετία αποξενώθηκε από την Αίγυπτο και δημιούργησε εχθρικές σχέσεις, προσφέροντας στην Ελλάδα την ευκαιρία να οριοθετήσει μαζί της ΑΟΖ, βυθίζοντας το όραμα της Γαλάζιας Πατρίδας. Ο πρώην Τούρκος ΥΠΕΘΑ Χουλουσί Ακάρ που συμμετείχε στη συζήτηση κόντεψε να πάθει αποπληξία όταν κατηγορήθηκε για τα πεπραγμένα της περιόδου ευθύνης του, την ώρα που προσπαθούσε να υπερασπιστεί την Γαλάζια Πατρίδα κραδαίνοντας τον χάρτη της.

Οι Κεμαλιστές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να πετύχουν **τους ίδιους ακριβώς στόχους** με τον δικό τους «πολιτισμένο» τρόπο, καλοπιάνοντας τους δυτικούς συμμάχους – κυρίως το Ισραήλ -, «προσφέροντας» με συνέπεια σαν «αντάλλαγμα» την γεωστρατηγική αξία της σημερινής Τουρκίας, όπως ακριβώς έκαναν κατά την εισβολή στην Κύπρο. Θεωρούν πως οι ισλαμιστές, με τα νταηλίκια και τις κούφια απειλές, τελικά καταστρέφουν τους στόχους του εθνικού όρκου των Νεότουρκων.

Στις 3 Αυγούστου 2024 η αντιπολιτευόμενη Cumhuriyet δημοσίευσε ένα άρθρο γνώμης του βραβευμένου δημοσιογράφου Işık Kansu (γεννημένου το 1956) με τίτλο «Η Υπεράσπιση της Γαλάζιας Πατρίδας» – «Mavi

Vatan'ı Savunmak». Το άρθρο αυτό έμμεσα εκφράζει την άποψη των Κεμαλιστών για τους εθνικούς στόχους των Νεότουρκων, τους οποίους οι ίδιοι πιστεύουν πως μπορούν να εξυπηρετήσουν με άλλους τρόπους, πολύ πιο αποτελεσματικά από τους ισλαμιστές. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του Τούρκου δημοσιογράφου, σε ελεύθερη απόδοση του υπογράφοντος:

«Κανένας από τους διπλωμάτες μας που έχουν γίνει μέλη του τουρκικού κοινοβουλίου με το CHP τα τελευταία χρόνια δεν ακολούθησε μια συνεπή γραμμή.

Τα παραδείγματα είναι προφανή: Μετά την ανεπάρκεια του Öztürk Yılmaz που έγινε εσπευσμένα βουλευτής, του Ünal Çeviköz, ο οποίος περιέγραψε τη Γαλάζια Πατρίδα ως «**επιθετική και επεκτατική πρακτική**» και τέλος του Namik Tan, ο οποίος περιέγραψε τη Γαλάζια Πατρίδα ως «**παραμύθι**».

Σαν να μην υπήρχαν πλέον εμπειρογνώμονες εξωτερικής πολιτικής και διπλωμάτες για να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα, η επιλογή αυτών των ανθρώπων στο CHP όχι μόνο υπονόμωσε την παραδοσιακή στάση ανεξαρτησίας του κόμματος, αλλά συνέβαλε επίσης στη συνέχιση των συνεργατικών πολιτικών του AKP.

Τα λάθη που έγιναν από αυτά τα ονόματα πρέπει, χωρίς καμιά αμφιβολία, να επικριθούν. Ωστόσο, ο Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος υπερασπίζεται τις πολιτικές του AKP από το βήμα του Κοινοβουλίου, δεν έχει ούτε το κύρος ούτε το δικαίωμα να κάνει επικρίσεις για το ίδιο ζήτημα.

Στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα, ο Ακάρ είπε:

«Μητέρα πατρίδα, πατρίδα του ουρανού, γαλάζια πατρίδα, νεογέννητη πατρίδα. Είναι ένα αδιαχώριστο σύνολο. Η Γαλάζια Πατρίδα είναι το εθνικό μας θέμα, το εθνικό μας θέμα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο, στην υφαλοκρηπίδα, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, σε κάθε είδους δικαιώματα και συμφέροντα κάτω και πάνω από τις θάλασσές μας, δηλαδή ο θαλάσσιος εθνικός μας όρκος, το εθνικό μας θέμα».

Αυτά μας λέει ένας πρώην πασάς που αποφοίτησε από το Κολέγιο του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών, που έβαλε ένα τσουβάλι στο κεφάλι του Τούρκου στρατιώτη στο Ιράκ, που πήρε από τα χέρια Αμερικανού στρατηγού «Μετάλλιο Αξίας».

Υπήρξε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου την περίοδο κατά την οποία τα σύνορα της Συρίας μετατράπηκαν σε πανδοχείο στην άκρη του δρόμου και ιδρύθηκαν καντόνια στην περιοχή. Υπήρξε υπουργός Άμυνας όταν ξένες χώρες, κυρίως η Ελλάδα και το Ισραήλ, αναζητούσαν φυσικό αέριο γύρω από την Κύπρο. Είναι επίσης βουλευτής του ΑΚΡ, το οποίο έκανε τα στραβά μάτια στην κατοχή σχεδόν 20 νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, υποκλίθηκε στο Σχέδιο Ανάν για την Κύπρο και άνοιξε προς συζήτηση τη Σύμβαση του Μοντρέ και τη Συνθήκη της Λωζάνης.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ.

Βρήκαν τη δικαιολογία για την πολεμική αναστάτωση λίγο πριν από την ισραηλινή επίθεση στον ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια:

«Θα πάμε στο Ισραήλ», μας είπαν. Προηγουμένως μας είχαν πει πως «Θα γίνει 3ος παγκόσμιος πόλεμος». Ρίχνουνε συνεχώς λάδι στη φωτιά επειδή αυτό τους εξυπηρετεί. Τους εξυπηρετεί γιατί η χώρα μοιάζει σαν να βγήκε τώρα από τον πόλεμο. Οι σεισμόπληκτες περιοχές εξακολουθούν να είναι γκρεμισμένες και κατεστραμμένες σαν βομβαρδισμένα τοπία. Οι σεισμοπαθείς δεν έχουν καν στέγη για να βάλουν το κεφάλι τους.

Για χάρη των συμφερόντων παγκόσμιων αποικιοκρατών, έχουμε κολλήσει σε ένα τέλμα στη Συρία και έχουμε βυθιστεί σε έναν πόλεμο. Σχεδόν καθημερινά στρατιώτες μας χάνουν την ζωή τους, γίνονται μάρτυρες. Λόγω συστήματος του ενός αρχηγού, η χώρα κυβερνάται με έκτακτες εξουσίες σαν να ήταν κάτω από συνθήκες πολέμου. Οι συμπολίτες μας μέσα στην αφθονία, **πεινάνε**.

Θα μπαίναμε στο Ισραήλ, θα γινόταν ένας 3ος παγκόσμιος πόλεμος. Έπρεπε λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι ανάλογα!

Παρά την εξαθλίωση, την ανισότητα και την αδικία που βιώνουμε, πρέπει να υπακούμε σε ό,τι λέει και κάνει το Παλάτι, πρέπει να σκύβουμε

το κεφάλι σε ό,τι μας λένε, πρέπει να θεωρούμε κάθε λάθος, σωστό. Θα μας κάνουν να συμβιβαστούμε, βάζοντας τον θάνατο μέσα στο μυαλό μας. Ε λοιπόν όχι, δεν σφάξανε!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΡΙΜΑΙΑ.

Ας γίνει πια γνωστό: Πίσω από την πρακτική που θα σφάζει τα αδέσποτα ζώα (σημ. συντ.: Στην Τουρκία νομοθετήθηκε η υποχρεωτική ευθανασία αδέσποτων σκύλων προκαλώντας ευρεία κοινωνική αντίδραση), υπάρχει ένα Υπουργείο Προπαγάνδας του Παλατιού, το οποίο οργανώνει, διεξάγει και διατηρεί επιχειρήσεις για να κατευθύνει την κοινωνία, να δημιουργεί ένταση διαιρώντας την στα δύο, να τροφοδοτεί την ένταση και να υποκινεί ένα απέραντο στρατό τρολ για το σκοπό αυτό».

Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α: Το παραπάνω άρθρο γνώμης του δημοσιογράφου της Cumhuriyet Işık Kansu αναδεικνύει την οπτική των Κεμαλικών σε μια σειρά θεμάτων «ελληνικού ενδιαφέροντος»:

1. Κατά τους Κεμαλιστές, οι ισλαμιστές κάνουν «τα στραβά μάτια στην κατοχή σχεδόν 20 νησιών του Αιγαίου από την Ελλάδα», αν και ο αριθμός των ελληνικών νησιών που δήθεν κατέχονται παράνομα από την Ελλάδα μένει μονίμως και σκοπίμως, κάτω από ένα νέφος αοριστίας. Ακόμα και ο ίδιος ο πρώην αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) άλλαζε ταχυδακτυλουργικά, με κάθε δήλωση του και τον αριθμό των νησιών:

- «18 νησιά είναι υπό κατάληψη από τους Έλληνες στρατιώτες» (Haberturk / Δεκέμβριος 2017),

- «156 νησιά και βραχονησίδες που ανήκουν στην Τουρκία και η στρατιωτικοποίηση τους δεν είναι σωστή» (Εφημερίδα Sozcu /Μάρτιος 2018),

- «Γιατί η κυβέρνηση δεν βγάζει άχνα για τα 16 κατεχόμενα νησιά του Αιγαίου» (ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, Ιούνιος 2019).

2. Οι Κεμαλιστές «προσάπτουν» στον πρώην ΥΠΕΘΑ Χ. Ακάρ ότι «παρακολουθούσε απαθής την αναζήτηση φυσικού αερίου γύρω από την Κύπρο από Ελλάδα και Ισραήλ», ότι «υποκλήθηκε στο Σχέδιο Ανάν», ότι «αποφοίτησε από το Κολέγιο των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών» και ότι «παρέλαβε Μετάλλιο Τιμής από τα χέρια Αμερικανού

στρατηγού». Όλα αυτά την ίδια ώρα που υποκρίνονται τους πιο «πιστούς συμμάχους της Δύσης και του Ισραήλ»!

3. Οι Κεμαλιστές καταγγέλλουν το «τέλμα της Συρίας» και την «καθημερινή απώλεια Τούρκων στρατιωτών» για χάρη «των συμφερόντων παγκόσμιων αποικιοκρατών». Οι συνεχείς και οδυνηρές απώλειες της Τουρκίας στα μέτωπα της Συρίας και του Ιράκ δεν μπορούν πλέον να κρυφτούν «κάτω από το χαλί». Ήδη οι Απελευθερωτικές Δυνάμεις του Αφρίν (HRE), αλλά και άλλες Κουρδικές πηγές ανακοινώνουν συνεχώς νέες απώλειες των Τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται ευκολότερα κατανοητή η ξαφνική πρεμούρα του Ρ.Τ. Ερντογάν να συναντήσει τον «δολοφόνο» και «τρομοκράτη» πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ Αλ Άσαντ – και μάλιστα ανά πάσα στιγμή!

4. Οι Κεμαλιστές επιβεβαιώνουν ότι η Τουρκική οικονομία έφτασε στο χείλος της χρεοκοπίας, ότι οι σεισμόπληκτες επαρχίες της Τουρκίας παραμένουν, 16 μήνες μετά τον καταστροφικό σεισμό του Φεβρουαρίου 2023, σαν βομβαρδισμένο τοπίο και ότι στην Τουρκία λειτουργεί ένα «Υπουργείο Προπαγάνδας του Παλατιού, το οποίο οργανώνει, διεξάγει και διατηρεί επιχειρήσεις για να κατευθύνει την κοινωνία, να δημιουργεί ένταση διαιρώντας την στα δύο, να τροφοδοτεί την ένταση και να κατευθύνει ένα απέραντο στρατό τρολ για το σκοπό αυτό».

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, πρέπει να προετοιμαζόμαστε ώστε να μην πέσουμε από τα σύννεφα αν κάποτε έρθει η ώρα οι Κεμαλιστές να διαδεχτούν, ομαλά ή ανώμαλα, τους ισλαμιστές στην εξουσία.

Τέλος, η φιλοσοφία των Κεμαλιστών όχι μόνο δεν είναι άγνωστη αλλά επιδοκιμάζεται από την Δύση και το Ισραήλ, όπως φαίνεται και από την ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ στον πρόσφατο λεκτικό πόλεμο με τον Ρ. Τ. Ερντογάν: «Ο Ερντογάν πήρε ένα τουρκικό κράτος με επιστημονικές, πολιτιστικές, τεχνολογικές και οικονομικές δυνατότητες και το καταστρέφει, διαβρώνοντας την κληρονομιά του Ατατούρκ, ο οποίος έχτισε μια προοδευτική και ευημερούσα Τουρκία. Ας ελπίσουμε σε καλύτερες μέρες» προσθέτοντας στο τέλος με ετικέτα τον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης

Εκρέμ Ιμάμογλου. Ο Δήμαρχος βέβαια «επέστρεψε» την ανάρτηση του Ισραηλινού ΥΠΕΞ, αλλά το μήνυμα ελήφθη απ' όλους...

* **Λεωνίδα Κουμάκης:** Νομικός, Συγγραφέας, Αρθρογράφος-Αναλυτής, μέλος του International Hellenic Association. Το αυτοβιογραφικό, διαχρονικό βιβλίο του «[Το Θαύμα-Μια πραγματική ιστορία](#)», το οποίο αναφέρεται στην μεθοδική εξολόθρευση του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης από το τουρκικό κράτος υπάρχει εντελώς δωρεάν στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΙΗΑ, τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα. Στις 29/1/2024 προστέθηκε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του ΙΗΑ και το βιβλίο «[ΕΡΝΤΟΓΑΝΙΣΤΑΝ](#)» του συγγραφέα, το οποίο βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση της σημερινής Τουρκίας και το οποίο είναι επίσης διαθέσιμο εντελώς δωρεάν.

[International Hellenic Association.](#)

Πηγή : <https://professors-phds.com/>