

Ποιοί εμποδίζουν να εκπληρωθεί το Τάμα του Έθνους;

Αρχιμανδρίτου Παύλου Κ. Ντανά Ιεροκήρυκος.



Τό Ίδρυμα προασπίσεως ήθικῶν καί πνευματικῶν ἀξιῶν μᾶς προσκάλεσε γιά νά ἀπευθύνουμε χαιρετισμόν στήν ήμερίδα γιά τό Τάμα τοῦ Ἔθνους, λόγω ὅμως ἔκτακτης δυσκολίας, δέν μπορέσαμε νά παρευρεθοῦμε. Ἡ προσλαλιά τήν ὁποία θά ἀπευθύνουμε εἶναι ἡ ἑξής:

Μέ ιδιαίτερη τιμή, χαρά καί συγκίνηση ἀπευθύνουμε θερμότατο χαιρετισμό στό ἐκλεκτό ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου, τόν κύριο Ἰωάννη καί τήν κυρία Αἰκατερίνη, καθώς καί σέ ὄλο τό διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνηματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καί προασπίσεως τῶν Ἠθικῶν καί Πνευματικῶν Ἀξιῶν. Εἶναι ἀξιοπερίεργο, ὅτι, ἐνῶ τό ἐκλεκτό ζεῦγος Ἀναγνωστοπούλου διαθέτει ὄλους τούς τιμίους κόπους του γιά τό Ἱερό Τάμα τοῦ Ἔθνους, τό ὁποῖο ἔκαναν ὁ στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καί οἱ ἥρωες τῆς Ἐπανάστασεως, καί ὑπεγράφη ἀπό τόν Ἰωάννη Καποδίστρια στό 8 ο ψήφισμα τῆς 4 ἡς Ἐθνοσυνελεύσεως στίς 31/07/1829, πῶς μέχρι σήμερα εἶναι ἀπραγματοποίητο! Ὡστόσο, συνειδητοποιοῦμε ὅτι πολλές δομές καί τεμῆνη ξεφυτρώνουν σάν μανιτάρια καί ἀπό δῶ καί στό ἑξῆς ὁ Θεός νά μᾶς φυλάει ...

Ἡ κωλυσιεργία ὄλων τῶν κυβερνήσεων πού θήτευσαν, ὅπως καί τῆς σημερινῆς καί τῶν ἄλλων πολιτικῶν κομμάτων, εὐθύνεται ἀμιγῶς γιά τήν ἀθέτηση τοῦ τάματος αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ γιά τρεῖς βασικούς λόγους:

1. Ὁ Ναός θά χτιστεῖ στό ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ πού μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπό τήν τυραννία τῆς ἁμαρτίας, τοῦ θανάτου καί τοῦ διαβόλου, ὅπως λέει καί ὁ Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ἀλλά καί ἀπό τή δεινή σκλαβιά τῶν αἰμοσταγῶν Τούρκων. Ἄρα περιφρονεῖται ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

2. Περιφρονεῖται ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Παναγία μας, στήν ὁποία κατέφευγαν ὅλοι οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως, ἀλλά καί οἱ νέο-μάρτυρες καί ἐθνομάρτυρες πού ὀδηγήθηκαν στό μαρτύριο καί δέν ὑπελόγισαν τίποτα στή ζωή τους, παρά πορεύτηκαν μέ γνώμονα «τοῦ Χριστοῦ τήν Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθερία».

3. Ἐδῶ ὅμως, ἀγαπητοί, δέν ὀμιλοῦμε γιά ἓνα ἀπλό καθῆκον, ἀλλά γιά **Ἐθνικό χρέος πρὸς τόν Ἅγιο Θεό.** Ἐδῶ ὀμιλοῦμε γιά τό Τάμα τό ὁποῖο ἔκαναν οἱ ἥρωες τῆς Ἐπαναστάσεως στό Σωτήρα Χριστό μας, στήν Παναγία μας καί στούς Ἁγίους μας. Ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους δέν ἔχει ἀνάγκη ἀπό τάματα γιά νά ἐκπληρώσει τίς ἐπιθυμίες μας καί ἀκούσει τίς δεήσεις μας, ὀφείλουμε ὅμως νά γνωρίζουμε, ὅτι πρέπει νά ἐκπληρώνουμε τίς ὑποσχέσεις μᾶς πρὸς τόν Θεό, γιατί ἡ τυχόν ἀθέτησή τους συνιστᾷ βλασφημία, περιφρόνηση, ἀχαριστία καί ἀπιστία. Ὁ **σοφός Ἐκκλησιαστής** στήν Παλαιά Διαθήκη γράφει σχετικά: «Ὅταν εὐχηθεῖς στό Θεό μή βραδύνεις νά ἀποδώσεις αὐτή, διότι δέν εὐαρεστεῖται στούς ἄφρονες. Ἀπόδωσε ὅ,τι εὐχήθηκες. Καλύτερα νά μήν εὐχηθεῖς, παρά νά εὐχηθεῖς καί νά μήν ἀποδώσεις» (Ἐκκλησιαστής 5,4). Καί ὁ **προφήτης Δαυίδ** γράφει: «Εὔξασθε καί ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν» (ψαλμός 75,11).

Μήπως, λοιπόν, αὐτή ἡ κακοδαιμονία μέ ὅλα τά συνεπακόλουθα τά ὁποῖα ζοῦμε τά τελευταῖα χρόνια, προέρχεται ἀπό τό γεγονός ὅτι δέν ἔχει ἐκπληρωθεῖ τό Τάμα τοῦ Ἔθνους; Ἐπειδή, ὅπως βλέπουμε, τά πράγματα βαίνουν ἀπό τό κακό στό χειρότερο καί οἱ καιροί εἶναι δύσκολοι καί πονηροί, ἐπιβάλλεται:

- Νά καλλιεργήσουμε ὅλοι μας πνεῦμα μετανοίας καί γρηγορούσα συνείδηση γιὰτί«ἐλασσονοῦσι δὲ φυλὰς ἁμαρτίαι» (Παροιμ. 14,34).

- Νά διατηρήσουμε τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας, νά ἀντιδράσουμε στήν προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, στόν πολιτικό γάμο ὁμοφυλοφίλων καί στήν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπό ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια, στόν ἀντιρατσιστικό νόμο πού περιορίζει τήν ἐλευθερία ἐκφράσεως καί πού στό ἐγγύς μέλλον θά ἀπαγορεύει ρατσιστικά δῆθεν χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς νά κηρύττονται δημοσίως, στό φοβερό ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων καί στήν παράνομη εἰσορή μεταναστῶν στήν πατρίδα μας πού ἀποτελεῖ μία νέα ἄλωση τοῦ ἔθνους μας.

- Νά κλείσουμε τά αὐτιά μας στήν ἀθεΐα, τόν ὑλισμό, τήν αἵρεση, τόν οἰκουμενισμό, τό σιωνισμό, τό διεθνισμό, τήν ξενομανία, τόν ἐθνομηδενισμό στό ὄνομα τῆς ἐλευθερίας.

- Νά μήν ὑποχωρήσουμε κατ' οὐδένα τρόπο, σέ ὅ,τι ἀφορᾷ τά κυριαρχικά δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κύπρου, τῆς Βορείου Ἡπείρου, τῶν Ἑλλήνων πού βρίσκονται στά Σκόπια – καί ὄχι στήν ψευδομακεδονία.

- Νά πάψουμε νά εἴμαστε δοῦλοι τῶν ψευτοσυμμάχων μας.

- Ὅσον ἀφορᾷ τίς νέες ταυτότητες, θά πρέπει ὅλοι μας νά ἀντισταθοῦμε γιά νά μήν ὑποκύψουμε στό ἠλεκτρονικό φακέλωμα πού θέλει τόν ἄνθρωπο δέσμιο, ὑποδουλωμένο στήν παγκοσμιοποίηση καί κατ' ἐπέκταση στόν Ἀντίχριστο. Ὁ ἀείμνηστος Γέροντας **Ἰουστίνος Πίρβου**, – ἐκοιμήθη τό 2013 – λέει τά ἑξῆς: «Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο, ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού κατάγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα, κρύβεται μιά ὀλόκληρη δικτατορία, ἓνα δαιμονικό σχέδιο, μέσω τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο... Ὁ καθένας νά ψάξει καί νά βρεῖ ὅτι εἴμαστε μπροστά σέ ἓνα δύσκολο σημεῖο πού πρέπει νά διαλέξουμε: εἴτε χάνεις τήν ψυχή, εἴτε σώζεις τήν ψυχή σου».

Ὁ ἀείμνηστος **ἀρχιμανδρίτης Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος** τόνιζε σχετικά γιά τήν ἐθνική αὐτοσυνειδησία: «Ἐνας λαός ἐξαφανίζεται ὅταν χάσει τήν ταυτότητά του, δηλαδή ἱστορία, γλώσσα καί γιά ἐμᾶς τούς Ἑλληνες τήν Ὀρθοδοξία». Εἶναι αὐτό πού διαπρυσίως ἐκήρυττε ὁ Διδάχος τοῦ Γένους μας, ὁ Ἅγιος Κοσμάς ὁ Αἰτωλός: «Ψυχή καί Χριστός σᾶς χρειάζονται».

Ὁ δέ ἀείμνηστος **ἀρχιμανδρίτης Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος** ἀναφωνοῦσε ἀπό τὰ βάθη τῆς ψυχῆς του: «Πονῶ καί ἀγωνιῶ γιά τήν πορεία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους τό ὁποῖο συνεχῶς ἀφελληνίζεται, ἀποχριστιανίζεται, ἀποχρωματίζεται, ἀποκόπτεται ἀπό τίς ρίζες του καί χάνει τά στοιχεῖα τῆς ταυτότητός του».

Δέν θά πρέπει ὅμως, ἀγαπητοί, νά μᾶς καταλάβει ἡ θλίψη, ἡ φοβία καί ἡ ὑπέρμετρη ἀνησυχία.

- **Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης** θυσίασε αὐτοπροαίρετα τά πάντα καί πέθανε μέ τό «Πάτερ ἡμῶν» στά χεῖλη.

- Ὁ ναύαρχος **Ἀνδρέας Μιαούλης** ἔλεγε μέ παρρησία: «Δεξιά Κυρίου ἐποίησε δύναμιν» (ψαλμός 117,15) καί ὁ Κανάρης μέ στεντόρεια φωνή ἔλεγε: «Τίς Θεός μέγας, ὡς ὁ Θεός ἡμῶν» (ψαλμός 76,14).

- Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ Ἐθνικός Ὑμνος τῆς Ἑλλάδος τότε ἦταν τό: «**Τῆ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια**».

- **Ὁ μαρτυρικός Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄** ὅταν λειτούργησε γιά τελευταία φορά τή νύκτα τῆς Ἀναστάσεως ἔψαλε μέ δάκρυα τό «Χριστός Ἀνέστη». Μετά τή Λειτουργία τόν ἄρπαξαν οἱ θηριώδεις Τοῦρκοι καί τόν κρέμασαν ἔξω ἀπό τήν Πύλη τοῦ Πατριαρχείου.

- Ὁ σύγχρονός μας ἀείμνηστος φλογερός **Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης**, (ὁ νέος Χρυσόστομος ὅπως τόν ὀνόμαζε ὁ Ἅγιος Παῖσιος ὁ Ἁγιορείτης) ἀφύπνιζε τό λαό τοῦ Θεοῦ προσευχητικά: «Ἀδελφοί, ὁ Χριστός σώζει τήν πατρίδα μας. Τό πλοῖο τῆς Ἑλλάδος ἔξακολουθεῖ νά κλυδωνίζεται. Μέσα σ' αὐτό εἴμαστε ὅλοι. Τέτοιες ὥρες ποιός θά μείνει ἀναίσθητος; Ὡ Κύριε, ἀναψε πάλι στά στήθη τῶν Ἑλλήνων τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τοῦ ἔξωτερικοῦ τήν Ἅγια φλόγα τῆς φιλοπατρίας».

- Ὁ Μεσολογγίτης Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος **Χαρίλαος Τρικούπης** μέ τό διορατικό πολιτικό του χάρισμα τόνιζε: «Ἡ Ἑλλάς προορίζεται νά ζήσει καί θά ζήσει».

- Μή λησμονοῦμε καί τή διαχρονική ρήση τοῦ Γκαΐτε: «Ὅ,τι εἶναι ὁ νοῦς γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ἡ Ἑλλάδα γιά τήν ἀνθρωπότητα».

Περαίνοντας, παρακαλοῦμε τον **Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καί τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας μας** νά πιέσουν ἐντόνως τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα, προκειμένου νά ἄρουν τά ἐμπόδια γιά νά γίνει ἡ προσδοκία τῆς ὑλοποίησης τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πραγματικότητα καί νά εὐφρανθοῦν οἱ ψυχές ὅλων τῶν ἀγίων καί ἡρώων τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος.

Ζήτω ἡ Ὁρθοδοξία, ζήτω ἡ Ἑλλάδα.

Πηγή : <https://www.fotgrammi.gr/>