

## ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Λίαν επίκαιρη και συμβολικά σημαντική η αντίσταση για τις ξαπλώστρες (έγιναν διεθνώς μόστρες!) και μακάρι να μετεξελιχθεί σε γενικότερη ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ για τα όσα απάνθρωπα και αντι-δημοκρατικά τεκταίνονται διεθνώς, και να γενικευθεί με πρωτοβουλία Ελλήνων δημοκρατών και φιλειρηνιστών, σε απάντηση γειτονικών κρυπτο-φασιστικών, νέο-ιμπεριαλιστικών κυκλωμάτων, που το παίζουν «ειρηνο-ποιοί» για να αποπροσανατολίζουν και παραπλανούν την παγκόσμια κοινότητα.

Και πρώτη προτεραιότητα της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ να είναι ο τερματισμός της πολεμικής τραγωδίας στην Ουκρανία, που αν δεν τερματισθεί έγκαιρα, μπορεί να οδηγήσει σε νέο Αρμαγεδδώνα, και, παράλληλα, η αναγέννηση του Ειρηνιστικού Κινήματος, που άνθισε και καρποφόρησε τη δεκαετία του '80 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με πρωταγωνίστρια την Ελλάδα, αλλά αργότερα οι «πυρκαγιές» που προκλήθηκαν από αντι-δημοκρατικά, πολεμοκάπηλα κυκλώματα, την τραυμάτισαν και χρειάζεται άμεση και αποτελεσματική μέριμνα για να διασωθεί και ξαναζωντανέψει.

Όσοι θυμούνται τη δεκαετία του '80, πραγματοποιήθηκαν συγκλονιστικές εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα με περίπου 12.000 άτομα στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, όπου έστειλε μήνυμα ο Ευπατρίδης ΓΓ του ΟΗΕ Χαβιέρ Περέζ ντε Κουέγιαρ, στους Δελφούς με περίπου 3.000 άτομα και με συμμετοχή του Αναπληρωτή ΓΓ του ΟΗΕ, τους Στρατηγούς της Ειρήνης (Γ. Κουμανάκος, Κ. Κωνσταντινίδης, Λ. Καπέλλος κ.ά.) και, τέλος, την περίφημη Έκκληση της Ακρόπολης, με πρωταγωνιστές διαπρεπείς Έλληνες (Μ. Σταθόπουλος, Ν. Μαρκάτος, Γ. Τσαπόγας κ.ά.) που άφησε εποχή.

Όμως, αργότερα, όλοι ένιωσαν απογοήτευση και ταπείνωση για την παρακμή του Ειρηνιστικού Κινήματος, και θα είναι ευχής έργο να ξανανθίσει και αντί του περιβόητου «SI VIS PACEM PARA BELLUM» («Αν θέλεις ειρήνη προετοίμαζε πόλεμο», που, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ελλάδας που κινδυνεύει, πρέπει να ισχύει), να πρυτανεύσει το «SI VIS PACEM PARA PACEM» («Αν θέλεις ειρήνη προετοίμαζε την ειρήνη», αγωνίσου για την ειρήνη). Και με ελληνική πρωτοβουλία να εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ πρόταση για την εφαρμογή του Συμφώνου Κέλλογκ-Μπριάντ, που προέβλεπε την απαγόρευση κάθε πολέμου (to Outlaw War), και επίσης την εφαρμογή του σπουδαίου Οδηγού Ειρήνης (Agenda for Peace) του τ. ΓΓ του ΟΗΕ Μπούτρος Μπούτρος - Γκάλι, που αν είχε εφαρμοσθεί δεν θα είχαμε πολεμικές συγκρούσεις! Θα ήταν δε ευκαιρία να αποκαλυφθούν όσα κράτη υπονομεύουν την ειρήνη.

Δεν είναι φρικτό να αναλογισθεί κάποιος ότι έως σήμερα έχουν σκοτωθεί σε πολεμικές συγκρούσεις περισσότερα από 200 εκατομμύρια, ναι, 200 εκατομμύρια ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ξέχωρα τους τραυματίες, τους αυτοκτονήσαντες κ.λπ.; Δεν έχει ακόμη χορτάσει το ανθρωποκτόνο τέρας, ο σύγχρονος «Μινώταυρος», και πρέπει συνεχώς να θυσιάζονται ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ώσπου να βρεθεί νέα Αριάδνη και νέος Θησέας για να τον εξοντώσουν και σώσουν την ανθρωπότητα; Και η Ελλάδα, που τους δημιούργησε, δεν πρέπει να εμπνευσθεί το νέο «Μίτο», που να οδηγήσει

στο τέρας; Ή μήπως κάποια διεφθαρμένα, εθελόδουλα και εξουσιομανή κυκλώματα εμποδίζουν την όποια ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ και ο «λαβύρινθος» συνεχίζει;

Παράλληλα, όμως, χρειάζεται και ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ για την επίλυση των δίκαιων εθνικών μας ζητημάτων, για τα οποία ισχυροί «φίλοι» και «σύμμαχοι» αδιαφορούν και μας εμπαίζουν (Βόρειο-Ηπειρωτικό, Κυπριακό (δεκάδες αποφάσεις του ΟΗΕ ανεφάρμοστες για 50 χρόνια!), Σκοπιανό, Τουρκική επιθετικότητα κ.λπ.), καθώς και εσωτερικών σοβαρών προβλημάτων (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, υποβάθμιση Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας, Πυροσβεστών κ.ά., δημογραφική συρρίκνωση, αστυφιλία, αφαίμαξη εγκεφάλων και εργατικού δυναμικού, πυρκαγιές, ασυδοσία, εγκληματικότητα, ανασφάλεια κ.λπ.) .

Είθε, συνεπώς, ν' αρχίσει και να επιτύχει η νέα ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ! **«Συν Αθηνά και χείρα κίνει»**, και ο **«επιμένων Ελλη-νικά»!**

Π.Ι.Καραφωτιάς