



Το απύθμενο θράσος των «Σωτήρων» του έθνους!

<http://roykoymoykoy.blogspot.gr/>

Νικόλαος Ταμουρίδης

Να και πάλι μπροστά μας εθνικές εκλογές και το θράσος των άλλοτε κραταιών κομμάτων και των σημερινών τους κλώνων περισσώς «ανδρειώνεται! Ετοιμάζονται φυσικά και πάλι να μας κοροϊδέψουν. Γι αυτό και «**κοκορομαχούν**» δημοσίως, δήθεν μαλώνουν μεταξύ τους! Και

ρητορεύουν και μας λέγουν: ψηφίστε μας να σας σώσουμε!

Κι εμείς πολύ απλά τους ρωτάμε:

Εσείς δεν χρεοκοπήσατε τη χώρα και την καταντήσατε ζητιάνα;

Εσείς δεν κουρελιάσατε την Εθνική μας αξιοπρέπεια;

Εσείς δεν διαχειριστήκατε αλλεπάλληλους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς και σκορπίσατε τα οικονομικά πακέτα της ΕΕ;

Εσείς δεν χρεοκοπήσατε τα ασφαλιστικά ταμεία, τους μεταφορικούς κολοσσούς της χώρας, τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, τους μεγάλους κρατικούς οργανισμούς και τις ελληνικές τράπεζες;

Εσείς δεν κόψατε μισθούς, συντάξεις, εφάπαξ, επιδόματα;

Εσείς δεν φτάσατε την ανεργία στο 50% και διώξατε την χρυσή μας νεολαία στο εξωτερικό;

Εσείς δεν αυξήσατε κι άλλο το δυσβάσταχτο χρέος και με την επιβολή του φόβου, μας φορολογείτε αφόρητα;

Εσείς δεν διαλύσατε την παιδεία, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και τη δικαιοσύνη;

Εσείς δεν καταστρέψατε τον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα;

Εσείς δεν παραδώσατε τα εθνικά δίκαια, ξεφτίλισατε τους θεσμούς και το Σύνταγμα;

Εσείς δεν υπογράψατε τα μνημόνια υποταγής και εκχωρήσατε κάθε δημόσια περιουσία;

Εσείς δεν κλείσατε σχολεία, νοσοκομεία, στρατόπεδα, καταστήματα, επιχειρήσεις;

Εσείς δεν πουλήσατε λιμάνια, αεροδρόμια, νησιά, οργανισμούς, τράπεζες, ορυκτό πλούτο, υδρογονάνθρακες;

Εσείς δεν απαξιώσατε ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας, εκκλησία, πολιτισμό;

Εσείς δεν καταφέρατε ο Έλληνας πολίτης να μην αισθάνεται ασφαλής στην πατρίδα του, στην πόλη του, στο χωριό του, στο σπίτι του;

Εσείς δεν ψηφίσατε ειδικούς νόμους παρέχοντας άσυλο στον εαυτό σας;

Εσείς δεν διαλύσατε τον κοινωνικό ιστό ελληνοποιώντας αλλοεθνείς και αλλόθρησκους παράνομους μετανάστες;

Εσείς δεν γκρεμίσατε κάθε τι το εθνικό, το ελληνικό, το καλό και αγαθό;

Εσείς δεν θυσιάσαμε τα πάντα στο βωμό της παγκοσμιοποίησης και του ξένου συμφέροντος;

Και τώρα; Τώρα έχετε το απύθμενο θράσος να υπόσχεστε να μας σώσετε;

Λοιπόν, μάθετε κάτι «σωτήρες» του Έθνους: Ξυπνήσαμε!

Ο Ελληνικός λαός έχει καταλάβει τι ρόλο παιίζετε!

Δεν περιμένουμε από εσάς που μας καταστρέψατε να μας σώσετε.

Θα μας σώσετε μόνο εφόσον μας απαλλάξετε από την παρουσία σας!

Εμείς; Εμείς ενώνουμε υγείες δυνάμεις, οργανωνόμαστε και αγωνιζόμαστε για την μεγάλη ανατροπή!

Βγαίνουμε από τα χαρακώματα της εκ του ασφαλούς κριτικής και προτάσσουμε τα στήθη μας σε ένα αγώνα για την Πατρίδα μας.

Γιατί η Πατρίδα μας χρειάζεται νέα πνοή, νέες πολιτικές δυνάμεις!

Γιατί είναι ανάγκη τα ηνία της χώρας να αναλάβουν αυτοί που βάζουν την Πατρίδα πάνω από το ατομικό και το κομματικό συμφέρον, πάνω και από τη ζωή τους!

Γιατί το οικόπεδο αυτό, η Ελλάδα, έχει αφεντικό. Είναι ο Έλληνας!

Νικόλαος Ταμουρίδης

Αντγος (ε.α)-Επίπιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ