

Η αξία της Αγίας Γραφής.

Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Παπαγιάννης (†)



Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μόνο για μια ωρισμένη εποχή· είναι βιβλίο αιώνιο, γιατί αιώνιος είναι και ο Θεός, που μας ομιλεί δια της Αγίας Γραφής. Και μολονότι είναι από τα πιο παλιά βιβλία που έχουν γραφτή, εν τούτοις είναι πάντοτε νέο και πάντοτε επίκαιρο. Γι' αυτό και εξακολουθεί να κατέχη πάντα την πρώτη θέση μεταξύ των βιβλίων που κυκλοφορούν στον κόσμο.

Στην Αγία Γραφή περιέχεται η θεία σοφία και αλήθεια, που διαφωτίζει τέλεια τον άνθρωπο για τα μεγάλα και αιώνια προβλήματα που τον απασχολούν. Ποια είναι η καταγωγή μας, ποιος είναι ο δημιουργός μας, τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σχέση του με τον άνθρωπο, ποια είναι η αξία και ο προορισμός του ανθρώπου και πώς πρέπει να ζη ο άνθρωπος, για να επιτύχη τον προορισμό του, ποια είναι η κατάσταση μας μετά τον θάνατο, είναι προβλήματα που απασχολούν πάντοτε την ανθρώπινη διάνοια και στα οποία μόνο η Αγία Γραφή δίνει ορθή και καθαρή απάντησι. Κι επειδή από την απάντησι που θα δώση ο άνθρωπος στα ερωτήματα αυτά εξαρτάται ο τρόπος της ζωής του, η ευτυχία ή η δυστυχία του, μπορούμε να πούμε χωρίς δισταγμό ότι η Αγία

Γραφή είναι το βιβλίο της επιτυχίας και της ευτυχίας του ανθρώπου στην παρούσα και στη μέλλουσα ζωή, αφού αυτή μόνο δίνει ορθές κατευθύνσεις στη ζωή του ανθρώπου.



Γι' αυτό είναι ανάγκη όχι απλώς να διαβάσει, αλλά να μελετά την Αγία Γραφή ο Χριστιανός· να τη μελετά με πίστι και ευλάβεια, αλλά προ παντός να την εφαρμόζει πιστά στη ζωή του. «Ταύτα μελέτα, εν τούτοις ίσθι, ίνα σου η προκοπή φανερά η εν πάσι», παραγγέλλει ο απόστολος Παύλος (Α' Τιμ. 4:15). Τα λόγια του Θεού να μελετάς και σ' αυτά να μένης ακλόνητος, και τότε θα έχεις πρόοδο και ευτυχία, που θα είναι φανερή σε όλους.

Τη μεγάλη αξία και σπουδαιότητα της Αγίας Γραφής αναγνωρίζουν και διακηρύττουν όχι μόνο οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά και μεγάλοι επιστήμονες, πολιτικοί, λογοτέχναι, φιλόσοφοι και παιδαγωγοί. Ακόμη και άθεοι, αρνούνται μεν τη θεία προέλευση της Αγίας Γραφής, αναγνωρίζουν όμως ανεπιφύλακτα την ηθοπλαστική και παιδαγωγική της αξία.

Από το βιβλίο: ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ υπό Κωνσταντίνου Παπαγιάννη Πρωτοπρεσβυτέρου. Εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας», Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 17.

Πηγή : <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>