

Και στο βάθος... ταπεινός Θεός.
Γράφει η Μαρία Λουπίδου.



«Ξέρεις καμία σειρά καλή να δω να ξεχαστώ μέρες που είναι; Θα ήθελα να είναι κάτι ρομαντικό, αισιόδοξο, ζεστό. Να μπορώ να πάω για ύπνο χωρίς δεύτερες σκέψεις και δυσφορία. Κάτι... ξέρεις ρε συ, να πιστέψω ότι υπάρχει το καλό και το ωραίο και μπορεί και να το ζήσουμε!» Λόγια φίλης στις αρχές του Δεκέμβρη 2022.

Ξέρω κάτι καλό και αληθινό. Κάτι που μπορεί να σε κάνει να νιώσεις ελπίδα και θάρρος. Που θα σε αφήσει με την πιο γλυκιά κούραση να κοιμηθείς σαν παιδάκι. Που θα σε κάνει να ονειρευτείς ότι μπορείς να αλλάξεις μέσα σου και γύρω σου, σε πείσμα των καιρών, των συνθηκών και των δεδομένων. Δεν είναι σειρά τηλεοπτική. Είναι μια σειρά από βήματα που θα σε βγάλουν από τον εαυτό σου, το κουτί της ενημέρωσης, την ζαλάδα της παραπληροφόρησης και θα σε κάνουν να νιώσεις Χριστούγεννα!

Κάνε το καλό! Εμπιστεύσου το προσωπικό σου αισθητήριο και άφησέ το να σε οδηγήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί που σε χρειάζονται και πολλοί που κάνουν την δουλειά αυτή σωστά και με την καρδιά τους, χωρίς να φαίνονται, να διαφημίζονται ή να δυσφημίζονται.

Ξέρεις πως κάποιος παλεύει με τον καρκίνο; Ζήτα να μάθεις λεπτομέρειες με ενδιαφέρον αληθινό και αγάπη ανυπόκριτη. Θα ανακαλύψεις διαμάντια. Υπάρχει κάτι πιο ρομαντικό από ένα ζευγάρι που νοικιάζει διαμέρισμα απέναντι από το νοσοκομείο στο οποίο κάνει χημειοθεραπεία ο ένας από τους δύο για να μπορούν να βλέπονται και να επικοινωνούν όσο γίνεται περισσότερο; Κάτι πιο βαθιά αγαπητικό από την μητέρα που ξέρει πως «φεύγει» από αυτή την ζωή και μένει στην Μονάδα Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαία, ομολογώντας πως είναι πολύ καλά εκεί γιατί έτσι συνηθίζουν σταδιακά τα παιδιά της την απουσία της; Μπορείς να ζήσεις μαζί τους τον πόνο και να τον ελαφρύνεις ώστε μετά να έχεις την χαρά να βλέπεις τις πληγές να επουλώνονται;

Υπάρχουν πολύ αληθινές λεπτομέρειες που μπορούν να συγκινήσουν βαθιά την ψυχή που θέλει να νιώσει. Δεν χρειάζεται να πάει κανείς μακριά για να βρει τον πόνο και να κάνει κάτι για να τον απαλύνει. Η οικογένεια που έχει ανάγκη είναι πολύ πιο κοντά απ' ότι βρίσκεται το μακρινό στούντιο κάποιας τηλεόρασης που παρουσιάζει θέματα ανατριχιαστικά.

Και στο βάθος... ταπεινός Θεός! Υπάρχει μια προοπτική στην ζωή μας αν θέλουμε να την δούμε στο πρίσμα της αιωνιότητας. Το να αγαπούμε, να βοηθούμε, να δίνουμε, να προσφέρουμε, να πιστεύουμε και να ελπίζουμε είναι ελεύθερη επιλογή πέρα από εξωτερικούς παράγοντες.

Η Χριστουγεννιάτικη δωροαγορά της «Γαλιλαίας» θα πραγματοποιηθεί και φέτος. Για ενδέκατη συνεχή χρονιά. Ίσως φέτος να είναι πιο δύσκολη χρονιά παρά το γεγονός ότι η πανδημία δεν εμποδίζει την διενέργεια των δράσεων. Η λαχειοφόρος, το καράβι των ευχών, οι χορωδίες, οι σύλλογοι, οι ξεναγήσεις στην μονάδα, η σύνδεση με την κοινότητα, θα πραγματοποιηθούν! Τα Χριστούγεννα θα έρθουν!