

Αυτή τη Δύση δεν την θέλω!

Κάποτε η χριστιανική Δύση ήταν ο χώρος σεβασμού των Εθνών και είχε ως βασικό στόχο την ειρήνη και την ευημερία των λαών.

Σήμερα η Δύση έχει καταντήσει αρνητής του Θεού και της φύσης, φορέας του πολέμου, καταστροφέας των Εθνών, κόρη της Ύβρεως!

Αυτή τη Δύση δεν την θέλω!

Αυτή τη Δύση της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, της Μεγάλης Επανεκκίνησης, της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης και του Μετανθρωπισμού,

Αυτή τη Δύση του ψευδεπίγραφου ουμανισμού και της πολτοποίησης των εθνικών ταυτοτήτων,

Αυτή τη Δύση της ισλαμολαγνίας και της αντίχριστης διδασκαλίας,

Αυτή τη Δύση της παρά φύσιν φιλοσοφίας, της διαστροφής και της ανωμαλίας, της κτηνοβασίας, της παιδοφιλίας και του σατανισμού,

Αυτή τη Δύση της μεταστροφής των εννοιών και της ανατροπής του βιολογικού φύλου (άνδρας – γυναίκα).

Αυτή τη Δύση δεν την θέλω!

Αυτή τη Δύση της άρνησης του κλασικού ελληνικού πολιτισμού, καθώς των ηθικών και των πνευματικών αρετών,

Αυτή την Δύση της περίσσειας γνώσης της ψηφιακής εποχής και της υπερσύγχρονης τεχνολογίας χωρίς ηθική,

Αυτή την Δύση των πολυδιαφημιζόμενων «έξυπνων πόλεων», δηλ. των σύγχρονων φυλακών,

Αυτή τη Δύση του βιασμού της λογικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας,

Αυτή τη Δύση της αισχρής, όλων των ειδών, προπαγάνδας, της χειραγώγησης των μαζών και της αστυνόμευσης των σκέψεων.

Αυτή τη Δύση δεν την θέλω!

Αυτή τη Δύση που ονομάζει Δημοκρατία τον ολοκληρωτισμό και την απολυταρχία,

Αυτή τη Δύση που ονομάζει τον πατριώτη φασίστα και ακροδεξιό, τον εθνικόφρονα ρατσιστή και τον προδότη ρεαλιστή,

Αυτή τη Δύση που ονομάζει πολιτική ορθότητα την απόλυτη υποδούλωση στην γνωστή παγκόσμια πολιτικοοικονομική ελίτ και στις εξουσίες των ύποπτων σκοτεινών διαδρόμων,

Αυτή τη Δύση των πλήρως ελεγχόμενων, πλην όμως παντοδύναμων ΜΜΕ, των σύγχρονων πλυντηρίων εγκεφάλων,

Αυτή τη Δύση των ΜΚΟ και των δήθεν ανεξάρτητων αρχών, που κάνουν το έργο των εντολοδόχων τους καλυπτόμενοι με βελούδινο μανδύα.

Αυτή τη Δύση δεν την θέλω!

Αυτή τη Δύση του παγκόσμιου ελέγχου και της παγκόσμιας υγειονομικής και τροφικής δικτατορίας,

Αυτή τη Δύση της μαζικής κορωνοϊκής παρανοϊκής ψύχωσης και των μεταμφιεσμένων βιολογικών όπλων αφανισμού της ανθρώπινης ζωής,

Αυτή τη Δύση της τεράστιας απάτης της «κλιματικής κρίσης» και της «υπερθέρμανσης του πλανήτη»,

Αυτή τη Δύση της ηθελημένης ενεργειακής κρίσης και φτωχοποίησης των λαών, προς υποστήριξη δήθεν της ειρήνης,

Αυτή τη Δύση της ζωοκτονίας για «να μειωθεί το διοξείδιο του άνθρακα» και της εντομοφαγίας (!) για να σωθεί ο πλανήτης.

Αυτή την απάνθρωπη Δύση δεν τη θέλω! Την απορρίπτω! Την απεχθάνομαι! Την σιχαίνομαι!

Γιατί σκεπτόμενος απλά και λογικά απορρίπτω όλες αυτές τις σατανικές ανοησίες και αηδίες,

Γιατί θέλω την πατρίδα μου ανεξάρτητη, ελεύθερη και δημοκρατική,

Γιατί θέλω να ζω ελεύθερος, ως Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός, ακολουθώντας την διδασκαλία αγάπης του σωτήρα Χριστού,

Γιατί θέλω να ζω σύμφωνα με τις αναλλοίωτες αξίες που μας άφησαν οι αρχαίοι σοφοί Έλληνες,

Γιατί η Ελλάδα μας έδωσε σε όλο τον κόσμο το φως του πνεύματος, ως μητέρα των Ιδεών και των Επιστημών,

Γιατί η Ελλάδα μας είναι χώρα ορόσημο στον πλανήτη Γη, ως πατρίδα των ηρώων και των σοφών, ως κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού, ως λίκνο της Δημοκρατίας,

Γιατί η Ελλάδα μας, με τις δικές μας δυνάμεις, με όλα τα γεωπολιτικά, τα γεωστρατηγικά, τα πλουτοπαραγωγικά και τα πολιτιστικά μας πλεονεκτήματα, μπορεί να καταστεί κομβική πλανητική δύναμη!

Αυτή η Δύση πρέπει να αλλάξει! Αυτή την Δύση επιβάλλεται να την αλλάξουμε!

Νικόλαος Ταμουρίδης

Αντγος (ε.α) – Επίτιμος Α' Υπαρχηγός ΓΕΣ