

## 28η Οκτωβρίου 1940, εξωγήινοι και μεταφυσικά.

Γράφει ο Χρήστος Μπολώσης.



Κατά αρχήν να εξηγήσουμε τι είναι αυτές οι δύο εικόνες. Η πρώτη αριστερά (ένθετη) δείχνει κάποιον εξωγήινο. Οι εξωγήινοι ως γνωστόν δεν μπορούν να ερμηνεύσουν τα εν Ελλάδι συμβαίνοντα. Η άλλη εικόνα, η δεξιά, απεικονίζει τους Δροσουλίτες, δηλαδή μια στρατιά από νεκρούς πολεμιστές, με αστραφτερές πανοπλίες, που προελαύνει προς τη θάλασσα πάνω απ' το Φραγκοκάστελο, στη θέση Θυμέ Κάμπος στην επαρχία των Σφακίων. Δηλαδή έχουμε ένα μεταφυσικό φαινόμενο, όπως π.χ. οι αυξήσεις στους συνταξιούχους.

Ο πρόλογος αυτός εκρίθη απαραίτητος και θα δείτε γιατί. Την ερχομένη Παρασκευή ο απανταχού Ελληνισμός γιορτάζει την νίκη των Ελλήνων κατά των δυνάμεων του Άξονα.

Μέχρι τώρα τι ξέραμε σύντροφοι; Ότι υπήρχε τότε στην Ελλάδα ένας σπουδαίος κυβερνήτης, ο Ιωάννης Μεταξάς, ο οποίος δεν έκοβε μεν φλέβες για την δημοκρατία, όπως την εννοούν βέβαια οι «δημοκράτες», αλλά κάθισε κάτω προετοίμασε τον Στρατό, ατσάλωσε τον Λαό και περίμενε την καταιγίδα που ερχότανε. Και όταν έφθασε η ώρα, τους πέταξε ένα ΟΧΙ από 'δω ίσαμε τη Ρώμη.

Αυτά ξέραμε μέχρι τώρα από όσα έγραψε η ιστορία αλλά και από όσα μας είχαν διηγηθεί οι πατεράδες μας, που πολέμησαν τότε τα βορειοηπειρωτικά βουνά.

Εδώ τώρα, μπαίνουν στο παιχνίδι οι εξωγήινοι, επειδή υπάρχει μια μερίς η οποία θεωρεί όλους εμάς ως εξωγήινους, που ούτε διαβάσαμε, ούτε ακούσαμε κάτι σχετικό με την ιστορία αυτού του τόπου και συνεπώς ό,τι θέλουν μπορούν να μας σερβίρουν ανοίγοντάς μας το κεφάλι, ίσως με κανένα κονσερβοκούτι και να μας βάλουν μέσα καινούργια πράγματα, νεοταξίτικα.

Σκαλίζοντας κάτι χαρτιά βρήκα αυτό:



Και εδώ αρχίζουν τον χορό τα μεταφυσικά.

Βλέπετε πάνω δεξιά στο σημείωμα υπάρχει η ημερομηνία «28-10-44», που θα πει ότι τότε γράφτηκε δηλαδή 4 χρόνια μετά το Έπος. Αλλά και να μην είναι έτσι. Το ΕΑΜ, ιδρύθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου του 1941 και ο ΕΛΑΣ στις 16 Φεβρουαρίου του 1942. Γι αυτό σας μίλησε για μεταφυσικά. Δηλαδή το ΕΑΜ «ξεσηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος», ένα χρόνο πριν ιδρυθεί, ενώ ο ΕΛΑΣ πρόταξε τα στήθη του στους Χίτλερ και Μουσολίνι σχεδόν δύο χρόνια πριν σκάσει μύτη. Και μετά εσείς δεν μπορείτε να εξηγήσετε τους Δροσουλίτες και γιατί ο Ολυμπιακός έχασε από τον ΠΑΟΚ και μετά πώς ο ΠΑΟΚ έφερε ισοπαλία με τον Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας.

Ρε, εδώ έχουμε τις «λαϊκές δυνάμεις» να φροντίζουν για ‘μας πριν από ‘μας.

«Και καλά ρε μάστορα», θα ρωτήσει κάποιος που δεν πιστεύει στις νεράιδες και τους βουρδούλακες «πώς συνέβη το τοιούτον τι;» Τι να του πεις τώρα. Εδώ ρε έχουν συμβεί καν και καν. Εδώ ο Βαρουφάκης είναι αρχηγός κόμματος και μέσα στην βουλή. Εδώ ο Ανδρουλάκης κοντεύει, σύμφωνα με τους «γκαλοπατζήδες», να βγει πρώτο κόμμα. Εδώ ο υπουργός ο Χατζηδάκης, ως έχων φάει τα νιάτα του στην βιοπάλη, σαν τον Παπαμιχαήλ με καπέλο από εφημερίδα, στις «Διπλοπενιές», να ασπρίζει τοίχους και είναι υπουργός εργασίας. Εδώ ο Άδωνης έχει αναλάβει την ανάπτυξη της Ελλάδος και βλέπεις τι γίνεται και να μη μπορεί κοτζάμ ΕΑΜ να δράσει 1 χρόνο πριν και να τσακίσει τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι; Αστεία πράγματα

Όμως το τιμημένο ΚΚΕ, φρόντιζε και κατά την διάρκεια του πολέμου και μέσα στα πλαίσια του «Τσακίστε τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι» να εμψυχώνει τους Έλληνες στρατιώτες. Άλλωστε, είχε και την τεχνογνωσία (το Know How ντε), από την Μικρασιατική Εκστρατεία, όταν μας ενημέρωνε 13 χρόνια μετά από αυτήν, δια στόματος του Ζαχαριάδη, ότι:



Με την τεχνογνωσία στη τσέπη λοιπόν το «τιμημένο», είχε σχεδόν έτοιμη την προκήρυξη που θα... ωθούσε τα παιδιά μας στην νίκη, στην Αλβανία, όπως ονόμαζε την Βόρειο Ήπειρο. Και ιδού το αποτέλεσμα:

## ΠΕΤΑΞΕΤΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΕ Η εντολή του ΚΚΕ στους Έλληνες πολεμιστές στην Αλβανία την 7/12/1940

Μανιφέστο

της Κεντρικής Έπιτροπής  
του ΚΚΕ!

Πρός όλους τους εργατες, τις εργατριες κ' υπαλλήλους!  
Πρός τους φαντάρους, τους ναύτες και τους αεροπόρους!  
Πρός τους πατριώτες αξιωματικούς κ' υπαξιωματικούς!  
Πρός τις μανιάδες, τους πατέρες, τις γυναίκες και τα παιδιά  
των πολεμιστών!  
Πρός τους εργατες και τους εργαζόμενους των γειτονικών χωρών!

Με διαταγή του ντόπιου εφοπλιστικού κεφαλαίου και των ξενών του άφεντικών, χιλιάδες ναυτεργάτες, παιδιά του λαού μας, στάλθηκαν απ' τη βασιλομεταξική σπείρα να δοκιμάσουν του πολέμου τη φρίκη.

Τό αίμα, οι άκρωτηριασμοί, οι σφαγές των ηρωικών μας φαντάρων, των γέρον, των ανηλικών παιδιών, η καταστροφή κ' η ερείπωση της πατρίδας μας, η εγκατάσταση της άγγλικής κυριαρχίας σ'α νησιά μας, είναι ή άρχή μονάχα, είναι τό προμήνυμα της άνείπωτης συμφορας που μας έφερε, μπλέκοντάς μας στόν πόλεμο ή βασιλομεταξική σπείρα. Είναι αλήθεια ή Γερμανία δέν δρμησε να βοηθήσει τους

Καλούμε τους πολεμιστές μας ν' άρνηθοῦν να πολεμήσουν πέρ απ' τα σύνορα της πατρίδας μας. Τί ζητάμε στην Αλβανία; Ποῦ μάς πᾶνε; Ὁ λαός μας δέ θέλει δεύτερο Σαγγάριο!

Παίρνοντας αυτή την άπόφαση, οι πολεμιστές μας να υποβάλουν στους αντίπαλους άπέναντί τους προτάσεις ειρήνης δίχως προσαρτήσεις και άποζημιώσεις. Να παρουσιαστοῦν ομαδικά κ' ένοπλα στους άνωτέρους τους, ζητώντας συμμετοχή στις προσπάθειές τους. Να στείλουν τηλεγράφο στην πουλημένη Ιμπεριαλιστική κυβέρνηση ζητώντας την ειρήνη και θυμίζοντάς της πός τους κάλεσε σ'α δπλα μονάχα για να διώξουν απ' τά ελληνικά έδαφη τόν Ιταλό κατακτητή. Ἡ λύση των μειονοτικών ζητημάτων ν' άφαιρεθεί στους ίδιους τους ένδιαφερόμενους ελληνικούς κι αλβανικούς πληθυσμούς. Κι αν ή κυβέρνηση άρνηθεί, σύσσωμος ο στρατός περιφρουρώντας ταυτόχρονα τά σύνορα της πατρίδας μας - να ένωθει με τό λαό για την άνατροπή της.

Ζήτω τό ήρωικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ἑλλάδας! Ζήτω τό Μέτωπο έθνικής σωτηρίας-ειρήνης! Κάτω ή πουλημένη Ιμπεριαλιστική βασιλομεταξική σπείρα που έφερε τόν πόλεμο στή χώρα μας! Ειρήνη να σώσουμε τό λαό και την Ἑλλάδα μας! Ζήτω ή ειρηνόφιλη Σοβιετική Ένωση που με τη βοήθειά της θα σώσουμε τό λαό, την πατρίδα μας και την ειρήνη!

7 Δεκέμβρη 1940. Ἡ Κεντρική Έπιτροπή του ΚΚΕ

Γιατί το  
κρυβούμε  
από τα  
σχολικά  
βιβλία  
άραγε ;



από τις σελ. 11-26 των  
επίσημων κειμένων του ΠΟΜ  
εξέδωσε το ΚΚΕ το 1981,  
τόμος 5ος 1940-1945

ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ  
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΤΟΜΟΣ ΠΕΝΤΕΤΟΣ  
1940 - 1945

Και κάτι ακόμα:

# Κ.Κ.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Καλούμε τους πολεμιστές μας να άρνηθοῦν να πολεμήσουν πέρα από τά σύνορα της πατρίδας μας.  
Τί ζητάμε στην Αλβανία;  
Ποῦ μάς πᾶνε;  
Ὁ λαός μας δέν θέλει άλλο Σαγγάριο!!!

Ακόμη και όταν τελείωσε ο πόλεμος και άρχισε ο Συμμοριτοπόλεμος, το ΚΚΕ συνέχισε τον «αγώνα» του. Πώς; Ιδού:



Πόσο δίκιο είχε ο Στρατής Μυριβήλης όταν έλεγε: «Δεν υπάρχουν Έλληνες κομμουνιστές. Όταν κανείς γίνει συνειδητός κομμουνιστής, παύει να είναι Έλληνας. Γι' αυτό και το κόμμα λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος και όχι Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κομμουνιστική φυλή, ζει μια ζωή τερατώδη αληθινά, πραγματικά μεταφυσική».

Τώρα λοιπόν καταλάβατε γιατί στην αρχή μιλούσαμε για εξωγήινους και μεταφυσικά.

Όμως μ' αυτά και μ' αυτά κοντεύουμε να ξεχάσουμε τους πραγματικούς θεμελιωτές της νίκης. Τον πρωτεργάτη Ιωάννη Μεταξά, τον Βασιλέα Γεώργιο τον Β' και τον Αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο.

**Τιμή και Δόξα στους πρωτεργάτες της νίκης.  
Χρόνια πολλά Έλληνες**

Υ.Γ.: Ο καλός μου φίλος Γ.Χ. από Θεσσαλονίκη μεριά, σε συνέχεια του περασμένου σημειώματος περί πολιτικών κ.λπ. μου έστειλε τα εξής νόστιμα:



Πηγή : <https://www.dimokratia.gr/apopseis>