

Ἡ Τουρκία τούς διώκει ἢ Ἑλλάς τούς προστατεύει.  
Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης.



Ἄλεβίτες: Μειονότητα μέσα στήν μειονότητα.

ΚΑΠΟΙΑ πράγματα στήν πατρίδα μας περνοῦν ἀπαρατήρητα. Ἄλλοτε ἀπό παντελεῖ ἔλλειψη γνώσης γιά τήν εὐρύτερη σημασία πού ἔχουν γιά τήν χώρα μας, ἄλλοτε ἀπό σκοπιμότητα καί ἄλλοτε ἀπό ἀδιαφορία. Τά ἐγκαίνια τοῦ πρώτου τεμένους «Τζέμ Ἐβή» (Cem Eni) γιά Ἄλεβίτες πού ἔγιναν στό Μεγάλο Δέρειο τοῦ Ἐβρου τό περασμένο Σάββατο, εἶναι ἕνα τέτοιο κλασσικό παράδειγμα. Ἕνας ἀδαής περί τά θρησκευτικά θά μπορούσε καί νά «ὀρμήξει» στήν Πολιτεία γιά τήν ἐπιλογή της. Θά τοῦ φαινόταν παράξενο νά κατασκευάζουμε μέ δαπάνες τοῦ Ἑλληνα φορολογούμενου τζαμιά τοῦ Ἰσλάμ δίπλα στά ἐλληνοτουρκικά σύνορα, τήν στιγμή πού ὁ Ἐρντογάν μᾶς ὑβρίζει συνεχῶς καί οἱ ἀπειλές κατά τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητας εἶναι μονίμως στήν ἡμερήσια διάταξη. Ἄν εὐλογημένη ὥρα δέν εἶχα σπουδάσει Νομικά στήν Θράκη γιά νά μνηθῶ στίς ἀθέατες ἰσορροπίες καί τούς κώδικες τῆς περιοχῆς, ἔτσι θά σκεπτόμουν ἴσως καί ἐγώ. Κάποιος ἄλλος πού τυχόν εὐρισκόταν σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἀπό κάποια πρεσβεία θά ἀσκοῦσε κριτική στήν Πολιτεία γιά τήν κατασκευή τοῦ τεμένους πού στήν πραγματικότητα ἀποτελεῖ κάρφο στά μάτια ἐξτρεμιστῶν μουσουλμάνων σουνιτῶν.

Τό ἴδιο ἄλλως τε συνέβη ὅταν ἡ Πολιτεία ὀλοκλήρωνε τό τέμενος τῶν Ἀθηνῶν στό Βοτανικό. Πίσω ἀπό τίς ἀντιδράσεις εὐαίσθητων δικαιωμα-

τιστών πακιστανικής ή άλλης καταγωγής κρύβονταν ξένες πρεσβείες που προτιμοῦσαν τήν λειτουργία τῶν παράνομων τζαμιῶν στό ἡμίφως παραμελημένων συνοικιῶν τῶν Ἀθηνῶν (για νά περνοῦν ἀθόρυβα, κάτω ἀπό τά ραντάρ τήν γραμμή τους), παρά τό ἐπίσημο, χωρίς μιναρέ, τζαμί πού λειτουργεῖ μέ Μαροκινό ἰμάμη στό ἐκτυφλωτικό φῶς τῆς ἡμέρας. Καί ἕνας τρίτος πού δέν ξέρει ποῦ βρίσκεται ἡ πινέζα «Μεγάλο Δέρειο» στόν ἑλληνικό χάρτη τῆς Google, ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ Ἀλεβίτες μουσουλμάνοι καί ποιά ἡ σχέση τους μέ τό Τουρκικό Προξενεῖο Κομοτηνῆς, φιλική ἢ ἐχθρική, ἀπλῶς δέν θά ἔμπαινε κἄν στόν κόπο νά μάθει τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτό τό τέμενος «Τζέμ Ἐβή» πού ἐγκαινίασε ὁ Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων.

Καί ὅμως: Τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν οὐσιαστικῶς ἐθνική πολιτική ὑπέρ Ἑλλήνων στήν συνείδηση πολιτῶν, μουσουλμάνων τό θρησκεύμα πού δέν ὑποκύπτουν στίς ὑποδείξεις τρίτης δύναμης. Τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν ἐθνική πολιτική ὑπέρ τῶν χριστιανῶν κατοίκων τοῦ Ἑβρου, γιατί διασφαλίζεται ὅτι στά σύνορά μας μέ τήν Τουρκία ζοῦν νομοταγεῖς μουσουλμάνοι πολῖτες καί ὄχι πέμπτες φάλαγγες. Εἰδικῶς τώρα πού βρίσκεται σέ ἔξαρση τό μεταναστευτικό-προσφυγικό. Τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν ἐπίσης βαθύτατα ἀντιτουρκική πολιτική.

Ἡ θρησκευτική αὐτή ομάδα ἡ ὁποία ἀριθμεῖ 25 ἑκατομμύρια μέλη στήν γείτονα (χιλιάδες ἐξ αὐτῶν εἶναι Κοῦρδοι) διώκεται ἀπηνῶς στήν Τουρκία. Τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων ἔχει κατάδικάσει ἐπανειλημμένως τό καθεστῶς Ἐρντογάν για παραβίαση τῶν θρησκευτικῶν τους ἐλευθεριῶν. Σέ ὀλόκληρη τήν ἀχανῆ ἐπικράτεια τῆς «ἀνεκτικῆς» Ὀθωμανίας δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα τέμενος «Τζέμ Ἐβή». Στήν δέ Θράκη, ὅπου στόν Βόρειο Ἑβρο ζοῦν περί τίς 3.000 Ἀλεβίτες μουσουλμάνοι, τό Τουρκικό Προξενεῖο παρενέβη ὡμά πρό καιροῦ στίς ἐκλογές τοῦ Συλλόγου τους καί ἐπέβαλε σουνίτη Πρόεδρο. Στρατηγική πού ἔρχεται κατ' εὐθεῖαν ἀπό τόν Κεμάλ καί ἔχει ὡς στόχο τήν ὁμογενοποίηση καί ἐνοποίηση τῶν μουσουλμανικῶν πληθυσμῶν τῆς Θράκης. Ποιά ἦταν ἡ συνέπεια; Νά ἐξεγερθοῦν αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ἐναντίον τῆς ὀργανωμένης ἐκστρατείας μετάλλαξης καί «μαγαρίσματος» τῆς πίστες τους ἀπό τό Προξενεῖο καί νά ζητήσουν τήν βοήθεια τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας.

Τέλος, τά ἐγκαίνια τοῦ τεμένους ἀποτελοῦν καθαρὰ εὐρωπαϊκὴ πολιτικὴ. Δεδομένου ὅτι στήν Εὐρώπη ὀλόκληρη ὑπάρχουν ἄλλα δύο τέτοια τεμένη καί στήν Τουρκία κανένα (πού μᾶς παριστάνει καί τόν θεματοφύλακα τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν μουσουλμάνων στήν Ἑλλάδα), τό πρῶτο τέμενος «Τζέμ Ἐβή» στήν Ἑλλάδα εἶναι μία ἀκόμη ἀπόδειξη, ὅτι ἡ Θράκη ἀποτελεῖ εὐρωπαϊκό μοντέλο εἰρηνικῆς συνύπαρξης. Στήν φωτογραφία μπορεῖτε νά διακρίνετε τίς τρεῖς προσωπογραφίες πού εἶναι ζωγραφισμένες ἔξω ἀπό τό τέμενος. Στήν μία ἀπεικονίζεται ὁ Χατζημπεκτᾶς Βελί (οἱ ἄλλοι δύο εἶναι ὁ Ἀλῆ Σουλτάν τοῦ τεκέ τῆς Ρούσσας Ἐβρου καί ὁ Ἀλῆ, γαμπρός τοῦ Μωάμεθ.) Ὁ φιλόσοφος Χατζημπεκτᾶς «ταίριαξε» στήν αἰρετικὴ προσέγγισή του γιά τό Ἰσλάμ στοιχεῖα τῆς ὀρθόδοξης πίστεως μέ τόν σιιτισμό. Οἱ Ἀλεβίτες (ὅσο καί ἂν μᾶς φαίνεται παράξενο) πιστεύουν στήν «Ἁγία Τριάδα» χωρὶς νά εἶναι χριστιανοί, τραγουδοῦν ὑπὸ τὴν συνοδεία μουσικῶν ὀργάνων στήν θρησκευτικὴ τους λειτουργία χωρὶς νά εἶναι εὐαγγελιστές, ἐρμηνεύουν τό Κοράνι ἀλληγορικά καί ὄχι κατὰ γράμμα, ἐνῶ εἶναι μουσουλμάνοι.

Ἄν στοὺς Ἀλεβίτες τῆς Θράκης προσθέσουμε τοὺς μουσουλμάνους τοῦ «ὀρθόδοξου» σουνιτικοῦ Ἰσλάμ, τοὺς χριστιανούς καί τοὺς μουσουλμάνους πού ὁμιλοῦν τὴν «Ρομανί», τοὺς Πομάκους μουσουλμάνους, τοὺς χριστιανούς Ὀρθοδόξους τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, τοὺς Ὀρθοδόξους τῆς Ἀρμενικῆς Ἐκκλησίας, τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου κ.ἄ., τότε καταλαβαίνουμε γιατί ἡ Θράκη εἶναι περιφέρεια πρότυπο, χωνευτήρι καί πρότυπο εἰρηνικῆς συνύπαρξης θρησκευτῶν, γλωσσῶν καί πολιτισμῶν. Συνύπαρξη, ἡ ὁποία ὅμως στηρίζεται στήν μακρὰ ἱστορικὴ συγκατοίκηση τῶν συνοίκων στοιχείων καί στήν κοινὴ κουλτούρα. Ἔχει ρίζα ἢ διαφορετικότητα στήν Θράκη, δέν εἶναι τεχνητὴ ἢ συνύπαρξη. Τό νά μιᾶς τουρκικά, νά ἀνήκεις σέ αἵρεση τοῦ Ἰσλάμ καί νά δηλώνεις βαθιὰ Ἑλληνας δέν εἶναι παράξενο ἐδῶ. Ἄλλο ἢ ἐθνοτικὴ καταγωγή, ἄλλο ἢ ἐθνικὴ συνείδηση. Καμμία σχέση μέ τά ἀφιονισμένα πλήθη μουσουλμάνων μεταναστῶν πού καταφθάνουν στήν Ἑλλάδα ἀπὸ τὴν Μέση Ἀνατολή μέ ἀπαιτήσεις γιά δικαιώματα μέ ἀρνητισμό καί αὐθάδεια γιά τὴν ἐνσωμάτωση στήν τοπικὴ κουλτούρα καί τοὺς νόμους!.

Νά γιατί λοιπόν πρέπει νά ἔχουμε διαρκῶς τίς κεραῖες μας συντονισμένες μέ τὴν Θράκη. Πρόκειται γιά τὴν περιοχὴ, πού ὅπως εἶπε

κάποτε ο Κώστας Καραμανλής, κρίνεται ή άντοχή τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Καί ὅπως εἶπε καί ἕνας ἄλλος, γιά νά τήν ἔχουμε, «χρειάζεται ἔξυπνος πατριωτισμός». Ὅχι ρηγά ἐθνικιστικά συνθήματα. Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο βρισκόμαστε. Εἶναι ὦρα γιά ἔξυπνο πατριωτισμό!

**Πηγή :** <https://www.estianews.gr/>