

Μετά τον Γολγοθά ακολουθεί η Ανάσταση!

του π. Αντωνίου Χρήστου.*



Αγαπητοί Αναγνώστες η Μεγάλη Εβδομάδα περιέχει τα πάντα στη κυριολεξία ! Από την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού την Κυριακή των Βαΐων, στην παράδοση του Μυστικού Δείπνου, την προδοσία, στην σύλληψη, στις ανακρίσεις και τα βασανιστήρια, την φυλάκιση, την καταδίκη, την Σταύρωση, την ταφή, την εις άδου κάθοδο και την θριαμβευτική Ανάσταση! Η Ανάσταση ήταν ο προορισμός, αλλά τα πάθη ήταν το ταξίδι και οι ενδιάμεσοι σταθμοί! Θα λέγαμε αλλιώς ότι για να υπάρχει Ανάσταση προϋποθέτει πόνο και Γολγοθά, αλλά μετά τον Γολγοθά, όπως λέει και ο τίτλος μας ακολουθεί η Ανάσταση.

Όλα τα παραπάνω λέγονται στην θεολογική γλώσσα ότι είναι η υλοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας Του Θεού για την σωτηρία του κτίσματός Του τον άνθρωπο. Αυτά τα φοβερά γεγονότα που έγιναν μία φορά και ανεπανάληπτα ιστορικά στην Εκκλησία μέσω των κατανυκτικών Ακολουθιών της τα ζούμε και εμείς οι πιστοί του σήμερα στο εδώ και τώρα. Η Ιερά Υμνολογία η Αγιογραφία, τα Ιερά Ευαγγέλια αλλά και τις λειτουργικές πράξεις και κινήσεις, αλλά ακόμη και από τα χρώματα στις διακοσμήσεις των Ιερών Ναών, τα ζούμε όλα αυτά ξανά πρακτικά και

παραστατικά και γινόμαστε και εμείς μέτοχοι των παθών, του Σταυρού, της ταφής και της ζωηφόρου Αναστάσεως του Χριστού! Όλα αυτά δεν τα παρακολουθούμε απλά δηλαδή ως παθητικοί θεατές, αλλά ως συμμετοχοί και ενεργοί ταπεινοί προσκυνητές και μαθητές Του Κυρίου και έχουν προέκταση σε όλη μας την ζωή και την ύπαρξη και όχι απλά μια λειτουργική-σχεδόν εικονική πραγματικότητα που κάποτε μας τελειώνει ή αλλάζει! Αυτό είναι θεμελιώδες σημείο που διαχωρίζει αισθητά τους αληθινούς πιστούς από αυτούς που απλά είναι περιστασιακοί της μεγάλης μόνο εβδομάδος και φυσικά των αλλοθρήσκων ή απίστων.

Η κεντρική και βασική προσευχή των πιστών κατά την Διακαινήσιμο αλλά και μέχρι την Ανάληψη Του Χριστού είναι το γνωστό σε όλους :

«Ανάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον, Κύριον,

Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. Τὸν Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνοῦμεν καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν· σὺ γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτὸς σοῦ ἄλλον οὐκ οἶδαμεν, τὸ ὄνομά σου ὀνομάζομεν. Δεῦτε πάντες οἱ πιστοί, προσκυνήσωμεν τὴν τοῦ Χριστοῦ ἁγίαν ἀνάστασιν·

ἰδοὺ γὰρ ἦλθε διὰ τοῦ Σταυροῦ χαρὰ ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ. Διὰ παντὸς εὐλογοῦντες τὸν Κύριον, ὑμνοῦμεν τὴν ἀνάστασιν αὐτοῦ· Σταυρόν γὰρ ὑπομείνας δι' ἡμᾶς, θανάτῳ θάνατον ὤλεσεν». Δηλαδή σε πιο απλή γλώσσα : «Αφού είδαμε την ανάσταση του Χριστού, ας προσκυνήσουμε τον ἅγιο και Κύριο, τον Θεάνθρωπο Ιησού που είναι ο μόνος ἀναμάρτητος. Την Σταυρική Σου θυσία Χριστέ προσκυνούμε και την ἁγία σου Ἀνάσταση υμνούμε και δοξάζουμε· διότι Εσύ είσαι ο Θεός μας, και Θεό ἄλλον εκτός από Εσένα δεν αναγνωρίζουμε κανένα, και μόνο το ὄνομά Σου σημαίνει Θεός για εμάς. Ελάτε ὅλοι οι πιστοί, ας προσκυνήσουμε την ἁγία ἀνάσταση του Χριστού· αφού η ἀνάστασή Του που έγινε μετά τὴν Σταυρική Του θυσία, ἔφερε μεγάλη χαρά που απλώθηκε σε ὅλον τον κόσμο. Παντοτινά θα ευλογούμε το ὄνομα του Κυρίου και παντοτινά θα υμνούμε την ἀνάστασή Του. Διότι, επειδή υπέμεινε Πάθη και Σταυρό από εμάς για εμάς, κατανίκησε κι ἔδιωξε τον θάνατο» .

Ἐχει σημασία α συνειδητοποιήσουμε ότι χαιρόμαστε γιατί με την Ἀγία Του Ἀνάστασή του Χριστού καθώς διὰ του Σταυρού μας ἀπάλλαξε από την αμαρτία (το προπατορικό ἀμάρτημα) αφού μας καθάρισε με το ίδιο

Του αίμα και νίκησε και κατήργησε τον θάνατο (και ας πεθαίνουμε ακόμη βιολογικά) γιατί πλέον ο άνθρωπος κοιμάται και δεν νεκρώνεται και όταν έρθει η Δευτέρα Παρουσία Του Χριστού θα αναστηθούμε όλοι ψυχοσωματικά για να μας κρίνει οριστικά στη γενική Του κρίση. Όμως τα σημάδια από τα καρφιά υπήρχαν στο αναστημένο σώμα του Χριστού έτσι και στη προσευχή τονίζει τον Σταυρό και τα πάθη μας οδήγησαν στην Ανάσταση και δεν θα υπήρχε χωρίς αυτά!

Κλείνοντας το άρθρο μας οφείλουμε αδελφοί μου για να γιορτάζουμε Ανάσταση να σταυρώσουμε τα πάθη και τις αμαρτίες μας και τότε όντως το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ θα είναι και για εμάς ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ όχι με τα χείλη μας μόνο αλλά κυρίως πρακτικά με την ζωή μας! ΑΜΗΝ!

*** Ο π. Αντώνιος Χρήστου είναι Προϊστάμενος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλίας Κόρμπι- Βάρης, της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.**