

Η ενσάρκωση του αιώνιου Λόγου.

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.



«Ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ιω. 1:14). Αυτό είναι πράγματι θαύμα θαυμάτων! Αποκαλύπτει το άπειρο έλεος, την σοφία και παντοδυναμία του Κυρίου προς τα κτίσματα Του· διότι Αυτός ο ίδιος, ο Κύριος όλων των δημιουργημάτων, ο άπειρος και απεριόριστος, δέχθηκε και ευδόκησε να γίνει άνθρωπος για την σωτηρία μας και «ο Λόγος – δί' ου έγιναν τα πάντα – σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» και έζησε με τους ανθρώπους και έγινε όμοιος με αυτούς κατά πάντα εκτός από την αμαρτία. Συναναστράφηκε με τους ανθρώπους, μας γέμισε ευεργεσίες, έκανε αναρίθμητα θαύματα, έπαθε (ω του θαύματος!) πέθανε (ω του φοβερού θαύματος!) και αναστήθηκε, ανασταίνοντας και εμάς, οι οποίοι πεθάναμε εν τω Αδάμ!

Σε δοξάζω πανεύσπλαχνε, άγιε, παντοδύναμε, πάνσοφε Κύριε! Δείξε, Κύριε, σε μένα τη θαυμάσιά Σου δύναμη και με τρόπους που εσύ γνωρίζεις σώσε με, τον ανάξιο δούλο Σου, παραβλέποντας τις παραβάσεις μου, εκούσιες και ακούσιες, όσες εν γνώσει ή από άγνοια διέπραξα· οδηγώντας με πάντοτε στην οδό Σου και ενισχύοντάς με σ' αυτή την οδό με την Χάρη Σου και δι' εμού και τους άλλους, για τους οποίους με έταξες φως, ποιμένα, διδάσκαλο και ιερέα.

Ο Κύριος πριν την ενσάρκωσή Του, επέτρεψε να δοκιμάσει το ανθρώπινο γένος όλη την πικρία της αμαρτίας και όλη την αδυναμία του να την εκριζώσει μόνο του· και όταν οι πάντες επιθυμούσαν ένα Λυτρωτή, φανερώθηκε ο ίδιος ο πάνσοφος, παντοδύναμος Ιατρός και βοηθός. Όταν οι άνθρωποι πεινούσαν και διψούσαν την δικαιοσύνη, τότε ήρθε η αιώνια δικαιοσύνη.

Από ποιες βαθιές πληγές, από ποιες θανάσιμες πληγές, από ποια δηλητηριώδη πνοή της αμαρτίας ήρθε να μας σώσει ο Ουράνιος Ιατρός, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός; Ποιος μπορεί να το κατανοήσει αυτό; Κανείς. Μόνο εν μέρει, από την δική μας πείρα, μερικοί από εμάς κατανοούν τα βάθη της αβύσσου, στην οποία πέσαμε δια της αμαρτίας, όλη την αδυναμία μας για την διάπραξη του αγαθού και όλη την δύναμη και την άβυσσο του κακού ή της αμαρτίας η οποία εμφωλεύει στις καρδιές μας. Αλλά και η κατανόηση του βάθους της πτώσης μας γίνεται με τη χάρη του Θεού, η οποία φωτίζει τις σκοτισμένες καρδιές μας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το κατανοήσει αυτό με τη φυσική του ικανότητα και γι' αυτό δεν μπορεί να αισθανθεί την ανάγκη της διόρθωσης και να έχει δύναμη για μια τέτοια διόρθωση και ανακαίνιση.

Ο Χριστός ήρθε στην γη για να μας υψώσει στους ουρανούς. Θέλουμε να πραγματοποιηθεί ο σκοπός για τον οποίο ο Σωτήρας ήρθε στην γη; Σκεπτόμαστε τα επουράνια; Επιθυμούμε σφοδρά την Βασιλεία των Ουρανών; Ας θέτουμε στον εαυτό μας αυτές τις ερωτήσεις συχνά. Εκτιμούμε και κατανοούμε αρκούντως την διδασκαλία και το κήρυγμα του

Σωτήρα μας, τα πάθη και τον θάνατό Του; Ή μήπως, άραγε, καταστρέφουμε το όλο οικοδόμημα το οποίο ανήγειρε ο Ίδιος ο Κύριος προσκολλώμενοι στα γήινα και όχι στα επουράνια;

Από το βιβλίο: Αγίου Ιωάννου πρωθιέρως της Κρονστάνδης, Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΖΩΗ. Εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας», Θεσσαλονίκη 2003, σελ. 20.

Γλωσσική προσαρμογή για την Κ.Ο.

Πηγή : <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>