



Άκόμα ἀφουγκραζόμαστε τὰ Ἱερά Του Βήματα...

(Δυὸ λόγια τιμῆς καὶ εὐλάβειας
στὸν Ἅγιο Νεκτάριον τὸν Θαυματουργό)

Μνήμη ἱερά καὶ πάνσεπτος, ἡ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ θαυματουργοῦ, αὐτὴ ποὺ σήμερα, οἱ ὅσοι πιστοὶ ἐορτάσαμε καὶ ἐορτάζουμε, ἔστω κι ἂν πάνω μας στέκει ἡ πικρὴ φτερούγα τῆς ἀρρώστειας, τοῦ φοβεροῦ λοιμοῦ. Ἐμεῖς, «ἐπόμενοι τοῖς ἁγίοις Πατρᾶσι» μας, σταθήκαμε ὀρθιοὶ μπροστὰ στὸ Ἱερό Θυσιαστήριον καὶ τιμήσαμε δεόντως, φιλεόρτως καὶ ἱεροπρεπῶς τὴν ἄχραντον Κοίμησή Του. Γιατὶ δὲ πρέπει νὰ γνωρίζουμε, πὼς



ἡ Σκόπελος θεωρεῖ τὸν Ἅγιο Νεκτάριο καὶ δικό της προστάτη, ὅχι μόνο ἐπειδὴ τὴν ἐπισκέφτηκε, ὡς Ἱεροκέρυκας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Χαλκίδος, τὸν Μάϊο τοῦ 1892, ἀλλ' ἐπειδὴ, ὅταν ἀντίκρουσε τὴ Μονὴ τοῦ Τιμίου Προδρόμου στὴ θέση «τοῦ Δοκίμου», στὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους «Παλούκι», τόσο πολὺ ἐδέλχθηκε, ὥστε ἤθελε νὰ συμονάσει μὲ τὸν ἀδελφικὸ τοῦ φίλο, τὸν πολὺν Γέροντα Σωφρόνιο Κεχαγιόγλου, τὸν ὁποῖο ἐγνώριζε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ τὶς ξακουστὲς ἀγρυπνίες στὸν Ἅγιο Ἐλισσαῖο. Κι ἡ ἐπιθυμία τοῦ Ἁγίου φαίνεται καθαρὰ σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολές Του πρὸς τὶς μοναχὲς τοῦ μονυδρίου τῆς Ἁγ. Τριάδος, στὴν Αἴγινα, ὅπου ἔγραφε: «...ὁ νοῦς καὶ ὁ πόθος μου εἰσὶν ἀλλαχοῦ, εἰς τὸν Πρόδρομον τῆς Σκοπέλου». Νὰ γιατί

ξεχωρίζει γιὰ τὸ νησί μας αὐτὴ ἡ μέρα κι αὐτὴ ἡ γιορτὴ!

Ὅμως δὲ πρέπει νὰ θυμίσουμε, πὼς ὁ Ἅγιος φιλοξενήθηκε στὸ σπίτι τοῦ π. Βασιλείου Ἀθανασιάδη, ἐφημερίου τῆς Φανερωμένης, ὅπου κατὰ τὴν παράδοση, ὅλη σχεδὸν τὴ νύχτα συζητοῦσαν οἱ δύο τοὺς διάφορα πνευματικὰ ζητήματα. Ὅπως, ἐπίσης, δεξιώθηκε καὶ στὸ σπίτι τοῦ λογίου ἐφημερίου τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τῆς

Χώρας Σκοπέλου, παπά- Ἐμμανουήλ Παπαγιαννούλη. Μάλιστα, ὅταν ἀγιοποιήθηκε, ἔλεξαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ ἀειμνήστου ἐκείνου ἐφημερίου: «Ἄχ, καὶ νὰ μὴ γνωρίζουμε, νὰ κρατήσουμε γιὰ εὐλογία τὴν καρέκλα ποὺ κάθησε!!».



Ἐπίσης μὲ πνευματικὴ φιλία συνεδέθη καὶ μὲ τὸν ἐφημέριο τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς Χώρας, παπα-Κων. Ζαχαριάδη, παλιὸ καραβοκύρη καὶ γόνου τῆς ἀρχαίας Σκοπελίτικης οἰκογένειας Χατζη-Ζαχαρία, ποὺ ὑπῆρξε γαμπρὸς τοῦ Σκοπελίτη Ἐπισκόπου Σκιαθοῦ καὶ Σκοπέλου Διονυσίου (18ος αἰών).

Ὁ Ἅγιος ἐπισκέφθηκε τὸ νησί μας καὶ τὴν 1η Αὐγούστου 1903, σύμφωνα μὲ τὶς πηγές...Μπορεῖ νὰ μὴν ἔμεινε γιὰ πάντα ἐκεῖ, ὅμως ἡ Παρουσία καὶ ἡ Εὐλογία Του, μᾶς σκέπουν.

Σκόπελος

π. Κωνσταντῖνος Ν. Καλλιανός



ΥΓ.: Στὶς φωτογραφίες, Ὁ Ἅγ. Νεκτάριος (τοιχογραφία Ἱ. Βήματος Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν, ὁ Γέροντας Σωφρόνιος κι ὁ ἐνοριακὸς Ναὸς τῆς Φανερωμένης, ὅπου καὶ λειπούργησε.

π. Κ. Ν. Κ.