

Πώς η Κυπριακή Δημοκρατία ΔΕΝ θα μετατραπεί σε τουρκικό προτεκτοράτο. του Σάββα Ιακωβίδη.*



Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει ή και να συναινέσει ώστε η Κύπρος να μετατραπεί σε τουρκικό προτεκτοράτο. Στην ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (24/9/21), επισήμανε ότι «η τελική επιδίωξη της Τουρκίας είναι να μετατρέψει την Κύπρο σε προτεκτοράτο της».

Σε δηλώσεις του μετά τη στρατιωτική παρέλαση για την 61^η επέτειο της ανακήρυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας (1/10/21), ο Ν. Αναστασιάδης αναφέρθηκε στη «βούληση όσων θέλουν να μετατρέψουν την Κυπριακή Δημοκρατία σε τουρκικό προτεκτοράτο». Εξάλλου, σε ομιλία του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των εκτοπισμένων κατοίκων της περιοχής Μόρφου (10/10/21), διαβεβαίωσε σε έντονο ύφος: • «Πρέπει να γίνει συνείδηση στον κάθε πατριώτη πως, εάν δεχθούμε τις αξιώσεις που προβάλλουν, η Κύπρος,

όπως τα κατεχόμενα, θα μετατραπούμε σε προτεκτοράτο της Τουρκίας και **εγώ δεν είμαι αποφασισμένος να παραδώσω προτεκτοράτο με τη λήξη της θητείας μου».**

Ο Υπ. Εξ. της Κύπρου, Ν. Χριστοδουλίδης, μιλώντας ενώπιον της Κοιν. Επιτροπής Οικονομικών (16/11/2020), εξέφρασε την «προσωπική του ανησυχία για τον κίνδυνο προσάρτησης των κατεχομένων στην Τουρκία, αν δεν υπάρξει λύση του Κυπριακού μέχρι το 2023».

Τις ίδιες ακριβώς εκτιμήσεις εξέφρασε και ο πρώην κατοχικός ηγέτης, Ακιντζί, σε συνέντευξή του (18/8/2021) στην τ/κ εφημερίδα «ΓενίΝτουζέν». Σε συνέντευξή του στην Edith L. Lederer [The Associated Press(29/9/2021)], ο Κύπριος Υπ. Εξ. επισήμανε πως «αυτό που βλέπουμε από την Τουρκία είναι η προώθηση μιας νεο-Οθωμανικής πολιτικής στην περιοχή», επειδή «επιδιώκει να καταστεί περιφερειακός ηγεμόνας». • Η κυπριακή πολιτική ηγεσία, όπως συχνά και η ελληνική, άλλωστε, αριστεύει σε ανέξοδες διαπιστώσεις, σε βροντώδεις διακηρύξεις και σε νευρώδεις διαβεβαιώσεις. Όταν, όμως, έρχονται στο διά ταύτα, «βουν επί της γλώττης έχουν»!

Πριν από λίγες ημέρες, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό παραβίασε την ελληνική και την κυπριακή ΑΟΖ και εμπόδισε εργασίες του ερευνητικού σκάφους «Nautical Geo». Και τώρα οι μπουλντόζες ανέλαβαν ξανά δράση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο.

Ελλάδα και Κύπρος κατάπιαν την παραβίαση, η οποία συνιστά ξανά βάνανυση αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων τους και της εξαγγελθείσας ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης πώς θα εμποδίσει προτεκτορατοποίηση της Κύπρου; • Πώς θα ματαιώσει τα τουρκικά σχέδια προσάρτησης και τουρκοποίησής της; Εμμένει μονότονα σε επανάληψη του διαλόγου «από εκεί που μείναμε στο Crans Montana» διότι, λέγει, με πολιτικά, νομικά και διπλωματικά μέσα και με στήριγμα το Διεθνές Δίκαιο, θα πετύχουμε την απαλλαγή από τον Αττίλα.

Προφανώς δεν έχει μελετήσει ούτε τον Θουκυδίδη ούτε τον Σουν Τζου και κανέναν θεωρητικό των Διεθνών Σχέσεων.

Λευκωσία και Αθήνα έχουν όπλα στην πολιτικο-διπλωματική φαρέτρα τους αφού απορρίπτουν την πολεμική επιλογή. Οι κατ' εναντίον του Ελληνισμού αρπακτικοί και κατακτητικοί τουρκικοί στόχοι είναι ξεκάθαροι. Πώς θα στομωθούν και πώς θα αχρηστευθούν;

Υπάρχουν τρόποι, αρκεί η πολιτική ηγεσία να συνειδητοποιήσει τους φοβερούς κινδύνους που απειλούν τον Ελληνισμό. Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να προσδιορίσουν την υψηλή στρατηγική τους. Βρίσκονται ενώπιον διλήμματος: Κατευνασμός και υποταγή στις τουρκικές αξιώσεις ή αντίσταση δι' όλων των μέσων. • Ποιο είναι το ξεκάθαρο αφήγημά τους; Γιατί μέχρι σήμερα δεν διαμήνυσαν στην Τουρκία ότι δεν πρόκειται να ενταχθεί στην ΕΕ όσο κατέχει την Κύπρο, ασελγεί στο Αιγαίο και παραβιάζει το Διεθνές και Κοινοτικό Δίκαιο; Διότι, δυστυχώς, ισχύει η άθλια Σημιτική πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας και εξημέρωσης του τουρκικού θηρίου.

Είναι τραγικό: Ελλάδα και Κύπρος είναι οι μόνες χώρες που επιμένουν να θέλουν ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ! Πρώτα, όμως, να εμμείνουν απαρέγκλιτα στην υλοποίηση των κυπρογενών υποχρεώσεών της. Διαπορε ίκάθε Έλληνας Κύπριος: • Γιατί η Κυπριακή Δημοκρατία απουσίασε από την ελληνογαλλική συμφωνία; Η Αθήνα γιατί παραγνώρισε την αχίλλειο πτέρνα της άμυνάς της, που είναι ο αδύναμος κυπριακός κρίκος; Εκτός και αν ισχύει απαρασάλευτα ότι «η Κύπρος κείται μακράν». Γιατί δεν οριοθετείται η ΑΟΖ Ελλάδος-Κύπρου; Πού χάθηκε το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου;

Ακόμα και οι πλέον αδαείς αντιλαμβάνονται ότι η διζωνική δήθεν ομοσπονδία οδηγεί αφεύκτως στην τουρκοποίηση της Κύπρου. Γιατί δεν απορρίπτεται και να χαραχθεί μία νέα, πανεθνική στρατηγική απελευθέρωσης από τον Αττίλα;

Η Λευκωσία καλείται να συνάψει αμυντικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες αφού η τουρκική απειλή είναι κοινή και η τουρκοδιζωνική είναι αντίθε-

τη με τα συμφέροντά τους. Είναι ορθή η θέση Αναστασιάδη για επανένταξη των Τ/κ στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιστροφή στο Σύνταγμα του '60 με συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Αθήνα και Λευκωσία βρίσκονται ενώπιον δύο επικίνδυνων δεδομένων. • **Πρώτον**, μέχρι η Ελλάδα να αποκτήσει τις γαλλικές φρεγάτες, θα υπάρχει ένα αμυντικό κενό τεσσάρων χρόνων. Έχει κανείς την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία δεν θα το εκμεταλλευτεί για να προκαλέσει τετελεσμένα πρώτα στην Κύπρο και μετά στο Αιγαίο;

Δεύτερον, το 2023 θα διεξαχθούν εκλογές στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θέλει να προσφέρει στους Τούρκους μια μεγαλύτερη Τουρκία, αναλώμασιτης κατεχόμενης Κύπρου, της Συρίας, του Ιράκ ή και της Ελλάδος. Αυτές τις εφιαλτικές προοπτικές, Ελλάδα και Κύπρος πότε, πώς και με ποια μέσα και ποιους θα τις εξουδετερώσουν;

*Πρώην Αρχισυντάκτης-Διευθυντής – Αρθρογράφος-αναλυτής στην κυπρι-ακή εφημερίδα «Η Σημερινή» -ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Δημοσιογραφίας της Lille – Université Catholique de Lille–France.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

[INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION](#)