

Να μετατρέψουμε τα φοβικά μας σύνδρομα σε αυτοπεποίθηση

 peripteron.eu/na-metatrebsoume-ta-fovika-mas-syndroma-se-aftopepoithisi/

October 14, 2021

γράφει στο peripteron.eu ο Αντιπύραρχος (Ι) εα. Κων/νος Ιατρίδης, Επίτιμος Δκτης ΔΑΥ, Στρατιωτικός Αναλυτής

Η πολιτική της Τουρκίας πρέπει επιτέλους να το κατανοήσουμε ότι διέπεται από πνεύμα κατακτητή και ασκείται με διάφορες τακτικές κινήσεις, έχοντας όμως πάντα την ίδια Στρατηγική. Και όσο εμείς δεν την αντιμετωπίζουμε αποτρεπτικά, τόσο πιο προκλητική και επιθετική θα γίνεται.

Ο τουρκικός αναθεωρητισμός εδράζεται πάνω στη θεωρία του "Ζωτικού Χώρου" επινόημα του οποίου είναι η "Γαλάζια Πατρίδα" που αντλεί το ιδεολογικό της αφήγημα από τη ναζιστική θεωρία της επιθετικής επέκτασης, με βασική προϋπόθεση την παραβίαση κάθε έννοιας Διεθνούς Δικαίου, την καταπάτηση Συμβάσεων και Διεθνών Συνθηκών και την ανατροπή της Συνθήκης της Λωζάνης.

Με τη δική μας ανοχή και τη στρατηγική ψυχραιμία και νηφαλιότητα που ακολουθούμε, η Τουρκία δημιουργεί συνεχώς παράνομα «τετελεσμένα», καταγγέλλεται απ' όλους και της βγαίνει, γιατί κανείς δεν της αντιστέκεται. Όταν κάποιος της αντισταθεί, όλα αυτά θα της γυρίσουν μπούμεραγκ! Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.

Την στρατηγική ψυχραιμία τη δική μας η Τουρκία την εκλαμβάνει ως δειλία και την ερμηνεύει ως απροθυμία να υπερασπιστούμε τα Εθνικά μας συμφέροντα, και ως αδυναμία να αντιδράσουμε, σε ότι και να κάνει.

Αν η Τουρκία παρενοχλεί ερευνητικό σκάφος εντός της διακηρυγμένης ΑΟΖ της Ελλάδος που έχει οροθετηθεί με την με Αίγυπτο, η χώρα μας υποχρεούται να αντιδράσει. Αν δεν το κάνει, όπως δεν το έκανε, ουσιαστικά η Τουρκία μας έχει επιβάλει τετελεσμένα, τα οποία και η Γαλλία και η Αίγυπτος θα τα λάβουν υπόψη τους. Και όχι μόνον οι χώρες αυτές, αλλά και ο διεθνής διαμεσολαβητής σε περίπτωση που οδηγηθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η αδικαιολόγητη σιωπή μας εκλαμβάνεται ως σιωπηρή αποδοχή!

Το πρόβλημα με την Τουρκία δεν είναι νομικής φύσεως, αλλά Γεωπολιτικό και πηγάζει από το Στρατηγικό όραμα της Τουρκίας και του ιδίου του Ερντογάν. Επομένως αυτό δεν μπορεί να λυθεί σε κάποιο δικαστήριο, καθότι κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποφανθεί από μόνο του υπέρ της μείωσης της Εθνικής κυριαρχίας ενός κράτους.

Η προσφυγή στη Χάγη που συχνά αναφέρεται από κάποιους δεν είναι φενάκη. Οι αξιώσεις και το όραμα της Τουρκίας δεν αντιμετωπίζεται έτσι, ούτε βέβαια να διαπραγματευτούμε αυτά που θέλει η Τουρκία. Αντιμετωπίζεται μόνον αποτρεπτικά και ασκώντας μαχητική διπλωματία την οποία θα προσαρμόσουμε πάνω στην ισχύ μας ώστε να είναι αποτελεσματική.

Είναι τεράστιο λάθος σήμερα να μιλάμε για διαφορές με την Τουρκία, για θαλάσσιες ζώνες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η αιγιαλίτιδα ζώνη και το πιο σοβαρό για αμοιβαίες υποχωρήσεις. Μία είναι η διαφορά μας με την Τουρκία (οριοθέτηση της νησιώτικης ΑΟΖ/ΥΦ σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας και είναι και εθνική γραμμή) και αυτή θα λυθεί στο Δικαστήριο του Αμβούργου που είναι και το αρμόδιο και όχι στη Χάγη διότι δεν υπάρχουν διαφορές. Είναι λάθος να επιμένουμε να πάμε στη Χάγη.

Δεν μπορεί από τη μια να υπογράψουμε Αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία με ρήτρα Αμυντικής συνδρομής και από την άλλη να μιλάμε για αμοιβαίες υποχωρήσεις. Τέτοιες δηλώσεις αψυχολόγητες, οι οποίες δεν εντάσσονται σε μια Εθνική στρατηγική, πρέπει να αποφεύγονται διότι ακυρώνουν όλα αυτά τα χρήσιμα που περιλαμβάνει η συμφωνία.

Η Τουρκία το επόμενο διάστημα θα κλιμακώσει ακόμη περισσότερο τις προκλήσεις της, όχι μόνον σε ρητορικό επίπεδο αλλά και επί του πεδίου, καθότι ο Ερντογάν βρίσκεται πιεσμένος και σε απόγνωση, όχι μόνον εξ' αιτίας της Αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία, αλλά και από δύο γεγονότα τα οποία τον έχουν ενοχλήσει πολύ.

α) Από τη δήλωση του Μπάιντεν, ο οποίος είπε ότι, η Τουρκία είναι επικίνδυνη για την Εθνική Ασφάλεια της Αμερικής, αναφερόμενος στην Συρία και τη στήριξη που παρέχει ο Ερντογάν στον ISIS, στον πόλεμο εναντίον των Κούρδων. Και

β) Από την προτροπή του Πούτιν, στη συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Σότσι, να εγκαταλείψει το Ιντλίπ άμεσα.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό και με την δημοσκοπική κατάρρευση του και με την σύμπνοια ΗΠΑ-Ρωσίας αναφορικά με τους Κούρδους για τη δημιουργία ημιαυτόνομης Κουρδικής περιοχής στη Συρία (ίσως συμφωνηθεί στην επόμενη συνάντηση Μπάιντεν-Πούτιν), κάτι που θα έχει αντανάκλαση και στο εσωτερικό του, καθιστούν τον Ερντογάν εξαιρετικά επικίνδυνο για μας, οι οποίοι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι.

Επομένως το κρίσιμο είναι τι θα κάνουμε εμείς. Η Συμμαχία με τη Γαλλία μας επιτρέπει να το κάνουμε τώρα, αυτό που έτσι κι αλλιώς μπορούσαμε να κάνουμε ως τώρα και δεν το κάναμε, αυτό που τώρα μπορούμε να κάνουμε από πολύ καλύτερες θέσεις, αυτό που αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν πρόκειται να το κάνει κανείς άλλος για μας. Εμείς θα σώσουμε τη χώρα και κανείς άλλος! Άλλωστε την επανάσταση του 1821 την ξεκίνησαν πρώτα οι Έλληνες και μετά ήρθαν για βοήθεια οι ξένες δυνάμεις.

Αν δεν της αντισταθούμε, η Τουρκία θα τα πάρει όλα! Και καμιά ρήτρα αμυντικής συνδρομής δεν μας σώζει.

Η Τουρκία θα προσπαθήσει να κλονίσει την αξιοπιστία της Ελληνικής Αποτροπής και να αποδείξει ότι με την Ελληνο-Γαλλική Αμυντική συμφωνία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θεωρεί ότι δεν θα αντιδράσουμε.

Είναι μια ευκαιρία να την αιφνιδιάσουμε!!