

Σε έναν κόσμο μέσα στην απόγνωση η λύση είναι η μεταμόρφωση ...

Γράφει π. Αντώνιος Χρήστου.*



Αγαπητοί Αναγνώστες, ο ετήσιος εορταστικός κύκλος της Εκκλησίας μας, μας φέρνει ξανά Εορτές στις οποίες στο παρελθόν έχουμε σχολιάσει και εμβαθύνει. Έτσι και τώρα που είναι μπροστά μας η Εορτή της Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος Χριστού, δεν είναι δυνατόν να μας αφήσει αδιάφορους. Άλλωστε όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, είναι κάτι γεγονότα που όσο και να ασχοληθεί κανείς πάλι κάτι καινούριο έχει να ανακαλύψει. Ας ξεκινήσουμε...

Ποια είναι η ουσία και το νόημα της Εορτής της Μεταμορφώσεως; Με λίγα λόγια είναι αυτό που λέει το κοντάκιο τη εορτής «...ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἐκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα» Δηλαδή σκοπός ήταν από τον Κύριο να τους βεβαιώσει ότι Αυτός είναι πράγματι ο Υιός του Θεού και να τους προετοιμάσει για το πάθος και την Σταύρωσή του, ώστε όταν Τον έβλεπαν να σταυρώνεται, να κατανοήσουν ότι πάσχει εκούσια, με τη θέλησή Του και οι ίδιοι όταν θα ερχόταν η στιγμή να κηρύξουν οι τρεις αυτοί κορυφαίοι μαθητές στον κόσμο αυτές τις δύο θεμελιώδεις αλήθειες. Κι όμως

την κρίσιμη στιγμή δεν έγιναν έτσι τα πράγματα γιατί ως γνωστόν ο Απόστολος Πέτρος αρνήθηκε τρεις φορές τον Χριστό, ο δε Ιάκωβος διασκορπίστηκε μαζί με τους άλλους μαθητές, μόνο ο Ιωάννης έμεινε σταθερός ως το τέλος. Στη μεταμόρφωση ο Χριστός δεν έγινε κάτι που δεν ήταν, απλά οι μαθητές, όσο μπορούσαν (σύμφωνα με την πνευματική τους κατάσταση) αξιώθηκαν να δουν κάτι από τη δόξα Του.

Ερχόμαστε στο σήμερα, 2021 χρόνια μετά την έλευση Του Χριστού. Τι έχει να πει το γεγονός της μεταμορφώσεως στην ανθρωπότητα σήμερα; Φοβούμαστε ότι και όταν έγινε το γεγονός στο Όρος Θαβώρ από τον Κύριο. Έγινε σε λίγους (ούτε καν σε όλη την χωρία των 12 μαθητών αλλά μόνο τριών) και ακόμη αυτοί που το έζησαν τόσο πολύ τους υπερέβαινε που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να τα ερμηνεύσουν σωστά. Απόδειξη γι' αυτό είναι η φράση του Αποστόλου Πέτρου που τόλμησε να πει : «Κύριε, καλόν ἔστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ μίαν καὶ μίαν Ἡλίᾳ» (Ματθ. ιζ' 4), ξεχνώντας ότι ο Κύριος δεν είχε ακόμη πληρώσει το έργο Του στη γη και κυρίως ότι αυτή η ουράνια μακαριότητα που ένοιωσαν δεν είναι προνόμιο για λίγους αλλά για όλους όσου θελήσουν να πιστέψουν..!

Όμως και ο κόσμος μας δυστυχώς δεν πάει πίσω, τόσο εμείς οι «δήθεν πιστοί», όσο βεβαίως οι υπόλοιποι που συνειδητά επιμένουν να ζουν στη πλάνη, βλέπουμε ένα κόσμο συνεχώς στην απόγνωση. Από που να το πιάσει κανείς; Από το οικολογικό πρόβλημα και τις «φυσικές καταστροφές»; Ο άνθρωπος ανίσχυρος μπροστά σε αυτά, αλλά βασικός αίτιος για ότι συμβαίνει στο πλανήτη και ότι μέτρα λαμβάνονται δυστυχώς μοιάζουν σαν ασπιρίνη στην θεραπεία του Καρκίνου..! Να το δούμε από την μεριά της πολιτικής; Εκεί και αν υπάρχει απογοήτευση, καθότι βλέπουμε πολιτικούς να τάζουν σχεδόν τα πάντα. Όταν εκλέγονται όμως να τα ξεχνούν όλα και οι ίδιοι να είναι «όμηροι» σε αυτούς που τους έχουν χρηματοδοτήσει την πολιτική εκστρατεία με τις «ανάλογες απαιτήσεις» για εξυπηρέτηση των συμφερόντων μετά τις εκλογές..! Να το δούμε από τη μεριά της κοινωνίας; Συνεχώς εγκλήματα πάσης φύσεως από ανθρώπους «υπεράνω πάσης υποψίας». Να το δούμε από την μεριά του αθλητισμού λόγω Ολυμπιακών αγώνων; Και εδώ

ένας συνδυασμός πολιτικής-συμφερόντων-εγκλημάτων κάνουν τους αθλητές μαριονέτες και αναλώσιμους σε περίπτωση τραυματισμού ή όταν δεν φέρνουν μετάλλια και διακρίσεις. Πραγματικά ο πρωταθλητισμός μετατρέπει τους αθλητές από πρωταγωνιστές σε "σκλάβους" των χορηγών και των ομοσπονδιών με αναβολικά με κίνδυνο και της ίδιας τους της ζωής!

Κι όμως σε όλα αυτά τα δεινά υπάρχει λύση, αν μεταμορφωθούμε όλοι «εν Χριστώ» αυτή είναι η θεραπεία και σε αυτή την ζωή αλλά και στη μέλλουσα! Αμήν!

***Ο [π. Αντώνιος Χρήστου](#) είναι Προϊστάμενος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία Κορμπι- Βάρης και Υπεύθυνος Νεότητας, της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.**