

**«Περιφρουρήσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς
ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου».**
του π. Αντωνίου Χρήστου.*



Αγαπητοί Αναγνώστες με τη χάρη Του Θεού φτάσαμε στην Εορτή ενός ακόμη «Πάσχα του Καλοκαιριού». Μπορεί η διάθεσή μας μετά τις συνέπειες των καταστροφικών πυρκαγιών και φέτος, να μην είναι στο καλύτερο σημείο, μπορεί τα γενικότερα προβλήματα της ζωής μας, να μας πνίγουν στη κυριολεξία, όμως η Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έρχεται να μας δώσει και πάλι ελπίδα, να μας φέρει λίγη χαρά από τα χαμόγελά μας που έσβησαν ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες από τις πυρκαγιές, τους τελευταίους μήνες από τα κοινωνικά προβλήματα και τα τελευταία χρόνια από την ταλαιπωρία του Κορονοϊού.

Σε κάθε πρόβλημα η έννοια μας είναι η νεολαία γιατί είναι η γενιά που θα μας διαδεχθεί αλλά και που αγωνιζόμαστε να τις προσφέρουμε τα καλύτερα, για να μη τραβήξουν αυτά που τράβηξαν οι μεγαλύτερες ηλικίες και προηγούμενες γενιές. Κάποιοι βέβαια θεωρούν ότι η πηγή των προβλημάτων προέρχονται από τους νέους οι οποίοι δήθεν δεν έχουν αξίες,

πολεμάνε ότι παραδοσιακό και παλιό, δεν έχουν σεβασμό, δεν έχουν μάθει σε στερήσεις κτλ. Όλοι αυτοί όμως που υποστηρίζουν όλα αυτά ξεχνούν ότι τα παιδιά και οι νέοι μιμούνται αυτά που εμείς συνειδητά ή ασυνείδητα τους δείξαμε και τους προσφέραμε και ότι για την πορεία τους την ευθύνη την έχουν εμείς που δεν ήμασταν σωστά πρότυπα, παρά εκείνα που δεν βρήκαν φωτεινά παραδείγματα να εμπνευστούν.

Φυσικά ότι λέμε είναι σε ανθρωποκεντρικό καθαρά επίπεδο και λίγο πολύ κάπως έτσι κινούνται οι κοινωνίες όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευτυχώς όμως υπάρχει και το εκκλησιαστικό-θεολογικό επίπεδο το οποίο η Εκκλησία προβάλλει, δίνει μια άλλη επουράνια προοπτική, σαφώς πιο θεοκεντρική και σαφώς πιο ελπιδοφόρα και σωτήρια για όλο το ανθρώπινο γένος. Για να το δούμε όμως ως πράξη πρακτικά στη ζωή μας, προϋποθέτει εκ μέρος μας αληθινή πίστη, μετάνοια, πνευματική ζωή, μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και γενικότερα να είμαστε αυτό που λέμε «συνειδητοί Χριστιανοί».

Θα μπορούσαμε για άρθρα πολλά να μιλάμε για την Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και το γεγονός πως ένας θάνατος, της μητέρας της ζωής της Παναγίας μας, γίνεται πανηγύρι και θάνατος του θανάτου «αφού η ίδια μετέστη εκ του θανάτου στην όντως ζωή». Όμως στις λίγες λέξεις που έχουμε ακόμη στη διάθεσή μας, θα ασχοληθούμε με μια φράση που έχει το Οκτώηχο Δοξαστικό της Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το οποίο προσωπικά και ως Υπεύθυνος Γραφείου Νεότητας Μητροπόλεως, πάντοτε μας συγκινούσε αλλά και μας σκορπούσε ελπίδα. Το γράψαμε στο τίτλο του άρθρου εδώ απλά το επαναλαμβάνουμε : «περιφρουρήσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου». Ζητούμε δηλαδή από την Παναγία μας να πρεσβεύει αδιάκοπα και να περιφρουρεί και να σώζει από κάθε προσβολή του εχθρού τη νεολαία της. Φυσικά κάποιος σκεπτικιστής ή άθεος ή άπιστος ή έστω με κλονισμένη πλέον πίστη θα πει: «Καλά τόσες και τόσες φορές το λέτε αυτόν τον ύμνο και όμως η νεολαία στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια είναι μέσα στα ναρκωτικά, τις εξαρτήσεις, το αλκοόλ, τα βιντεοπαιχνίδια, μέσα στην βία, χάνεται στην άσφαλο με οχήματα μεγάλου κυβισμού κ.α»!

Όλοι αυτοί που κινούνται σε αυτές τις στατιστικές, δεν φροντίζουν να δουν και πόσοι γλύτωσαν από τόσους κινδύνους (κάποιοι όχι βέβαια εντελώς αλώβητοι αλλά σαφώς θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα) και πόσοι συγκλονισμένοι μετά από αυτό άλλαξαν εντελώς ζωή και πορεία. Άλλωστε δεν λέει τυχαία ο υμνογράφος τη «νεολαία σου» γιατί υπάρχουν και ένα σωρό νέοι που δεν θέλουν να ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Θεός η Παναγία και οι Άγιοι δεν επεμβαίνουν αναγκαστικά χωρίς ελεύθερη βούληση των ανθρώπων. Άρα ας φροντίσουμε να επιστρέψουμε πρώτα ΕΜΕΙΣ στην τήρηση των εντολών Του Θεού και θα έχουμε την προστασία. Προσέξτε μία λεπτομέρεια όχι ότι δεν θα έχουμε δυσκολίες, ίσα ίσα τότε έχουμε και περισσότερες, αλλά θα έχουμε την δύναμη και τη χάρη για να ανταπεξέλθουμε!

Με αυτές τις σκέψεις ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ! Καλή Παναγία σε όλους!

***Ο [π. Αντώνιος Χρήστου](#) είναι Προϊστάμενος Ιερού Ναού Προφήτου Ηλία Κορμπι- Βάρης, της Ι. Μ. Γλυφάδας Ε. Β. Β. & Β. Απόφοιτος Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.**