

Οι άκοίμητοι φρουροί του Αιγαίου προστάτες της έθνικης κυριαρχίας.

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης – Διευθυντής της έφημερίδος «ΕΣΤΙΑ».



Άπίστευτο: Τό Έλεγκτικό Συνέδριο ζητεῖ νά έπιστραφοῦν τά χρήματα πού έδίδοντο γιά βενζίνες στόν βοσκό τῶν Ἰμίων Ἀντώνη Βεζυρόπουλο, πού ἔφυγε χθές ἀπό τήν ζωή!

ΜΙΑ ΤΑΠΕΙΝΗ λέμβος μετέφερε χθές τό πρωί ἀπό τήν Ψέριμο στήν Κάλυμνο τήν σορό τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου, ενός Ἑλληνοσ πού έσφράγισε μέ τήν παρουσία του, επί δεκαετίες, τήν έλληνική κυριαρχία στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Κυρίως στό σύμπλεγμα τῶν Ἰμίων καί τήν Ψέριμο. Ἐκεῖ έκινεῖτο διατηρῶν ἕνα κοπάδι ἀπό 40 περίπου κασίκια ἢ έκτροφή τῶν ὀποίων συνιστοῦσε «οἰκονομική δραστηριότητα» καί ὡς έκ τούτου θωράκιζε νομικῶς τήν έλληνικότητα τῶν νησιῶν.

Ὁ Ἀντώνης Βεζυρόπουλος «ἔφυγε» στά 94 του. Θά τόν θυμόμαστε μαζί μέ τήν Κυρά τῆς Ρῶ, Δέσποινα Ἀγλαδιώτη, πού πῆρε τήν θέση της στό Πάνθεον τοῦ Ἑλληνισμοῦ τό 1982, τόν ἀκρίτα τῆς Λεβίθας Δημήτρη Καμπόσο, πού ἄφησε τήν τελευταία του πνοή στίς ἀρχές Μαρτίου τοῦ 2020, καί τήν κ. Εἰρήνη Κατσοτούρχη, πού συνεχίζει νά κρατεῖ μόνη τήν έλληνική Σημαία στό ἀπομονωμένο νησί τῆς Κινάρου.

Θά πρέπει ὁμως, κάθε φορά πού κλίνουμε τό γόνυ πρό τῶν φρουρῶν αὐτοῦ τοῦ ἀρχιπελάγουσ καί τῆς έθνικῆς ιδέας, νά ἔρχεται στό μυαλό μας ἡ

μικρότης τοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους καί τῶν λειτουργῶν του, πού κατά τόν πλέον ἀνάλητο τρόπο παραγνωρίζουν τά ἰδανικά καί τίς θυσίες καί, δίκην λογιστάκου, μετροῦν τίς δεκάρες πού νομίζουν πώς τούς λείπουν. Ἀπό τό 2004 σταμάτησε ἡ ἐπίδοσις πρὸς τόν Ἀντώνη Βεζυρόπουλο γιά τίς βενζίνες μετακινήσεώς του, ὥστε νά διατηρεῖ τά ὀλίγα κατσίκια του στίς ἑλληνικές νησίδες. Ἀκόμη σήμερα τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο ζητεῖ νά ἐπιστραφοῦν χρήματα πού τοῦ εἶχαν δοθεῖ παρατύπως κατά τήν ἄποψη κάποιων «χαρτογιακάδων».

Βλέπουμε ἐδῶ ἀνάγλυφη τήν ἀπόσταση πού χωρίζει τό μεγαλεῖο κάποιων Ἑλλήνων, γνησίων ἀπογόνων τῶν μαχητῶν τῶν Θερμοπυλῶν καί τῆς Σαλαμῖνος καί τῶν ὑπηρετῶν τῆς γραφειοκρατίας τῆς Ψωροκώσταινας. Δέν γνωρίζουμε ἂν αὐτοί οἱ ἀνάλητοι λειτουργοί θά ἀναζητήσουν τώρα τούς κληρονόμους τοῦ Βεζυρόπουλου ἢ τόν Δῆμο τῆς Καλύμνου γιά νά «κλείσουν» τίς ἐκκρεμότητες στά τεφτέρια τους. Ἐλπίζουμε νά ἔχουν τήν εὐπρέπεια νά μήν προκαλέσουν περαιτέρω τό Πανελλήνιον καί νά βροῦν κάποιον τρόπο νά μήν δώσουν συνέχεια στήν παράλογη ἀπαίτηση πού προβάλλουν ἀκόμη!

Ἄρκετά ταλαιπώρησαν τόν ἐκλιπόντα Βεζυρόπουλο καί ὄσους στάθηκαν στό πλευρό του. Ὅχι πώς ὁ ἴδιος δυσανασχέτησε. Εἰς πεῖσμα τῶν προβλημάτων πού τοῦ δημιουργοῦσαν, ἔμεινε μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς του Ἀκρίτας τοῦ Αἰγαίου. Παράδειγμα Ἑλληνοῦ γιά τόν ὁποῖον ἔχουν ἰδρυθεῖ τά Τάγματα τῶν Παρασήμων Ἀριστείας, τά ὁποῖα σήμερα λυμαίνονται ἀνάξιοι ἄρχοντες τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῆς συνδιαλλαγῆς. Πρόσωπα μέ τά ὁποῖα ὁ ἐκλιπών, ὅπως καί ἡ Δέσποινα Ἀχλαδιώτη καί ὁ Δημήτρης Καμπόσος, δέν θά ἤθελαν νά ἔχουν καμμία σχέση!!

Κεντρικό ἄρθρο ἐφημερίδος “ΕΣΤΙΑ”, Πέ. 29 Ἰουλίου 2021, φ. 42.020., σελ. 1, 3 (αναδημ. στην ηλεκτρονική έκδοση 30/7/2021).

Κατακραυγή γιά τήν ἀπαίτηση ἐπιστροφῆς τοῦ ἐπιδόματος τοῦ βοσκοῦ τῶν Ἰμίων

Στήν Βουλή ἔφερε τήν ἀποκάλυψη τῆς «Ἐστίας» ὁ Ἀντιπρόεδρος Νικήτας Κακλαμάνης – Τί ἀπήντησε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ἐσωτερικῶν Στέλιος Πέτσας

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ τῶν Ἑλλήνων συζητήθηκε τό χθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἐστίας», πού ὄχο μόνο ἐξῆρε τό ἐθνικό ἔργο τοῦ Ἀντώνη Βεζυρόπουλου καί

τῶν ἄλλων φρουρῶν τοῦ Αἰγαίου ἀλλά καί ἀπεκάλυπτε τήν μικρότητα κάποιων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν πού ζητοῦσαν τήν ἐπιστροφή τοῦ μικροῦ ἐπιδόματος, τό ὁποῖο τοῦ ἐπέτρεπε νά συνεχίζει τήν «οἰκονομική δραστηριότητα» στά Ἴμια (ἐκτροφή 40 κατσικιῶν) διασφαλίζοντας τήν ἐλληνική κυριαρχία στήν νησίδα.

Τό ζήτημα ἠγέρθη ἀπό τόν Ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς Νικήτα Κακλαμάνη, ὁ ὁποῖος ἀπευθυνόμενος πρὸς τό σῶμα εἶπε: «—Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, διάβασα σήμερα στό πρωτοσέλιδο τῆς “Ἐστίας” καί κρίνω ὅτι πρέπει νά τό ποῦμε στή Βουλή ὅτι ἀπεβίωσε στά ἐνενήντα τέσσερα χρόνια του ὁ βοσκός τῶν Ἴμιων. Ἡ Βουλή τοῦ λέει τό τελευταῖο του ἀντίο. Ἀκοῦστε, ὅμως, τί ἄλλο διάβασα, ὅτι τοῦ ἐδίδετο ἕνα ἐπίδομα ἀπό τόν Δῆμο τῆς Καλύμνου γιά τή βενζίνη πού ἔβαζε στή βάρκα του γιά νά πάει ἀπέναντι. Καί ἔρχεται τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο καί βγάζει ἀπόφαση, ὅτι αὐτά εἶναι ἀχρεωστήτως καταβληθέντα καί ζητάει ἀπό τούς κληρονόμους του καί ἀπό τόν Δῆμο Καλύμνου νά ἐπιστρέψουν τά λεφτά. Θέλω νά πιστεύω ὅτι ὁ κ. Πέτσας θά μᾶς ἀκούσει καί ἀμέσως θά τακτοποιήσει τό θέμα. Γιά τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο, παρότι σέβομαι τούς θεσμούς, δέν θέλω νά πῶ τή λέξη πού ταιριάζει καί νομίζω ὅτι ὁμόφωνα συμφωνοῦμε σ’ αὐτό τό πρᾶγμα». Εὐτυχῶς πού ὁ Νικήτας Κακλαμάνης σέβεται τούς θεσμούς, διότι διαφορετικά ἢ ἀγοραία ἔκφρασις πού ἐξέφυγε χθές ἀπό τά χεῖλη πολυαρίθμων ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων θά εἶχε ἀκουσθεῖ καί μέσα στήν αἴθουσα τοῦ Κοινοβουλίου.

Τηρώντας τούς τύπους καί ἐντός τῶν ὁρίων τῆς εὐπρεπείας, ἀπήντησε ὁ Στέλιος Πέτσας διαβεβαιώνοντας (καί αὐτό ἔχει σημασία) ὅτι δέν θά ὑπάρξει ἐπιβάρυνσις γιά τούς κληρονόμους τοῦ τεθνεῶτος. Εἶπε συγκεκριμένα ὁ κ. Πέτσας: «Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἔχουμε μιά ἀπόφαση τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Φυσικά, κανένας λόγος γιά σχολιασμό ἀπό μέρος μας τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, αὐτό πού μπορῶ νά πῶ εἶναι ὅτι θά ἐπανεξεταστεῖ ἡ νομική βάση πού παρουσίασε ὁ Δῆμος Καλύμνου, προκειμένου νά βρεθεῖ ὁ καλύτερος δυνατός νομικός χειρισμός καί, φυσικά, ἐμεῖς θά ἀποτίουμε τιμὴ σέ τέτοιους ἀνθρώπους καί σέ καμμία περίπτωση δέν πρόκειται νά ὑπάρξει ἐπιβάρυνση στους κληρονόμους του ἢ στόν δῆμο, γι’ αὐτή τήν ἐνέργεια».

Έχρειάσθη δηλαδή νά φθάσουν τά πράγματα στό άνώτατο επίπεδο, γιά νά κάνει τό Κράτος τό ελάχιστο αυτόνοήτο, νά άπαλλάξει έναν έκλιπόντα άκρίτα τοῦ Αιγαίου, άπό τήν ύποχρέωση νά έπιστρέψει χρήματα τά όποία διέθετε ύπέρ ένός έθνικοῦ σκοποῦ. Τό Κράτος πού όραματίσθηκαν πριν άπό 200 χρόνια οι άγωνιστές τοῦ 1821 δέν θά έπεδείκνυε τέτοιες μικρότητες! Τό Κράτος πού όραματίσθηκαν πριν άπό 200 χρόνια οι άγωνιστές τοῦ 1821 θά διέθετε χρήματα, άπό τό περίσσειμα και άπό τό ύστέρημα, γιά νά στηριχθοῦν έθνικοί στόχοι και νά διασφαλισθεῖ ή έθνική κυριαρχία. Εύτυχώς πού ύπάρχουν άκόμη πολιτικοί σαν τόν Νικήτα Κακλαμάνη πού παρεμβαίνουν κάποιες στιγμές και συγκρατοῦν τήν χώρα άπό τόν κατήφορο!!!

Κεντρικό άρθρο έφημερίδος “ΕΣΤΙΑ”, Πα. 30 Ιουλίου 2021, φ. 42.021, σελ. 1, 3 ([αναδημ. στην ηλεκτρονική έκδοση 30/7/2021](#)).

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>