

Η αγάπη του ιαματικού Αγίου Παντελεήμονα.

Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Καψάνης (†).



Άγιοι, Αγάπη, Θαύμα.

Το κύριο χαρακτηριστικό του αγίου Παντελεήμονος είναι η μεγάλη του αγάπη προς τον Θεό και η μεγάλη του αγάπη προς τους ανθρώπους. Και αυτήν την αγάπη προς τους ανθρώπους εκδήλωνε ο άγιος Παντελεήμων με πολλούς τρόπους, κυρίως όμως με την θεραπεία των ασθενειών, διότι είχε λάβει το χάρισμα από τον Θεό, ως άνθρωπος του Θεού δίκαιος, να θεραπεύει τας νόσους των ανθρώπων.

Και θεράπευε αναργύρως, όπως και οι άλλοι άγιοι Ανάργυροι, μόνο και μόνο για να ευεργετεί τους συνανθρώπους του. Και θεράπευε ως ιατρός όχι μόνο των σωμάτων αλλά και των ψυχών. Θεράπευε και τις ψυχές των ασθενών, διότι όπως ακούσαμε στα αναγνώσματα, ο άγιος Παντελεήμων μία αμοιβή ζητούσε από εκείνους που θεράπευε· να πιστέψουν εις τον Σωτήρα Χριστό.

Κι έτσι γινόταν αίτιος και της σωματικής και της πνευματικής και ψυχικής θεραπείας τους. Και αφού υπέστη πολλά βασανιστήρια για την αγάπη του Χριστού – τα οποία όλα υπέμεινε με καρτερία και δοξάζοντας

τον Θεό – τελικά αξιώθηκε μαρτυρικού τέλους και μαρτυρικού θανάτου. Και ο Θεός παρέλαβε την αγία ψυχή του, για να τον δοξάζει εις τους αιώνες.

Αλλά ο άγιος Παντελεήμων και μετά την κοίμησή του δεν έπαυσε να έχει αυτήν την αγαπητική διάθεση για τους ανθρώπους. Δεν έπαυσε να είναι ο ελεών πάντας κατ' εικόνα του Ουρανίου Πατρός, του Ελεήμονος Θεού. Γι' αυτό και μετά την κοίμησή του, και μέχρι σήμερα, και μέχρι της δευτέρας παρουσίας του Χριστού ο άγιος Παντελεήμων βοηθάει όσους επικαλούνται την βοήθειά του. Και είναι γνωστό πόσο ο Ορθόδοξος λαός μας ευλαβείται τον άγιο Παντελεήμονα ως ιαματικό και ιατρό ψυχών και σωμάτων.



Βλέπουμε λοιπόν, ότι αποστολή του Χριστιανού είναι να αγαπά. Να αγαπά πρώτα τον Θεό και μετά να αγαπά και τους ανθρώπους, ως τέκνα του Θεού και ως εικόνες του Θεού. Και όποιος αγαπάει αληθινά τον Θεό και αγαπάει αληθινά και τους ανθρώπους, αυτός είναι πράγματι Χριστιανός και μιμείται τον Θεό.

Όταν πλησιάσουμε ένα Άγιο και δούμε πώς αυτός ο Άγιος αγαπάει, αμέσως καταλαβαίνουμε πόσο αγαπάει ο Θεός τον κόσμο. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία να έχουμε Αγίους, παλαιούς Αγίους και νέους Αγίους. Διότι τους πλησιάζουμε και βλέπουμε πόσο αγαπούν, και αυτό μας κάνει να καταλαβαίνουμε πόσο αγαπάει ο Θεός.

Ενώ εμείς, επειδή δεν έχουμε την αγάπη του Θεού και την αγάπη των Αγίων, μας διαφεύγει αυτό το γεγονός· ποια είναι αυτή η αγία αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό η μεγαλύτερη αποστολή ενός ανθρώπου είναι να αγαπήσει αληθινά τον Θεό και αληθινά τους ανθρώπους, για να βοηθάει και τους άλλους ανθρώπους να αισθάνονται την αγάπη του Θεού.

Και όταν ο άνθρωπος αισθάνεται την αγάπη του Θεού στην ζωή του, παίρνει μία χαρά, παίρνει ένα κουράγιο, παίρνει μία δύναμη, παίρνει μία παρηγοριά στην ζωή του.

Τι ωραίο πράγμα είναι να αισθάνεται κανείς την αγάπη του Θεού στην ζωή του! Πόσο τον αγαπάει ο Θεός! Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί πόσο τον αγαπάει ο Θεός, τότε γίνεται πολύ δυνατός. Τότε προσπερνάει τους πειρα-

σμούς και τις δυσκολίες και δεν τα σκέπτεται αυτά, διότι αισθάνεται την αγάπη του Θεού.

Ας παρακαλέσουμε, λοιπόν, τον άγιο Παντελεήμονα, ο οποίος μας αγαπάει και εμάς σήμερα, όπως αγάπησε και τότε τους ανθρώπους της εποχής του, να είναι κοντά μας όταν τον ζητούμε.

Ας τον παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει και εμάς να αποκτήσουμε αυτήν την τελεία αγάπη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους που είχε εκείνος, και τότε και εμείς θα έχουμε μία αληθινή χαρά στην ζωή μας.

Από το βιβλίο: † Αρχιμανδρίτου Γεωργίου, Ομιλίες σε Εορτές Αγίων (των ετών 1981-1991) Β'. Έκδ. Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου, Άγιον Όρος 2016, σελ. 246.

Πηγή : <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>