

Το Αφγανιστάν και η σύγκρουση συμφερόντων στην Κεντρική Ασία αφορούν και τον Ελληνισμό. του Σάββα Ιακωβίδη.*



Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησε ένα σημαντικό βιβλίο, με τίτλο: «The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategi-Imperatives» (1997, Perseus Books Group). Συγγραφέας, ο Zbigniew-Brzezinski, Πολωνο-αμερικανός διπλωμάτης και πολιτικός θεωρητικός, ο οποίος χρημάτισε σύμβουλος των Προέδρων Τζόνσον (1966-1968) και Κάρτερ (1977-1981).

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του κομμουνισμού επέτρεψε σε μια μη ευρασιατική χώρα, τις Ην. Πολιτείες, να αναδειχθούν στην ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη.

Τα τελευταία 500 τουλάχιστον χρόνια, υποστηρίζει ο Brzezinski, η Ευρασία έχει τεράστια γεωπολιτική σημασία. Όχι μόνο η Ευρώπη, εξαιτίας της θέσης, της πολιτικής και οικονομικής δύναμής της, αλλά και η Ασία, η οποία είναι ζωτικής σημασίας, εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης, κυρίως της Κίνας και της πολιτικής επιρροής και της εντεινόμενης στρατιωτικής ισχύος της. • Η Ευρασία, λέγει ο Brzezinski, είναι η μεγάλη σκακιέρα στην

οποία διεξάγεται η μάχη για παγκόσμια ηγεμονία και εμπλέκει την γεωστρατηγική – δηλαδή την στρατηγική διαχείριση των γεωπολιτικών συμφερόντων.

Ο Πολωνο-αμερικανός διανοητής δεν ζει για να διαπιστώσει την παταγώδη αποτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, μετά την σαρωτική νίκη των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, την κατάρρευση της αξιοπιστίας των Ην. Πολιτειών και την ανοικτή πλέον αμφισβήτηση, από άλλους διεθνείς δρώντες, της παντοδυναμίας τους. Κυρίως, να δει το τέλος της αμερικανικής αυτοκρατορίας. **Το Αφγανιστάν, «κοιμητήριο αυτοκρατοριών»**, είναι η δεύτερη μεγάλη αποτυχία των ΗΠΑ, μετά την εγκατάλειψη του Ιράκ. • Στις αρχές του 21^{ου} αιώνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος, Μπους Τζούνιορ, εξήγγειλε το **Δόγμα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής**. Ο στόχος ήταν να εμποτίσει τους λαούς των χωρών από το Μαρόκο μέχρι και το Αφγανιστάν με τα ιδεώδη του Δυτικού Πολιτισμού: Δημοκρατία, θεμελιώδεις ελευθερίες και ανθρώπινα δικαιώματα, κράτος δικαίου, ισότητα ανδρών-γυναικών, κ.τ.λ.

Οι εμπνευστές του Δόγματος παρέβλεψαν κατά τρόπο ανεπίτρεπτο την τελείως διαφορετική κοσμοθεωρία των κατά πλειοψηφία μουσουλμανικών λαών, τις αντιλήψεις πλειάδας φυλών περί κράτους και δημοκρατίας και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις και ιδεοληψίες τους. Ιδιαίτερα παραγνώρισαν τις επιταγές του Κορανίου και της Σαρία.

Στο Ιράκ, υποτίμησαν τις πολυαίωνες αιματηρές διαφορές Σιιτών και Σουνιτών, καθώς και τις βλέψεις του γειτονικού Σιιτικού Ιράν. Στο Αφγανιστάν, οι Αμερικανοί σχεδιαστές εξωτερικής πολιτικής υποστήριξαν ότι εισέβαλαν με τους συμμάχους τους για να τιμωρήσουν τους Ταλιμπάν για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ. • Ο πραγματικός στόχος τους, όμως, ήταν να ελέγξουν την Κίνα και τη Ρωσία. Για 20 χρόνια διέθεσαν δύο τρισεκατομμύρια για να κτίσουν κράτος στο Αφγανιστάν. Απέτυχαν!

Οι Ταλιμπάν επανήλθαν, με μάλλον σίγουρη αναβίωση της φονταμενταλιστικής τρομοκρατίας της Αλ Κάιντα. Οι ΗΠΑ κατηγορούνται ξανά ότι εγκατέλειψαν συμμάχους, αλλά ο Πρόεδρος Μπάιντεν δηλώνει ότι εκείνος ο

πόλεμος δεν ήταν δικός τους, αλλά των Αφγανών, που όφειλαν να πολεμήσουν. • Ποιοι είναι οι κερδισμένοι από τη νίκη των Ταλιμπάν; Έξι χώρες: **Ιράν, Κατάρ, Τουρκία, Πακιστάν, Ρωσία, Κίνα**. Το Κατάρ και η Τουρκία κατά καιρούς φιλοξένησαν ή και χρηματοδότησαν και ενίσχυσαν τους Ταλιμπάν.

Μόλις πρόσφατα ο Τούρκος Πρόεδρος εισηγήθηκε στις ΗΠΑ να αναλάβει τον έλεγχο του αεροδρομίου της Καμπούλ, επειδή η μαφία του περιγυρου Ερντογάν θέλει να ελέγχει τη ροή του αφγανικού οπίου. Το Πακιστάν είναι το άντρο των Ταλιμπάν και η χώρα εξόρμησής τους. Η Ρωσία και η Κίνα, σε αντιδιαστολή προς τις ΗΠΑ, κατέφυγαν στην ισχύ της διπλωματίας. • Η Κίνα ενδιαφέρεται για την διασφάλιση του μεγάλου σχεδίου της για τον **Δρόμο του Μεταξιού**, ένα τεράστιο δίκτυο σιδηροδρομικών και θαλάσσιων διαδρομών δι-ευρασιατικής συνδεσιμότητας. Το Πεκίνο θέλει, κυρίως, να αξιοποιήσει τον τεράστιο ορυκτό πλούτο του Αφγανιστάν, αξίας πέραν του ενός τρισεκατομμυρίου!

Η Ρωσία ξεκαθάρισε ότι συνομιλεί καλύτερα με τους Ταλιμπάν παρά με τις αμερικανικές μαριονέτες. Κίνα, Ρωσία, Πακιστάν και Ιράν, κατά κύριο λόγο, επιθυμούν ένα σταθερό και αναπτυσσόμενο Αφγανιστάν – με εκδίωξη των ΗΠΑ και ανακοπή-καταστολή της ισλαμικής, τζιχαντιστικής τρομοκρατίας. • **Τεκτονικές γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις μορφοποιούνται στην Κεντρική Ασία και αφορούν αμεσότητα την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι νέοι άξονες ισχύος από τους πιο πάνω δρώντες και η πολιτική που θα ακολουθήσουν οι ΗΠΑ αφορούν ευθέως την Ευρώπη – και τον Ελληνισμό.**

Ειδικά, όσον αφορά νέες προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές που αναμένεται να εργαλειοποιηθούν από την Τουρκία, η οποία θα εκβιάσει ξανά την ΕΕ και θα διεκδικήσει ρόλο στο Αφγανιστάν. Η Ρωσία επιδιώκει να διασφαλίσει ηρεμία στην Κεντρική Ασία και στη νότια πλευρά της.

Είναι εμφανές ξανά πως, όταν αναταράζονται το Αφγανιστάν και η Κεντρική Ασία, επηρεάζεται όλη η Ευρασία και οι ΗΠΑ. Αθήνα και Λευκωσία καλούνται να διδαχθούν από την εγκατάλειψη και του αφγανικού λαού από

τους Αμερικανούς. Προπάντων, να συνειδητοποιήσουν ότι την κρίσιμη στιγμή ο Ελληνισμός θα είναι μόνος.

Α

λλά, τουλάχιστον, να είναι πανέτοιμος και πάνοπλος, με ηθικόν ακμαιότατον και θέληση ατσαλένια για αγώνα ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Ο τουρκικός γκρίζος λύκος πάλι χαίρεται και επιχειρεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Συνεπώς, **απαιτείται κατεπειγόντως χάραξη νέας πανεθνικής στρατηγικής αντιμετώπισης του τουρκικού θηρίου. Οι Έλληνες δεν είμαστε... Αφγανοί.**

***Πρώην Αρχισυντάκτης-Διευθυντής – Αρθρογράφος-αναλυτής στην κυπριακή εφημερίδα «Η Σημερινή» -ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Δημοσιογραφίας της Lille – Université Catholique de Lille–France.**

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

[INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION](#)

Πηγή : **<https://professors-phds.com/>**