

## **ΑΓΓΕΛΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΦΤΕΡΟ.**

Γράφει Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Ασλανίδης.  
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.



### **«Μία χελιδών έαρ, ου ποιεί» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)**

-Με πολύ προβληματισμό και περίσκεψη τα τελευταία ιδίως χρόνια, παρακολουθούμε την ύπουλη, όπως πάντα, συμπεριφορά της Τουρκίας ως προς τις αιώνιες υστερόβουλες σκέψεις τις που μας αφορούν καίρια, διότι στοχεύουν άμεσα στην εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας.

-Δεν μπορώ να καταλάβω και είναι απορίας άξιον, πώς πολύ σοβαρά θέματα, που αφορούν άμεσα την Εθνική Κυριαρχία της χώρας μας, που προβληματίζουν κάθε σκεπτόμενο Έλληνα, ούτε καν να αγγίζουν τους 300 Εθνοπατέρες, οι οποίοι περί άλλα τυρβάζουν. Και! εξηγούμαι:

-Ο κ. Ερντογάν με θράσος διακήρυξε ότι Κυπριακό κράτος δεν υπάρχει, επίσης στην πρόσφατη επίσκεψη στην Ρωσία και ως σχήμα λόγου και φιλοφρόνησης ζήτησε, σε συζήτηση στην Αγ. Πετρούπολη με τον κ. Πούτιν να τον σώσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Ενθυμούμε τότε, δια στόματος του εξαίρετου και εντιμότατου υφυπουργού Άμυνας κ. Αθ. Δαβάκη δηλώνεται στη Βουλή ότι: υπάρχει ασυνήθιστη συγκέντρωση Στρατιωτικών Δυνάμεων στον Έβρο και στα Μικρασιατικά παράλια και τελευταία έχουμε καθημερινές παραβιάσεις του

εναέριου χώρου μας από τουρκικά αεροσκάφη. Στην Βουλή των 300 Εθνοπατέρων και με την σοβαρή αυτή πληροφορία δεν κουνήθηκε τίποτε, ούτε από την Κυβέρνηση, ούτε από την αντιπολίτευση. Η Βουλή δυστυχώς σύσσωμη στα Εθνικά θέματα θυμίζει τους στίχους του Αλεξανδρινού: «...βαθειά κοιμάται ο Νέρων – ασυνείδητος, ήσυχος κι ευτυχής».

-Τελικά αυτό που βλέπει ο Έλλην πολίτης στην Βουλή μέσα και έξω είναι, η μεν Κυβέρνηση να προσπαθεί να δικαιολογεί συνεχώς τις όποιες αποφάσεις τις δίκαιες ή άδικες, καλές ή λαθεμένες. Η δε σύσσωμη αντιπολίτευση, να κατακρίνει, να επικρίνει και με ανήκουστες φράσεις να επιτίθεται σε κάθε απόφαση της Κυβέρνησης σωστή ή λάθος. Δυστυχώς αυτή η πολιτική συμπεριφορά στο Κοινοβούλιο έγινε κανόνας.

-Μπορεί αγαπητοί μου εθνοπατέρες έτσι να πάει αυτό το Κράτος μπροστά; δεν το φρενάρει κανένας εξωτερικός παράγων (Γερμανία-ΕΕ-ΔΝΤ κ.λπ.), το αξεπέραστο φρένο είναι μέσα στο Κοινοβούλιο, από την βαβελική συμπεριφορά των κομμάτων. Έγινε κανόνας δυστυχώς, κατά την αντιπολίτευση, καμία απόφαση της Κυβέρνησης να είναι σωστή και κατά την Κυβέρνηση καμία πρόταση της αντιπολίτευσης να είναι επίσης σωστή. Στην λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων μπορεί μια πρόταση ενός απλού στρατιώτη, για κάποιο θέμα, ν' αλλάξει άρδην την απόφαση ακόμη και του Στρατηγού. Γιατί όχι εδώ; Έχετε το αλάθητο του Πάπα;

-Σήμερα, το ξέρετε ότι, υπάρχει μια διαρκής απειλή από ανατολάς. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που θα πρέπει σύσσωμο το Κοινοβούλιο να σκεφθεί και να πάρει αποφάσεις, γιατί είναι θέμα εθνικής κυριαρχίας και διότι πιστεύω όλοι εκεί στο Κοινοβούλιο είναι πατριώτες και η Εθνική πολιτική του Κοινοβουλίου πρέπει να είναι συνεχής, σταθερή και καθολική των Κομμάτων.

-Πιστεύω ότι, κανένα κόμμα και κανένας Έλληνας, είναι Μνημονιακός, αυτή η καραμέλα πρέπει να σταματήσει (Μνημονιακά και αντιμνημονιακά κόμματα). Έχετε ιερά υποχρέωση ν' αναγνωρίσετε ότι η λύση υπάρχει μεταξύ των απόψεων όλων των πολιτικών Δυνάμεων, ποτέ στις απόψεις ενός κόμματος. Είναι πλέον αδήριτη ανάγκη να καθίσετε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και εφ' όσον ενδιαφέρεσθε για το καλό του τόπου και του Ελληνικού λαού, με υπογραφές κυριών να εξουσιοδοτήσετε την εκάστοτε

Κυβέρνηση, να εφαρμόζει την Εθνική πολιτική που σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου αποφάσισε.

-Οι απεργίες, τα συλλαλητήρια, το κλείσιμο δρόμων, Πανεπιστημίων κ.λπ. στην σημερινή κατάσταση της χώρας μας είναι ουτοπία και ιδίως αφάνταστα επιζήμια. Όπως επίσης, η πολιτική αστάθεια και η οικονομική αβεβαιότητα, σκοτώνουν στην κυριολεξία τις προοπτικές ανάπτυξης της Οικονομίας. **Είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε ότι, η χώρα μας χρειάζεται σήμερα πολιτική σταθερότητα και ομαλότητα.**

- Όλοι μπορεί να είστε Άγγελοι, αλλά με ένα φτερό, γι' αυτό και δεν μπορείτε να πετάξετε. Ένας μόνον τρόπος υπάρχει, ν' αγκαλιάσετε υπεύθυνα ο ένας τον άλλον. ...

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Ασλανίδης.  
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**