

Ήταν ΠΟΛΕΜΙΚΗ ενέργεια, ΔΕΝ ήταν απλή πρόκληση.
του Σάββα Ιακωβίδη.*



Η επίθεση τουρκικής ακταιωρού εναντίον σκάφους της Λιμενικής ανοικτά του Πύργου και εντός της κυπριακής ΑΟΖ συνιστά εχθρική πολεμική ενέργεια και σαν τέτοια, η Κυβέρνηση όφειλε να την αντιμετωπίσει. Η τουρκική ακταιωρός έριξε βολές κατά του λιμενικού και το καταδίωξε μέχρι το λιμανάκι του Πύργου.

Τι παρατηρήθηκε; Ο πρόεδρος Αναστασιάδης υποβάθμισε σκόπιμα την εχθρική πολεμική ενέργεια ως «ένα περιστατικό πρόκλησης και πάλι. Ενδέχεται, ενόψει των μέτρων προστασίας του Τούρκου Προέδρου, να υπερέβησαν τα εσκαμμένα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα κλιμακωθεί η κατάσταση».

Τόσο απλά και τόσο επιπόλαια. Η επίθεση της ακταιωρού δεν ήταν τυχαία. Ούτε, φυσικά, εντασσόταν σε μέτρα... προστασίας του Ερντογάν, που θα εισβάλει στα κατεχόμενα μεθαύριο Δευτέρα. Αυτά είναι καραμπινάτες πολιτικές ανοησίες.

Ανεπίτρεπτη υποβάθμιση.

Για ακόμα μια φορά οι Τούρκοι δοκίμασαν τις αντοχές και τις αντιστάσεις-αντιδράσεις της κυβέρνησης. Και για ακόμα μια φορά διαπιστώνουν την

τρεμαλέα αντίδραση της Λευκωσίας έναντι αυτής της πολεμικής ενέργειας της Τουρκίας. Είναι φανερό ότι η ανεπίτρεπτη υποβάθμιση του επεισοδίου από τον Πρόεδρο σε απλή πρόκληση, εμπίπτει:

>Πρώτον, στο πλαίσιο της γνωστής τουρκοφοβικής πολιτικής Αναστασιάδη, ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ, ΔΗΠΑ, να μη προκαλείται η Τουρκία που επιτίθεται καθημερινά, για να μη επηρεαστεί και χαλάσει το... κλίμα ανύπαρκτων συνομιλιών.

>Δεύτερον, έχει καταντήσει πλέον κακόηχο το γνωστό τροπάρι Προέδρου, ΑΚΕΛ, ΔΗΣΥ ότι θέλουν συνομιλίες «από εκεί που σταμάτησαν στο Crans Montana», όταν οι Τούρκοι ήδη ξεκάθαρα απαιτούν λύση δύο κρατών. Κακόηχες και θλιβερές κατάντησαν και οι γνωστές διαβεβαιώσεις Αβέρωφ ότι μόνο με συνομιλίες θα εμποδίσουμε τον εποικισμό της Αμμοχώστου.

>Τρίτον, ο πρόεδρος Αναστασιάδης και οι Αβ. Νεοφύτου, Στ. Στεφάνου, Ν. Παπαδόπουλος, ένθερμοι θιασώτες και προαγωγοί της αγγλοτουρκοδιζωνικής, αρνούνται να κατανοήσουν ότι οδηγεί στην τουρκοποίηση της Κύπρου, όπως και η λύση δύο κρατών ή η συνομοσπονδία.

Κατευνασμός και εξημέρωση.

>Τέταρτον, η πολιτική ηγεσία του τόπου, με επικεφαλής τον Πρόεδρο, μετά από 47 χρόνια αδιέξοδων συνομιλιών και καταστροφικών υποχωρήσεων, αρνείται να παραδεχτεί ότι η πολιτική του κατευνασμού και της εξημέρωσης του τουρκικού θηρίου απέτυχε κατά τρόπο ολέθριο για την ελληνική πλευρά.

>Πέμπτον, η πολιτική ηγεσία με επικεφαλής τον Ν. Αναστασιάδη αρνείται να τερματίσει αυτή την καταστροφική πορεία και να συναποφασίσει, με την απαίτηση για εμπλοκή και της Ελλάδος, τη χάραξη μιας νέας στρατηγικής απαλλαγής και απελευθέρωσης από τον Απίλλα. Αν σωθεί η Κύπρος θα σωθεί και η Ελλάδα.

>Έκτον, η νέα στρατηγική απαιτεί στρατιωτικούς εξοπλισμούς και όχι ανέγερση ουρανοξυστών ή πώληση χρυσών διαβατηρίων, καλλιέργεια πατριωτικού, εθνικού φρονήματος διά της Παιδείας, στράτευση όλων – και των γυναικών – στον αγώνα για ελευθερία, πάγκοινη ετοιμότητα για θυσίες και κόστος. Ενίσχυση της οικονομίας, αμυντικές συμφωνίες με όλες τις φίλες γειτονικές και άλλες χώρες ώστε την κρίσιμη στιγμή να έχουμε έμπρακτους συμπαραστάτες.

Βέτο και προσφυγή.

>Έβδομον, αξιοποίηση επιτέλους, της συμμετοχής μας στην ΕΕ. Ξαναρωτάμε με οργή: Γιατί ο Ν. Αναστασιάδης δεν τολμά να θέσει βέτο, σε συνεννόηση με την Ελλάδα, κατά της Τουρκίας; Η κωμική επιστολική διπλωματία του είναι μόνο για τον κάλαθο των αχρήστων. Απλώς εισπράττει μειδιάματα ειρωνικής συγκατάβασης και δηλώσεις θεωρητικής υποστήριξης. Δεν έθεσε βέτο πέρσι μετά την γνωστή σουλτανική φιέστα στην Αμμόχωστο. Αρνείται να προσφύγει στο Σ. Ασφαλείας.

Είναι ο ίδιος που πλειστάκις, ακόμα και τον περασμένο Μάιο, προειδοποιούσε την Τουρκία με βέτο στην ενταξιακή πορεία της και στην τελωνειακή σύνδεσή της με την ΕΕ ή και προσφυγή στο ΣΑ. Οι δηλώσεις του, εμφανώς, ήταν κενές κουβέντες για να εξαπατώνται όσοι αφελείς ακόμα τον εμπιστεύονται.

>Όγδοον, πού είναι όλες εκείνες οι βαρύγδουπες δηλώσεις Μπορέλ, Ούρσουλας, Μισιέλ για συμπαράσταση στην Κυπριακή Δημοκρατία και δήθεν λήψη μέτρων; Πομφόλυγες! Αλλά, τι; Όταν ο Κύπριος Πρόεδρος συναινεί ώστε η τεχνική διαδικασία τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας να συνεχιστεί επειδή η Ένωση επιδιώκει με την Τουρκία **«μια σχέση συνεργασίας αμοιβαία επωφελούς»** (Le Conseil européen est revenu sur la situation en Méditerranée orientale et sur les relations de l'Union européenne avec la Turquie, et a rappelé qu'il est dans l'intérêt stratégique de l'UE d'avoir un environnement stable et sûr en Méditerranée orientale et de développer avec la Turquie une relation de coopération mutuellement avantageuse), γιατί οι εταίροι μας να είναι βασιλικότεροι ημών;

Η Μητέρα Ελλάδα ...

>Ένατον, πού είναι η Μητέρα και Εγγυήτρια Ελλάδα; Μπορεί ο Μητσοτάκης να εισέπραξε από τον σουλτάνο ένα δήθεν «ήρεμο καλοκαίρι», αλλά αναλώμασι της Κύπρου, όπου ο πόλεμος της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας συνεχίζεται με κορύφωση την νέα εισβολή του σουλτάνου, μεθαύριο Δευτέρα και τις εξαγγελίες του την Τρίτη. Πού είναι η Αθήνα; Ποιεί τας διακοπάς της!

Η Τουρκάλα Αισέ, όμως, ήδη επιτίθεται ξανά και η Αθήνα καθεύδει και αρνείται να καταλάβει ότι, αν χαθεί και τουρκέψει η Κύπρος, η Ελλάδα θα χάσει το μισό Αιγαίο, τη Δυτ. Θράκη και θα συρρικνωθεί δυτικά της Κρήτης.

Η υποβάθμιση της πολεμικής ενέργειας της Τουρκίας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας από την κυβέρνηση και τον Πρόεδρο, στέλνει μήνυμα ηττοπάθειας και παράδοσης, επειδή ακόμα λειτουργεί η αφελέστατη προσδοκία ότι θα «γωνιάσουμε» την Τουρκία, κατά το ΑΚΕΛ, ώστε να προσέλθει σε συνομιλίες, οι οποίες, λένε, είναι η μόνη οδός για λύση του Κυπριακού.

Εφιαλτικές ώρες.

Η Λευκωσία και η κομματική ηγεσία, αρνούνται να ακούσουν τι καθημερινά βροντοφωνάζουν οι Τούρκοι: ΔΕΝ θέλουν συνομιλίες για λύση ή ομοσπονδία ή δύο κράτη ή συνομοσπονδία. Απαιτούν την πλήρη παράδοση και υποταγή μας! Απαιτούν ολόκληρη την Κύπρο. Μας το λένε από το 1956!

Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα, την οποία οι πολιτικοί ηγέτες καλούνται να αντιμετωπίσουν κατάματα και από εδώ να αρχίσουν να σχεδιάζουν τη σωτηρία του τόπου από το αττιλικό φάσγανο. Θέλουν; **Ούτε κατά διάνοια!**

Βολεύονται με το παραμύθι των συνομιλιών. Ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή; Δεν έχουν ιδέα, ούτε καν σχέδιο Β'. Τολμούν να σχεδιάσουν μια νέα στρατηγική; Τους βάζουμε δύσκολα...

Ο Κυπριακός Ελληνισμός βρίσκεται στην **πιο εφιαλτική ώρα**, χειρότερη από το 1974. Ανεπαρκείς ηγεσίες, ανιστόρητοι πολιτικάντηδες που δεν μελέ-

τησαν ποτέ τον εχθρό μας Τούρκο, σπιθαμιαίοι πολιτικοί, πώς είναι δυνατόν να αρθούν στο ύψος αυτών των εφιαλτικών και ανατριχιαστικών στιγμών που διέρχεται ο τόπος; Η νέα εισβολή του ψευτο-σουλτάνου θα επιβεβαιώσει ίσως για τελευταία φορά πως η Κύπρος οδεύει με καλπασμούς και με τη συνέργεια ανίκανων ηγετών μας, προς τουρκοποίηση.

***Πρώην Αρχισυντάκτης-Διευθυντής – Αρθρογράφος-αναλυτής στην κυπριακή εφημερίδα «Η Σημερινή» -ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Δημοσιογραφίας της Lille – niversite Catholique de Lille– France.**

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

[International Hellenic Association.](#)

Πηγή : <https://professors-phds.com/>