

Δεν απενοχοποιείς την Τουρκία αν δε πάρει πίσω το casus belli και τα κατοχικά στρατεύματα

Ο Στρατηγός Φράγκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ALPHA RADIO 88,6 fm της Καβάλας, στην εκπομπή της δημοσιογράφου Σίσσυς Ακοκαλίδου, αναφέρθηκε στην σχολή Σιμίτη που μιλάει για εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο, ρίχνοντας νερό στο μύλο των προκλήσεων των γειτόνων, επεσήμανε τα σημεία που γεννούν ερωτηματικά για την εξωτερική μας πολιτική όπως η μυστική συνάντηση Καλίν – Σουρανή, **τον... διακριτικό παραγκωνισμό του υπουργού Εξωτερικών κ. Δένδια**, την απομόνωση της χώρας μας από τη συζήτηση για τη Λιβύη αλλά και για το **σφάλμα** του πρωθυπουργού να μιλήσει για **«θαλάσσιες ζώνες» ενώ γνωρίζει ότι τότε «μέσα εμπλέκονται και τα χωρικά ύδατα»**, ενώ όπως πρόσθεσε τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος είναι μονομερές αναφαίρετο δικαίωμα που προκύπτει με-τά τη συμφωνία για τα διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Τέλος έθεσε τους τρεις όρους με τους οποίους η Ελλάδα θα μπορούσε να... απενοχοποιήσει την Τουρκία απέναντι σε NATO και Ε.Ε.

«Σχετικά με το ντοκιμαντέρ της Ευτυχίας Φράγκου **«Οι μη Χαμένες Πατρίδες»** πράγματι έγινε μία καταπληκτική δουλειά, αναφέρεται στα Σεπτεμβριανά κατά κύριο λόγο, αυτά δηλαδή που υπέστησαν οι Έλληνες στις 6 Σεπτεμβρίου 1955, όταν ισοπεδώθηκαν τα πάντα σε ό,τι αφορούσε τις ελληνικές περιουσίες, ακόμα και τα ιερά και όσια μας, οι εκκλησίες μας.

Λίγο πολύ είναι γνωστά αλλά έτσι όπως τα αφηγούνται αυτοί που τα ζήσανε, και μένα ακόμη που είμαι πατέρας της με έχουν συγκλονίσει».

Ελληνοτουρκικά

Το... ήσυχο καλοκαίρι «Πρέπει να έχουμε μία μνήμη η οποία λέγεται αφαιρετική, θα πρέπει να ξεχάσουμε παντελώς όσα συνέβησαν την περασμένη χρονιά και όχι μόνο. Διότι αν πιάσουμε διαχρονικά τις σχέσεις μας με τη γείτονα, αυτό πρέπει να είσαι πολύ ευάλωτος στο τι σε ενοχλεί και τι δεν σε ενοχλεί όσον αφορά την πατρίδα σου και πόσο τελικά αυτή η ένοχη εξυπηρετεί αυτό που λέμε εθνικά συμφέροντα. Εάν λοιπόν δεχτούμε αυτό που λέει η σχολή Σιμίτη που επανήλθε δριμύτερη, ότι η Τουρκία έχει εθνικά συμφέροντα στο Αιγαίο, τότε καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το περσινό καλοκαίρι ίσως ήταν παράδεισος σε σχέση με αυτό που περιμένουμε στο φετινό ήσυχο καλοκαίρι. Και για να γίνω συγκεκριμένος, πέρσι είδαμε να ξεκινάμε το χειμώνα με την απόλυτη θρασύτητα των Τούρκων να διασπάρουν τα σύνορα μας στον Έβρο, και όχι φυσικά με αυτές τις ταλαιπωρημένες ψυχές των οικονομικών με-ταναστών, των προσφύγων, των λάθρο ή όπως τους αποκαλεί ο καθένας, η πλειοψηφία εκ των οποίων μιλούσαν τουρκικά, να επιτίθενται μετά μανίας στις

ελληνικές συνοριακές δυνάμεις και να θέλουν να καταστρέψουν οτιδήποτε βρεθεί μπροστά τους και εκείνον τον ταλαίπωρο τον φράχτη στον Έβρο. Άντεξαν όμως οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία σε αυτό το κύμα».

Η μυστική συνάντηση του Καλίν με την Σουρανή

«Αφού η Τουρκία εργαλειοποίησε το μεταναστευτικό, όπως λέγεται, και αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε και μετά τις συνοδούς να της χορηγηθούν μέχρι το 2024 τρεισήμισι δισεκατομμύρια ευρώ, πέραν των άλλων δισεκατομμυρίων ευρώ τα οποία ήδη παρέλαβε για το μεταναστευτικό. Αφού έκαναν σουρωτήρι την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ακόμα και τα χωρικά μας ύδατα και της Κύπρου με τα διάφορα ερευνητικά και τα εξορυκτικά, μη ξεχνάμε και από ποιους τα έχουν αγοράσει, και μετά ήρθε και η Αγιά Σοφιά. Και σα να μην έφτανε αυτό μας κάλεσε και ο Χαΐκο Μάας, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών στις 21 Ιουνίου να τα βρούμε. Και έγινε και εκείνη η περίφημη μυστική συνάντηση του Καλίν με την Σουρανή που από ό,τι είδαμε σήμερα, μάλλον επιβραβεύεται η όλη της προσπάθεια στις μυστικές συναντήσεις και από σύμβουλος του πρωθυπουργού στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και της μυστικής διπλωματίας μεταβαίνει ως πρέσβης της Ελλάδος στη Ρώμη. Είναι μία θέση που την εποφθαλιούν στο τέλος της θητείας τους οι περισσότεροι πρέσβεις. Όμως υπουργός εξωτερικών υπάρχει;».

Εκτός συζήτησης η Ελλάδα για την Λιβύη

«Ο κ. Δένδιας δεν ήταν ούτε στη συνάντηση για το NATO ούτε στη συνδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρών. Μη ξεχνάμε ότι το θέμα της μυστικής συνάντησης Καλίν – Σουρανή και τη συνάντηση όπου ήταν παρών ο Τσαβούσογλου, αλλά απών ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών που ήταν στην Λιθουανία, ο οποίος για να εκφράσει την δυσαρέσκεια του έστειλε μια επιστολή στους Γερμανούς και έλεγε εμείς γιατί δεν είμαστε παρόντες στην Λιβύη, στη σύσκεψη στο Βερολίνο; Εμάς αφορά το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, εμείς έχουμε θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη, γιατί δε μας καλείτε κ. Μέρκελ; Κάτι παρόμοιο έκανε για να δείξει τη δυσαρέσκεια του που δεν είναι παρών αλλά είναι παρούσα η κ. Σουρανή, στη συνάντηση του Τούρκου προέδρου και του πρωθυπουργού μας. Όλα αυτά δημιουργούν μία εντύπωση ότι κάτι δε πάει καλά.

Θέλει να αποποιηθεί τις όποιες ευθύνες του ο Έλληνας ΥΠΕΞ σε αυτά τα οποία πρόκειται να συζητηθούν;».

Όταν μιλάς όμως για θαλάσσιες ζώνες, τότε μέσα εμπλέκονται και τα χωρικά ύδατα

«Κάτι που δεν άρεσε επίσης είναι ότι σε μία δήλωση του πρωθυπουργού, ότι «έχουμε ελληνοτουρκικές διαφορές, αλλά η πιο σημαντική είναι οι

θαλάσσιες ζώνες», κ. πρωθυπουργέ η διαφορά μας με την Τουρκία είναι μία και μοναδική, πώς θα οριοθετηθεί η ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα και πέραν τούτου ουδέν. Όταν μιλάς όμως για θαλάσσιες ζώνες, τότε μέσα εμπλέκονται και τα χωρικά ύδατα και το γνωρίζουν πολύ καλά ακόμα και η κ. Σουρρανή. Μα τα χωρικά ύδατα της Ελλάδος είναι **μονομερές αναφαίρετο δικαίωμα** που προκύπτει μετά τη συμφωνία για τα διεθνές δίκαιο της θάλασσας του 1982 και όταν εμείς το υπογράψαμε, η Τουρκία μας κήρυξε το **casus belli**. Δηλαδή ότι αν εμείς τολμήσουμε να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια αυτό θα είναι αιτία πολέμου. Και ρωτώ από το 1995 που έγινε αυτό μέχρι και σήμερα πέρασαν όλα τα κόμματα, είπε κανένας τους στην Ε.Ε ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει ενταξιακές διαπραγματεύσεις δεν έχει εδαφικές διεκδικήσεις σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε;

Κυπριακό

Εδώ στην Κύπρο κατέχει το 38%, χθες εκδίωξε και ένα σκάφος αλιευτικό που ήταν στα διεθνή ύδατα, μετά το Ακρωτήριο, και το λιμενικό της Τουρκίας τους εξεδίωξαν και τους είπαν «εσείς δε μπορείτε να ξαναπλησιάσετε από Κερύνεια μέχρι Αμμόχωστο, γιατί εκεί είναι η ΑΟΖ της Τουρκίας! Αυτά γίνονται τώρα που έχουμε ήσυχο καλοκαίρι, ποιον αφορά αυτό; Γιατί την προηγούμενη μέρα της συνάντησης του πρωθυπουργού μας με τον Ερντογάν εμβολίστηκε σκάφος του λιμενικού μας στόλου –που είναι αιτία πολέμου– και εμείς τον κατάτιαμε για να έχουμε ήσυχο καλοκαίρι; **Είναι πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν και ποιες οι πιέσεις που δεχόμεθα**».

Να βάλουμε όρους και προϋποθέσεις. «Δεν απενοχοποιείς την Τουρκία αν δε πάρει πίσω το casus belli και τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο. Δεν απενοχοποιείς τη Τουρκία ούτε στο NATO ούτε στην Ε.Ε., ούτε τους δίνεις διαβατήριο για να πάρουν δισεκατομμύρια από την Ευρώπη. Δεν απενοχοποιείς τη Τουρκία χωρίς ανταλλάγματα και προϋποθέσεις, απόσυρση του casus belli και τα κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο, και ξανά ενιαία Κυπριακή Δημοκρατία! Κατέχουν έδαφος της Ευρώπης, παραβιάζουν την ΑΟΖ της Ευρώπης, δεν είναι ελληνοτουρκική διαφορά, αλλά με τα άλλα 28 κράτη που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. **Επιτέλους ας το καταλάβουν όλοι οι Έλληνες και οι όποιες σχολές υπάρχουν, του τέως πρωθυπουργού, και καλό είναι να παραμείνει τέως και να μη ξαναγίνει.. έως!**».