

Η καταθλιπτική προΐστορία της κρατικής δολοφονίας της
Κυπριακής Δημοκρατίας.
του Σάββα Ιακωβίδη.*



Ιδού το τραγικό και εγκληματικό επίτευγμα της ηγεσίας μας, από τον Μακάριο μέχρι σήμερα: Το Κυπριακό, από **διεθνές πρόβλημα** τουρκικής εισβολής και κατοχής, εθνοκάθαρσης, εποικισμού, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθεριών, του Διεθνούς Δικαίου και δημογραφικής αλλοίωσης, ανεπαρκείς και σπιθαμιαίοι ηγέτες μας το κατάντησαν **δικοινοτική διαφορά**.

Οι καταιγίδες έρχονται καλπάζοντας και φεύγουν περπατώντας, αφού προηγουμένως επισωρεύσουν ερείπια, στάχτες και αποκαΐδια. Αυτή είναι η συνοπτική ιστορία της αγγλοτουρκοδιζωνικής, η οποία **κυοφορήθηκε από τους Εγγλέζους**, με συνεργούς και εκτελεστές τους Τούρκους. Δεν θα πετύχαιναν στα σχέδιά τους αν δεν είχαν πρόθυμους συμπαραστάτες, δικούς μας ηγέτες. Κάποτε, ο γνωστός φιλόλογος και ιστορικός, αξεπέραστος εργάτης της Ελληνικής, μ. Σαράντος Καργάκος, είχε πει: «Μεταξύ των Ελλήνων υπάρχουν πάντα εφιάλτες και μηδίσαντες. Έχετε ακούσει ποτέ για... ελληνίσαντες;».

Τελευταία, στην Κύπρο, έχουν εκδηλωθεί και τουρκίσαντες, τουρκίζοντες και τουρκοφρονούντες, σαν έτοιμοι από καιρό, που διατυμπανίζουν και σαλπίζουν υποχώρηση, παραίτηση, υποταγή, συνθηκολόγηση και **τουρκο-**

ποίηση. Πρόσφατα εμφανίστηκε μία νέα αναν-ικήκηση, με την προσωνυμία «1Cyprus». Σχετική έκκληση προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, συνυπογράφουν: Ο πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γ. Βασιλείου. Βαρύνεται και με την αποδοχή της αγγλοτουρκοδιζωνικής και της πολιτικής ισότητας. Ο πρώην Υπεξ, Ι. Κασουλίδης, που οργίζεται (όπως και ο Αβ. Νεοφύτου) επειδή η πλειοψηφία των πολιτών απαιτούν μηδέν εγγυήσεις και μηδέν κατοχικά στρατεύματα, σε περίπτωση λύσης.

Λίγο αργότερα δημοσιοποιήθηκε μία νέα έκκληση προς τον πρόεδρο Αναστασιάδη, με ιθύνοντα νουν τον πρώην Πρόεδρο της ΕΔΕΚ και γνωστό υποστηρικτή του σχεδίου Ανάν, Γ. Ομήρου. Οι κοινές συνιστάμενες των εκκλήσεων των πιο πάνω είναι, πρώτον, η εμμονή στη διζωνική ως «λύση». Δεύτερον, η απαίτηση, που υποστηρίζει δημόσια και ξεδιάντροπα το ΔΗΣΑΚΕΛ, όπως ο Αναστασιάδης κάνει το παν για να έχουμε «θετικό αποτέλεσμα» στην επικείμενη πενταμερή, την οποία ο Πρόεδρος αποδέχτηκε χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Από αυτήν θα απουσιάσει **η Κυπριακή Δημοκρατία.**

Γί' αυτήν την κραυγαλέα απουσία, οι επανεμφανισθέντες Αναν-ιστές, με ΔΗΣΑΚΕΛική υπόκρουση, δεν αναφέρουν ούτε λέξη. Αλλ' έχουν δίκαιο να εγκαλούν τον Αναστασιάδη να εμείνει στη διζωνική και να απαιτούν όπως επιδείξει τέτοια «ευελιξία», όπως ήδη υπέβαλαν οι Εγγλέζοι, να κάνει «γεφυρωτικές προτάσεις», όπως εκβιάζει το ΑΚΕΛ και να φωνάζει από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι θέλει λύση, όπως ψαλμωδεί ο ΔΗΣΥ.

Ο Αναστασιάδης είναι ορκισμένος Αναν-ιστής. Κατ' επανάληψιν δήλωσε ότι θα μας μπήξει το σχέδιο Ανάν. Προηγήθηκε ο φίλος του, Δ. Χριστόφιας, με τις συγκλίσεις με τον «σύντροφό» του, Ταλάτ, και ακολούθησε ο Αναστασιάδης με τις υποχωρήσεις του με τους κατοχικούς Έρογλου και Ακιντζί. Γνωρίζουμε τι θα απαιτήσουν και σε τι θα επιμείνουν, εκτός πολλών άλλων, οι Τούρκοι στην πενταμερή: **Δύο κράτη και κυριαρχική ισότητα.** Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, τι θα υποστηρίξει;

Θα υπερασπίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ορκίστηκε; Ή, ψευδόμενος, θα μιλήσει για μετεξέλιξή της, ενώ ουδαμόθεν συμφωνήθηκε κάτι

τέτοιο; Θα απαιτήσει, έντονα, παρουσία της ΕΕ ή θα υποκύψει στους τουρκικούς εκβιασμούς; Θα απορρίψει τη διζωνική ως καταλύουσα την Κυπριακή Δημοκρατία ή θα αναζητήσει το... «σωστό περιεχόμενο» της; Θα αρνηθεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση χωρίς το ισχυρό προαπαιτούμενο της **διεθνούς και ευρωπαϊκής νομιμοποίησης**; Θα απαιτήσει έμπρακτη συμπαράσταση από την Αθήνα ή θα αποφασίσει για ολόκληρο τον Ελληνισμό; Αλλά πώς να αντισταθεί αφού είναι πολλαπλώς ευάλωτος;

Ο Αναστασιάδης δεν μεταβαίνει στην πενταμερή ως **Πρόεδρος** ενός κατακτημένου και απειλούμενου τόπου, αλλά ως... κοινοτάρχη για να συζητήσει με τον Τ/κ κοινοτάρχη λύση στο Κυπριακό, όταν ο εγκληματίας, ο δολοφόνος, ο σφαγέας και ο κατακτητής είναι η Τουρκία. Ιδού το τραγικό και εγκληματικό επίτευγμα της ηγεσίας μας, από τον Μακάριο μέχρι σήμερα: Το Κυπριακό, από διεθνές πρόβλημα τουρκικής εισβολής και κατοχής, εθνικάθαρσης, εποικισμού, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, παραβίασης θεμελιωδών δικαιωμάτων, ελευθεριών, του Διεθνούς Δικαίου και δημογραφικής αλλοίωσης, ανεπαρκείς και σπιθαμιαίοι ηγέτες μας το κατάντησαν δικοινοτική διαφορά.

Οι δύο εκ των λεγόμενων εγγυητριών δυνάμεων, η **Τουρκία** και η **Αγγλία**, βυσοδομούν και απεργάζονται την κατάλυση της **Κυπριακής Δημοκρατίας**, από το 1956. Έφτασαν στο παρά ένα! Η δε δύστηνη Ελλάς αποποιείται τις συμβατικές και εθνικές, ασήκωτες ευθύνες της και συμφωνεί με την πολιτική της Λευκωσίας. Δηλ. συνεργεί στην κρατική δολοφονία της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην εθνική αυτοκτονία του Κυπριακού Ελληνισμού, διά της **αγγλοτουρκοδιζωνικής**. Στην Αθήνα δεν έχουν συνειδητοποιήσει φαίνεται πως, αν τουρκέψει η Κύπρος, η Ελλάδα θα δορυφοροποιηθεί στην Τουρκία.

Η πενταμερής είναι η **χειρότερη παγίδα** που στήθηκε από τους Εγγλέζους και τους Τούρκους, με τη συνέργεια των υπαλλήλων του ΟΗΕ για την κατάργηση και εξαφάνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως υποκείμενο Διεθνούς Δικαίου. Θα συμφωνήσω με τον καθηγητή, Στέφανο Κωνσταντινίδη. Σε άρθρο του, σε ανύποπτο χρόνο (11/12/2017), διερωτήθηκε:

«Αν το πολιτειακό αυτό κατασκεύασμα (η διζωνική) παρουσιάζει κάτι το θετικό, γιατί δεν το εφαρμόζει η Τουρκία για τους Κούρδους; Γιατί δεν το εφαρμόζει η Ισπανία για τους Βάσκους και τους Καταλανούς; Γιατί δεν το εφαρμόζει η Γαλλία για τα έξι εκατομμύρια μουσουλμάνους; Γιατί δεν το εφαρμόζει ο Καναδάς για τους Γαλλόφωνους; Γιατί δεν το εφαρμόζει η ίδια η Βρετανία με τις πολλαπλές δικές της μειονότητες; Πουθενά, φυσικά, κάτι τέτοιο δεν συζητείται». **Πλην της Κύπρου**, η οποία οδηγείται σε μία νέα τουρκοκρατία!

***Ο Σάββας Ιακωβίδης** γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε Δημοσιογραφία στην Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Κατά την διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε στις επαρχιακές εφημερίδες, «Montagne» και «La Voix du Nord». Συνεργάστηκε με το δεύτερο ραδιοφωνικό ξενόγλωσσο πρόγραμμα του ΡΙΚ για την σύνταξη του Γαλλικού Δελτίου Ειδήσεων, με πολλές καθημερινές και εβδομαδιαίες κυπριακές εφημερίδες και περιοδικά καθώς και με το Ράδιο Πρώτο. Διετέλεσε αρχισυντάκτης και Διευθυντής Σύνταξης στην «Σημερινή» (Σήμερα αρθρογράφος, όπως και στην SigmaLive και στις «Απόψεις»). Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Κύπρου, του Δ.Σ. του Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, του Δ.Σ. και Εκπρόσωπος Τύπου της Εστίας Ελλάδος Κύπρου, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

[International Hellenic Association.](#)

Πηγή : **<https://professors-phds.com/>**