

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής.

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος.



Πάλι εορτή και πάλι πανήγυρη. Και για να πω καλύτερα, μέσα στην εορτή φάνηκε και άλλη χαρμόσυνη εορτή, η οποία αυξάνει στους πιστούς τη χαρά και γεμίζει τις καρδιές τους με ανείπωτη αγαλλίαση. Διότι ενώ πανηγυρίζουμε ακόμη την λαμπροφόρα και κοσμοσωτήρια Ανάσταση του Χριστού, του Θεού και Σωτήρα μας, ιδού έλαμψε σ' εμάς και άλλη πανήγυρη της αγνής και αχράντου Μητέρας Του, της Κυρίας και Δέσποινάς μας, της Ζωοδόχου Πηγής, η οποία δίκαια παρακινεί όλους τους πιστούς να εορτάσουμε πάλι και σήμερα και να ευφρανθούμε όλοι με πνευματική χαρά και αγαλλίαση, δοξάζοντας με ύμνους και δοξολογίες τον εκ νεκρών αναστάνα Χριστό τον Θεό μας και την Υπεραγία Μητέρα Του και Δέσποινα όλης της κτίσεως, την ευεργέτιδα και μεσίτρια ημών των Χριστιανών, για να λάβουμε χάρη και πνευματικό μισθό από Αυτή.

Διότι, όπως όσοι πηγαίνουν σε λουτρό και λούζονται, επιστρέφουν καθαροί από ρύπους σωματικούς, έτσι και κάθε πιστός που θα προστρέξει στον άγιο οίκο της Κυρίας μας και με ευλάβεια και πίστη πιεί και ραντισθεί από το ιερό αγίασμά της, λαμπρύνεται κατά θαυμαστό τρόπο και καθαρίζεται με μία παράδοξη κάθαρση, καθώς ελευθερώνεται από τους ψυχικούς μολυσμούς και απαλλάσσεται από κάθε νόσο ψυχής και σώματος.

Γί αυτό, αδελφοί μου, ας προστρέξουμε όλοι με πίστη και ευλάβεια σήμερα στον χαριτωμένο Ναό της Παρθενομήτορος· ας χαρούμε και ας πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, νέοι και γέροντες, και ας ευφρανθούμε πνευματικά κατ' αυτήν την νέα Παρασκευή.

Διότι την μεν περασμένη Παρασκευή, εννοώ τη Μεγάλη, ο Κύριός μας, αφού καρφώθηκε στον Ζωοποιό Σταυρό και έσχισε σ' αυτόν το χρεόγραφο των αμαρτιών μας, χάρισε σ' εμάς την ελευθερία από τη δουλεία του κοσμοκράτορα· την δε παρούσα νέα Παρασκευή μάς αξίωσε ο Φιλάνθρωπος να εορτάσουμε όχι μόνο τα νικητήρια για τη νίκη και τα τρόπαια που έστησε ο Παντοδύναμος για χάρη μας κατά του Άδη καθώς αναστήθηκε εκ νεκρών, αλλά να πανηγυρίσουμε και άλλη θαυμαστή πανήγυρη, τα Εγκαίνια δηλαδή του πανσέπτου Ναού της αγνής και Παναχράντου Μητέρας Του, της Ζωοδόχου Πηγής. Η οποία, κοντά στις πολλές και μεγάλες ευεργεσίες που έκαμε στο ανθρώπινο γένος – καθώς δι' αυτής έγινε η απολύτρωση και η σωτηρία των ανθρώπων, και δι' αυτής σώζεται κάθε πιστός – χάρισε επιπλέον σ' εμάς και άλλον τρόπο σωτηρίας ψυχικών παθών και σωματικών πόνων· με την ευλογία της να αγιάζονται τα ύδατα και να γίνονται ιαματικά ανιάτων ασθενειών και φοβερών παθών.

Γί αυτή τη μεγάλη και ανείπωτη προς εμάς ευεργεσία της Κυρίας και Δέσποινας μας Θεοτόκου τελούμε εορτή κάθε έτος, πανηγυρίζοντας και αποδίδοντας ευχαριστία στην Ευεργέτιδά μας.

Απόσπασμα από το έργο του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου: «Λόγος πανηγυρικός τη Παρασκευή της Διακαινησίμου και μερικών θαυμάτων διήγησις της Υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της Ζωοδόχου Πηγής». Γλωσσική προσαρμογή για την Κ.Ο.

Πηγή : <https://www.koinoniaorthodoxias.org/>