



ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ; ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΟΝ!

Κάποτε οι άνθρωποι παρατηρούσαν τά σημεία του ούρανοῦ καί τῆς γῆς, γιά νά μπορέσουν νά “ψυχανεμισθοῦν”-συγχωρεῖστε μου τή λέξη, ἀλλά εἶναι ἡ μόνη πού ἀποδίδει τό νόημα- τίς διαθέσεις τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν παρατηροῦσαν κάποια σημεία ἀσυνήθιστα, παράξενα, ἀπειλητικά, τά θεωροῦσαν ἔνδειξη δυσαρέσκειας τοῦ Θεοῦ, τρόμαζαν καί στρέφονταν στήν ἐξέταση τῆς ζωῆς τους.

Θά μοῦ πείτε, κάποτε οἱ ἄνθρωποι ἔγραφαν καί παραμύθια μέ δράκους καί νεράιδες καί τά πίστευαν, αὐτό δέν σημαίνει ὅτι θά κάνουμε κι ἐμεῖς τό ἴδιο. Ἐμεῖς ἔχουμε προχωρήσει στίς ἐπιστήμες καί δέν τρομάζουμε πιά ἀπό κάποια φαινόμενα, ὅπως ἡ βροχή ἀπό φλεγόμενους μετεωριτες, πού ἔπεσαν μέσα σέ κατοικημένες περιοχές στήν Ἀγγλία καί στήν Ἀμερική, ἢ ἀπό τό περίεργο φαινόμενο τῆς ἀπόσυρσης τῆς θάλασσας, πού παρατηρήθηκε σέ πολλές περιοχές τῆς πατρίδας μας. Αὐτά εἶναι φυσικά φαινόμενα καί ἐξηγοῦνται καί ἐμεῖς εἴμαστε ἔξυπνοι καί μορφωμένοι ἄνθρωποι καί δέν πιστεύουμε σέ δεισιδαιμονίες.

Ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι τήν ἔξυπνάδα μας τήν μετροῦν οἱ ὄρες ἀποβλάκωσης μπροστά στήν τηλεόραση καί ὁ θαυμασμός μας γιά ὅλους τούς δημοσιογράφους- τηλεπερσόνες- παρουσιαστές, ἢ καί “καλλιτέχνες” τῆς χειρίστης ὑποστάθμης, τῶν ὁποίων τά ὀνόματα εἶναι οἰκεία σέ ὅλα σχεδόν τά χεῖλη. (Ἡ συνηθισμένη καταφρονητική ἐρώτηση “**πού ζεῖς;**” ἀπευθύνεται σέ ὅσους “μή ἔξυπνους” τολμοῦν νά παραδεχτοῦν ὅτι δέν ἔχουν ἀκούσει στή ζωῆ τους ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ φαινοί ἀστέρες. Καί ὅταν ἔρθει ἡ ἀπάντηση: “**ζῶ στόν κόσμο μου πανευτυχῆς**, πολλά φρύδια σηκώνονται μέ αἰνιγματικό τρόπο!)

Ἐπίσης ξεχνᾶμε ὅτι ἡ μόρφωσή μας κρίνεται ἀπό τό πόσο καλά, ὀρθογραφημένα καί σαφῆ εἶναι τά κείμενα πού γράφουμε. Κάντε τό πείραμα νά προσπαθήσετε νά συντάξετε μιά παράγραφο καί... δεῖξτε τό ἀποτέλεσμα σέ κάποιον πού ξέρει -ἐκτός τοῦ ἑαυτοῦ σας- νά σᾶς τήν σχολιάσει!...

Ὅσο γιά τό ἄν εἴμαστε δεισιδαίμονες ἢ ὄχι, τό μαρτυροῦν οἱ μαῦρες γάτες, τά ξύλα πού χτυπᾶμε, ὅπως καί τά μέντιουμ καί ὅλα τά παρεμφερῆ ἐπαγγέλματα, πού κερδίζουν τή ζωῆ τους ἀπό τήν ἔλλειψη δεισιδαιμονίας μας!

Ἄφοῦ, λοιπόν, καταλάβαμε καλά ὅλα ὅσα συμβαίνουν στήν κτίση γύρω μας, εἴμαστε ἔτοιμοι νά κάνουμε τό ἐπόμενο βῆμα, δηλαδή, νά προχωρήσουμε στήν ἀποίκηση τῶν γειτονικῶν πλανητῶν! Δηλαδή,

δέν φτάνουν οι συμφορές, πού προκάλεσε στην ανθρωπότητα ή γήινη άποικιοκρατία. Θά προεκτείνουμε τόν ὄλεθρό μας καί στόν οὐρανό!

Καί, ἐπειδή στόν κόσμο μας ἔχουν πληθύνει οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν μαζέψει τόσο πλοῦτο, ὅσο τούς φτάνει νά ζήσουν χίλιες ζωές, καί τόση ἀνία, ὅση τούς φτάνει καί τούς περισσεύει γιά ὅλη τους τή ζωή, βρέθηκαν μάτια πού στράφηκαν στά “διαστημικά προγράμματα”, ὅπως ὀνομάστηκαν. Ἔτσι, ἰδιωτικές ἐταιρεῖες τῶν περίφημων, παντοδύναμων -κατά τή γνώμη τους- δισεκατομμυριούχων “εὐεργετῶν”, ἄρχισαν ἤδη νά πουλᾶνε διαστημικές βόλτες, διακοπές στόν Ἄρη καί ρετιρέ στή Σελήνη!

Ὁ Elon Musk τῆς Tesla, μέ τήν ἐταιρεία του **Space X**, ὁ **Richard Branson** τῆς **Virgin**, μέ τήν **Virgin Galactic** καί ὁ **Jeff Bezos** τοῦ **Amazon**, μέ τήν **Blue Origin**, ἐγγυῶνται, μέ τό βάρος τῶν ὀνομάτων τους, νά ἐτοιμάσουν τό δρόμο τῶν νέων ἀποίκων, οἱ ὁποῖοι, σέ ἀντίθεση μέ τούς πρώτους πάμφτωχους ἀποίκους, πού ἔψαχναν τόπο ἐπιβίωσης, εἶναι πάμπλουτοι, ὑποτιθέμενοι πρωτοπόροι τῆς ἀνθρώπινης κατακτητικῆς καί καταστροφικῆς μανίας! Ἡ Blue Origin μάλιστα, ἔχει ἤδη στείλει τό 2015 τό διαστημικό “κρουαζιερόπλοιο” New Shepard σέ τροχιά, τό ὁποῖο καί ἐπέστρεψε καί προσγειώθηκε μέ ἐπιτυχία.

Αὐτοί εἶναι τό “εὐγενέστερο” εἶδος τῆς ἀνθρωπότητας, τό ὁποῖο ἐτοιμάζει τρόπους νά ἐπιβιώσει ἀπό τόν ἀφανισμό τοῦ πλανήτη. Σάν νέοι Νῶε, ἀλλά φυσικά,



πιό ἔξυπνοι καί πιά μορφωμένοι ἀπό ἐκεῖνον, πού εἶχε τήν ἀφέλεια νά περιμένει ἀπό τό Θεό τή σωτηρία του!

Ταυτόχρονα, μία ἄλλη ἰδιωτική ἐταιρεία, μέλος τῆς ὁποίας εἶναι καί ὁ ἄλλος “εὐεργέτης” τῆς ἀνθρωπότητας, ὁ διαβόητος Bill Gates, χρηματοδοτεῖ ἕνα “μεγαλοφυές” πείραμα σωτηρίας τῆς γῆς: Τό

προσεχές καλοκαῖρι, στή Σουηδία, στήν ἀρκτική πόλη Kiruna, θά ἀνυψωθεῖ 12 μίλια πάνω ἀπό τήν ἀτμόσφαιρα, στήν στρατόσφαιρα, ἕνα ἀερόστατο, τό ὁποῖο θά μεταφέρει ἐπιστημονικό ἐξοπλισμό 600 κιλῶν καί θά σκορπίσει στή στρατόσφαιρα σκόνη κιμωλίας(!), προκειμένου νά “θαμπώσει” τόν

ήλιο, δηλαδή να απορροφήσει μεγάλο μέρος της ακτινοβολίας του, ώστε να ελαττωθούν οι επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου!

Πρός τό παρόν, η ποσότητα της σκόνης θά είναι μικρή και θα καλύψει μόνον κάποια χιλιόμετρα -πόσα, δέν μᾶς ἀποκάλυψαν- ἀλλά, όταν η γῆ θά κινδυνεύει νά καεῖ ἀπό τήν ὑπερθέρμανση, τότε ἡ ποσότητα σκόνης πού θά μᾶς προστατέψει, θά ἀύξηθεῖ. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τό πείραμα καί ἀπό τήν προοπτική πού ἀνοίγει, ἔχει τρομάξει ἀκόμα καί ἐπιστήμονες πού μετέχουν σέ αὐτό, ὅπως ὁ Frank Keutsh, ἕνας ἀπό τούς πρωτεργάτες του, καθηγητής τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Harvard, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι βρίσκει “τρομαχτική” τήν ἰδέα μιᾶς γενικῆς κλίμακας ἐπέμβασης στήν ἰσορροπία τοῦ σύμπαντος! Βέβαια, εἶπε ἀκόμα, αὐτή εἶναι ἡ ἀρχή καί ἡ ποσότητα σκόνης θά εἶναι μικρή, ἴσα-ἴσα γιά νά συλλεγοῦν δεδομένα γιά τό πῶς θά συμπεριφερθοῦν τά σωματίδια τῆς σκόνης στήν στρατόσφαιρα καί ἄλλες παρόμοιες πληροφορίες, πού θα δοθοῦν στούς κομπιούτερς, προκειμένου νά τά ἐπεξεργαστοῦν καί νά προβλέψουν πιθανά σενάρια. Ὡστόσο καί γιά αὐτά ἔχει φόβους ὁ καθηγητής, γιατί πιστεύει -βάσιμα- ὅτι θά εἶναι ὑπερβολικά αἰσιόδοξα.

Ἀλλά καί ἕνας ἄλλος καθηγητής, ὁ Stuart Haszeldine τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Ἐδιμβούργου, ὑποστηρίζει, πολύ λογικά, πῶς, ἂν δέν σταματήσει ἡ ἀνθρωπότητα νά χρησιμοποιεῖ τό πετρέλαιο σάν βασική πηγή ἐνέργειας, ἡ σκίαση τοῦ ἡλίου ὄχι μόνον δέν θά ὠφελήσει σέ τίποτα, ἀλλά θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νά χάσουμε τόν γαλάζιο οὐρανό πού γνωρίζουμε καί νά ἔχουμε πάνω ἀπό τό κεφάλι μας ἕναν ἄσπρο θόλο!

Ἀλήθεια, δέν πληθαίνουν ἤδη οἱ μέρες, πού ἔχουμε πάνω ἀπό τό κεφάλι μας ἕναν κιτρινο-μπέζ οὐράνιο θόλο, καθώς ἡ θαμπή ὀμίχλη τῆς σκόνης ἀπό τήν Ἀφρική, σκεπάζει ὀλοένα καί πῶς συχνά τόν φημισμένο γαλάζιο οὐρανό τῆς χώρας μας; Θυμᾶται κανεῖς νά εἶχε δεῖ κάτι τέτοιο πρὶν 30 ἢ 40 χρόνια;

Πάντως, σέ μιά θεαματική ἐπίδειξη ὑποκρισίας, οἱ ἐπιστήμονες τοῦ πειράματος, ἀφοῦ προειδοποίησαν γιά τίς συμφορές οἱ ὁποῖες θά ἀκολουθήσουν μετά τίς αὐθαίρετες γεωμηχανικές ἐπεμβάσεις τους, “πετᾶνε τό μπαλάκι”, κατὰ τό κοινῶς λεγόμενο, στίς μελλοντικές γενεές, λέγοντας ὅτι ἡ ἀπόφαση ἀνήκει σέ αὐτούς! Μὲ ἄλλα λόγια, ἀφοῦ καταστρέψουμε τόν κόσμο τῶν παιδιῶν μας, ἀφοῦ τά μεγαλώσουμε χωρίς καμμία Πίστη, καμμία ἐλπίδα, καμμία χαρά, καμμία ὁμορφιά, τότε τούς λέμε: **κάντε ὅ,τι θέλετε, δικό σας τό πρόβλημα!** Ὠραῖοι, ἔ; **Δοξᾶστε μας!**

Γιά Σχόλια: [ninetta1blogspot.com](http://ninetta1.blogspot.com)

Νινέττα Βολουδάκη