

Η ΚΡΑΥΓΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥ – 25^η ΜΑΡΤΙΟΥ 2021.

Γράφει ο Νικόλαος Λ. Μωραΐτης.*



Με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση, το 2021 συμβολίζει για τους Έλληνες την νεκρανάσταση του Ελληνικού Έθνους, που αναβαπτίσθηκε στην κολυμβήθρα της ελευθερίας και πέρασε πάλι από τον πολιτικό θάνατο, στη ζωή. Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά στην Ιστορία του νεότερου Ελληνισμού που δίνει την ευκαιρία να τιμήσουμε την αδάμαστη γενιά των Ελλήνων, η οποία, με τους ηρωικούς αγώνες και τις μεγάλες θυσίες της, αποτίναξε τον Οθωμανικό ζυγό.

Είναι γιορτή Ελευθερίων, που γεννήθηκε με την κραυγή «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ».... Εκείνη την ευλογημένη χρονιά, που το άστρο της δεν θα σβήσει ποτέ πάνω από την Ελλάδα, σηκώθηκε μια ολάκερη φυλή και έγραψε την Ιστορία της με φωτιά και αίμα. Αλλά το 2021 δεν είναι μόνο γιορτή των Ελλήνων· είναι και γιορτή όλων των ελευθέρων ανθρώπων, απανταχού της Γης. Όλων εκείνων που πιστεύουν ότι πάνω από όλα και τις δόξες του κόσμου

είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η Ελευθερία των Ανθρώπων και Λαών, ο σεβασμός και η επικράτηση της Διεθνούς έννομης τάξης.

Την Επανάσταση του 1821 την προετοίμασε η μυστική Φιλική Εταιρεία, την οποία ίδρυσαν Έλληνες του εξωτερικού, με πρωταγωνιστές τους Σκουφά, Τσακάλωφ, Αναγνωστόπουλο και Ξάνθο. Τμήμα της μύησης των μελών της ανέφερε και τα εξής: «Επιθυμών της ταλαιπώρου πατρίδας μας και του δυστυχούς γένους μας την ανάστασιν, εμβαίνω μέλος σε αυτή την αδελφότητα..... χωρίς να παρακινηθώ από καμίαν άλλην αιτίαν, ειμή μόνον από αληθή πατριωτισμόν.....».

Είναι λοιπόν γιορτή Ελλήνων και Φιλελλήνων, γιορτή των ελευθέρων ανθρώπων, γιορτή της ισχυρής πατρίδας μας και όλων αυτών που έπεσαν στους αγώνες για την ελευθερία της. Ήρωες στον αγώνα του 1821 ήταν όλοι: λαός και κλήρος, αρματολοί και κλέφτες, ναυτικοί, λόγιοι και Φιλέλληνες. Για τέσσερες αιώνες έζησε η γαλανή πατρίδα μας με την ελπίδα της Ανάστασης, που πιστά αποθανατίστηκε στα δημοτικά τραγούδια.

Και ήρθε ο Ρήγας Φεραίος που κατάρτισε το Σύνταγμα με θεμέλιο την άμεση Δημοκρατία. Σκοπός του ήταν να υιοθετηθεί μια απευθείας σχέση πολιτικής και λαού. Ο δημοκρατικός πατριωτισμός του αφύπνισε την ψυχή του Έθνους για να αρχίσει ο αγώνας, που έκλεισε με τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου και απελευθέρωσε το Γένος των Ελλήνων. Η νέα Ελλάδα, από το 1830 μέχρι σήμερα, έχει πάντα σταθεί στο πλευρό των αγώνων για την ελευθερία των Λαών, τα ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Διεθνή Έννομη Τάξη.

Οι Ελληνίδες μητέρες τραγουδούσαν τη Ζωή ακόμη και όταν έσερναν το χορό του Ζαλόγγου, το χορό του θανάτου. Αυτός ο λαός ανακάλυψε μέσα από τα παραμύθια του το «Αθάνατο νερό που δίνει τα αιώνια νιάτα».

Αυτός ο λαός, είναι ο κληρονόμος και τοποτηρητής του θαύματος της Κλασικής Ελλάδος, που αποτελεί το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής φιλοσοφικής και πολιτικής κληρονομιάς και την πηγή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας και του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών της

Αμερικής. Σήμερα, όμως, στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνας, αυτός ο δαιμόνιος και προσοντούχος λαός δείχνει να τον ακολουθεί μια σκιά παραχώρησης της εθνικής του κυριαρχίας στην Τουρκία, στοιχείο που αποτελεί την μεγαλύτερη πρόκληση για το Ελληνικό Έθνος και για ολόκληρο τον Ελληνισμό, μετά το 1821.

Σήμερα, γιορτάζοντας την έναρξη της Επανάστασης του 1821 ενάντια στον τουρκικό ζυγό, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, πρέπει να συνεχίσουμε να κρατάμε το λάβαρο της Ανεξαρτησίας μας γιατί η λήξη της επανάστασης δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Οδηγούμαστε σε συνθηκολόγηση και παραχώρηση της κυριαρχίας μας στο από χιλιάδες χρόνια Ελληνικό Αιγαίο. Με την ενδοτικότητα της ελληνικής άρχουσας τάξης, την κατευναστική στάση και την υποχωρητικότητα, η συμφορά θα είναι χειρότερη του 1922.

Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για διαφύλαξη της εθνικής μας κυριαρχίας και των συνόρων μας σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες και τη Διεθνή Έννομη Τάξη. Δεν πρέπει να «αποδεχθούν» τα τετελεσμένα που έχει δημιουργήσει η Τουρκία και να οδηγηθούμε σε συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Η πατρίδα μας θα βρεθεί παγιδευμένη στις αλλαγές του νέου συστήματος οριοθετήσεων των θαλασσών στο Αιγαίο. Τα γεγονότα στο Αιγαίο αποτελούν πιθανώς τα πρώτα σύννεφα μιας παρατεταμένης καταιγίδας και θα οδηγήσουν σε παράδοση της ελληνικής κυριαρχίας και στη διχοτόμησή του Αιγαίου, στοιχεία υψίστης Εθνικής σημασίας.

Αντί να προχωρήσουμε σε ταπεινωτικές διαπραγματεύσεις, εν μέσω απειλών της κυριαρχίας μας, η ελληνική πολιτική ηγεσία θα πρέπει να ολοκληρώσει την Ελληνική Επανάσταση διακηρύσσοντας άμεσα και εφαρμόζοντας την άσκηση του δικαιώματος των 12 μιλίων. Θα πρέπει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ, δικαιώματα που της παρέχονται από το Διεθνές Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και τη Διεθνή Έννομη Τάξη, στοιχεία που της εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα της εθνικής επικράτειας. Αυτή θα είναι η αποτρεπτική στρατηγική στο κεντρικό Αιγαίο που θα συντελέσει και την ολοκλήρωση της Επανάστασης. Αυτή τη συγκεκρι-

κριμένη πρακτική των προνοιών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, που ορίζουν την κυριαρχία, εφαρμόζουν όλα τα κράτη του κόσμου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο Γόρδιος δεσμός του εθνικού κινδύνου θα κοπεί με το σπαθί από τον ελληνικό λαό. Πρέπει ο λαός να απαγκιστρωθεί από το διαπλεκόμενο πολιτικό σύστημα της Δύσης και να ενεργοποιηθεί, μέσα από τα κύτταρα της Δημοκρατίας του Ρήγα, τις τοπικές «συναθροίσεις» των πολιτών, συμμετέχοντας, έτσι, στις εθνικές αποφάσεις. Αυτός είναι ο δημοκρατικός πατριωτισμός που αντλούμε από την Επανάσταση του 1821. Η φετινή γιορτή των 200 χρόνων θα πρέπει να αποτελέσει για τους Έλληνες φωτεινό ορόσημο στην προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος της προάσπισης των εθνικών δικαίων. Παροτρύνω, λαό και Ηγεσία της γενέτειρας, να προχωρήσουν προς την άμεση επίλυση του Προβλήματος, έχοντας τη σίγουρη συμπαράσταση των Ελλήνων της Διασποράς. Η κατάσταση στο Αιγαίο επιβεβαιώνει την ανάγκη για εθνική επαγρύπνηση, συσπείρωση και ομοψυχία ολοκλήρου του Ελληνισμού. Αντλώντας διδάγματα από το ένδοξο παρελθόν μας, να προασπίσουμε τα εθνικά δίκαια και την εδαφική της ακεραιότητα της Ελλάδας.

Ακολουθώντας μια κατευναστική και υποχωρητική πολιτική και προετοιμαζόμενοι για συνθηκολόγηση και συνεκμετάλλευση της εθνικής μας κυριαρχίας, οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πετούν το λάβαρο της Επανάστασης του 1821 στα νερά του Αιγαίου.

Τελικά, σύσσωμος ο Ελληνισμός θα πρέπει να διαλαλήσει σε φίλους και εχθρούς ότι ούτε μια πέτρα, ούτε ένας βράχος, ούτε μια βραχονησίδα που βρίσκεται στην περίμετρο της ελληνικής επικράτειας δεν θα παύσουν να αποτελούν χώμα Ελληνικό:

**«Χώμα τιμημένο πώ ‘χουν ανασκάψει
για να θεμελιώσουν έναν Παρθενώνα
χώμα δοξασμένο, πώ ‘χουν ροδοβάψει
αίμα στο Σούλι και στο Μαραθώνα,
χώμα πώ ‘χει θάψει λείψανα αγιασμένα
απ’ το Μεσολόγγι κι’ από τα Ψαρά,**

χώμα που θα φέρνει στον μικρό εμένα
θάρρος, περηφάνεια, δόξα και χαρά».

**ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΓΡΥΠΝΕΙΤΕ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΙΓΑΙΟ.**

***Νικόλαος Λ. Μωραΐτης. Ph.D.
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Συγκριτική πολιτική,
Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ,
Παγκόσμιο πολιτικό-οικονομικό Σύστημα.
Καλιφόρνια, U.S.A. 2021
Member of International Hellenic Association (USA).**

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

International Hellenic Association.

Πηγή : <https://professors-phds.com/>