

Ευρωπαϊοί τσαρλατάνοι και Έλληνες ευρώδουλοι.

του Νίκου Ιγγλέση, Μέλους του ΙΗΑ.



Όπως ήταν αναμενόμενο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 25^{ης} Μαρτίου κατέληξε, με ελληνικές υπογραφές, σ' ένα κείμενο Συμπερασμάτων που αποτελεί απενοχοποίηση και «φιλικό χέρι» προς την Τουρκία. Οι τουρκικές εφημερίδες πανηγύρισαν, ενώ οι πολιτικοί σε Αθήνα και Λευκωσία εξέφρασαν την ικανοποίησή τους !

Οι περίφημες κυρώσεις κατά της Τουρκίας αφού «έκαναν βόλτες» στα προηγούμενα Συμβούλια τώρα χάθηκαν. Εξάλλου ο κ. Μητσοτάκης έχει πολλές φορές δηλώσει ότι «οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός». Έτσι, στο τελευταίο κείμενο Συμπερασμάτων περιγράφεται αναλυτικά η «**θετική ατζέντα**» για την Τουρκία.

Η Ελλάδα άρχισε διερευνητικές επαφές με την Τουρκία, ο Νίκος Δένδιας θα πάει για συνομιλίες με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου στην Άγκυρα και η Κυπριακή Δημοκρατία προσέρχεται, ως **κοινότητα**, σε διαπραγματεύσεις (5+1) για τη διευθέτηση του Κυπριακού. Περιχαρές το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει: «Χαιρετίζουμε την πρόσφατη αποκλιμάκωση στην Α. Μεσόγειο μέσω της διακοπής των παράνομων δραστηριοτήτων γεώτρησης, της επανάληψης διμερών συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και των επικείμενων συνομιλιών για το Κυπριακό υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών».

Με τις ενέργειές της η ελληνική πλευρά απενοχοποίησε την Τουρκία και έδωσε τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άλλο που δεν ήθελε) να «χαιρετίζει» την αποκλιμάκωση. Η κατοχή της Βόρειας Κύπρου, το άνοιγμα της Αμμοχώστου προς εποικισμό, η μη αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας (θεωρείται εκλιπούσα από την Τουρκία), το casus belli, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας, η διεκδίκηση τουρκικής κυριαρχίας σε πολλά ελληνικά νησιά του Αιγαίου, η αμφισβήτηση της κυπριακής ΑΟΖ, η «Γαλάζια πατρίδα» που δεν αναγνωρίζει θαλάσσιες ζώνες στα νησιά, το τουρκολιβυκό μνημόνιο κ.α. αποτελούν για τους ευρωπαίους τσαρλατάνους θέματα μάλλον μικρής σημασίας. Εξάλλου ούτε η ευρώδουλη ελληνική πλευρά τα θέτει ως προαπαιτούμενα.

Έτσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πάντα με ελληνικές υπογραφές, αποφάσισε: «προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η πρόσφατα πιο θετική δυναμική» να ζητήσει από την Κομισιόν να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας. Να μπορεί, δηλαδή, η γειτονική χώρα να αυξήσει τις εξαγωγές της προς την Ένωση (και προς την Ελλάδα), να εισπράττει περισσότερο συνάλλαγμα και άρα να μπορεί να αγοράζει περισσότερα όπλα. **Πρόκειται για ευθεία ενίσχυση της επιθετικής Τουρκίας.** Δεν υπήρξε κανένα veto από τον κ. Μητσοτάκη ούτε τον κ. Αναστασιάδη.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να ζητήσει από την Κομισιόν να υποβάλλει πρόταση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης της Τουρκίας για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο έδαφός της. Έτσι ο Ερντογάν θα συντηρεί τον «εφεδρικό στρατό του» για μελλοντικές υβριδικές επιχειρήσεις και απειλές κατά της Ελλάδας και της Κύπρου. Καμιά αντίδραση από τις ευρώδουλες ελληνικές ηγεσίες.

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να διερευνήσει πώς θα ενισχυθεί η συνεργασία με την Τουρκία στην κινητικότητα των ανθρώπων (κατάργηση visas). Ούτε εδώ δεν υπήρξε κανένα veto από Αθήνα και Λευκωσία, μήπως και χαλάσει το θετικό κλίμα που καλλιεργεί ο γερμανικός παράγοντας.

Όλα τα υπέγραψε η ελληνική πλευρά «ευγνωμονούσα» την Τουρκία που απέσυρε προσώρας τα ερευνητικά πλοία της και τα γεωτρύπανα από την ελληνική υφαλοκρηπίδα και την κυπριακή ΑΟΖ.

Τέλος το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει: «Καλούμε τον Ύπατο Εκπρόσωπο (Ζοζέπ Μπορέλ) να προχωρήσει στις εργασίες της Πολυμερούς Διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο». Πρόκειται για αρχική τουρκική πρόταση για την οριοθέτηση των θαλασσιών ζωνών της Μεσογείου, με στόχο την παράκαμψη των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Στη Διάσκεψη αυτή βέβαια η Τουρκία θα αρνηθεί την ισότιμη συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δεν αναγνωρίζει.

Την επομένη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η γερμανίδα Καγκελάρια Άνγκελα Μέρκελ δήλωσε: «Πρέπει να προσεγγίσουμε την Τουρκία σ' όλα τα μέτωπα». Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δήλωσε: «Το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία αποτελεί πλέον ευρωτουρκικό ζήτημα». Έτσι οι Έλληνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι, θα μας προστατεύει η γερμανική Ευρώπη !

Αντίθετα ο αυστριακός Καγκελάριας Σεμπάστιαν Κουρτς δήλωσε από τη πλευρά του: «Η Αυστρία τάσσεται υπέρ του εμπάργκο όπλων κατά της Τουρκίας και υπέρ της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων ΕΕ-Τουρκίας».

Μήπως στην Αυστρία αντιλαμβάνονται καλύτερα τη νεοοθωμανική απειλή απ' ό,τι το ευρώδουλο πολιτικό προσωπικό στην Αθήνα και τη Λευκωσία; Η απάντηση βρίσκεται στην οικονομική εξάρτηση από το χρέος και το φοβικό σύνδρομο.

Δημοσιεύθηκε στο www.ellinikiantistasi.gr.

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΙΗΑ εκφράζουν αποκλειστικά τους συγγραφείς – μέλη του ΙΗΑ. Η ιστοσελίδα του ΙΗΑ δεν λογοκρίνει, ούτε επεμβαίνει σε άρθρα – κείμενα των μελών του ΙΗΑ.

INTERNATIONAL HELLENIC ASSOCIATION.

Πηγή : <https://professors-phds.com/>