

“Ας σοβαρευτούμε, έχει καταργηθεί τό άπυρόβλητο.

Γράφει ο Δημήτρης Καπράνος.



“Ας δεχθοῦμε ὅσα εἶπε ὁ ἰατρός Στεφανάδης. Ναί, δέν ἦταν οἱ πρέπουσες οἱ εἰκόνες πού εἶδαμε, στό σπίτι του, στήν Ἰκαρία. Ποδοσφαιρικῶς εἶναι «πέναλτι καί κόκκινη κάρτα»...“Ὅσα, ὅμως, συνέβησαν, εἶναι ἐνδεικτικά τοῦ πόσο ἔχουν ἀλλάξει τά ἥθη, πόσο ἔχουμε ἀλλάξει ὅλοι μας... Σέ ἄλλες ἐποχές, δέν νομίζουμε νά ὑπῆρχε οὔτε κᾶν ἡ σκέψη νά «ξεμυτίσει» ὁ πρωθυπουργός, ὁ ἀρχηγός τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων, ἀπό τό σπίτι τους, σέ περίπτωση πού θά ὑπῆρχε πανδημία καί θά εἶχαν ληφθεῖ γιά τούς πολῖτες ἀσφυκτικά μέτρα. Θά ἔμεναν στό σπίτι καί θά ἐπεδίωκαν νά γίνει γνωστό ὅτι πρῶτοι ἐκεῖνοι ἐφαρμόζουν καί δέχονται τά μέτρα. Δέν ὑπῆρχε περίπτωση νά ἐπιλεγεῖ ἡ ἡμέρα κατά τήν ὁποία ὁ κόσμος κλειδώνεται ἀπό τίς ἔξι τό ἀπόγευμα στά σπίτια, γιά ἐπίσκεψη στήν περιφέρεια (ἄπιαστο ὄνειρο γιά τούς πολῖτες) καί –ἀκόμη περισσότερο– γιά γεῦμα στά μπαλκόνια. Εἶναι βέβαιο ὅτι πρόκειται περί σοβαρότατου «φάουλ», καθῶς ἐκεῖνοι πού θά ἔπρεπε νά «δίνουν τό πρᾶδειγμα» εἶναι οἱ πρῶτοι πού πράττουν τό ἀντίθετο. Καί ἀπό ἐδῶ καί πέρα, θά χρειαστεῖ πολλή δουλειά γιά νά ἐξασφαλίσουν τήν «ἔξωθεν καλή μαρτυρία»... Τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Σέ ἄλλες ἐποχές, οἱ ἄνθρωποι γύρω ἀπό τόν ἡγέτη θά ἐπεδίωκαν πάση θυσία νά τόν προστατεύσουν, θά τοῦ συνιστοῦσαν νά ἀποφεύγει ὀτιδήποτε θά μπορούσε νά τόν ἐκθέσει, θά κατέβαλαν κάθε

δυνατή προσπάθεια ώστε ό επί κεφαλής νά θεωρεΐται «παράδειγμα πρός μίμηση» καί –γιατί όχι;– πρότυπο. Όλα, όμως, δείχνουν ότι σέ όλο τόν κόσμο, οί ήγέτες έχουν αλλάξει συμπεριφορά όπως καί οί γύρω τους. Άς ελπίσουμε ότι ή αλλαγή πρός τό καλύτερο θά αρχίσει από έδω, καθώς φαίνεται ότι μπήκαμε σέ ένα ακόμη «τουΐνελ» καί τό φως τών έμβολίων δέν φαίνεται ακόμη στήν άκρη του.

Οί πολΐτες, από τούς όποιους ζητούνται συνεχώς θυσίες, απαιτεΐται ή συμμόρφωσή τους σέ σκληρά μέτρα, ανατρέπεται ή ζωή τους, στεροΐνται τήν έλευθερία τους χωρίς νά έχουν διαπράξει άδικήματα, απαιτούν – τουλάχιστον– σεβασμό. Καί θά πρέπει οί κυβερνώντες (άλλά καί όσοι έχουν σχέση μέ τήν πολιτική) νά αντίληφθούν ότι οί ίσορροπίες είναι πλέον πολύ λεπτές, ό πάγος επάνω στόν όποΐο «πατινάρει» ή χώρα έχει λεπτύνει πολύ καί ή ύπομονή έχει υπερβεΐ τό «κόκκινο» τών όρίων της. Από τήν –από έδω καί στό έξής– συμπεριφορά τους (όσο καί αν νομίζουν ότι βρίσκονται στό άπυρόβλητο) θά εξαρτηθεΐ τό μέλλον τής χώρας, καθώς είναι πλέον ή βέβαιο ότι αυτές τίς ώρες, ό λαΐκισμός, ή συνωμοσιολογία, ή παραπληροφόρηση καί τό «ψάρεμα σέ θολά νερά» έχουν φθάσει στά ύψη καί μπορεΐ νά «πέσουν» στίς κάλπες, μέ αποτελέσματα όδυνηρά για τήν πορεία τής πατρίδας μας. Άς αρχίσει μιá περίοδος σοβαρότητας καί περισυλλογής. Άς κοποΐν τά πολλά χαμόγελα, οί άλαζονικές παρουσίες καί οί άλλοπρόσαλλες θέσεις στά «κανάλια», οί εξαγγελίες χωρίς νόημα. Μέ δυό λόγια «Άς σοβαρευτοΐμε», άς άκοΐμε λιγότερα καί άς βλέπουμε ακόμη πιό λίγα. Οί πολΐτες ζοΐν καί κινοΐνται σέ κινούμενη άμμο. Άς τούς δοθεΐ –επί τέλους– ή έντύπωση (είναι δύσκολο νά μιλήσουμε για βεβαιότητα) ότι θά μπορέσουν νά ζήσουν άσφαλείς καί ήρεμοι, όταν κοπάσει ή καταιγίδα!

Άρθρο στην “ΕΣΤΙΑ”, Δ. 8 Φεβρουαρίου 2021, Φ. 41.878, σελ. 1, 4.

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>