

Πανδημία και πλανητικός έλεγχος.

Γράφει ο Στέλιος Παπαθεμελής



Συμβαίνουν στους καθ' ημάς χρόνους και καιρούς σημεία και τέρατα. Ανάμεσα στα άλλα με τον μηχανισμό του φόβου 1 τρισ. δολάρια «πέρασαν» από την μεσαία τάξη (τους πολλούς) στην «άρχουσα» (τους δισεκατομμυριούχους). Ήδη το 2015 η απόφαση για την δημιουργία τού έκτοτε περιβόητου Coalition for Epidemic Preparedness Innovations -CEPI με ιθύνοντα νουν τον R.J. Katchef. Αυτή εισηγείται την επιβολή του χρέους σε χώρες του τρίτου κόσμου για να διατηρηθεί η παντοδυναμία των Η.Π.Α..

Τελικά η πανδημία αποβαίνει το απόλυτο όπλο της κυρίαρχης τάξης. Εκπρόσωπος στην Αθήνα θέλησε να το επιβεβαιώσει αυτό αναμειγνυόμενος στα εσωτερικά θέματα της Ελλάδος. Αλλά εδώ μας παρέχεται συνεχώς η αίσθηση ότι ζούμε με λατινοαμερικάνικη μπανανία.

Δυστυχώς έχει δίκιο ο καθηγητής τού Στάνφορντ Γιάννης Ιωαννίδης όταν γνωματεύει:

«Η Ελλάδα έχει ένα από τα σκληρότερα και πλέον αναποτελεσματικά lockdown ανά την υφήλιο, το οποίο όχι μόνο δεν αναχαιτίζει την πανδημία, αλλά αντιθέτως την χειροτερεύει, παρά το γεγονός ότι βαθμολογείται με 80 στον δείκτη της Οξφόρδης αναφορικά με την αυστηρότητα των μέτρων».(...).

«Έχουμε πάρει την λάθος στρατά αν θεωρούμε ότι το lockdown είναι η συνταγή που θα μας λύσει τα προβλήματα. Είναι σαν να λέμε ότι ξεκινάμε στην Ελλάδα ένα πόλεμο με την Τουρκία και, αντί να υπερασπιστούμε το πέλαγος, τα νησιά και τους ανοικτούς μας χώρους, κλειδωνόμαστε όλοι στην Ακρόπολη και περιμένουμε να λυθεί το πρόβλημα»!

Στη συνέχεια ο καθηγητής στηλιτεύει όλους εκείνους που βγαίνουν καθημερινά στα τηλεπαράθυρα και κουνούν το δάκτυλο τους στους απλούς πολίτες, επιρρίπτοντάς τους ευθύνες για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας.

«Φταίνε οι απλοί άνθρωποι, επειδή το κράτος δεν τους έχει δώσει τα στοιχειώδη για να τους προστατεύσει; Φταίνε αυτοί, επειδή πακετάρονται στα Μ.Μ.Μ; Φταίνε αυτοί επειδή δεν υπάρχουν υποδομές στα σχολεία; Φταίνε επειδή δεν υπάρχει τηλεργασία; Φταίνε αυτοί επειδή το κράτος τους κλειδώνει μέσα από τις 6 για να κυκλοφορούν οι αστυνομικοί μόνο;» διερωτήθηκε τονίζοντας πως η απαγόρευση κυκλοφορίας από το απόγευμα, με παράλληλη αύξηση περιπολιών αντί για αύξηση των τεστ είναι μία **αυτοκτονική κίνηση που ουδεμία σχέση έχει με την επιστήμη.**

Μια εθνική μελέτη επιπολασμού, που κοστίζει όσο μία δημοσκόπηση, θα έδινε, σύμφωνα με τον καθηγητή, μια ξεκάθαρη εικόνα της πορείας του covid-19 στη χώρα. Όπως είπε, κατά την διάρκεια του 2020 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 65 δημοσκοπήσεις, όλες με θέμα ποια πολιτική παράταξη προτιμούν οι πολίτες.

«Χρειάζεται, λοιπόν, να γίνει κάτι αντίστοιχο και για κάτι που στοιχίζει χιλιάδες ανθρώπινες ζωές».

Να ευχηθούμε να μην είναι η φωνή του ειδικού «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»!

Βέβαια τα πράγματα δεν είναι ρόδινα. Η Ε.Ε. υποχωρεί και υποκύπτει στις ζάμπλουτες φαρμακευτικές εταιρίες. Δεν τηρούν τις συμφωνίες για εμπρόθεσμη παράδοση των εμβολίων. Τώρα εκβιάζουν για λεφτά για να επιταχύνουν την παραγωγή των εμβολίων. Η Biotech απαιτεί προκαταβολές.

Η ανάγκη για εμβόλια θα συνεχίσει να αυξάνεται καθώς «μία τρίτη δόση εμβολιασμού κατά των μεταλλαγμένων παραλλαγών του ιού θα μπορούσε να είναι απαραίτητη ή καθώς αναμένεται να αναπτυχθούν εντελώς νέες μεταλλάξεις».

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>