

Οι Άξιες τής «Εστίας» το 2021.

Γράφει ο Μανώλης Κοττάκης – διευθυντής της ΕΣΤΙΑΣ.

ΕΣΤΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ



ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 πού μόλις καλωσορίσαμε θά είναι πρώτα ο Θεός τό πέμπτο πού διανύω στήν διεύθυνση τής ιστορικής «Εστίας».

Τήν 1η Φεβρουαρίου θά κλείσουν τά τέσσερα, καί μέ τό καλό θά «μποῦμε» στόν πέμπτο. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ λοιπόν στήν αὐγή τής νέας χρονιάς νά διατυπώσω μερικές προσωπικές σκέψεις κοιτώντας πρός τό μέλλον ἀλλά καί πρός τό παρελθόν. Ὅταν δεχόμουν τήν τιμητική πρόταση πού μοῦ ἔκανε μέ τήν πατρότρυνση τοῦ Λευτέρη Σκιαδά ὁ ἐκδότης Ἰωάννης Φιλιππάκης – κάποτε πρέπει νά τοῦ πιστωθεῖ ὅτι διέσωσε αὐτόν τόν ιστορικό τίτλο– γνῶριζα τό βάρος τής σκυτάλης πού παρελάμβανα. Ἀσήμαντοι εἶμαστε ὅλοι ἐμεῖς μπροστά στους Κύρου καί τούς τιτᾶνες τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος πού κόσμησαν κατά καιρούς τίς στήλες της. Ἀγνοοῦσα ὅμως τό εὖρος τής εὐθύνης. Ἡ «Εστία» δέν εἶναι ἐφημερίδα ἀπλῶς. Εἶναι κιβωτός τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι σύστημα Ἀξιῶν. Καί ὅπως μοῦ εἶπε εὔστοχα ἓνας συνδρομητής μας: «Ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοση τής Ἑστίας δεσμεύει καί ὀρίζει τούς ἐκάστοτε διευθυντές της καί ὄχι οἱ διευθυντές τήν “Εστία”».

Στά τέσσερα αὐτά χρόνια τό κατάλαβα ἄριστα, καί τόν εὐχαριστῶ. Κατά τοῦτο, ἡ μόνη μεταρρύθμιση πού ἔγινε στό προφίλ της –πέραν τής αἰσθητικῆς χάρη στόν Κώστα Ἡρακλῆ Γεωργίου– ἦταν τό ρεπορτάζ μέ παρέμβαση. Ἡ προσθήκη τής πρωτογενοῦς πληροφορίας στήν ἀνάλυση. Μά κυρίως ἡ

έπιστροφή τῶν ἀξιῶν τῆς «Ἐστίας» στά πρώτα της θέματα. Μέ ἔμφαση στους ἔθνικούς ἀγῶνες στους ὁποίους τήν εἶχαν γαλουχήσει οἱ ἰδρυτές της. Καί βεβαίως στήν γλῶσσα, στήν παράδοση, στήν οἰκογένεια, στήν Ὁρθοδοξία, στους θεσμούς πού κράτησαν τήν Ἑλλάδα ὄρθια. Στήν ἱστορία καί τούς ἥρωές της πού κάποιοι προσπαθοῦν νά διαγράψουν ὅπως ὁ Παῦλος Μελάς (δημοσιεύσαμε τό τελευταῖο του γράμμα πρὸς τήν κόρη του), ὁ Ἴων Δραγούμης, ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. Φωτίσαμε ὅλο αὐτό τό διάστημα κάθε παρέμβαση γιά τήν γλῶσσα καί, σήμερα νά, ξεσπᾶ ἕνα νέο κίνημα γιά τήν υπεράσπισή της. Ἀναδείξαμε τούς εὐεργέτες μας σύγχρονους καί ἀθόρυβους (Ι. Τσουνής). Στηρίξαμε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας τήν ναυτιλία μας. Φέραμε ξανά στήν πρώτη σελίδα τῆς ἐφημερίδας τούς Εὐζωνες τῆς Προεδρικῆς Φρουρᾶς. Κάναμε εἰδικά πρωτοσέλιδα γιά τήν ἐθνική μνήμη ὅπως γιά τήν Κύπρο, τήν Μικρασία, τήν Βόρειο Ἡπειρο, τόν Πόντο, τήν Μακεδονία μας, τά νησιά τοῦ Αἰγαίου καθώς καί τήν πρωτεύουσα τῆς ψυχῆς μου, τήν Θράκη.

Καί βεβαίως «προκαλέσαμε». Ἐάν δέν προκαλούσαμε δέν θα ἀσχολεῖτο μαζί μας ὁ Πρόεδρος Ἔρντογάν οὔτε ἡ ἐφημερίδα «Γενή Σαφάκ». Δέν θά γινόμασταν θέμα γιά τόν Καποδίστρια στό πρακτορεῖο «Νοβόστι». Οὔτε βεβαίως ἐπιχείρημα στά χεῖλη πρωθυπουργῶν σέ πρό ἡμερησίας συζήτηση γιά τό Μακεδονικό στήν Βουλή. Ἡ ἀκόμη καί βιβλιογραφική παραπομπή στό τελευταῖο πόνημα Κοτζίᾶ γιά τό Σκοπιανό. Οἱ ἀποκαλύψεις μας γιά τούς διαλόγους Τράμπ – Μητσοτάκη, γιά τό μυστικό περιεχόμενο τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν Ἑλλάδος – Τουρκίας, ἡ ἐπίσκεψη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Κύπρου Γιαννάκη Κασουλίδη στά γραφεῖα μας, ἡ ἀποκάλυψη τῆς παρακρατικῆς δράσης μυστικῶν ὑπηρεσιῶν στήν Θράκη, ἡ ἀνάδειξη τῶν ἀπαράδεκτων δηλώσεων γιά τό Καστελλόριζο, οἱ ρήξεις μας μέ ὀρισμένα κομβικά πρόσωπα τοῦ δημοσίου βίου γιά τόν τρόπο πού ἀντιλαμβάνονται τήν Ἑλλάδα κατά τήν ἄσκηση τῶν καθηκόντων τους τώρα ἢ στό παρελθόν – ὅπως ἡ ἀξιότιμη Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Διοικητής τῆς Τραπεζῆς τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἡγεσία τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν (ἀκόμη καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἡ Πρόεδρος τοῦ 2021 σέ μιά στιγμή)– εἶναι μερικά δείγματα γραφῆς μας, ὁδηγός γιά τό μέλλον.

Κάνω αυτήν τήν ανασκόπηση, αγαπητοί φίλοι, στό κατώφλι τῆς νέας χρονιάς ὄχι γιά νά θυμίσω τί κάναμε αὐτά τά χρόνια –ή ἐπιτυχία στήν δημοσιογραφία εἶναι ἐφήμερη καί ὅποιος κάθεται στίς δάφνες της ματαιόδοξος– ἀλλά γιατί νιώθω στήν αὐγή τοῦ 2021 τήν ἀνάγκη νά ὑπογραμμίσω ποιό εἶναι τό Σύνταγμα Ἀξιῶν τοῦ προμαχῶνα τῆς «Ἐστίας». Δέν τά κάναμε ἄλλως τε ὅλα σωστά, κάναμε καί λάθη, ὡστόσο τά λάθη μας ἦταν καί θά παραμένουν ἀνυστερόβουλα. Γίνονται μέσα στήν ἀγωνία μας γιά τόν Ἑλληνισμό καί τήν τύχη του. Διότι ὄντες «σκεπτικοί» φιλοευρωπαϊοί καί φιλοδυτικοί θεωροῦμε πώς τά ἐπόμενα χρόνια τό στοίχημα δέν περιορίζεται στήν πατρίδα καί στό ἀπρόσβλητον τοῦ ἐδάφους της. Τό στοίχημα εἶναι ἡ Ἑλληνικότητα! Ἡ διάσωση τῆς συνέχειας τοῦ Ἕθνους. Ποιό εἶναι λοιπόν τό Σύνταγμα Ἀξιῶν μας.

Ἡ πρώτη του ἀξία εἶναι ὁ Τύπος καί ἡ πρωτογενής εἶδηση. Πιστεύουμε στίς ἐφημερίδες. Συνηθίζουμε νά λέμε ὅτι δέν πεθαίνει ὁ Τύπος, ἡ σκέψη πεθαίνει. Αὐτήν προσπαθοῦμε μέ τίς δικές μας δυνάμεις νά ἀναστήσουμε. Τό 2021 ἡ εἶδηση θά ἐξακολουθήσει νά προηγεῖται τῶν ιδεολογικῶν μας προτιμήσεων. Ὅσο καί ἂν αὐτό καμμιά φορά δυσαρρεστεῖ. Οἱ ἐφημερίδες ἐκδίδονται στό ὄνομα τῆς κοινῆς γνώμης, κανενός ἄλλου. Ἡ δεύτερη ἀξία του εἶναι ὅτι ἡ «Ἐστία» εἶναι ἐθνική ἐφημερίδα. Δέν ἀσχολεῖται ἰδιαιτέρως μέ τά παραπολιτικά πού κατατρύχουν τήν πολιτική μας κουζίνα. Στηρίζει τήν κεντροδεξιά φιλελεύθερη παράταξη, ἀλλά δέν μετέχει σέ ἐσωκομματικά παιχνίδια. Οἱ ὅποιες ἐπισημάνσεις μας γιά τά ἐθνικά θέματα, τά θέματα διαφάνειας καί δημοκρατίας, τίς μειονότητες, τό νέο οἰκογενειακό δίκαιο, διατυπώνονται μόνο στό μέτρο πού ἐπηρεάζεται ἡ φυσιολογία τῆς μεγάλης συντηρητικῆς παράταξης. Ἐτερον οὐδέν. Ἄς μὴν ἀναζητεῖ κανεὶς στίς ἐπισημάνσεις μας συμπάθειες ἢ ἀντιπάθειες γιά πρόσωπα. Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μᾶς κάνει τήν τιμή νά εἶναι συνδρομητής μας καί γνωρίζει ἄριστα τίς ἀγωνίες μας.

Ἡ τρίτη ἀξία μας εἶναι ἡ σταθερή ἄποψη, ὅτι οἱ ἐφημερίδες πρέπει νά εἴμαστε κοντά στήν κοινωνία. Ἐπισκέψεις σάν καί αὐτές πού κάναμε στήν Κάσο, τήν Φλώρινα, τίς Πρέσπες, τήν Καλαμάτα, τήν Πάτρα, τήν Θεσσαλονίκη, τήν Δράμα, τήν Κομοτηνή, τήν Ξάνθη, τά Γραμμενοχώρια τῆς Ἡπείρου

θά συνεχιστοῦν, πρῶτα ὁ Θεός. Ἀπό κοντά καταλαβαίνεις τήν Ἑλλάδα καλύτερα. Ἡ συμμετοχή μας σέ πρωτοβουλίες ὅπως τό «Ἀβέρωφ II» τοῦ Προδρόμου Ἐμφιετζόγλου ἢ Ἐπιτροπῶν γιά τό 2021, τό ἴδιο.

Ἡ τέταρτη ἀξία μας εἶναι πῶς ἡ «Ἐστία» θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι φιλελεύθερη ἐφημερίδα, μέ πίστη στήν ἰδιωτική πρωτοβουλία, τήν ἀξιοκρατία καί τήν ἀτομική προκοπή. Θά ἐξακολουθήσει νά εἶναι σταυροδρόμι ἰδεῶν. Ὁ τρόπος πού διαχειριστήκαμε τό θέμα τῆς συνεπιμέλειας δίδοντας χῶρο σέ ὅλες τίς ἀπόψεις ἄς εἶναι δεῖγμα γραφῆς μας. Τό ἴδιο καί ἡ συνεργασία μας μέ τή νέα γενιά τῶν Ἑλλήνων φοιτητῶν τῶν ὁποίων οἱ ἀπόψεις φιλοξενοῦνται στήν στήλη πού καθιέρωσε ἡ νέα Διευθύντρια Σύνταξης Μύρνα Νικολαΐδου. Ἡ κορυφαία προτεραιότητά μας ὅμως εἶναι ἡ πατρίδα, τό Ἕθνος, ἡ Ἑλληνικότης, ἡ ὑπεράσπιση τῆς Οἰκουμενικότητος τοῦ Πολιτισμοῦ μας. Ἡ πολιτική τοῦ «ἔξυπνου παριωτισμοῦ», πού ἀπό ἄρθρο μας ἔγινε σλόγκαν στό Ὑπουργεῖο Παιδείας! Δέν εἴμαστε χθεσινό Ἕθνος, ἀξιῶνουμε σεβασμό. Ἐκπτώσεις δέν χωροῦν. Καί τό 2021 θά δημοσιεύουμε μέ θάρρος κάθε πληροφορία πού ἀποσκοπεῖ στήν ἀποτροπή νέων τετελεσμένων.

Ὅταν ἀνέλαβα τήν Διεύθυνση τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἐφημερίδας τό 2017 τά ἐθνικά θέματα ἦταν σέ ὕφεση. Σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά, βρισκόμαστε σέ μιὰ περίοδο ἱστορικῶν ἀναθεωρήσεων πού πρέπει νά ἀποτραποῦν. Ἀναδείξαμε μέσα στό 2020 τόν ἐγγυητικό ρόλο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας καί εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μέσα στό 2021 τό ἔτος ἐορτασμοῦ τῆς ἐθνικῆς μας ἀνεξαρτησίας θά ἀκολουθήσει τά χνάρια τῆς καί ἡ πολιτική μας τάξη. Γνωρίζουμε ἄριστα ὅτι ἡ οἰκονομία πού λόγω τῆς πανδημίας θά ἐπανέλθει σέ πρῶτο πλάνο θά ἐπηρεάσει τίς ἐπιλογές. Γι' αὐτό καί κατά τήν διάρκεια τοῦ ἔτους θά δώσουμε ἔμφαση στούς ἀριθμούς. Πρέπει νά σᾶς ἐξομολογηθῶ ὅτι ἦρθαν στιγμές μέσα στό 2020 πού νιώσαμε μόνοι. Καί ὅταν κάποιος ἐπιχείρησαν νά σύρουν τόν ἐκδότη μας στό Εἰδικό Δικαστήριον καί ὅταν κάποιος ἀπό ἐμᾶς βρεθῆκαμε στό στόχαστρο ξένων ἀρχηγῶν κρατῶν καί ὅταν ἀναρχικές ὁμάδες ἐπιτέθηκαν στά γραφεῖα μας καί ὅταν ἀποκαλύψεις τῆς ἐφημερίδας μας σκεπάζονταν ἀπό τήν σιωπή. Εἴμαστε μαθημένοι στήν μοναξιά ὅμως, μᾶς χαλυβδώνει.

Γιατί, ούτως ή άλλως, μόνοι ξεκινήσαμε την πορεία μας. Τά γραφεΐα τής έφημερίδας μας εΐναι δίπλα στό Καλλιμάρμαρο Στάδιο, αλλά οί μαραθώνιοι όλων ήμῶν ἄρχισαν από πολύ μακρυά. Διαβεβαιώνουμε λοιπόν: Θά συνεχίσουμε μέ πάθος τήν πορεία μας. Δέν θά κουραστοῦμε. Τήν ἀλήθεια μπορεΐς νά τήν καθυστερήσεις, αλλά στό τέλος φθάνει πάντα στόν προορισμό της. Καλή μας χρονιά.

**εφ. ΕΣΤΙΑ, Σάββατο 2 – Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021, φ. 41.848.
σελ. 1, 3.**

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>