



ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΓΙΝΕ ΠΙΣΤΕΥΤΗ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΨΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19;

Τώρα πιά, πού ακόμη και ο Παγκόσμιος Όργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) ανακοίνωσε επίσημα στις 26 Οκτωβρίου 2020 ότι η περιβόητη Πανδημία δέν είναι καθόλου επικίνδυνη αλλά «είναι μιά ήπια έως μέτρια ίωση, ή θεραπεία της όποιας δέν απαιτεί νοσηλεία σέ Νοσοκομείο αλλά περίθαλψη στό σπίτι», πώς εξηγείται ότι συνεχίζεται –καί μέ σκληρότερα μέτρα – ή Κυβερνητική κατατρομοκράτηση τών πολιτῶν, αλλά καί ή άποδοχή της τρομοκρατίας άνευ όρων έκ μέρους τών περισσοτέρων πολιτῶν;



Πώς εξηγείται τό γεγονός της συνεχούς ψευδολογίας καί πλασματικής παρουσιάσεως τών κρουσμάτων καί τών θανάτων, τών θρουλουμένων ως θανάτων ΑΠΟ COVID, ένῶ είναι θάνατοι ΜΕ COVID; Ή διαφορά τών προθέσεων «ΜΕ» καί «ΑΠΟ» άποκαλύπτει καί τίς προθέσεις τών κυβερνήτων για την άλλοίωση τών στοιχείων, έφ' όσον οι άνθρωποι δέν πεθαίνουν από αυτόν τόν ίό, αλλά από άλλες σοβαρές αίτίες ακόμη καί από άτυχήματα(!), καί γι' αυτό έπρεπε νά παρουσιάζονται ως θάνατοι ΜΕ COVID. Δηλαδή, άνθρωποι

μέ υποκείμενα σοβαρά και θανατηφόρα νοσήματα, διεγνώσθησαν και θετικοί στον ίο, αλλά δεν πέθαναν απ' αυτόν, αφού έχει πλέον διατρανωθεί ότι ο COVID αυτός καθ' εαυτόν, ποτέ δεν είναι θανατηφόρος! *

Αυτά, πού ανακοίνωσε τώρα ο Π.Ο.Υ. τά σαλπίζουμε στο περιοδικό μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» και στο διαδίκτυο μέ πάμπολλα επιχειρήματα από τίς αρχές Μαρτίου 2020 αλλά εις μάτην! Στην εποχή μας οί έχοντες εξουσία λαμβάνουν υπ' όψιν τους μόνο τούς διασήμους, χωρίς νά κάνουν τόν κόπο νά εξετάσουν τά άφθονα στοιχεία, πού παραθέσαμε και παραθέτουμε άκόμη, αλλά «πειθόμενοι τοίς κείνων (δηλαδή, τών πολιτικῶν) ρήμασι» και μόνον, θεώρησαν τά Κυβερνητικά λόγια ως τήν άπόλυτη άλήθεια! Και έξακολουθοῦν νά τά θεωροῦν. Άπίστευτο!

Άν δέν είχαν εμπιστοσύνη στή δική μας άσημαντότητα, γιατί δέν άξιοποίησαν, τουλάχιστον, τά δικά μας στοιχεία, διασταυρώνοντάς τα μέ έπιστήμονες όλων τών Χωρῶν, πού δέν είναι κρατικοδίαιτοι αλλά άδέσμευτοι από τήν Πολιτική επικυριαρχία; Γιατί δέν άξιοποίησαν τήν πραγματικότητα, πού βοά συνεχῶς ότι ή ίωση αυτή δέν είναι διαφορετική από μία άπλή γρίπη και άκόμη έλαφρότερη; Γιατί δέν έπεσκέφθησαν Νοσοκομεία γιά νά διαπιστώσουν «ιδίους όμμασιν» ότι ή εικόνα σ' αυτά είναι έντελῶς διαφορετική από τά μεταδιδόμενα μέσω τών Μ.Μ.Ε, αλλά εμπιστεύθηκαν γιατρούς, πού είναι μέν γνωστοί γιά τήν θρησκευτικότητά τους αλλά είναι, συγχρόνως, και πολιτικά φανατικοί όπαδοί τής γνωστής ΔΕΞΙΑΣ, ή όποία, αφού δολοφόνησε τόν Καποδίστρια και ένταφίασε τό «ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ», πού 'Ο Κυβερνήτης μας επ' έσχάτων έτράνωσε, έχει άποχριστιανίσει τήν Πατρίδα μας;

Διερωτῶμαι, αν όλα αυτά συνέβαιναν επί πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα, θά υπήρχε ή ίδια αντίδραση; Θά υπήρχε, δηλαδή, άπόλυτη συμμόρφωση Κλήρου και Λαοῦ στά Κυβερνητικά μέτρα; Βεβαίως, όχι! Διότι θά υποπεύοντο τά άθεϊστικά πιστεύματά του.

Τά Ξένα Κέντρα του σχεδιασμού τής Παγκοσμίου Έξουσίας τό γνωρίζουν αυτό πολύ καλά και γι' αυτό φροντίζουν σέ κάθε μεταρρύθμιση, πού θέλουν νά επιβάλλουν γιά τήν έπίτευξη του σκοπού τους (γιά τόν όποιο μάς έχει ενημερώσει και προετοιμάσει τό βιβλίο

* **Σημείωση:** Περισσότερα θά διαβάσετε επ' αυτού στο άρθρο «Δυστυχῶς βιώνουμε σήμερα τόν έπιστημονικό φασισμό!», του Έντατικολόγου Α.Μ., Διδάκτορας Ίατρικής, πού παραθέτουμε στο τεῦχος μας αυτό.

του Ἁγίου Πνεύματος «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ»), νά ἐπιλέγουν τούς καταλλήλους πολιτικούς γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ σχεδιασμοῦ τους. Ἔτσι, γιά νά ἐπιτύχουν τήν κατάργηση σημαντικῶν ἐργασιακῶν κατακτήσεων τοῦ λαοῦ μας, χωρίς νά “τό πάρη εἶδηση” ὁ λαός (!), ἐπέλεξαν τόν κ. Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ὡς Ἀριστερός στό “μπλά, μπλά” (ἀλλά μέ Δεξιά τσέπη), ἔρριξε “στάχτη στά μάτια” τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ἀμέριμνος καί σίγουρος γιά τήν προστασία τῶν δικαιωμάτων του ἀπό τόν Ἀριστερό(!) πρωθυπουργό του, δέν ἀντέδρασε καί τώρα ἔχει βυθισθεῖ οἰκονομικά ἢ λαϊκή τάξη κάτω ἀπ’ τό μηδέν. Ἔτσι καί στή συνέχεια, παρά τά συντριπτικά κατάγματα, πού προξένησε καί προξενεῖ στήν Πίστη καί στήν εὐσέβεια ἢ ἀμοραλιστική καί ἀσεβῆς πρακτική τοῦ κ. Μητσοτάκη –μέ πρόφαση τόν Κορώνα Ἰό– ὁ λαός δέν ἀντιδρᾷ, ἡσυχος καί ἀμέριμνος ὅτι ὁ Πρωθυπουργός του ὡς Δεξιός, ὡς ...Χριστιανός(!), προστατεύει τήν Ἐκκλησία! Μέ αὐτές τίς φαντασιώσεις ὁ Λαός μας, ὁ πάλαι ποτέ Ὁρθόδοξος, “κοιμᾶται ὄρθιος”!

Ἔτσι ἐξηγεῖται καί τό ὅτι, ἐνῶ ὁ ἴος ὀνομάζεται COVID-19 καί εἶχε προγραμματισθεῖ γιά νά ἐμφανισθῇ τό ἔτος 2019 (ὡς ἐργαστηριακό κατασκευάσμα, πού ἐπιστημονικά πλέον ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι), παρέτειναν τό χρόνο ἐνάρξεώς του γιά τό 2020, γιατί ἡ Ἑλλάδα, λόγω τῆς σχεδόν συμπαγοῦς θρησκευτικότητός της, εἶναι ἡ κυρίως στόχευση ἐκείνων τῶν Κέντρων Ἐξουσίας, πού, ὅπως λένε καί πράττουν, θέλουν «νά ἀλλάξουν τά πάντα»!

Ὁ ταλαίπωρος Λαός μας, δέν ἔχει ἀκόμη ἀντιληφθεῖ (παρά τά ὅσα ἔπαθε, γιατί δέν θέλει νά μάθη ἀπό τά παθήματά του), ὅτι ὀλόκληρη ἡ Ἑλληνική Βουλή εἶναι ἓνας Θίασος, ἔχει ἓναν ἐξωτικό (δηλαδή ἀπό τό Ἐξωτερικό) Θιασάρχη καί διαφορετικούς Ἠθοποιούς, πού παίζουν διαφορετικούς ρόλους ὁ καθένας – ἀναλόγως τῆς χρονικῆς συγκυρίας – γιά νά φαντάζη στά μάτια τοῦ κοσμάκη ἢ Βουλῆ πολυκομματική! Τώρα μέ τόν COVID, φάνηκε περίτρανα ὅτι δέν ὑπάρχει καμμιά διαφορά μεταξύ τους, ἀφοῦ ὅλα τά Κόμματα πῆραν τήν ἴδια Ἐντολή: «Πρέπει νά ἀλλάξουν τά πάντα καί, κυρίως τά τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πίστεώς Της»!

Κάτι ἀντίστοιχο ἔγινε καί σέ χῶρες, πού οἱ πληθυσμοί τους ἔχουν σέ μεγάλο ποσοστό θρησκευτικότητα, ὅπως ἡ Ρωσία (ἢ ὁποία, μετά τό τραγελαφικό Αὐτοκέφαλο τῆς Οὐκρανίας, τό ὁποῖο ἔρριξε πολύ χαμηλά τήν ἀξιοπιστία τῆς Ἱερωσύνης στά μάτια τοῦ λαοῦ, εἶχε καί τίς ἐπιπτώσεις τῆς τάχα πανδημίας), ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰσπανία, ἡ Ἴρλανδία, ἡ Μάλτα καί ἄ. Ἔγιναν καί γίνονται πρωταγωνίστριες στά Μ.Μ.Ε. περί μιᾶς δῆθεν καθημερινῆς ἐκατόμβης θυμάτων τοῦ ἰοῦ, καί προβάλλο-

νται συνεχώς (ιδιαίτερως ή Ίταλία και ή Ίσπανία) ως φόβητρα, για τόν πλασματικό αριθμό τών θυμάτων τους προς σωφρονισμόν μας και ως άφορμή αύξήσεως τών μέτρων τής αιχμαλωσίας μας!

Ο άποχριστιανισμός τών χωρών αύτών, όπως και τής χώρας μας, επιταχύνεται, κυρίως, **μέ τήν αναγκαστική άπαγόρευση του έκκλησιασμού τών ανθρώπων**, άφου επιτρέπεται πλέον ή είσοδος μόνο σέ ελάχιστους Πιστούς. Δυστυχώς, όμως, ή επιτάχυνση αύτή ένισχύεται **μέ τήν σύμπραξη τών Κληρικών όλων τών Δογμάτων και τών συνεργατών τους** (Επιτρόπων, Νεωκόρων κ.λ.π.), οί όποιοι ξεπερνούν κατά πολύ σέ άγριότητα και άσστηρότητα και τούς πολιτικούς **άλλά και τούς άνδρες τών Σωμάτων Άσφαλείας(!)**, σέ βαθμό, πού πρέπει νά άνησυχήσουμε για τήν έσωτερική διάβρωση τής Πίστεως του Σαρκωθέντος Θεου, από τούς ίδιους τούς Ποιμένες Του!

Μέ ποιά άξιοπιστία, λοιπόν, έγιναν ξαφνικά πιστευτοί οί Πολιτικοί μας από Κλήρο και Λαό, λόγω του COVID, ένω μέχρι χθές τούς άποκαλούσαν ψεύτες και “φασκέλωναν” τίς τηλεοράσεις, όταν τούς έβλεπαν νά εμφανίζονται σ’ αύτές, όπως, τουλάχιστον, τεκμαίρουμε έμεις από τίς έξομολογήσεις πολλών, **άλλά και όπως διαπίστωναν πολλοί άλλοι; Πώς μετετρέπη μονομιās ή άπαξίωση και ή απέχθεια** (μιλῶ πολύ συγκρατημένα) **του λαου μας σέ άπόλυτη άφοσίωση και τυφλή έμπιστοσύνη στους Πολιτικούς του, πού μέχρι χθές άναθεμάτιζε;** Άραγε, μέ τή σκέψη ότι αύτοί φροντίζουν για τήν υγεία μας; Άλήθεια, τό πιστεύουμε αύτό; Γιατί; **Πότε μās φρόντισαν και δέν τό “πήραμε είδηση”;** Πότε έδειξαν τό παραμικρό ένδιαφέρον για τήν Ίατρική μας περίθαλψη; Τά Νοσοκομεία τά γνωρίσαμε μόνο μέχρι τά Ράντζα τους. Πότε έδειξαν ένδιαφέρον αν “ζοῦμε ή πεθαίνουμε”; Πότε μās ρώτησαν πού μένουμε; Σέ σπίτι ή σέ τρώγη; Πότε μās ρώτησαν τί τρώμε, πώς μπορούμε νά πληρώνουμε φόρους για τά χρήματα, πού λάβαμε από τίς εργασίες μας, τά όποια ήδη ξοδέψαμε πριν από τό τέλος κάθε μηνός για νά συντηρηθούμε στοιχειωδώς και μέ κάποια άξιοπρέπεια; Πότε μās ρώτησαν αν κρυώνουμε, αν έχουν τά παιδιά μας πρωνό και θέρμανση στο σπίτι και στο Σχολείο τους, για νά κρατηθουν σωματικά υγιή; Πότε μās ρώτησαν ή άσχολήθηκαν μέ τήν ψυχική μας υγεία, μέ τό αν μās προξενούν κατάθλιψη οί πολιτικές έπιλογές τους **και ή άδυσώπητη άπαίτησή τους νά τούς δίνουμε καθημερινά τό αίμα τής καρδιάς μας και εκείνοι νά μās ζητούν όλο και περισσότερες θυσίες, καταπατώντας, συνάμα, τήν Πνευματική και Σωματική Μητέρα μας, τήν Έκκλησία για νά μās**

ξερριζώσουν μέ βιαιότητα τήν Πίστη, πού εἶναι ἡ Μόνη, πού μᾶς δίνει Νόημα καί κουράγιο γιά νά παλέψουμε στή ζωή;

Όλα αὐτά καί ἄλλα πολλά τά ξεχάσαμε καί ξαφνικά τούς ἐμπιστευθήκαμε, ξεχνώντας ὅτι ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες οἱ Πολιτικοί εἶναι οἱ πρωταγωνιστικοί βασανιστές τοῦ καθενός μας καί ἡ αἰτία τῆς ψυχολογικῆς διαταραχῆς τοῦ κάποτε Ἀνδρειωμένου Λαοῦ μας! Τούλάχιστον, οἱ Πολιτικοί τῆς Ἑλβετίας ἔχουν “μοῦτρα” νά μιλοῦν στό λαό τους, ἀφοῦ ὅπως οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες μᾶς διαβεβαίωσαν, μιλώντας μας γιά τή στοργή τοῦ Κράτους τους καί λέγοντάς μας: **«Πάτερ, τό Κράτος μας μᾶς φροντίζει τόσο πολύ, ὥστε, πρὶν ἀκόμη χρειασθοῦμε κάτι, μᾶς τό παρέχει, ἀλλά, ὅμως, μόνο τά βιωτικά. Δέν ἔχουμε τήν Πίστη, τόν Θεό μας καί νοιώθουμε ἄδειοι!»** Οἱ δικοί μας Πολιτικοί μέ ποιά “φόντα” μᾶς ἔγιναν ἀξιόπιστοι;

Οἱ δικοί μας πολιτικοί, μᾶς ἔχουν στερήσει ὅλα τά βιωτικά, σέ βαθμό, πού δέν πατώνει ἄλλο, καί ἐπιδίδονται συνεχῶς μόνο στό νά πριονίζουν τήν Πίστη μας καί νά διαστρέφουν τά πάντα, ἀκόμη καί τά φυσιολογικά φῦλα, πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός μας! Οὔτε ἐκεῖ μᾶς ἀφήνουν ἡσυχούς! Ἐμεῖς, ὅμως, ὡς γνήσια βοοειδή, ὄχι μόνο δέν ἀντιδρούμε, ἀλλά καί ἀκοῦμε νά συνιστᾶται συνεχῶς ἀπό χεῖλη, πού θά ἔπρεπε νά μιλοῦν Πνευματικά, ὅτι ὀφείλουμε στούς Πολιτικούς ὑπακοή (!), ὅταν δέν δείξαμε ποτέ ὑπακοή τέτοια, οὔτε στούς Πνευματικούς μας, οὔτε στόν ἴδιο τόν Θεό μας καί στίς Ἐντολές Του! Μέ αὐτήν δέ, τήν τακτική μας καί τήν “σκάρτη” θρησκευτικότητά μας, θά δεχθοῦμε –ὅπως ὅλα δείχνουν –καί πάλι ἀδιαμαρτύρητα τό κλείσιμο τῶν Ναῶν μας γιά τά Χριστούγεννα, τά Θεοφάνεια ἀλλά καί γιά τό ἐπόμενο Πάσχα(!), ὡς ...πνευματικό μας ἐπιτίμιο καί, μάλιστα, ὡς προερχόμενο ...«ἀπό τόν ἴδιο τόν Χριστό μας»(!), ὅπως ὑποστήριξε ἕνας ἀνεκδιήγητος θεολόγος!

Ἄς καθρεπίση ὁ καθένας μας τό πρόσωπό του σέ ὅλα αὐτά καί ἄς λάβη μέ σοβαρότητα τίς ἀποφάσεις του.

Ἀπό τή μεριά μου, πρὶν κλείσω, σᾶς ὀφείλω μιᾶ διευκρίνηση: Μή νομίζετε ὅτι λησμόνησα τήν ὑπόσχεση, πού ἔδωσα στό προηγούμενο ἄρθρο μου, νά ἀναφερθῶ προσεχῶς στίς ἐπιπτώσεις τῆς “Πανδημίας” στή Δογματική καί στό ἦθος τοῦ Λαοῦ μας. Ἀνέβαλα τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεώς μου αὐτῆς, λαμβάνοντας σοβαρά ὑπ’ ὄψιν μου τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μας: **«Εἰ τά ἐπίγεια εἶπον ὑμῖν καί οὐ πιστεύετε, πῶς ἐάν εἶπω ὑμῖν τά ἐπουράνια πιστεύσετε;»**(Ἰωαν. 3,12).

π. Βασίλειος Ε. Βολουδάκης