

## **Η οικονομική κρίση και ο κορωνοϊός, μας οδήγησαν τελικά σε «απονεύρωση»;**

Γράφει  
Ο Ευάγγελος Μαυρογόνατος

Ο αείμνηστος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Νεοκλής Σαρρής, σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις του υπήρξε απόλυτα προφητικός για την Ελλάδα της οικονομικής κρίσης του 2010. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι:

**«Κάποιοι προσπαθούν να μας απονευρώσουν για πονέσουμε λιγότερο όταν χάσουμε το δόντι μας»**

### **Σύντομο βιογραφικό:**

Ο Νεοκλής Σαρρής ήταν καθηγητής της Κοινωνιολογίας της Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.



Γεννήθηκε 5 Μαΐου 1940 στην Κωνσταντινούπολη και ήταν απόφοιτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής.

Απεβίωσε την 19<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011 σε ηλικία 71 χρόνων, μετά την άνιση μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Σπούδασε στα Πανεπιστήμια Κωνσταντινούπολης, Αθηνών και Γενεύης.

Διετέλεσε σύμβουλος επί των πολιτικών υποθέσεων του Αιιδιμου Οικουμενικού Πατριάρχου Κύρου Αθηναγόρα.

Διαδέχθηκε τον Ιωάννη Ζίγδη στην προεδρία της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου (ΕΔΗΚ).

Έχει διατελέσει καθηγητής παραγωγικών και ανωτέρων Σχολών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ως πολιτικός αναλυτής και αρθρογράφος ασχολούταν ιδιαίτερα με τα ελληνοτουρκικά θέματα.

Στις εκλογές του 2009 ήταν υποψήφιος βουλευτής, συνεργαζόμενος με τη Δημοκρατική Αναγέννηση, τοποθετημένος στην τιμητική τελευταία θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας του κόμματος.

Προς επίρρωση αυτών, παραθέτω ένα κομμάτι, από τις τελευταίες συνεντεύξεις, τον Μάρτιο του 2010 στον Μάκη Βραχιολίδη, λίγο πριν φύγει από την ζωή, όπου είχε προβλέψει αυτά που υποφέρει σήμερα ο λαός. Δηλαδή πριν ακόμη ο μοιραίος κ. Παπανδρέου μας βάλει στο ΔΝΤ.

Διαβάστε πώς εξηγούσε γιατί δεν θα υπάρξει αντίδραση από τον λαό και γιατί η εθνική και κοινωνική συνοχή έχουν δεχτεί καίρια πλήγματα!

(...)«Μαζί με την οικονομική κατάρρευση, επέρχεται και η κατάρρευση του πολιτικού μας συστήματος, κάτι που δεν έχουν κατανοήσει ούτε οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, αλλά ούτε και οι ενδιαφερόμενοι, όσοι δηλ. στελεχώνουν το πολιτικό σύστημα στη χώρα. Λόγω της ασύγγνωστης αυτής αβελτηρίας, της εγκληματικής αβελτηρίας που επέδειξαν τα δύο μεγάλα κόμματα, η Ελλάδα χρησιμοποιείται ως ένας μοχλός για αλλότριους σκοπούς, που δεν αφορούν μόνον την Ελλάδα αλλά ευρύτερες γεωοικονομικές και γεωστρατηγικές πολιτικές.

Για παράδειγμα: καταδεικνύεται η Ε.Ε. σε μια πανάκια η οποία θα έλυνε ως διά μαγείας όλα τα προβλήματα: οικονομικά, εξωτερικής πολιτικής κ.λπ.

Σε αυτήν εστήριζαν οι Έλληνες πολιτικοί όλες τις ελπίδες τους, προκειμένου να αράξει η χώρα στο ασφαλές λιμάνι της Ενώσεως.

Καταδεικνύεται όμως ότι η Ε.Ε. δεν είναι εις θέσιν ούτε τα σύνορά μας να προασπίσει ούτε να προσδώσει κύρος σε μια εξωτερική πολιτική που στόχο έχει την προάσπιση των εθνικών μας συμφερόντων, αλλά ούτε την οικονομία της ίδιας της χώρας μπορεί να σώσει. Συνεπώς η Ε.Ε. αποδεικνύεται σαν μια φενάκη, η οποία καλύπτει την ανυπαρξία της ως μίας Ευρωπαϊκής οντότητας».

(...)«Η κοινωνική και η εθνική συνοχή στην πατρίδα, έχουν δεχθεί πλήγματα καίρια. Έχουν διαλυθεί.

Αυτή η ιδεολογική κατάσταση που καλύπτει τον χώρο εξουσίας και τον χώρο της αντιεξουσίας, διαπιστώνω ότι είναι ίδια.

Και τι εννοώ: Κάποτε οι αντιεξουσιαστές, οι οποίοι εμφανίζονται κυρίως με την μορφή τρομοκρατίας, χρησιμοποιούσαν μία ρητορεία η οποία είχε μέσα της τόσο κοινωνικά στοιχεία, όσο και εθνικά. Τα λέγανε «πατριωτικά».

Παράδειγμα η «17 Νοέμβρη».

Σήμερα, η νέα γενιά τρομοκρατίας έχει μία ρητορεία η οποία ταυτίζεται με την ρητορεία της εξουσίας.

Όπως για παράδειγμα υπέρ των μεταναστών. Δηλαδή οι αντιλήψεις της εξουσίας πέρασαν και στην αντιεξουσία.

Έχουμε με άλλα λόγια και την εξουσία και την αντιεξουσία σε μια μονοδιάστατη αντίληψη, η οποία ουσιαστικά διαλύει την Ελλάδα.

Ποιες δυνάμεις μπορούν να αντιδράσουν σε αυτό; Δεν υπάρχουν δυνάμεις. Και όποιες υπάρχουν, είναι είτε περιθωριακές ή περιθωριοποιούμενες και λοιδορούμενες».

## Κατακλείδα

Πέρασαν από τότε δέκα και πλέον χρόνια, θαρρείς ο χρόνος έχει σταματήσει να κυλά και είμαστε μονίμως στην αφετηρία, αγναντεύοντας το μέλλον και αναπολώντας το παρελθόν.

Τα γεγονότα δεν επαναλαμβάνονται, αλλά ζούμε καθημερινά την ίδια κατάσταση, η οποία δυστυχώς επιδεινώθηκε και με τον κορωνοϊό.

Ως γνωστό, για να μη ξεχνάμε, πριν δέκα χρόνια κυριάρχησε το σύνθημα: «λεφτά υπάρχουν» και ο επιρρεπής στην ευμάρεια Ελληνικός λαός, ως συνήθως, παρασύρθηκε ακούγοντας το και το πίστεψε.

Όμως αποδείχτηκε «άνθρακας ο θησαυρός», ναι «λεφτά υπήρχαν», όμως δεν ήταν του κρατικού κορβανά, γιατί αυτά τα είχαν ροκανίσει τα τρωκτικά των κάθε είδους προμηθειών, μιζών, κουμπάρων, συγγενών και φίλων των εμπλεκόμενων στα διάφορα σκάνδαλα, βεβαίως ουδείς τα επέστρεψε.

Ήταν τα χρήματα του μέσου Έλληνα, ο οποίος, με τα διάφορα οικονομικά τεχνάσματα περικοπών μισθών - συντάξεων και τα επιβληθέντα χαράτσια, από νοικοκύρης, έγινε ελαίτης αφού του αφαίμαξαν, τι όποιες οικονομίες του.

Από αυτό τον ενθουσιασμό ήρθε – μετά από ολίγους μήνες - η οικονομική κρίση η οποία ξεκίνησε με το σύνθημα: καταστρεφόμαστε και η μόνη διέξοδος ήταν και είναι τα μνημόνια με δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από κοράκια του Δ.Ν.Τ.

Οι Ιθαγενείς λοιπόν τρομοκρατημένοι, αφού έχασαν αρκετά χρήματα από τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, πείστηκαν ότι προκειμένου να τα χάσουν όλα, καλά είναι και αυτά που τους άφησαν.

Οι κυβερνήσεις της τελευταίας αυτής δεκαετίας «πέτυχαν», με το απόλυτο – ότι καταστρεφόμαστε - το σχετικό, το οποίο όμως - σχετικό- τελικά ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός.

Στο διάστημα αυτό, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, από ελάχιστες υγιείς δυνάμεις τις οποίες έπνιξε και πνίγει το σύστημα εξουσίας.

Τελικά φτάσαμε, μετά από δέκα χρόνια, οικονομικής εξαθλίωσης, στην αρχή του 2021, όπου η κατάσταση με έναν ιό έχει επιδεινωθεί περαιτέρω και αναρρωτιέμαι, αν ζούσε σήμερα ο αείμνηστος Καθηγητής Σαρρής, τι θα έγραφε;

Μάλλον τα ίδια και χειρότερα... και ότι η «απονεύρωση» τελικώς επέτυχε πλήρως... και δεν πονάμε πλέον σε καμία εξαγωγή ...