

Χριστούγεννα στο καιρό την πανδημίας του Κορωνοϊού! του π. Αντωνίου Χρήστου.



Αγαπητοί Αναγνώστες, με τη χάρη Του Θεού φτάσαμε «στην Μητρό-πολη των Εορτών» τα Χριστούγεννα, αγαπημένη εορτή για όλους τους Χριστιανούς, μικρούς και μεγάλους, αλλά ακόμη και σε μη Χριστιανούς. Η ιδιαιτερότητα όμως φέτος είναι ότι φτάσαμε να εορτάζουμε την Εορτή, μέσω της πανδημίας του Κορωνοϊού και με ότι αυτό συνεπάγεται. Ακολουθήστε μας :

Έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι οι Εορτές στην Εκκλησία έχουν πάντοτε σωτηριολογική προοπτική και το γεγονός που έγινε άπαξ, στον λειτουργικό χρόνο το ζούμε και το εορτάζουμε στο εδώ και τώρα αλλά με προοπτική της Βασιλείας Του Θεού. Έτσι και στην Μεγάλη Εορτή της Γεννήσεως Του Κυρίου μας, που σημαίνει ότι έχουμε την σάρκωση Του Θεού Λόγου, του 2^{ου} Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Αυτό γίνεται όπως λέει το σύμβολο της Πίστεως στο άρθρο 3 : «Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος άγιου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα.» Οπότε ο Θεός γίνεται άνθρωπος και φτωχαίνει για να πλουτίσουμε και να γίνουμε κατά χάριν Θεοί! Αντιλαμβάνεται κανείς την φιλανθρωπία και μακροθυμία

Του Θεού που υλοποιεί την υπόσχεσή Του σε εμάς τα κτίσματά του, οι οποίοι πάντα αθετούμε και αναιρούμε τις δικές μας υποσχέσεις προς Εκείνον.

Τα γεγονότα της Γεννήσεως είναι σε όλους μας λίγο πολύ γνωστά. Ούτε τότε, όταν ήρθε «το πλήρωμα του χρόνου» ήταν ιδανικά τα πράγματα και βλέπουμε ότι ο Κύριος ήδη από έμβρυο γνώρισε την απαξίωση καθώς η έγγειος Παναγία και ο Προστάτης της Ιωσήφ και φυσικά ο ίδιος ο Κύριος, δεν βρήκαν κατάλυμα και τελικά βρήκαν αυτό τον ταπεινό στάβλο με συντροφιά την άλογη κτίση το βόδι και το γαϊδούρι, ενώ οι δήθεν έλλογη τον απαξιούσε και αγνοούσε. Η γέννηση Του Κυρίου, όπου οι Άγγελοι εκστατικοί ανεβοκατέβαιναν τον Ουρανό λέγοντας το «Δόξα έν ύψίστοις Θεῶ καί επί γῆς εἰρήνη έν ανθρώποις εύδοκία», δηλαδή έγινε η πλήρη «συμφιλίωση» (μέχρι τότε λόγω της πτώσης του ανθρώπου από σχέση υπήρχε σχάση) Του Θεού με τον άνθρωπο, στην υπόσταση Του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος έλαβε όλη την ανθρωπότητα, ενώνοντάς την με την Θεότητα, χωρίς τροπή, χωρίς σύγχυση, χωρίς διαίρεση και χωρίς χωρισμό (κατά τον όρο της Χαλκηδόνας της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου: έν δύο φύσεσιν άσυγχύτως, άτρέπτως, άδιαιρέτως, άχωρίστως).

Η προσκύνηση των Ποιμένων στην αρχή και των Μάγων αργότερα στην οικία, δηλώνουν την απλότητα και την ταπεινότητα από την μία, και από την άλλη η προσμονή των εθνών, την αναζήτηση, την περιπλάνηση και της έρευνας από την άλλη, βεβαιώνουν και οι δύο κατηγορίες ότι ο Κύριος ήρθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους ψυχοσωματικά.

Η επίσημη όμως εξουσία, ο Ηρώδης και αργότερα στη Σταύρωση οι Γραμματείς οι Φαρισαίοι και ο Καίσαρας ο ίδιος, είδαν τον Χριστό ακόμη και ως μωρό, ως απειλή που έπρεπε να σκοτώσουν , να εξαφανίσουν και να ξεμπερδέψουν. Αποτέλεσμα ήταν η σφαγή των νηπίων, οι οποίοι έγιναν και οι πρώτοι μάρτυρες για τον Χριστό, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος να γίνει μετανάστης και να φύγει με την Παναγία και τον Ιωσήφ στην Αίγυπτο!

Ερχόμαστε στο 2020 στην πατρίδα μας, τον καιρό του Κορωνοϊού, των κρουσμάτων, των διασωληνωμένων, των θανάτων, των αυστηρών μέτρων, της χρήσης μάσκας και της Καραντίνας. Οι ανθρώπινες σχέσεις, οι χαιρετισμοί, οι ασπασμοί, οι αγκαλιές έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί και οι απόστάσεις και οι τηλεδιασκέψεις έχουν πολλαπλασιαστεί! Όλα αυτά για το

καλό μας και για την «ατομική μας ευθύνη» για να μην εξαπλωθεί ο ιός, αλλά παράλληλα όλοι μας χάσαμε τα αυτονόητα και η καθημερινότητα άλλαξε εντελώς.

Το περίεργο είναι ότι και τότε, όπως είδαμε και παραπάνω, αντιμετωπίστηκε ο Χριστός εχθρικά, το ίδιο γίνεται και αυτό το καιρό ο Κύριος, αφού μέχρι τώρα ούτε να κοινωνήσει κανείς επιτρεπόταν, ούτε καν να προσευχηθεί και να βάλει ένα κερί και μόνο τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια θα επιτραπεί να μπουν 25 πιστοί και να μπορεί κάποιος να μεταβεί για κερί και λίγη έστω προσωπική προσευχή. Έχει γραφτεί πολλοί μελάνι από εντός και εκτός Εκκλησίας, ότι δεν διώκεται η πίστη αλλά γίνονται για να προστατευτούν οι πιστοί! Σίγουρα υπάρχει μια τέτοια πρόθεση και η πολιτεία λαμβάνει τα μέτρα που πιστεύει ότι είναι απαραίτητα για να μας προστατεύσουν από τον ιό και την εξάπλωσή του. Όμως προσωπικά, αλλά και η αίσθηση πολλών άλλων πιστών, Κληρικών και λαϊκών, δεν μπορούν να μη δουν την ανισότητα της ύλης έναντι του πνεύματος, αφού ότι εξυπηρετεί το σώμα συνεχώς λειτουργεί αδιάκοπα, ενώ ότι έχει να κάνει με την πνευματική ζωή, αυτό απαγορεύεται και περιορίζεται!

Η ανθρωπότητα την εποχή που ήρθε ο Χριστός περίμενε τον Σωτήρα για να τον λυτρώσει από όλα τα δεινά. Τώρα στην εποχή του Κορωνοϊού, δεν περιμένουμε τον Κύριο ξανά, αλλά η «σωτηρία μας» και η αναμονή μας είναι για το εμβόλιο...! Θα ισχυριστεί κανείς τι συγκρίνουμε τώρα και ότι είναι άκυρες και ανώφελες τέτοιες συγκρίσεις, όμως αυτοί που τα λένε αυτά να τα πούνε σε αυτούς που δεν θα είναι σε αυτούς τους 25 για να εκκλησιαστούν και να κοινωνήσουν στις τρεις μεγάλες Εορτές του Αγίου Δωδεκαημέρου. Αν δεν είναι αυτό, γιατί υπάρχουν ακόμη και ισχύουν οι απειλές των χρηματικών ποσών σε Ιερείς που θα θέλουν να κοινωνήσουν και τους υπόλοιπους κτλ; Ο Χριστός είναι αυτός, αυτός μεταδίδεται, αυτός στη πράξη αντικειμενικά δεν το λαμβάνουν μέχρι τώρα και θα το λάβουν περιορισμένα εκείνες μόνο τις τρεις μέρες και αυτό κατόπιν μάχη της Ιεραρχίας μας και πιέσεων, η αρχική πρόθεση ήταν αρχικά μόνο 9 πρόσωπα.

Χριστούγεννα όμως, αγαπητοί μας Αναγνώστες σημαίνει να είμαστε στον Οίκο Του και να ζούμε την ανακεφαλαίωση όλου του σχεδίου της

Θείας Οικονομίας σε κάθε Θεία Λειτουργία. Τα φωτάκια, τα Χριστουγεννιάτικα δέντρα, τα παραδοσιακά γλυκίσματα, η γαλοπούλα και τα υλικά τραπέζια, τα ήθη και τα έθιμα, χωρίς την μετοχή μας στο Χριστό διά της Θείας Λειτουργίας και Ιεράς Μεταλήψεως, διά της προετοιμασίας μας με προσευχή, εξομολόγηση, νηστεία και φιλανθρωπία, είναι απλά ένα κοσμικό και εφήμερο γεγονός. Μόνο όπου είναι ο Χριστός και όπου ο πιστός γίνεται φάνη η καρδιά του για να γεννηθεί ο Κύριος, είναι πραγματικά Χριστούγεννα! Επομένως ίσως και ο Κορωνοϊός να αποτελεί μια ευλογία, με την έννοια ότι φέτος δεν θα γίνουν πολλές κραιπάλες και διασκεδάσεις, ιδιαίτερα στους δημόσιου χώρους και θα στραφούμε στην ουσία της Εορτής, αρκεί να μας επιτραπεί, έστω και με μέτρα όπως αντισηπτικά, αποστάσεις και μάσκα, να γίνει φάνη η καρδιά μας, για να εισέλθει και να γεννηθεί ο ίδιος ο τεχθείς Κύριος. Ευχόμαστε Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα σε όλους και όλες! Αμήν!



π. Αντώνιος Χρήστου.
Υπεύθυνος Νεότητας Ι. Μ. Γλυφάδας
Ε. Β. Β. & Β.
Εφημέριος
Ι. Ν. Προφήτου Ηλιού Κόρμπι Βάρης
<https://axrhstou.blogspot.com/>
email : axrhstou1@gmail.com

Γίνε αγάπη για να δεις Θεό στη ζωή σου....!