



**ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ : ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
(Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ).**

« Πῶς ἐξείπω τὸ μέγα Μυστήριον; ὁ ἄσαρκος σαρκοῦται, ὁ Λόγος παχύνεται, ὁ ἀόρατος ὁρᾶται καὶ ὁ ἀναφῆς ψηλαφᾶται· καὶ ὁ ἄναρχος ἄρχεται. Ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἀνθρώπου Υἱὸς γίνεται, Ἰησοῦς Χριστός, χθές καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.



Χαρούμενα Χριστιανικά Χριστούγεννα

« ... Ζώντας σε ένα κόσμο και μία πατρίδα όπου επικρατούν η τρομοκρατία του κορονοϊού, το ψέμα, το συμφέρον, ο εγωισμός, η σκοπιμότητα, η απληστία, η παραπληροφόρηση, η αβεβαιότητα, η απελπισία, η δίωξη της **Ορθόδοξου Χριστιανικής Εκκλησίας**, η διακυβέρνηση από υπαλλήλους αθέων, διαβολικών και αντεθνικών κέντρων και η ισοπέδωση κάθε έννοιας ηθικής, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, εθνικής ανεξαρτησίας και αξιοπρέπειας, **ας κάνουμε αυτά τα Χριστούγεννα μια αρχή »**

Να εμπιστευτούμε Αυτόν που γεννήθηκε και πέθανε για εμάς και να πλησιάσουμε την ταπεινή φάτνη, **να γονατίσουμε** και να αναζητήσουμε ευλικρινά εκεί τον κόσμο της αλήθειας, της ειρήνης, της ελπίδας, της συγχώρεσης, της σωτηρίας, της όντως ζωής και υγείας σε ψυχή και σώμα και **να Τον παρακαλέσουμε** για την «θεραπεία» μας από επιδημίες και αδυναμίες κάθε είδους. **Να γίνει η ίδια η ψυχή μας η φάτνη της γέννησης του Χριστού μας.**

Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σας ευχόμεθα χρόνια πολλά, με υγεία, ευτυχία και ευάρεστα στον Θεό.

Ο Ενανθρωπήσας Χριστός μας, ευχόμεθα να σας δίδει, ευλογία, ειρήνη, αγάπη, χαρά, ευτυχία, προκοπή, εσωτερική γαλήνη, αισιοδοξία, δύναμη και κουράγιο για να συνεχίζετε « **τον αγώνα τον καλό** » προς **δόξαν Αυτού** και η **νέα χρονιά** να είναι ευλογημένη, ειρηνική και δημιουργική με πραγματική ελευθερία, ορθόδοξη πίστη και αξιοπρέπεια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Απόστολος Γ. Σιώκος
Γυναικολόγος –Μαιευτήρ

Η Γενική Γραμματέας

Μάγδα Τσολάκη
Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ.