

## Τελευταία ευκαιρία για την Ευρώπη.

Γράφει ο Παναγιώτης Κωστόπουλος, Ιδιωτικός υπάλληλος.



Η αρχή έγινε με τον αποκεφαλισμό στο Παρίσι του καθηγητή Σαμυέλ Πατί. Λίγες μέρες μετά, στη Νίκαια, μέσα στην εκκλησία Notre Dame, είχαμε από άλλον ισλαμιστή, τον αποκεφαλισμό τριών ατόμων. Ενδιάμεσα, δυο τουρίστες έπεφταν νεκροί στη Δρέσδη από το μαχαίρι ενός άλλου ισλαμιστή. Λίγες μέρες μετά, ομάδα νεαρών Τούρκων εισβάλλουν σε εκκλησία στην Αυστρία, ελληνορθόδοξος ιερέας δολοφονείται από αγνώστους στη Λυών, ενώ είχαμε και άλλα παρόμοια περιστατικά σε ευρωπαϊκές πόλεις, με αποκορύφωμα (;), μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, το αιματοκύλισμα στην Βιέννη, στην οποία μουσουλμάνος σκότωσε 4 άτομα και τραυμάτισε άλλα 22.

Μιλάμε ξεκάθαρα για πόλεμο που έχει κηρύξει το Ισλάμ εναντίον της Ευρώπης και των αξιών της ο οποίος δυστυχώς δεν πρέπει να μείνει αναπάντητος. Προφανώς η σημερινή εκφυλισμένη Ευρώπη δεν έχει πολλές αξίες να την συνέχουν, αλλά σε σχέση με τον πολιτισμό ή καλύτερα την βαρβαρότητα του Ισλάμ, απέχει παρασάγγας.

Σ' αυτήν την περίπτωση, η καταστροφέας της ευρωπαϊκής ιδέας Μέρκελ, είναι άφαντη και συνεχίζει αυτοκτονικά να κηρύττει ότι το Ισλάμ ανήκει στη

Γερμανία και κατά προέκταση στην Ευρώπη, χωρίς αυτό να στηρίζεται πουθενά ιστορικά, εγκλωβισμένη από τα εκατομμύρια Τούρκων που ζουν στη χώρα της.

Η συγκυρία φέρνει τον Μακρόν να αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη και να έχει σηκώσει την σημαία της αντεπίθεσης στην ισλαμική λαίλαπα. Ο δεύτερος ευρωπαίος πολιτικός που ακολουθεί αυτήν την γραμμή είναι ο αυστριακός Κούρτς. Δεν είναι τυχαίο, ότι αυτοί οι δυο πολιτικοί μέχρι τώρα είναι σχεδόν οι μόνοι υποστηρικτές μας στην κόντρα μας με την Τουρκία. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι η Τουρκία πατρонаρεί τους ισλαμιστές στην Ευρώπη, προσπαθώντας να καταστεί Μεγάλη Δύναμη στην περιοχή, βαραινοντας την πλάτη της με μερικά ακόμα εγκλήματα. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση του πολιτικού Ισλάμ και της Τουρκίας.

Οι επιθέσεις δεν γίνονται απλά από ισλαμιστές όπως ίσως θα μπορούσαν να γίνουν από βουδιστές ή χριστιανούς, αλλά γίνονται στο όνομα του Ισλάμ. «Allahu akbar» φωνάζουν οι αιμοσταγείς φανατικοί δολοφόνοι και όχι «χάρε Κρίσνα». Αν οι ευρωπαίοι δεν βάλουν φρένο εδώ και τώρα στον ισλαμικό επεκτατισμό και την ισλαμική τρομοκρατία, τα οποία καθίστανται εδώ και χρόνια μια θανάσιμη απειλή για τον τρόπο ζωής και την ύπαρξή μας ως ευρωπαίοι πολίτες, θα έχουμε το τέλος της Ευρώπης όπως τη γνωρίζαμε και τη μετάβαση στην ισλαμική Ευρώπη.

Σε όλα αυτά, η πατρίδα μας έχει και πρέπει να έχει το ρόλο του τελευταίου ευρωπαϊκού συνόρου και αυτό πρέπει να το καταλάβουν καλά όλοι. Η ακατάσχετη πολυπολιτισμικότητα και η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, υπό την αιγίδα της πολιτικής ορθότητας, διογκώνουν το πρόβλημα, τόσο στην χώρα μας όσο και σε όλη την Ευρώπη που καλείται τελικά να επιλέξει μεταξύ πολιτισμού ή βαρβαρότητας.

**Το άρθρο δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 05/11/2020 στην εφημερίδα  
“Δημοκρατία”.**

**Πηγή :** <http://www.antibaro.gr/>.