

**«Πολιτιστική γενοκτονία» και ισλαμοποίηση στα Κατεχόμενα – Καταρρέουν οι εκκλησίες, υψώνονται μιναρέδες.**



**Του Ευρωβουλευτού της Κύπρου Κώστα Μαυρίδη.**

**«Πολιτιστική γενοκτονία» με συστηματική εξάλειψη χριστιανικών μνημείων και εκκλησιών, ανέγερση νέων επιβλητικών τζαμιών και κατάστροφές σε ναούς και ιστορικά προσκυνήματα στα Κατεχόμενα, καταγγέλλει με συνέντευξή του στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και τη δημοσιογράφο Ναταλία Δανδόλου ο Ευρωβουλευτής της Κύπρου Κώστας Μαυρίδης.**

Ο κ. Μαυρίδης είναι επίσης Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Μεσόγειο.

Τα στοιχεία που παραθέτει είναι συγκλονιστικά: Από τις περίπου 600 εκκλησίες στα κατεχόμενα η συντριπτική πλειοψηφία έχουν ήδη εξαλειφθεί ή καταστραφεί καθώς βρίσκονται μόνο τα ερείπια τους, ενώ μερικές δεκάδες εκκλησίες βρίσκονται πλήρως εγκαταλελειμμένες στα όρια της κατάρρευσης.

**Πολλές χρησιμοποιούνται συχνά ως στάβλοι ζώων ή βεβηλώνονται. Ένας αριθμός 24 ελληνορθόδοξων εκκλησιών έχουν μετατραπεί σε τεμένη και χρησιμοποιούνται με την δύναμη των όπλων ως τζαμιά για τους μουσουλμάνους.**

**«Υπάρχει 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία παραχωρείται σε τουρκοκυπριακές εταιρείες για την συντήρηση, οικοδόμηση και εργοδότηση ανθρώπων για τέτοια έργα. Ωστόσο, το κατοχικό καθεστώς απορρίπτει γενικά τέτοια έργα (projects)»** αποκαλύπτει ο κ. Μαυρίδης και προσθέτει: «Συγκατατέθηκε στη διάσωση 3-4 εκκλησιών, τις οποίες χρησιμοποιεί ως πηγή εσόδων (τις χρησιμοποιεί ως μουσεία με εισιτήριο εισόδου) και τις προβάλλει ως μέσο προπαγάνδας για δήθεν σεβασμό των εκκλησιών»

«Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν στην Τουρκία, έχουμε μια 2η φάση της τουρκικής πολιτικής. Από την συστηματική καταστροφή και ξερίζωμα των χριστιανικών στοιχείων της κατεχόμενης περιοχής, έχουμε την επιβολή της συστηματικής ισλαμοποίησης τους» υπογραμμίζει ο Κύπριος Ευρωβουλευτής: «Αυτό περιλαμβάνει την χρηματοδότηση από την Τουρκία της οικοδόμησης νέων τεμενών (87) και μιναρέδων, που ορισμένες φορές είναι τεράστια σε μέγεθος, πολύ δυσανάλογα του μεγέθους της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε πληθυσμό ή οικονομικής δυνατότητας».

### **ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ.**

**Πρόσφατα προχωρήσατε σε μία ακόμα παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταγγέλλοντας την συστηματική καταστροφή εκκλησιών στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα, αυτή την φορά, της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας στο κατεχόμενο χωριό Διόριος της επαρχίας Κερύνειας. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή σας την παρέμβαση**

Η συστηματική καταστροφή των εκκλησιών στα κατεχόμενα από την Τουρκία εδάφη της Κύπρου, είναι μια οργανωμένη πολιτική της Τουρκίας την οποία επέβαλε και ακολουθεί από το 1974, μετά την τουρκική εισβολή. Από τις 600 περίπου ορθόδοξες εκκλησίες και μνημεία στα κατεχόμενα, οι πλείστοι χώροι και κτήρια έχουν ήδη εξαλειφθεί ή καταστραφεί καθώς βρίσκονται μόνο τα ερείπια τους, ενώ μερικές δεκάδες εκκλησίες βρίσκονται πλήρως εγκαταλελειμμένες στα όρια της κατάρρευσης. Μετά το 2004 και την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρ. Ένωση, ενεργοποιήθηκε Δικαινοτικό Πρόγραμμα με χρηματοδότηση από την ΕΕ, το οποίο στηρίζει την διάσωση θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων. Η Τουρκία συμφώνησε στο πρόγραμμα αυτό αφού έτσι διοχετεύονται κονδύλια προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα αλλά ταυτοχρόνως, η Τουρκία παρεμβάλλει εμπόδια με-

σω του κατοχικού καθεστώτος της που παραμένουν ανυπέρβλητα στη διάσωση και συντήρηση των εκκλησιών. Μια τέτοια εκκλησία στα όρια της κατάρρευσης, με δέντρα να φυτρώνουν στους τοίχους και με το εσωτερικό της γεμάτο ακαθαρσίες και βεβηλώσεις, είναι η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στο χωριό Διόριος που βρίσκεται στην τουρκοκρατούμενη επαρχία της Κερύνειας, από όπου προέρχομαι. Η εκκλησία αυτή είναι κτίσμα του 1850 και μέχρι το 1974 ήταν το επίκεντρο της θρησκευτικής και κοινωνικής ζωής του χωριού, ευρισκόμενη σε άριστη κατάσταση.

Ως κυπριακό κράτος έχουμε κάνει καταθλιπτικούς συμβιβασμούς με την προσδοκία να διασωθούν έστω μερικές εκκλησίες. Υπάρχει 100% ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η οποία παραχωρείται σε τουρκοκυπριακές εταιρείες για την συντήρηση, οικοδόμηση και εργοδότηση ανθρώπων για τέτοια έργα. Ωστόσο, το κατοχικό καθεστώς απορρίπτει γενικά τέτοια έργα (projects). Συγκατατέθηκε στη διάσωση 3-4 εκκλησιών, τις οποίες χρησιμοποιεί ως πηγή εσόδων (τις χρησιμοποιεί ως μουσεία με εισιτήριο εισόδου) και τις προβάλλει ως μέσο προπαγάνδας για δήθεν σεβασμό των εκκλησιών. Στο κατεχόμενο μέρος της Κύπρου, λειτουργεί Γραφείο της Ευρ. Επιτροπής με σκοπό την εποπτεία μεταξύ άλλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τέτοια θέματα. Δυστυχώς, οι εκκλησίες καταρρέουν, χρησιμοποιούνται συχνά ως στάβλοι ζώων ή βεβηλώνονται αλλά υπάρχει απάθεια και ανοχή προς την εγκληματική πολιτική της Τουρκίας σε έδαφος της Κύπρου. Με την παρέμβαση μου ενημερώνω την Ευρ. Επιτροπή στις Βρυξέλλες για την καταρρέουσα εκκλησία και ζητώ να παρέμβει για να διασφαλιστεί η διάσωσή της. Εμμέσως, καταγγέλλω στην Ευρ. Επιτροπή και την στάση ανοχής και απραξίας του Γραφείου της στα κατεχόμενα, που ακολουθείται για χρόνια.

**Τα χρόνια που βρίσκεστε στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχετε αναλάβει κι άλλες ανάλογες πρωτοβουλίες. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες από αυτές και τι ανταπόκριση έχουν αυτές;**

Είμαι στο έκτο έτος στο Ευρωκοινοβούλιο (2η μου θητεία) και η έγνοια μου για τα χριστιανικά ορθόδοξα μνημεία και εκκλησίες στα κατεχόμενα αλλά και γενικότερα για κάθε θρησκευτικό χώρο, ήταν εξαρχής προτεραιότητα μου. Με παρεμβάσεις στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, επιστολές προς θεσμικά όργανα της ΕΕ, γραπτά διαβήματα συνυπογεγραμμένα από

συναδέλφους μου Ευρωβουλευτές, αλλά και με διοργάνωση συνεδρίων εντός του Ευρωκοινοβουλίου, με τροπολογίες σε διάφορες εκθέσεις και νομοθεσίες της ΕΕ. Για όλα τα πιο πάνω είχα και έχω ένα πολύτιμο συνεργάτη, το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Κύπρου στην ΕΕ (Βρυξέλλες) στο πρόσωπο του Επισκόπου Πορφυρίου. Ένα από τα πλέον σημαντικά συνέδρια εντός του Ευρωκοινοβουλίου έγινε το 2018 με αρμόδιους ομιλητές και έκθεση φωτογραφίας από τα υπό κατάρρευση εκκλησιαστικά μνημεία στα κατεχόμενα. Χαρακτηριστικά, στο συνέδριο φιλοξένησα από την Κύπρο 25 ιερωμένους που σχετίζονταν με τις εκκλησίες στα κατεχόμενα. Ήταν κάτι θετικό και πρωτόγνωρο, που λόγω του συνεδρίου πλημμύρισε το Ευρωκοινοβούλιο με ορθόδοξους επισκόπους και ιερείς. Η συμμετοχή από συναδέλφους Ευρωβουλευτές και αξιωματούχους αλλά και το ενδιαφέρον τους ήταν εντυπωσιακό.

**Από την πληροφόρηση που έχετε πώς είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στα Κατεχόμενα, αναφορικά κυρίως με τα ιστορικά προσκυνήματα και τα πολιτιστικά μνημεία;**

Η κατάσταση είναι τραγική. Η πολιτιστική γενοκτονία και η εξάλειψη χριστιανικών μνημείων και εκκλησιών έχει εν πολλοίς συντελεστεί με θύμα την πλειοψηφία από το σύνολο των 600 περίπου θρησκευτικών χώρων λατρείας στα κατεχόμενα της Κύπρου. Από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ερντογάν στην Τουρκία, έχουμε μια 2η φάση της τουρκικής πολιτικής. Από την συστηματική καταστροφή και ξερίζωμα των χριστιανικών στοιχείων της κατεχόμενης περιοχής, έχουμε την επιβολή της συστηματικής ισλαμοποίησης τους. Αυτό περιλαμβάνει την χρηματοδότηση από την Τουρκία της οικοδόμησης νέων τεμενών (87) και μιναρέδων, που ορισμένες φορές είναι τεράστια σε μέγεθος, πολύ δυσανάλογα του μεγέθους της τουρκοκυπριακής κοινότητας σε πληθυσμό ή οικονομικής δυνατότητας. Ένας αριθμός 24 ελληνορθόδοξων εκκλησιών έχουν μετατραπεί σε τεμένη και χρησιμοποιούνται με την δύναμη των όπλων ως τζαμιά για τους μουσουλμάνους. Στο περιθώριο, υπάρχουν 3 εκκλησίες στα κατεχόμενα (Άγιος Μάμας, Απόστολος Βαρνάβας και Απόστολος Αντρέας) που διατηρούνται ως μουσεία από το κατοχικό καθεστώς και ως πηγή εσόδων αφού υπάρχει εισιτήριο εισόδου στους

χώρους αυτούς και ταυτοχρόνως παρουσιάζονται για λόγους προπαγάνδας ως ένδειξη σεβασμού προς τα χριστιανικά μνημεία.

**Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε νέες προκλητικές ενέργειες εκ μέρους της Τουρκίας, κυρίως στο θέμα της Αμμοχώστου, καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές στα Κατεχόμενα;**

Το θέμα τη Αμμοχώστου είναι άλλη μια απόδειξη ότι η Τουρκία έχει καταστεί κράτος παραβάτης και εγκληματίας που περιφρονεί κάθε κανόνα Διεθνούς Δικαίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, ενάντια στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ζητούν την παραχώρηση της περιοχής στους Ελληνοκύπριους κατοίκους της ως ένδειξη καλής θέλησης, παρά τις αποφάσεις Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, παρά τις αποφάσεις της ΕΕ και αλληπάλληλα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Τουρκία προχωρεί σε νέο παράνομο εποικισμό της περικλειστης παραλίας της Αμμοχώστου. Τονίζω ότι δεν πρόκειται απλά για προκλητικές και μονομερείς ενέργειες που αφορούν την ηγεσία στα κατεχόμενα αλλά για παράνομες ενέργειες επέκτασης του εποικισμού, πράγμα που συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας βάσει του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης. Σε πολιτικό επίπεδο, φανερώνει για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία αποφασίζει, διατάζει και το κατοχικό καθεστώς στην Κύπρο εκτελεί. Με τέτοια κατάπτωση του Διεθνούς Δικαίου, με τέτοια περιφρόνηση των αποφάσεων του ΟΗΕ και των αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και της Ευρ. Ένωσης, υπάρχει κάποιος που θα εμπιστευτεί ότι αυτή η Τουρκία θα σεβαστεί και θα εφαρμόσει μια συμφωνία για συνολική λύση στο Κυπριακό;

**Πως σχολιάζετε τα αποτελέσματα της τελευταίας συνεδρίασης του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφορικά με την Ελλάδα και την Κύπρο. Ποια είναι η «γεύση» που άφησε η συνεδρίαση αυτή στους συναδέλφους σας;**

Η Σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατέληξε σε αποφάσεις που κανονικά έπρεπε να προκαλέσουν σοβαρή αντίδραση εκ μέρους των πολιτών στην ΕΕ. Η απόφαση του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατόπιν πιέσεων πρωτίστως της Γερμανίας, υπήρξε συνέχιση της πολιτικής του κατευνασμού (appeasement policy) απέναντι σε ένα ισλαμοφασιστικό

καθεστώς στην Τουρκία που είναι ιδιαίτερα επεκτατικό και επικίνδυνο. Η απόφαση πάντως του Ευρ. Συμβουλίου παραμένει ακατανόητη, ανήθικη και υποκριτική. Συγκεκριμένα, στο καθεστώς της Λευκορωσίας επιβλήθηκαν κυρώσεις για αυταρχικότητα προς τους πολίτες εντός της χώρας, αλλά στο καθεστώς Ερντογάν, με μαζικές εξαφανίσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια, φιμώνσεις και διώξεις εντός Τουρκίας και με ωμές επιθετικές ενέργειες και παρανομίες εναντίον κρατών-μελών της ΕΕ (Κύπρου και Ελλάδας), έγιναν ... προειδοποιήσεις και μάλιστα συνοδευόμενες με «θετική ατζέντα» ως ανταμοιβή εάν υπάρξει αποκλιμάκωση της έντασης π.χ. με διεύρυνση του εμπορίου, όπως επιζητεί η Γερμανία και η Τουρκία, μέσω της Τελωνειακής Ένωσης. Τα πράγματα γίνονται χειρότερα αν αναλογιστεί ένας ότι η Λευκορωσία είναι εκτός ΕΕ και δεν απειλεί κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ η Τουρκία είναι επίσημα σε ενταξιακό καθεστώς (λαμβάνει ακόμη ενταξιακά κονδύλια), εισβάλλει και κατέχει με στρατεύματα της έδαφος κρατών εντός της ΕΕ, όπως η Κύπρος αλλά και κρατών εκτός ΕΕ και ταυτοχρόνως, απολαμβάνει του προνομιακού πλαισίου για εμπόριο (με μηδέν δασμούς) μέσω της Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ. Η στάση του Ευρ. Συμβουλίου -όπου απαιτείται ομοφωνία- με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα δεν είναι απλά απογοητευτική αλλά φανερώνει την ηθική κατάπτωση που επικρατεί στην ΕΕ όταν πρόκειται για την Τουρκία. Εκφράζω την πεποίθηση ότι η στάση αυτή της ΕΕ θα αποδειχθεί εντελώς λανθασμένη και θα αποτελεί όνειδος στην Ιστορία της Ευρώπης, όπως όνειδος υπήρξε η πολιτική του κατευνασμού που ακολούθηθηκε με πείσμα τέλη της δεκαετίας του 1930 απέναντι στο ναζιστικό καθεστώς της Γερμανίας.

**Δυστυχώς, όταν οι Ευρωπαίοι θα αντιληφθούν το μέγα λάθος, η ανθρωπότητα εντός και εκτός Τουρκίας, θα υποχρεωθεί να καταβάλει πολλαπλάσιο ανθρώπινο κόστος για να απαλλαχτεί από τον ισλαμοφασισμό που εκτρέφει η νεο-οθωμανική επεκτατικότητα της Τουρκίας στην σύγχρονη εποχή.**