

ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



«Τι γαρ φίλτερον ανδρί πατρώας χθονός;» (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ).

Η Αρμονική λειτουργία της δημοκρατίας μας απαιτεί, τα Κόμματα, που έχουν και την απόλυτη ευθύνη, να σταματήσουν πάσι θυσία την παλαιοκομματική νοοτροπία, που μόνο “μίσος” και “διχόνοια” δημιουργεί μεταξύ των Ελλήνων και το χειρότερο, δίδει στη νέα γεννεά των Ελλήνων κακόν παράδειγμα προς μίμηση.

Τι! Έγινε προ ημερών, κάποιιοι που ανήκουν στο Κ.Κ.Ε.γι την επαίτιο του ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ πήγαν στην Κόνιτσα, αν δεν κάνω λάθος και εόρτασαν την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού. Και! Από την άλλη, με μέριμνα της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών, όπως γίνεται κάθε χρόνο, το ετήσιο Μνημόσυνο για τους πεσόντες, Αξιωματικούς, Χωροφύλακες και οπλίτες, υπερασπιζόμενοι την Ελευθερία της Πατρίδος και την ακεραιότητα αυτής(Μακεδονία). Με πλήρη απουσία των πολιτικών μας Κομμάτων. Και! δυστυχώς αυτή την κατάντια την διαιωρίζουν εδώ και χρόνια τα πολιτικά μας κόμματα. Έλεος κύριοι...είναι θλιβερό για την Πατρίδα και για τους Έλληνες.

Σήμερα η Ιστορία έχει καταγράψει τα γεγονότα και έχει κατανείμει τις ευθύνες που αναλογούν. Είναι άδικο, απαράδεκτο και πολύ θλιβερό να διαιωρίζεται το “μίσος και η “διχόνοια”. Πρέπει όλοι μαζί οι Έλληνες να είμαστε στις γιορτές και όλοι μαζί να είμαστε στα μνημόσυνα, για τους

νεκρούς στους αγώνες της Πατρίδος μας. Το τονίζω για άλλη μία φορά, αυτό είναι καθαρά έργο των πολιτικών κομμάτων της Δημοκρατίας μας.

Συμφωνεί κάθε σκεπτόμενος Έλληνας ότι, τα Κόμματα της χώρας μας, με τις αρχές και αξίες που πιστεύουν θα πρέπει να κάνουν συνεχώς αναθεωρήσεις και παρουσιάσεις των προγραμμάτων των, ανάλογα με τα εξελισσόμενα Εθνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα της χώρας μας. Όλα τα κόμματα θα πρέπει να έχουν, εκ των προτέρων, την δυνατότητα να συνεργασθούν, εάν χρειασθεί, για την συγκρότηση Κυβέρνησης, ανάλογα με το ποσοστό επιθυμίας τους Ελληνικού Λαού. Και! από την άλλη μια σωστή αντιπολίτευση, με την δαμόκλειο Σπάθη άνωθεν της κεφαλής των Κυβερνώντων, να ελέγχει και να **βοηθά** στο έργο της, την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Επισημαίνω παρακάτω με θλίψη την διαφορά, κατά την γνώμη μου, της επιθυμίας του Ελληνικού λαού και της Πολιτικής και Κομματικής νοοτροπίας στην χώρα μας:

ΠΡΩΤΟΝ: Το τονίζω για άλλη μια φορά, ο Ελληνικός Λαός εννοώ ο σκεπτόμενος ακόμη, θα πρέπει ν' ακούει τους διάφορους πολιτικούς χώρους, να εκφράζουν τις λύσεις στα διάφορα εθνικά, οικονομικά, κοινωνικά και Παιδείας κ.λπ. θέματα με δικαιολογητικές σκέψεις. Όχι ύβρεις και προπηλακισμούς, ο ένας εναντίον του άλλου, βαρεθήκαμε και σιχαθήκαμε αυτήν την συμπεριφορά μεταξύ των πολιτικών. Εμείς πιστεύουμε ότι, όλα τα κόμματα προσπαθούν για το καλό της Πατρίδος και τον Ελληνικό λαό, δείξτετο και οι πολιτικοί εμπράκτως!!!!

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Πιστεύουμε απόλυτα, δεν υπάρχουν κόμματα που μπορούν να σώσουν την χώρα μας και να μεγαλουργήσει αυτή, αυτό άνδρες πολιτικοί βάλτε το καλά μέσα στο μυαλό σας, ένας μόνον τρόπος υπάρχει, όταν Κυβέρνηση και αντιπολίτευση συνεργασθούν αρμονικά γι' αυτόν τον παράδεισο που λέγεται Ελλάς, και για τους λίγους εναπομείναντες Έλληνες.

Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Όχι μόνο δεν συνεργάζονται τα κόμματα, αλλά και όποιες καλές ενέργειες γίνονται, αυτός είναι κανόνας, από όποια Κυβέρνηση και αν είναι στην εξουσία, η αντιπολίτευση θεωρεί υποχρέωσή της να τορπιλλήσει κάθε προσπάθειά της, με μοναδικό σκοπό να εκθέσει την Κυβέρνηση και την χώρα γενικότερα διεθνώς και ενώπιον του Ελληνικού λαού με μοναδικό στόχο να πέσει η Κυβέρνηση. Όχι μόνο τώρα αλλά δυστυχώς πάντοτε. Έλεος πλέον, λυπηθείτε την ωραία αυτή

Πατρίδα μας. Ελπίζαμε με την είσοδο νέων σε ηλικία ανθρώπων στην πολιτική κονίστρα, θ' άλλαζαν την παλαιοκομματική άθλια νοοτροπία στην χώρα μας, αντιλαμβανόμενοι τα κομματικά λάθη του παρελθόντος (Διαχωρισμός των Ελλήνων μέχρι μίσους μεταξύ των). «Εγώ» μόνο μπορώ και κανένας άλλος και παρεμπόδιση της Κυβέρνησης στην Διοίκηση και οργάνωση της Χώρας, σ' όλα τα θέματα, με ένα και μόνο σκοπό την πτώση αυτής). Δυστυχώς διαψευστήκαμε. Αντί να παραδειγματιστούν από τα εγκληματικά πολιτικά λάθη του παρελθόντος, πράττουν ακριβώς το αντίθετο. Αντιγράφουν ότι άθλιο υπήρχε στον παλαιοκομματισμό και με βελτιωμένη επί τα χείρω, συνεχίζουν την αμαρτωλή πορεία της άθλιας παλαιοκομματικής ελληνικής νοοτροπίας. Αδιαφορώντας για τις πολύ σοβαρές συνέπειες στην χώρα μας και στον Ελληνικό λαό, σε θέματα εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά.

ΤΡΙΤΟΝ: Ειδήμονες των διαφόρων Κομμάτων, Πολιτικοί, Πανεπιστημιακοί, Οικονομολόγοι κ.λ.π., βγαίνουν στις τηλεοράσεις και επισημαίνουν λάθη σε διάφορους τομείς, χωρίς συγκεκριμένες προτάσεις και τεκμηριωμένες σκέψεις. Είναι εύκολο να κατηγορούμε την εκάστοτε Κυβέρνηση για τα λάθη της, δεν είναι όμως το ίδιο να προτείνουμε λύσεις, γιατί τότε θέλει μελέτη, πατριωτική ευθύνη και κρίση.

Δυστυχώς όταν μονολογούν οι ειδήμονες στις τηλεοράσεις πετάνε βροντές και αστραπές, εκ του ασφαλούς και όταν οι ίδιοι συζητούν σε κοινή τράπεζα, συμφωνούν ότι διαφωνούν χωρίς καμία προσέγγιση (σχήμα οξύμωρο), ή διαφωνούν διαπληκτιζόμενοι, με το χωρίς μέτρο «Εγώ» τους, με αποτέλεσμα ο αγανακτισμένος Έλληνας τηλεθεατής να κλείνει την τηλεόραση.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Και! το χειρότερο, δεν νομίζω να υπάρχει χώρα στον κόσμο που στα σοβαρά θέματα να μην συνεργάζονται οι αρχηγοί των Κομμάτων ή τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός της χώρας με τον Πρόεδρο της μείζονος αντιπολίτευσης, όπως δυστυχώς συμβαίνει στην Ελλάδα και είναι η βάση της κακοδαιμονίας της χώρας μας. Το γράφουν συνέχεια τα σοβαρά Μέσα Ενημέρωσης, το διατυπώνουν διάφοροι σκεπτόμενοι Έλληνες σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, το λένε και πολλοί συνετοί πολιτικοί, παρ' όλα αυτά, ο μοναδικός αυτός τρόπος επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων της χώρας μας δεν πραγματοποιείται. Όχι μόνο σήμερα αλλά πάντοτε. Οι πολιτικοί ηγέτες του τύπου μας, καλυπτόμενοι δυστυχώς

πίσω από το άθλιο «Εγώ» δεν έχουν την δυνατότητα να τολμήσουν την επαφή μεταξύ των στα δύσκολα της πατρίδος μας.

Πιστεύω απόλυτα το τεράστιο και σοβαρό αυτό θέμα της αγαστής συνεργασίας των πολιτικών αρχηγών, πρέπει να γίνεται με πρωτοβουλία πάντοτε του πρωθυπουργού της χώρας και ο οποίος θα πρέπει να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες για συνεργασία τουλάχιστον στα σοβαρά θέματα. Εάν αυτό συνεχίζει να μην συμβαίνει, τότε η χώρα μας, αυτή η «Ζαφειρόπετρα στης Γης το δακτυλίδι» θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και ο αιώνιος «διχασμός» θα συνεχίζεται σε διάφορες μορφές, με την εκτός ελέγχου ρητορική πολιτική αντιπαράθεση, άνευ ουσίας και προ παντός με ψευδεπίγραφα διλήμματα.

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**