

**14 Αυγούστου 1996... Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Σολωμού Σολωμέ!!!**



Τουρκία το κράτος-μόρφωμα που δημιουργήθηκε, με τις ευλογίες των πρώσων και με την ανοχή των τότε συμμάχων μας, θα διαλυθεί πολλούς λόγους... ένας από αυτούς είναι το ΑΙΜΑ ΤΩΝ ΑΘΩΩΝ, πάνω στο οποίο πάτησε ο Κεμάλ Ατατούρκ για να πετύχει το “η Τουρκία στους Τούρκους”...

Ένας από τους τελευταίους αθώους, ήταν και ο Σολωμός... δολοφονήθηκε 3 μέρες μετά τον Τάσο Ισαάκ.



Στις 14 Αυγούστου 1996, ημέρα μνήμης της κατάληψης της Αμμοχώστου, μία ομάδα από διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το οδόφραγμα της Δερύνειας για να εναποθέσουν στεφάνια και λουλούδια στο χώρο της δολοφονίας του Τάσου Ισαάκ.

Η σκηνή μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όταν εμφανίστηκε μια ομάδα «Γκρίζων Λύκων» και άρχισαν τον πετροπόλεμο. Ξαφνικά ξεπετάχτηκε μπροστά από τους διαδηλωτές ο Σολωμός Σολωμού και ξεφεύγοντας από τους Κιανόκρανους πέρασε στη νεκρή ζώνη και προσπάθησε ν' ανέβει σε έναν ιστό για να κατεβάσει την τουρκική σημαία, ενώ άλλοι διαδηλωτές προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. Τούρκοι ελεύθεροι σκοπευτές από το απέναντι τουρκικό φυλάκιο τον πυροβόλησαν και ο Σολωμός Σολωμού έπεσε νεκρός από σφαίρα στον λαιμό.



Σύμφωνα με τις Ελληνοκυπριακές αρχές, ένας από τους δολοφόνους του Σολωμού Σολωμού, ήταν και ο Κενάν Ακίν, έποικος, πρώην αξιωματικός του τουρκικού στρατού, υπουργός του ψευδοκράτους και πράκτορας των Τουρκικών μυστικών Δυνάμεων. Ομάδα ανακριτών του Αρχηγείου Αστυνομίας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμόχωστου, μετά από συντονισμένες εξετάσεις, εντόπισαν τους δράστες εναντίον των οποίων εκδόθηκαν διεθνή εντάλματα σύλληψης. Το υλικό που εξασφαλίστηκε χρησιμοποιήθηκε για προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον της Τουρκίας. Ουδείς από τους δράστες συνελήφθη.

Δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Χαβαντίς», αναφέρεται σε δηλώσεις του πρώην λεγόμενου υπουργού Γεωργίας Κενάν Ακίν για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού το 1996. Σύμφωνα με την εφημερίδα, σε συνέντευξή του σε ιδιωτικό Τ/Κ τηλεοπτικό σταθμό, ο Ακίν ισχυρίστηκε ότι τη διαταγή για τη δολοφονία του Σολωμού έδωσε ο εκ των αξιωματικών των δυνάμεων ασφαλείας Χαλίλ Σαντραζάμ. Όπως είπε, ο Σαντραζάμ, που βρισκόταν πιο πίσω, βλέποντας τον Σολωμού στον ιστό είπε «το θέλω αυτό το σκυλί, πυροβολείστε» οπότε ρίχτηκαν πυροβολισμοί και «τιμωρήθηκε», όπως είπε, ο Ε/Κ νέος. Για τον εαυτό του είπε ότι ενώ από αντανακλαστικά έφερε το χέρι του στο σημείο όπου βρισκόταν το όπλο του, τελικά δεν πρόλαβε να πυροβολήσει επειδή ήδη ο Σολωμού είχε πυροβοληθεί. Αναφέρει ακόμη ο Ακίν ότι μετά από χρόνια ο Σαντραζάμ εντάχθηκε στους κόλπους του Κινήματος Ειρήνης και Δημοκρατίας και παρουσιάστηκε ως «λευκή περιστέρα». Ισχυρίζεται ακόμα ότι δεν είναι φονιάς και ότι για χρόνια τώρα, άδικα, είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος και διερωτάται για ποιο λόγο την ημέρα εκείνη, αν και ήταν γνωστό ότι θα σημειώνονταν επεισόδια, οι Ειρηνευτικές Δυνάμεις των ΗΕ άνοιξαν τα συρματοπλέγματα. Η εφημερίδα αναφέρει ακόμα ότι μετά το τηλεοπτικό πρόγραμμα, ο παρουσιαστής είχε μακρά τηλεφωνική συνομιλία με τον Σαντραζάμ ο οποίος απέρριψε όλα όσα είπε ο Ακίν και τον κατηγόρησε για ψευδοπαλικαρισμούς καθότι είναι «υποψήφιος βουλευτής». Ο Σαντραζάμ είπε ότι τη μέρα του επεισοδίου

βρισκόταν στον χώρο εκείνο, αλλά εκεί υπήρχαν πολλοί ανώτεροί του αξιωματικοί και ότι ο ίδιος δεν είχε την αρμοδιότητα να δώσει μια τέτοια διαταγή.

Το ποιος ήταν τελικά ο εν ψυχρώ δολοφόνος του άοπλου Σολωμού, πιστεύω δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εκείνο που έμεινε και θα μείνει στη μνήμη των αδερφών Κυπρίων και των Ελλήνων της μητέρας Ελλάδας, είναι η τόλμη του ν' αψηφήσει τον κίνδυνο να ξεπεράσει τα συρμάτινα εμπόδια ν' ανεβεί στον ιστό για να υποστεί τη σημαία των κατακτητών των πατρώων εδαφών. Αλλά τελικά αντί να υποστεί το σύμβολο του ψευδοκράτους, έγινε ο ίδιος σύμβολο ηρωισμού.

ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ

Επιμέλεια  
Ευάγγελος Μαυρογόνατος  
Απόστρατος Αξιωματικός του Στρατού ξηράς  
2013