

## Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΟΔΙΑ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



Η Αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει το Μεταναστευτικό κύμα, καταδεικνύει ότι, για σήμερα τουλάχιστον δεν διαθέτει κατάλληλους ηγέτες, που να μπορέσουν να σταματήσουν τους λαθρομετανάστες-φονταμενταλιστές, που είναι βέβαιο ότι θα πλήξουν τις Αρχές, τις Αξίες, τις πολιτισμικές καταβολές, την Θρησκεία και γενικά το πολιτισμό της, που διατρέχει άμεσο κίνδυνο να αλλοιωθεί.

Δυστυχώς αυτό διαπιστώσαμε και πρόσφατα στην Σύνοδο Κορυφής, παραμένει ανίκανη η Ε.Ε. να ομονοήσει και να λάβει γρήγορα κοινές αποφάσεις. Καθ' όσον βλέπουμε εντός της Ε.Ε. να δημιουργείται μια ομαδοποίηση κρατών ιδίως του Βορρά οι οποίες περί άλλα τυμβάζουν. Στην προσπάθειά του να θέσει, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στις σχέσεις μας με την Τουρκία, αντιμετώπισε μια εξοργιστική αδιαφορία από αρκετές χώρες της Ε.Ε. Για παράδειγμα, μάλιστα και κάποιες χώρες:

- Πρότειναν το ποσόν των 750 δις Ευρώ να δοθεί με μνημόνια με όρους. Δεν ξέρω τελικά αν έκλεισε και πως έκλεισε.
- Στο θέμα των κυρώσεων της Τουρκίας, έμεινε ανοικτό να συζητηθεί το Σεπτέμβριο στο πλαίσιο μιας άτυπης πενταμελούς επιτροπής. Όμως και αυτό δεν έκλεισε.
- Εις ότι αφορά την Αγία Σοφία, ούτε κουβέντα από την χριστιανική Ευρώπη.

Έτσι λοιπόν βλέπουμε πλέον η Τουρκία Του Σουλτάνου Ερντογάν να αφήνεται ανεξέλεγκτη, στην εφαρμογή των Σχεδίων της, κυρίαρχος στην

Ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο, την αμφισβήτηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και τέλος την διάλυση αρχών και αξιών της Ευρώπης με ξύλινα πόδια. Αυτά προσπαθεί να τα επιτύχει:

- Με συνεχείς διαφόρων ειδών απειλές προς την Ελλάδα, δεν ξέρουμε μέχρι που μπορεί να φθάσει.
- Την άμεση εμπλοκή της στην πυριτιδαποθήκη που λέγεται Λιβύη και!
- Με την σοβαρότατη ασύμμετρη απειλή, που λέγεται λαθρομεταναστευτικό ρεύμα προς την Ευρώπη. Η Τουρκία δια των λαθρομεταναστών σκόνταψε, για την Τουρκία ανέλπιστα στον Έβρο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα συνεχίσει να αποτελεί την υπ' αριθμών Ένα απειλή της Ευρώπης, αλλά και της Ελλάδος.

Για την Συμπεριφορά αυτή της Ε.Ε. μία πρώτη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε είναι:

**Πρώτον:** Σήμερα όλοι γνωρίζουμε ότι, δεν υπάρχουν ηγέτες, για το ακριβότερο μπορούμε να πούμε, η εξουσία σήμερα εφελκύεται πλέον από το κεφάλαιο. Για παράδειγμα στην Τουρκία υπάρχουν επιχειρήσεις πάνω από 7.500, Ευρωπαϊκών Κρατών. Αυτές βρίσκονται εκεί, επειδή η Τουρκία τους εξασφαλίζει χαμηλή φορολογία, χαμηλό εργατικό κόστος και εργατική ειρήνη. Η παραγωγή τους επίσης, δεν κινδυνεύει από απεργίες, αναρχικούς και λοιπά. Ποιο λοιπόν κράτος της Ευρώπης, θα ρισκάρει τα προνόμια αυτά; Πιστεύω κανένα.

Βέβαια η Μέρκελ συμφωνεί να χρηματοδοτήσει την Νότια Ευρώπη, με αφορμή την κρίση, για να μειωθεί η ύφεση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα επιστρέψουν, ως κατανάλωση και ως ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεών τις.

**Δεύτερον:** Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στους Α! και Β! παγκοσμίους πολέμους η Γερμανία και η Τουρκία ήταν σύμμαχοι. Το 1942 όταν η πλάστιγγα έκλεινε προς τις συμμαχικές Δυνάμεις, τότε και η Τουρκία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Μην ξεχνάμε τον επιτήδειο ουδέτερο.

**Τρίτον:** Εις ότι αφορά τους χριστιανούς καθολικούς, αυτοί ήταν στο παρελθόν που κατέστρεψαν και λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη με τις Σταυροφορίες, διότι έτρεφαν άσβηστο μίσος προς το Βυζάντιο. Δεν αναγνώρισαν ποτέ το Βυζάντιο ως Αυτοκρατορία ενώ άντεξε 1000 χρόνια, αντίθετα αναγνώρισαν την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία των 500 ετών. Και! τέλος! Ουδέποτε δέχτηκαν οι Ευρωπαίοι καθολικοί χριστιανοί, την

προσφορά του Βυζαντίου στην αναγέννηση της Ευρώπης. Έτσι! Κατά την γνώμη μου, δικαιολογείται η << Άκρα Σιωπή >> για τις αθλιότητες των Τούρκων στην Αγία Σοφία.

Εδώ! Πλέον θα σταθώ στο κατά την γνώμη μου τεράστιο πρόβλημα της μετακινήσεως Μουσουλμάνων λαθρομεταναστών προς την Ευρώπη, διότι από ότι φαίνεται δεν είναι εις θέση η Ευρώπη μόνη της να το επιλύσει. Μέχρι σήμερα δια χρηματοδοτήσεως παρατείνει την έλευση της κατάστροφής. Μέχρι πότε όμως;

Οι Χιλιάδες Μουσουλμάνοι φονταμενταλιστές που εισέρχονται, εισήλθαν και θα εισέλθουν στην Ευρώπη, κατά τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν με τους Ευρωπαίους, διότι είναι βαθύ το χάσμα που τους χωρίζει και ασφαλώς με πρώτους τους Έλληνες. Σημειώνω ότι, δεν αναφέρομαι για όλους τους Μουσουλμάνους. Είναι ακραίο θρήσκευμα το Ισλαμ και εκ διαμέτρου αντίθετο με τις Αρχές, τις Αξίες και την Ελευθερία του Ατόμου του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Το βασικότερο του χάσματος είναι ότι το Ισλάμ είναι θρησκεία, είναι Εξουσία και Δικαιοσύνη, ενώ στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, οι αρχές αυτές είναι διακριτές η μία από την άλλη.

Η Αμυντική συμπεριφορά ορισμένων κρατών της Ε.Ε να περιφράξουν τα σύνορά τους έναντι της λαθρομεταναστευτικής πλημμυρίδας, είναι μέσα στα πλαίσια της Συνθήκης Σέγκεν, εκτιμώντας τον κίνδυνο κατά την κρίση των, την οποία βέβαια υπέγραψε και η Ελλάς. Βέβαια αυτό δεν είναι λύση, αλλά παράταση του προβλήματος.

Αυτοί που κινούνται πάση θυσία, με θεμιτά και αθέμιτα μέσα, ασυγκράτητοι προς την Ευρώπη, είναι όλοι πρόσφυγες; Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στο θέμα αυτό. Κυκλοφορούν σκέψεις ότι το κατεφημιστόν διαλυθέν Χαλιφάτο των ακραίων εγκλημάτων, δια των κυμάτων αυτών των προσφύγων, μεταξύ αυτών πολλών δυστυχημένων ανθρώπων, ιδίως οικογένειες με μικρά παιδιά, επιδιώκει να επικρατήσει στον γηραιό κόσμο των αμάχητων απίστων της Ευρώπης.

Την εντύπωση αυτή, ενιχύει και το γεγονός ότι, οι Μουσουλμάνοι πρόσφυγες, ενώ κινούνται με κίνδυνο τη ζωή τους προς την Ευρώπη, γιατί δεν καταφεύγουν στις πλησιέστερες προς αυτούς, πλούσιες Μουσουλμανικές χώρες, όπως είναι η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα του Κόλπου, το Κατάρ κ.λπ.;

Εδώ! Έχουμε άλλο ένα συμπέρασμα. Πιθανόν το λεγόμενο σχέδιο του Χαλιφάτου μπορεί να κρύβει κάποια Αραβικά κράτη και πολύ πιθανόν με

μπροστάρη την Τουρκία. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν, για την εξαγωγή συμπερασμάτων, το γιατί δεν υπάρχουν οικονομικοί πρόσφυγες από την Αιθιοπία, αφού είναι από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Διότι αυτοί είναι χριστιανοί.

Για την επίλυση του τεράστιου αυτού προβλήματος υπάρχουν προσπάθειες στα μεγάλα κέντρα αποφάσεων μεγάλων κρατών και διεθνών (Ο.Η.Ε, Ε.Ε κ.λπ.), δεν ξέρουμε όμως πότε θα δουν το φως της δημοσιότητας και ποιές θα είναι οι Ενέργειες. **Παρακάτω παραθέτω κάποιες σκέψεις, για το τι μέλει γενέσθαι:**

- Άμεση συνεργασία των Ισχυρών Ε.Ε., ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα με τα μετριοπαθή Μουσουλμανικά Κράτη, για την οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική Βοήθεια, για ανάπτυξη όλων των κρατών της μέσης Ανατολής και ακόμη και της Αφρικής.

- Το πρόβλημα το μεταναστευτικό πρέπει να σταματήσει στην γενέτειρά των, άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Αυτό μόνο. Οι μεγάλες Δυνάμεις και οι διεθνείς Οργανισμοί πρέπει και είναι οι μόνοι που μπορούν να το κάνουν, για την εδραίωση της διεθνούς ειρήνης στον κόσμο.

**Εις ότι αφορά την Ελληνική Πραγματικότητα στο Μεταναστευτικό:**

- Πρέπει να υπάρχει σχέδιο, πιστεύω υπάρχει, φυλάξεως συνόρων και διαχειρίσεως μεταναστών.

- Άμεσα ενίσχυση της αμυντικής Ισχύος της χώρας μας σε υλικό και προσωπικό, με άμεσες και σωστές επιλογές.

- Πολιτική Ειρήνη και συνεχή συνεργασία για τα εθνικά θέματα. Πολύ παρήγορη και ελπιδοφόρα η τελευταία συνάντηση του Πρωθυπουργού της χώρας με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

- Ανύψωση του πατριωτικού φρονήματος των νέων μας δια της παιδείας.

- Τέλος, θα πρέπει κάποτε, η Κυβέρνηση να δώσει τέλος στις ενέργειες περιθωριακών ακτιβιστών, ντόπιων και ξένων και κάποιων άγνωστης προελεύσεως και σκοπών Μ.Κ.Ο, διότι το μόνο που κάνουν είναι να δυσκολεύουν το έργο της Ελληνικής Πολιτείας.

Η Ελλάς ανά τους αιώνες είναι αυτή που προσέφερε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα και όμως κυνηγήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χώρα.

Παρόλα αυτά! Θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι **γιατί είμαστε Έλληνες**, για την **ωραία μας Πατρίδα**, που λέει και ο Ποιητής << Η ζαφειρόπετρα στης Γης το δαχτυλίδι >>, για την **Γλώσσα μας**, για την **προσφορά μας στην Ανθρωπότητα** και για το **φιλότιμο μας**.

**Ο Θεός τόσο απλόχερα μας έδωσε για πατρίδα το ωραιότερο μέρος του κόσμου και έβαλε την υπογραφή του και δεν την παίρνει πίσω.**

Ακόμη και το Μαντείο των Δελφών, σε αίτημα του Βασιλέως της Αρκαδίας Φιλοποίμην, για το μέλλον απάντησε: <<Η Ελλάς είναι ένας ασκός εν θαλάσσει κλυδωνιζόμενος, ουδέποτε όμως βυθιζόμενος>>. Για αυτό και Ελπίζω ...

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.  
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**