

# Η Αγία Σοφία, ο Ερντογάν και ο εξωραϊσμός της Τουρκοκρατίας.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας – Πολιτικός Επιστήμων.



Στις 24 Ιουλίου 2020 ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν παρέστη σε ισλαμική τελετή εντός του ιερού ναού της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ό,τι και αν κάνει το καθεστώς της γείτονος χώρας στη συνείδηση των Ελλήνων και όλων των Ορθοδόξων η Αγία Σοφία είναι ναός, είναι το Μεγάλο Μοναστήρι. Ιδρύθηκε ως ναός Χριστιανικός και εγκαινιάσθηκε από Χριστιανό Αυτοκράτορα, τον Ιουστινιανό το 537 μ.Χ. Η Αγία Τράπεζα καθαγιασθηκε από τον τότε Πατριάρχη με λείψανα αγίων. ΄Απαξ ναός, έσαεί ναός. Η Αγία Σοφία δεν είναι ούτε μουσείο, ούτε τζαμί. Είναι ναός καταπατημένος από το 1453. Η ιστορική δικαιοσύνη απαιτεί να παραχωρηθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και να λειτουργεί μόνον ως ναός των Χριστιανών.

Η επιθετική πολιτική των γειτόνων ελπίζω να αφυπνίσει κάποιους συνέλληνες, οι οποίοι πίστευαν, λανθασμένα, ότι δια της αλλαγής των σχολικών βιβλίων Ιστορίας θα βελτιωθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πρόκειται

να αλλάξουν τα νέο-οθωμανικά σχέδια αν εμείς εκδώσουμε και πάλι βιβλία με «συνωστισμούς» στη Σμύρνη ή αν διαγράψουμε τους ήρωες και τους μάρτυρες. Η λέξη αλήθεια προέρχεται από το α (στερητικόν) και τη: λήθη. Δεν λησμονώ, δεν ξεχνώ. Αλήθεια είναι να διδάξω στους νέους μας τα όσα υποφέραμε από Οθωμανούς και Νεοτούρκους, αλλά να προσθέσω ότι ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι και δημοκρατικοί πολίτες δεν έχουμε εκδικητικές τάσεις. Θυμόμαστε τις γενοκτονίες, τους διωγμούς, τις ταλαιπωρίες για να μην επαναληφθούν.

Θα επιμείνω λίγο περισσότερο στην προσπάθεια των αναθεωρητών της Ιστορίας να εξωραϊσουν την Τουρκοκρατία. Τον Απρίλιο του 2017 αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) μία πρόταση 10 επιστημόνων για αλλαγή άρδην όλης της ύλης της Ιστορίας από τη Γ΄ Δημοτικού μέχρι τη Β΄ Λυκείου. Οι συντάκτες ζητούν να μην τονίζεται η συνέχεια του Ελληνισμού και συρρικνώνουν τα πολεμικά και διπλωματικά γεγονότα. Δίνουν έμφαση στην οικονομική και κοινωνική ιστορία και επιχειρούν να παρουσιάσουν την Τουρκοκρατία σαν μία περίοδο Οθωμανικής διοίκησης με ειρηνική συνύπαρξη εθνοτήτων και θρησκευτικών κοινοτήτων. Η πρόταση προς το παρόν δεν έχει εφαρμοσθεί και προτείνω να εγκαταλειφθεί οριστικά.

Χαρακτηριστικά αναφέρω το εξής: Στην ύλη της Γ΄ Γυμνασίου προτείνουν να μελετηθεί η Βέροια ως Οθωμανική πολυθρησκευτική πόλη. Λάθος πρώτον: Η Βέροια δεν υπήρξε Οθωμανική, αλλά ελληνική πόλη υπό τουρκική κατοχή. Λάθος δεύτερον: Η συνύπαρξη Ορθοδόξων Ελλήνων και Οθωμανών Μουσουλμάνων δεν ήταν ειρηνική, όπως θα ήθελαν οι οπαδοί της πολύθρησκείας, αλλά οι Μουσουλμάνοι εξουσιαστές καταπίεζαν τους Έλληνες. Άλλωστε και ο Τούρκος περιηγητής του 17ου αιώνα Εβλιγιά Τσελεμπή καταγράφει ότι είδε στη Βέροια παιδομάζωμα και βίαιους εξισλαμισμούς.

Η εμμονή των αναθεωρητών ιστορικών καταρρέει όταν διαβάζουμε τις αποφάσεις του Οθωμανού Ιεροδικαστή- Καδή της Βέροιας γύρω στο 1600. Τις εξέδωσε η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και μάς τις θύμισε ο Κώστας Ζουράρις, όταν εμάχετο κατά του σχολικού βιβλίου της Μ. Ρεπούση. Αντιγράφων από παλαιότερο κείμενο του Ζουράρι στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

«1008, 15η Σεβάλ (30 Ἀπριλίου 1600). Ἐπικρατεῖ πλήρως, ὁ ὀθωμανικὸς πολιτισμὸς. Νάτος! Ἀστικὴ ὑπόθεση, οἰκογενειακοῦ δικαίου: «Παρουσιασθεῖς ἐνώπιον τοῦ Ἱεροδικαστηρίου, ὁ Ἀμπντῆ μπέης, παρουσία καὶ τῆς ἐν διαζεύξει εὐρισκομένης τέως συζύγου του Γραμματικῆς Ἰωάννου, ἀμαρτωλῆς καὶ ἀπίστου (ναί! ναί! στὸ ἐπίσημο ἔγγραφο τοῦ Ἱεροδικεῖ-ου!), ἐδήλωσε καὶ κατέθεσε ὅτι: ... [...] ...συνεζεύχθη μετ' ἐμοῦ νομίμως καὶ δι' ἱεροδικαστικῆς πράξεως καὶ μάλιστα ἐγέννησε πρὸς ἔτους ἄρρεν, τὸ ὁποῖον ἐγὼ ὠνόμασα Μουτφῆ... Παρὰ ταῦτα ἡ ἀμαρτωλὴ καὶ ἄπιστος Γραμματικὴ... ἐξηκολούθει, παρὰ τὰς συχνὰς ἀπειλὰς μου...νὰ θεωρῆ τὸν μικρὸν υἱὸν ὡς ἀνήκοντα εἰς τὴν βρωμερὰν τῶν ἀπίστων θρησκείαν καὶ νὰ καλῆ αὐτὸν Μελέτιον...» κτλ. Καὶ παρακάτω: «Αὕτη ὅμως (ἡ Γραμματικὴ, μητέρα τοῦ δωδεκαμήνου βρέφους), εἰσῆλθεν ἐντὸς τῆς ἐν Βεροῖα οἰκίας μου, ἤρπασε τὸ τέκνον ἐκ τοῦ λίκνου...» κλπ.

Κι ὅμως, θαυμάστε: Μία νεαρή, ἀγράμματη ἑλληνίδα 24-28 χρόνων, ἀπὸ χωριό, στὰ μαῦρα χρόνια τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, στὴν Βέροια... Τρεῖς αἰῶνες καὶ κάτι, πρὶν ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση. Καὶ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ! Μόνη της! Χωρὶς Κλεφτουριὰ καὶ γράμματα καὶ χρήματα! Τὸν γιὸ της, τὸν καλεῖ Μελέτιο! Ἀψηφᾷ τὸν Μπέη, «νόμιμο» σύζυγο, δυνάστη της, Νόμιμο; Τὰ χειρότερα, δὲν τὰ διαβάσατε ἀκόμη. Νάτα, ἀπὸ τὴν πηγὴ-ἱεροδικαστήριον Βεροῖας τοῦ 1600: «Κληθεῖσα ἐν συνεχείᾳ ἡ Γραμματικὴ... κατέθεσεν: ὁ σύζυγός μου Ἀμπντῆ σιπαχῆς, ἀπὸ καιροῦ ἐρωτοτροπῶν πρὸς ἐμέ, ἐξώπλισεν ἀγνώστους τινὰς, οἵτινες, εἰσελθόντες κατὰ τὴν νύκτα εἰς τὴν ἐν τῷ χωρίῳ Κούρσοβα οἰκίαν τοῦ πρώτου συζύγου μου, κατέσφαξαν αὐτὸν καὶ τὰ δύο τέκνα μου, Μελέτιον καὶ Γεώργιον. (!!!) Παραμείνασα χήρα, ἠναγκάσθην βίᾳ νὰ ὑποκύψω εἰς τὰς ἀπειλὰς... καὶ νὰ γίνω σύζυγός του... καὶ ἔκτοτε συμβιοῦσα μετ' αὐτοῦ, ἀπέκτησα ἄρρεν τέκνον, τὸ ὁποῖον ἐγὼ ἤρπασα...» κτλ. «Τὸ δικαστήριον κρῖναν τὴν ὑπόθεσιν, ἐπρότεινε εἰς τὴν Γραμματικὴν ν' ἀσπασθῆ τὴν ἰσλαμικὴν θρησκείαν, ἐὰν θέλη ν' ἀποκτήσῃ τὸ δικαίωμα ἀνατροφῆς τοῦ τέκνου της... μέχρι συμπληρώσεως τοῦ ἐβδόμου ἔτους τῆς ἡλικίας του...» (ὅπ. παρ.).

Ἴδού, τὸ πολυπολιτισμικὸ πρόσωπο τῆς Τουρκοκρατίας! Νάτο τὸ ἀνεκτικὸ «σύστημα» τῶν Τουρκοθωμανῶν... Ὁ Ἀμπντῆ-μπέης, λοιπόν, κατασφάζει καὶ τὸν Ἕλληνα σύζυγο τῆς ἑλληνίδας καλλονῆς καὶ τὰ δύο ἀνήλικα τέκνα τους, Μελέτιο καὶ Γιώργο. Καὶ τὴν βιάζει ὁ Τοῦρκος δυνάστης... Κι ἀπὸ τὸν

βιασμό της, ή Γραμματική, γεννᾷ ἓνα παιδί. Κι ἡ Γραμματική, κρυφὰ καὶ φανερά, σφαγιασμένη ἀλλὰ ἀγέρωχη, τσακισμένη ἀλλὰ ἀνυπόταχτη, τὸ παιδί τοῦ βιασμοῦ της, τὸ ὀνομάζει Μελέτιο. Γιὰ νὰ τῆς θυμίζει τὸ ἓνα της, τουλάχιστον, παιδί, ποὺ τῆς ἔσφαξε ὁ Τοῦρκος βιαστής της... Ὅσο δέ, γιὰ τὸ «ἀνεκτικὸ» τούρκικο Ἱεροδικαστήριο, αὐτό, τὸν χαβά του: ἀνέχεται τὶς τρεῖς δολοφονίες τοῦ Τούρκου «κρατικοῦ ἀξιωματοῦχου», βιαστοῦ καὶ χαμπάρι δὲν παίρνει γιὰ τὸν βιασμό καὶ τὶς τρεῖς ἀνθρωποκτονίες ποὺ διέπραξε.... Καί, διατάζει στὴν ἀπόλυτη ἀπελπισία, στὴν ἐλληνίδα σφαγιασμένη μητέρα, τὴν Γραμματική, νὰ γίνει Τουρκάλα, ἂν θέλει νὰ κρατήσῃ, γιὰ ἕξι μόνον ἀκόμη χρόνια, τὸ τρίτο της, παιδί, πρὶν τῆς τὸ πάρουν ὀριστικὰ ἀπὸ τὴν ἀγκαλιά της... Ναί: Τὸ Τουρκικό-Ὀθωμανικὸ σύστημα βασιζέται στὸν ἀπόλυτο ρατσιστικὸ διαχωρισμὸ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι φυλετικῶς ὀλοκληρωτικὸ εἰς βάρος τῶν ὑποδούλων λαῶν, μὲ ἀναγνώριση τῆς ἀπόλυτης ρατσιστικῆς ὑπεροχῆς στὴν φυλετικῶς νικήτρια τουρκικὴ φυλὴ, ὅπως τὸ ἀποδεικνύει καὶ ἡ κοσμικὴ καὶ ἡ ἱεροκρατικὴ νομοθεσία τους».

Αυτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια, ὅπως τὴν παρουσιάζουν οἱ πηγές. Τα ἐλληνόπουλα πρέπει νὰ γνωρίζουν ποια βάσανα υπέστη τὸ Γένος μας ἐπὶ Τουρκοκρατίας. Πρέπει νὰ γνωρίζουν ποιες ἦταν οἱ δυνάμεις ἐκείνες, οἱ οποίες κράτησαν ὀρθίους τοὺς προγόνους μας: Δηλαδή ἡ Ορθόδοξη Ἐκκλησία, τὸ ἀντιστασιακὸ πνεῦμα, ἡ ἀγάπη γιὰ τὰ γράμματα, ἡ συνείδηση τῆς διαχρονικῆς συνέχειας τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ θεσμὸς τῶν κοινοτήτων, ἡ ικανότητα τῶν Ἑλλήνων στο ἐμπόριο καὶ στὴ ναυτιλία καὶ, πρωτίστως, ἡ θυσία τῶν Νεομαρτύρων. Ὁ ἐξωραϊσμὸς τῆς Τουρκοκρατίας ἀποτελεῖ ἀσέβεια πρὸς ὅλους ἐκείνους ποὺ θυσιάσθηκαν γιὰ νὰ παραμείνουμε Ορθόδοξοι καὶ Ἕλληνες.

**Ἄρθρο στὴν ιστοσελίδα defence-point.gr 31.7.2020**

Πηγή : <http://www.antibaro.gr/>