

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



-Παραξενεύονται πολλοί από τον χώρο της πολιτικής και όχι μόνο, με τις δηλώσεις κατά καιρούς από ανθρώπους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της γείτονος χώρας, περί καταπίεσεως των Ελλήνων Μουσουλμάνων (αυτοί τους αποκαλούν Τούρκους), της Ρόδου και της Δυτικής Θράκης. Βέβαια σαν Ελληνική απάντηση στις προκλήσεις λέγεται πάντα ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών μας, έκαμε αυστηρό διάβημα προς την Άγκυρα. Τίποτε άλλο. **Οι κατηγορίες όμως συνεχίζονται.** Χωρίς ν' αναφερόμαστε για τους αντίστοιχους 300000 Έλληνες Χριστιανούς της Κωνσταντινουπόλεως, τι απέγιναν;

-Αυτό το σενάριο παρακολουθούμε εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχει έστω και ένα βήμα πολιτικής επιτυχίας στον τομέα των σχέσεων με την Τουρκία. Οι Ζεμπεκίες και τα κουμπαριά, είναι για εσωτερική κατανάλωση, όπως και κάποιες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και λυκοφιλίες, δυστυχώς το τεράστιο θέμα που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Έθνος με την γείτονα παραμένει ανοικτό και σιγοβράζει επικίνδυνα.

-Είμαστε βέβαιοι ότι, οι προπαγανδιστικές αθλιότητες της Τουρκίας ιδίως εις βάρος των Ελλήνων, δεν πείθουν πλέον κανένα άτομο λογικά σκεπτόμενο και γνωρίζοντα ιστορία των δύο λαών, Ελλάδος και Τουρκίας.

-Αναφέρεται συχνά η Τουρκία για “Γαλάζια Πατρίδα”. Ναι! Η χώρα αυτή κάποτε ήταν Γαλάζια, μετά όμως την κατάληψη αυτής από τους Τούρκους, δια σφαγών, εξανδραποδισμών και Γενοκτονιών των γηγενών

λαών, έγινε κόκκινη βαμμένη από το αίμα αυτών. Για τους Τούρκους είναι τουλάχιστον Μακάβριο, μία χώρα που κοκκίνισαν με το αίμα των κατοίκων τις, να την αποκαλούν “Γαλάζια Πατρίδα” των.

-Σε άλλο σημείο εάν υπάρχει λογική. Κατ’ εντολή του κ. Ερντογάν έλαβαν χώρα τελετές, αναπαραστάσεις και πανηγύρια για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους το 1453μ.χ. Ο ίδιος ο κ. Ερντογάν λίγες ημέρες νωρίτερα, πήγε στα εγκαίνια του νεοανεγερθέντος Μουσείου της Τροίας και μεταξύ άλλων ανέφερε: “...Το Μουσείο αυτό είναι πολύ χρήσιμο, για τις νέες γενεές των Τούρκων, διότι θα επισκέπτονται το Μουσείο αυτό και θα μαθαίνουν ποίοι ήταν οι πρόγονοι των. **Δηλαδή οι Τρώες ήταν Τούρκοι.** Έλεος τόσο χονδρά ψέματα, στο βωμό της Προπαγάνδας; Δυστυχώς και ο κ. Ερντογάν ξέρει την ιστορία που έμαθε στο Τουρκικό Σχολείο.

-Είμαστε βέβαιοι ότι στο θέμα της καλής γειτονίας δεν περιμένουμε τίποτε διά τον απλούστατο λόγο, επειδή η παιδεία της Τουρκίας στηρίζεται στην δολιότητα, της δημιουργία φανταστικής ιστορίας και στην μεταβίβαση των αιτίων των δεινών τις, στην Ελλάδα και τους Έλληνες.

-Έτσι! Εξηγείται και ο ξεριζωμός των Ελλήνων από τις πατρογονικές των Εστίες στην Μ. Ασία, όταν ο Γερμανός Συνταγματάρχης Lyman von Sanders, ως Στρατιωτικός Σύμβουλος του Στρατού των νεοτούρκων, είχε διατυπώσει την εγκληματική αρχή του προς αυτούς, δηλαδή: << Εάν θέλετε να κάμετε Τουρκικό Κράτος, εκδιώξτε και εξαφανίστε τους Έλληνες, τους Αρμένιους κλπ...>>. Όλα έχουν τους λόγους των και τα αίτια των.

-Ο Τουρκικός λαός δεν είναι διαφορετικός, είναι κι’ αυτός σαν κι’ εμάς, η παιδεία της γείτονος Τουρκίας, δημιουργεί το πρόβλημα της έχθρας μεταξύ των λαών μας, στηρίζεται σε βασικούς πλασματικούς ιστορικούς πυλώνες, διδάσκοντας τελικά:

Πρώτον: Η Ελλάδα και τα άλλα Βαλκανικά Κράτη, εδημιουργήθησαν επάνω σε εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας και ότι οι σημερινοί Έλληνες δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι εξαφανίσθηκαν ως φυλή.

Δεύτερον: Η όλη παιδεία των επιδιώκει να πείσει τον τουρκικό λαό ότι είναι γηγενείς και αυτόχθονες στην χώρα των και

Τρίτον: Ο τουρκικός πολιτισμός είναι ο αρχαιότερος πολιτισμός στην περιοχή μαζί με τον Χετιτικό της Μεσοποταμίας και ότι ο αρχαίος Ελλη-

νικός Πολιτισμός είναι παρακλάδι του Αιγιακού πολιτισμού, ο οποίος με την σειρά του είναι μέρος του Τουρκικού πολιτισμού.

Η Εικόνα και η συμπεριφορά της Τουρκίας, όσο ισχύει αυτή η παραποίηση της Ιστορίας, δεν πρόκειται να αλλάξει. Επίσης! έχουμε μία Ε.Ε. που στηρίζεται στα ξύλινα πόδια του κεφαλαίου, εδώ δεν είναι σε θέση να αποβάλλει το τουρκικό Στρατό κατοχής, από την Δημοκρατία της Κύπρου, που είναι στην Ε.Ε. και δυστυχώς! δεν είναι μόνο αυτό, αλλά θα δεχόταν ακόμη και έτσι την Τουρκία στην Ε.Ε.

Τώρα έχουμε και το θλιβερό, μας πιέζουν για συνομιλίες με τους Τούρκους, στο τι θα τους δώσουμε από αυτά που μας ζητούν οι Τούρκοι. Όσο υπάρχουν στρατεύματα κατοχής στη Κύπρο, δεν μπορεί να γίνει Ελληνο-Τουρκική συζήτηση, αυτό περιμέναμε να πει η άλλοτε κραταιά Ευρώπη. Ποίοι όμως από αυτήν, θα ρισκάρουν τα συμφέροντα των; ΕΥΓΕ....στη Γαλλία!!!!

-Η Δημοκρατία μας για να διατηρηθεί και να αντισταθεί στο κακό αυτό γείτονα πρέπει να στηρίζεται πάντοτε σε τρία κύρια βάρη, την δικαιοσύνη, την Παιδεία και τα όπλα, για να μπορεί να διαπαιδαγωγήσει σωστά τον λαό και για να μπορεί να υπερασπιστεί μόνη της, την ελευθερία, την ακεραιότητα της πατρίδος και τους θεσμούς τις από τους εχθρούς.

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**