

Ανάσταση: η μόνη παγκοσμιοποίηση που διαρκεί. Γράφει ο Κωνσταντίνος Χολέβας.



ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Δύσκολες και πρωτόγνωρες οι φετεινές συνθήκες. Αλλά το Αναστάσιμο μήνυμα φωτίζει τις ψυχές μας, χαρίζει ελπίδα, διαλαλεί παντού τη νίκη της ζωής επί του θανάτου!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Η Ανάσταση του Κυρίου είναι η μόνη παγκοσμιοποίηση που διαρκεί και δεν γκρεμίζεται. Άλλοι προσπάθησαν να επιβάλουν την παγκοσμιοποίηση με το ξίφος των ρωμαϊκών λεγεώνων, άλλοι με το εμπόριο και τη βρετανική θαλασσοκρατορία, άλλοι με ρατσιστικές θεωρίες και με κρεματόρια μαζικού θανάτου, άλλοι με μαρξιστικά υλιστικά ιδεολογήματα και με σταλινικά στρατόπεδα εξοντώσεως των αντιφρονούντων και άλλοι με τη ψευδαισθηση της κατάργησης των συνόρων από το χρήμα και από την τεχνολογία.

Όλα τα ανθρώπινα είναι ατελή και πεπερασμένα. Όλες οι προσπάθειες για παγκόσμια κυριαρχία και διάδοση των ιδεών, είτε πολεμικές είτε ειρηνικές, απέτυχαν ή είναι βέβαιον ότι θα αποτύχουν. Καμμία παγκοσμιοποίηση δεν αποτελεί νομοτέλεια. Τις νομοτέλειες δεν τις καθορίζει ο άνθρωπος, αλλά ο Θεός. Και στην εποχή μας κάποιοι προέβλεπαν την κατάργηση των συνόρων και των εθνικών κρατών, αλλά διαψεύσθηκαν. Τα σύνορα χρειάζονται, τα εθνικά κράτη και οι εθνικές ταυτότητες επιβιώνουν και πρέπει να επιβιώσουν.

Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το μόνο διαχρονικό και ειρηνικό μήνυμα που διαδόθηκε παγκοσμίως, παρά τους διωγμούς και τα εμπόδια. Αξιοποιώντας την οικουμενική διάδοση της ελληνικής γλώσσας από τον Μακεδόνα Αλέξανδρο, η Χριστιανική διδασκαλία εξαπλώθηκε σε όλη την υφήλιο. Ο Χριστός ήλθε για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Η Εκκλησία είναι οικουμενική. Το μήνυμα της Αναστάσεως είναι πανανθρώπινο. Όμως δεν καταργεί την τοπικότητα, την ταυτότητα, την ιδιοπροσωπία κάθε λαού. Το αποδεικνύουν οι Νεομάρτυρες επί Τουρκοκρατίας, οι οποίοι θυσιάστηκαν και για την Πίστη και για την Πατρίδα.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Ας ευχηθούμε ο Αναστάς Κύριος να μάς δώσει τη δύναμη να απαλλαγούμε από την πανδημία του κορωνοϊού. Τον παρακαλούμε να φωτίζει και να καθοδηγεί τους ιατρούς που αγωνίζονται, τους ασθενείς αδελφούς μας που προσεύχονται για λύτρωση και θεραπεία.

Τώρα που οι συνθήκες επιβάλλουν να μείνουμε στο σπίτι, ας ξαναδιαβάσουμε τη θαυμάσια υμνογραφία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γνωρίσουν τον πνευματικό και γλωσσικό πλούτο του Ευαγγελίου, του Ψαλτηρίου, των Πατερικών Κειμένων. Ας μελετήσουμε τη συμβολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην επιβίωση του Γένους μας και στην Ελληνική Επανάσταση. Ας θυμηθούμε ότι τις υποδουλώσεις και τις αιχμαλωσίες τις αντιμετώπιζαν οι πρόγονοί μας με την ελπίδα που μάς χαρίζει το άγγελμα της Αναστάσεως του Κυρίου. Στα δύσκολα ο Έλληνας στηριζόταν από το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Διότι ήλπιζε ότι και η Ελλάς θα αναστηθεί.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι και θα είναι η μόνη επιτυχημένη παγκοσμιοποίηση. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! Η πανδημία θα περάσει και θα έλθουν καλύτερες ημέρες!

**Άρθρο στην ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Κυριακή του Πάσχα
19.4.2020**

Πηγή : <https://www.antibaro.gr/article/>