

Τουρκικές παραβιάσεις = Η ιστορία μιας κατάρριψης
που δεν έγινε ποτέ.
Γράφει Στέλιος Παπαθεμελής.



Ο Αίσωπος διηγείται («Όφης πατούμενος και Ζευς») για ένα φίδι που το τσαλαπατούσαν πολλοί και έκανε τα παράπονά του γι' αυτό στον Δία. Και ο Ζευς «πατήρ ανδρών τε θεών τε» το συμβούλεψε: «Αν δάγκωνες τον πρώτο που σε πάτησε, δεύτερος δεν θα τολμούσε να σου κάνει το ίδιο». Ο μύθος δηλοί ότι «οι τοις πρώτοις επεμβαίνουσιν ανθίστάμενοι, τοις άλλοις φοβεροί γίνονται». Όσοι δηλαδή **αντιστέκονται** σε αυτούς που τους επιτίθενται, εκφοβίζουν όλους τους άλλους.

Οι Τούρκοι πραγματοποίησαν μόνο στους τελευταίους 62 μήνες ούτε μια, ούτε δέκα, ούτε εκατό, ούτε έστω χίλιες παραβιάσεις, αλλά 16.248!

Αν τιμούσαμε την σοφία των προγόνων μας και αντιστεκόμασταν, όπως μας συμβούλευε ο Αίσωπος, δεν θα αποτολμούσαν ούτε δεύτερη!

Ολόκληρη η ιστορία των τουρκικών παραβιάσεων -παραβάσεων είναι η ιστορία μιας κατάρριψης που δεν έγινε ποτέ!

Στο μεταξύ τις τελευταίες 50 ημέρες καταγράφηκε ρεκόρ τουρκικής προκλητικότητας με 965 παραβιάσεις της κυριαρχίας μας. Με τα δεδομένα αυτά, **είναι (ακατ)ανόητη οποιαδήποτε συζήτηση περί ΜΟΕ**, που όμως διεξάγεται στην Αθήνα. Αν δεν σταματήσουν οι τσαμπουκάδες του Ερντογάν και των υπουργών του, δεν πρέπει να υπάρξει κανένας διάλογος. Γελοιοποιείται και η έννοιά του.

Από διαρροές προκύπτει ότι στο Γραφείο του ΥΕΘΑ, όπου διεξήχθησαν, ως μη όφειλε, οι πρόσφατες συνομιλίες για τα διαβόητα ΜΟΕ, οι ειδικοί εξέτασαν όλα τα προβλήματα που συνδέονται με τις πάγιες αξιώσεις των Οσμανλήδων, κόντρα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Καταγράφεται ποιοτική αναβάθμιση της νεοοθωμανικής προκλητικό-τητας. Στο τετραήμερο των συζητήσεων για τα ΜΟΕ στο ΥΕΘΑ, ενώ συζητούσαν περί μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, την ίδια ώρα στο Αιγαίο οι Τούρκοι ξεσάλωναν κυριολεκτικά: Υπερπτήσεις, εμπλοκές, οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη, παραβιάσεις – παραβάσεις. Προφανώς ετοιμάζουν «θερμό». Το 2019 οι παραβιάσεις έφτασαν τις 4811!!!

Είναι όμως ώρα για μια εκ βαθέων αναθεώρηση της στάσης μας. Όπως συμβούλευε ο εθνικός μας ποιητής «Το σπαθί σου αντισηκώνεις// τρία πατήματα πατάς.// Σαν τον πύργο μεγαλώνεις// και εις το τέταρτο κτυπάς» (Σολωμός, Ύμνος εις την Ελευθερίαν / 96).

Στο μεταξύ οι ιθύνοντες, αντί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του λαθροεμπορισμού και του εξισλαμισμού της χώρας που αυτός απεργάζεται, χτύπησαν βλακωδώς και αλύπητα τους Έλληνες πολίτες που διαμαρτύρονταν. Έμπλεξαν την Αστυνομία της οποίας η αποστολή είναι βαθύτατα διαφορετική.

Πάντως στις Βρυξέλλες, όπου συζητούνταν το (λαθρο)μεταναστευικό, καμμιά ευρωενωσιακή δέσμευση για το 95% των λαθροεποίκων δεν ελήφθη. Κοντολογίς η νέα πολιτική της ΕΕ για το (λαθρο)μεταναστευτικό είναι μία από τα ίδια, πανομοιότυπη με την παλιά. Τελικά όταν δεν υπάρχει κυβέρνηση με στιβαρή βούληση, αλλά είναι πρόθυμη σε υποχωρήσεις «εις πρώτην ζήτησιν», αυτά θα εισπράττουμε...

Θα στιγματίσουμε την πρωτοβουλία των αρμοδίων του Σοχού Θεσσαλονίκης οι οποίοι μετεκάλεσαν τουρκικό συγκρότημα που χόρεψε και τραγούδησε με εκχειλίζοντα ανθελληνισμό άσματα της Αλώσεως. Σωστός ο πρεσβύτερος του Ναού που συνόψισε την απαρέσκειά και αποδοκιμασία των κατοίκων χτυπώντας πένθιμα τις καμπάνες!

Πηγή : www.antibaro.gr/article