

Η ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΦΥΛΑΤΤΕΙ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης.



Δυστυχώς! έχουμε επανάληψη των Μηδικών Πολέμων, διότι αυτός ο ακατανόμαστος Σατράπης Ερντογάν, βάλθηκε να διαλύσει την Πατρίδα μας, βάσει του Γενικού σχεδίου εγκληματικών ενεργειών του, εναντίον της Ελλάδος, χρησιμοποιώντας ψεύδη και αθέμιτα μέσα.

Είναι πλέον αλήθεια, ο Σατράπης αυτός εδώ και δύο χρόνια έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδος. Ακόμη δεν διστάζει να εκμεταλλευθεί και τον πόνο δυστυχισμένων ανθρώπων φθάνει να πετύχει το σκοπό του.

Όμως! Δεν χρησιμοποιεί, τα κλασικά μέσα και τρόπους διεξαγωγής πολεμικών Επιχειρήσεων διότι: αφ' ενός θα αμυνθεί η χώρα μας και δεν είναι και εύκολο γι' αυτόν και είμαστε και οι δύο χώρες του NATO και αφ' ετέρου θα τεθεί στο στόχαστρο των διεθνών Ειρηνιστικών Κινήματων, που δεν είναι και απλό.

Επομένως! το πρόβλημα αντιμετώπισης εκ μέρους της Χώρας μας, του Ασύμμετρου αυτού Κινδύνου, δηλ. της αντιμετώπισης του Τουρκικού αυτού ανήθικου πολέμου, που χρησιμοποιεί το συνονθύλευμα αυτό, αθών ανθρώπων και εγκληματικών στοιχείων ομού, εναντίον μας, είναι πολύ δύσκολο ν' αντιμετωπισθεί, είναι σχεδόν αδύνατο, μόνη μας.

Αυτός ο άνανδρος και ανήθικος πόλεμος του Ερντογάν, τώρα με τα γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας στον Έβρο και στα Νησιά

μας, φάνηκε πλέον χωρίς προκάλυμμα ότι, το Μεταναστευτικό το χρησιμοποιεί ο Ερντογάν για να καταστρέψει την χώρα μας.

Τώρα πλέον ήλθε η έσχατη ανάγκη οι Έλληνες να ενωθούν ως μία γροθιά, για να μπορέσουν να αμυνθούν, εναντίον του σοβαρότατου αυτού Ασύμμετρου κινδύνου για την χώρα μας, διότι δεν φθάνει μόνο η Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις, χρειάζεται σύσσωμος ο Ελληνικός Λαός. Άσχετα! με το τι θ' αποφασίσουν, η Ευρώπη με ξύλινα πόδια, η αλλοπρόσαλλη Αμερικανική πολιτική και η Ρωσία, που είναι μία με τον Αστυφύλακα και μία τον Αγροφύλακα.

Αλλά, όμως! Η επίτευξη της ομοψυχίας είναι καθαρά έργο των Προέδρων των Ελληνικών Κομμάτων. Είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία να ενώσουν τους Έλληνες, όσοι αγαπούν την Ελλάδα και τον Ελληνικό Λαό, παίρνοντας ομόφωνες αποφάσεις, για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, πέραν πολλές φορές των ιδεολογικών αντιλήψεών των.

Σας υπενθυμίζω ένα πρόσφατο περιστατικό, για να καταλάβουμε όλοι ότι, δεν μπορούμε να δούμε μακρύτερα, όταν οι πράξεις μας επιβάλλονται μόνο από την ιδεολογική σκέψη του Κόμματός μας.

Είδαμε σε πρώτη τουλάχιστον φάση τι θετικό ρόλο έπαιξε το φράγμα της Ορεστιάδος, για τις Μονάδες Ασφαλείας της χώρας μας, να σταματήσουν το συνονθύλευμα ανθρώπων, με εγκληματικά στοιχεία, λαθρομετανάστες και πραγματικούς πρόσφυγες ομού, που προώθησε σχεδόν δια της βίας ο Ερντογάν στον Έβρο.

Υπ' όψιν ότι! στην περιοχή εκείνη της Ορεστιάδος, η οριοθετική γραμμή μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν ακολουθεί τον ποταμό Έβρο, ακολουθεί δυτικά του ποταμού, εντός της πεδιάδος της Ορεστιάδος, που επισημαίνεται με μικρές πυραμίδες. Ο προνοητικός τότε αρχηγός του ΓΕΣ Στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης, με αιτιολογία Στρατιωτική Αμυντική Ανάγκη, για να ενισχυθεί η Ασφάλεια στην περιοχή εκείνη, έφτιαξε το ισχυρό αυτό κώλυμα, το οποίο μάλιστα προέβλεπε να επεκταθεί, σ' όλα τα ευπαθή σημεία της οριοθετικής Γραμμής.

Αν θυμάστε τότε ο Στρατηγός υπήρξε στόχος τη μήνης των Ελλήνων κατ' επίφαση Προοδευτικών, οι οποίοι άρχισαν να μεταφέρονται με Λεωφορεία, από την ενδοχώρα στις Καστανιές της Ορεστιάδος, με σκοπό να καταστρέψουν το συρμάτινο αυτό κώλυμα της περιοχής. Όστε! οι πρόσφυγες να έρχονται από την ξηρά, για να μην πνίγονται στο Αιγαίο. Βέβαια! ποιος δεν εκτιμά αυτή την ανθρώπινη πρόθεση, την οποίαν ασφαλώς έχουν όλοι οι Έλληνες, διότι απλά ακόμη και από την Μυ-

θολογία των, είναι λαός φιλόξενος. Εδώ όμως τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, διότι! απέναντί μας είναι ένας αδίστακτος Σατράπης.

Εάν κάνουμε μια στοιχειώδη αναδρομή για τους λόγους δημιουργίας του Μεταναστευτικού, θα δούμε, δυστυχώς ότι, υπάρχουν πολλά ερωτήματα αναπάντητα:

- Γιατί η Παγκόσμια Κοινότης δεν θεραπεύει το πρόβλημα στη γέννηση του και το αφήνει να εξελίσσεται;

- Γιατί ο Ο.Η.Ε. δεν επεμβαίνει στο τεράστιο αυτό θέμα, που είναι και Παγκόσμιας Εμβέλειας;

- Γιατί η Αμερική και η Ρωσία ενεργούν χωριστά και σαν παγκόσμιες Δυνάμεις, δεν συνεργάζονται για την επίλυση του τεράστιου αυτού προβλήματος;

- Και τέλος! Γιατί η παγκόσμια κοινότης και ιδίως η Ευρωπαϊκή Ένωση, επιτρέπει σ' αυτόν τον αδίστακτο Ερντογάν και τώρα φανερά πλέον να χρησιμοποιεί τους εγκληματίες των φυλακών της Τουρκίας, τους λαθρομετανάστες με εντολή του, να διακινούν αθώους και παρά-νομους μετανάστες με μοναδικό σκοπό σε πρώτη φάση, την κατά-στροφή της Ελλάδος; Άρα! Εδώ συμβαίνει κάτι άλλο, που δεν μπορώ να διανοηθώ, γιατί αφήνεται αυτός ο αδίστακτος Σατράπης ν' αλωνίζει αλόγιστα.

Τέλος! Η Πατρίδα μας έχει άμεση υποχρέωση, αφ' ενός να συνεχίσει την προσπάθεια δια της διπλωματικής οδού επίλυσης του προβλήματος και ταυτοχρόνως την άμεση και ειδική προς το πρόβλημα αμυντική οργάνωση της χώρας μας. Δεν φθάνουν όμως οι επαινετές προσπάθειες της Κυβέρνησης, χρειάζεται στη σημερινή κατάσταση και η συμπάρασταση της Αντιπολίτευσης. **Ιδού λοιπόν η ευκαιρία, δείξτε επιτέλους ότι ο Ελληνικός λαός επαξίως σας επέλεξε για την Βουλή της Ελληνικής Δημοκρατίας.**

«Σε συνετούς ηγέτες, ανήκει να προνοήσουν τις επικείμενες δυσχρειαίες πριν γίνουν. Σε ανδρείους δε αφού γίνουν να τις διευθετήσουν» (ΠΙΠΤΑΚΟΣ).

**Αντιστράτηγος ε. α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.**