

## Η Ελλάδα στο μεταίχμιο.

Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου\*.



Μνημόνιο, φυγή των Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό, Συμφωνία των Πρεσπών, παράνομη μετανάστευση, αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από την Τουρκία και φυσικά η υπογεννητικότητα των Ελλήνων και το δημογραφικό πρόβλημα συνθέτουν μία κατάσταση η οποία είναι ικανή να μας διαλύσει ως ελληνική κοινωνία αλλά και ως έθνος εάν δεν λάβουμε άμεσα δραστικά μέτρα.

Μέσα σε μία γενιά η ελληνική κοινωνία αλλοιώθηκε τόσο πολύ, ώστε να συζητούμε πλέον για τον κίνδυνο συνολικής κατάρρευσής της. Έχουν προκύψει αδιέξοδα οικονομικά, πολιτικά, ιδεολογικά, πολιτιστικά, σε έναν λαό με βάθος, σε έναν λαό ο οποίος άντεξε πολλά δεινά και κατάφερε να επιβιώσει. Ο λαός αυτός βέβαια πάντα είχε από κάπου να πιαστεί. Είχε να πιαστεί από την παράδοσή του, από την συνείδηση της συνέχειάς του, από την πίστη ότι δεν θα χαθεί, γιατί δεν είναι δυνατόν να χαθεί ο κύριος φορέας του ελληνικού πολιτισμού ο ελληνικός λαός ή αν προτιμάτε γιατί δεν θέλει ο Θεός να χαθεί.

Σε κάθε περίπτωση όμως με όλα αυτά που μας συμβαίνουν φαίνεται ότι έχουμε χάσει τον βηματισμό μας. Βαθύτερο αίτιο της κατάστασης που βιώνουμε σήμερα αποτελεί η έλλειψη παιδείας. Πάνω στην ελληνική παιδεία έχτιζαν όσοι προσπαθούσαν κατά καιρούς να ξυπνήσουν

τους Έλληνες από το λήθαργο και να τους βοηθήσουν να σταθούν όρθιοι. Με τον όρο παιδεία φυσικά δεν εννοώ τα διάφορα πτυχία ή τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά την ελληνική παιδεία η οποία πηγάζει μέσα από την ελληνική γραμματεία και παράδοση και η οποία δίνει το στίγμα της ύπαρξής μας αλλά και τον σκοπό αυτής της ύπαρξης. Ποιοι είμαστε και που πηγαίνουμε. Παιδεία λοιπόν για την αυτογνωσία μας αλλά και για τους στόχους που πρέπει να θέσουμε όχι απλά ως άτομα ή ως μονάδες, αλλά ως σύνολο, ως ελληνική κοινωνία, ως ελληνισμός. Όταν απομακρυνόμαστε λοιπόν από την ελληνική παράδοση και την ελληνική παιδεία κόβουμε τις ρίζες που μας συνδέουν με αυτό το μοναδικό βάθος που έχουμε στην ιστορία. Φτωχαίνει η γλώσσα μας; Γινόμαστε φτωχότεροι ως Έλληνες και πίο ευάλωτοι ως ελληνική κοινωνία. Ξεχνάμε την ιστορία μας; Αποδυναμώνομαστε.

Μετά λοιπόν από την οικονομική μας αλυσόδεση με τα μνημόνια ήρθε η φυγή των Ελλήνων, κυρίως νέων επιστημόνων στο εξωτερικό προς αναζήτηση εργασίας. Έτσι η πατρίδα μας απώλεσε ανθρώπους σε αναπαραγωγική ηλικία οι οποίοι ταυτόχρονα προσέφεραν τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους στην ελληνική κοινωνία είτε γιατροί ήταν αυτοί είτε οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, οι χώρες που δέχθηκαν αυτούς τους επιστήμονες αύξησαν αντίστοιχα το επίπεδο των υπηρεσιών τους, προς τους πολίτες τους.

Ακολούθησε η Συμφωνία των Πρεσπών δηλαδή η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας, της μακεδονικής ταυτότητας αλλά και της γλώσσας στους Σκοπιανούς και μάλιστα με ελληνική υπογραφή. Τραγικό έγκλημα απέναντι στην ιστορία μας αλλά και απέναντι στην παγκόσμια ιστορία. Ο Παύλος Μελάς έλεγε ότι «η Μακεδονία είναι οι πνεύμονες όλης της Ελλάδος και άνευ αυτών η λοιπή Ελλάς δεν δύναται να ζήσει». Εμείς με αυτή τη συμφωνία αυτοακρωτηριαστήκαμε. Εάν πιστέψουμε μάλιστα τα λόγια του Παύλου Μελά, προξενήσαμε βλάβη στους πνεύμονες της ίδιας της Ελλάδας.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και την εισβολή παράνομων μεταναστών στη χώρα μας στα πλαίσια της παγκόσμιας μετακίνησης πληθυσμών η οποία φυσικά υποβοηθείται στην περιοχή μας από την Τουρκία. Αυτή η εισβολή των παράνομων μεταναστών, κατά κύριο λόγο ισλαμιστών στο θρήσκευμα, αποτελεί κυριολεκτικά υβριδικό πόλεμο της γείτονος εναντίον της Ελλάδας. Σε συνέχεια της κατάστασης αυτής, η Τουρκία έχει ξεπεράσει όλα τα όρια της προκλητικότητας αφού αμφισβητεί την κυριαρχία της χώρας μας σχεδόν στο μισό Αιγαίο και όχι

μόνο. Εδώ να σημειωθεί ότι ο δείκτης γεννήσεων των μουσουλμάνων είναι πολύ υψηλός και οι πληθυσμοί τους, όπου αυτοί εγκαθίστανται, αυξάνονται ραγδαία με αποτέλεσμα να ξεπερνούν σύντομα σε αριθμό τους ντόπιους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς.

Η εικόνα της διάλυσης ολοκληρώνεται εάν σκεφτούμε τον μικρό αριθμό γεννήσεων ελληνοπαίδων και το μεγάλο ποσοστό των γερόντων στην ελληνική κοινωνία. Στοιχεία που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην βιολογική μας εξαφάνιση εάν δεν ανατραπούν.

Βήμα-βήμα λοιπόν γκρεμίζεται οτιδήποτε ελληνικό. Βήμα-βήμα κατάστρεφόμαστε και την ίδια στιγμή μας αποχαυνώνουν τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με τα κάθε είδους σκουπίδια που μας σερβίρουν. Και φυσικά καμία αναφορά στην ουσία των προβλημάτων ούτε καν στα πραγματικά καθημερινά προβλήματα όπως για παράδειγμα στον εφιάλτη που ζουν οι συμπατριώτες μας στη Λέσβο, την Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο, την Κω αλλά και σε όσα ακόμα ακριτικά νησιά μας συσσωρεύονται οι χιλιάδες παράνομοι μετανάστες. Οι άνθρωποι αυτοί που υποτίθεται ότι ήρθαν από ανάγκη για να σώσουν τη ζωή τους, δε σέβονται τις ζωές των ντόπιων κατοίκων των περιοχών αυτών, ούτε φυσικά σέβονται τον τόπο μας και τον πολιτισμό μας. Βεβηλώσεις εκκλησιών, κλοπές, βιασμοί και περισσό θράσος από τους παράνομους μετανάστες. Από την άλλη πλευρά το ελληνικό κράτος αδυνατεί να προστατεύσει τους Έλληνες. Και επειδή όλα τα πράγματα έχουν και τα όριά τους, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών εδώ και καιρό τονίζουν προς κάθε κατεύθυνση ότι «ως εδώ και μη παρέκει!». Βέβαια, ήδη βρισκόμαστε σε σημείο όπου τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί προ πολλού. Χρέος της πολιτείας λοιπόν είναι να λάβει μέτρα. Δεν είναι δυνατόν να συρρέουν κατά χιλιάδες οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας χωρίς εμείς να αντιδρούμε την ώρα που άλλα κράτη της Ευρώπης θέτουν αποτελεσματικούς φραγμούς σε όσους προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα σε αυτά π.χ. Πολωνία, Ουγγαρία κ.λπ.

Όλοι θα πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για να ανατραπεί αυτή η ζοφερή κατάσταση που περιγράφεται πιο πάνω. Για να μπορέσουμε να κάνουμε την επανεκκίνησή μας ως ελληνική κοινωνία. Εδώ είναι η παράδοσή μας και η ελληνική παιδεία ως εργαλεία προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουμε με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε έναν ακόμα ύφαλο και να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ιστορία. Απαραίτητο για αυτό όμως είναι να υπάρξουν οι πολιτικές εκείνες με τις οποίες θα πραγματοποιηθεί η επαναπροσέγγιση της ελληνικής

παιδείας, ιστορίας και παράδοσης. Η κυβέρνηση της χώρας μας λοιπόν σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο θα πρέπει να διαφυλάξει την ελληνικότητά μας. Εάν δεν μπορεί ή δεν θέλει να το κάνει αυτό, τότε θα πρέπει να αντικατασταθεί από μία άλλη η οποία με την πολιτική της θα πετύχει αυτό τον στόχο. Κανείς δεν θα παίξει με το μέλλον του αρχαιότερου και ιστορικότερου λαού στον κόσμο και κανείς δεν βρίσκεται πιά πάνω από την Ελλάδα, από τον ελληνικό πολιτισμό και τον φορέα του, τον ελληνικό λαό.

**\*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.**

Πηγή : [www.antibaro.gr/article](http://www.antibaro.gr/article)