

Θεσσαλονίκη 20-2-2020.

Απάντηση των 22 Ο.Χ.Σ.Θ. για τους βανδαλισμούς στο
Μητροπολιτικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και την δήλωση του
Αλέξη Τσίπρα για τον αριθμό των συμμετεχόντων στο
Βελλίδειο στις 16/2/2020.



Τα 22 Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Θεσσαλονίκης, **καταδικάζουν με τόν πλέον κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση εναντίον του κτιρίου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης**, τις πρωϊνές ώρες της Τρίτης 19 Φεβρουαρίου. Οι νοσταλγοί των ανελεύθερων και σταλινικών καθεστώτων έδειξαν για μία ακόμη φορά το αληθινό τους πρόσωπο, βανδαλίζοντας τις προτομές των προηγούμενων μητροπολιτων Θεσσαλονίκης. Κινούμενοι στο σκότος της νύχτας, καθώς τά έργα τους δεν αντέχουν το φως της ημέρας, έδειξαν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, κ. ΑΝΘΙΜΟΣ πράττει απλά το αυτονόητο για κάθε ορθόδοξο εκκλησιαστικό ηγέτη: Να προβάλλει δηλαδή με ευγένεια αλλά και σαφήνεια και χωρίς να κρύβεται, το μήνυμα του Ευαγγελίου πάνω στα σύγχρονα ηθικά και κοινωνικά προβλήματα αλλά και να προμαχεί για τα εθνικά συμφέροντα της πατρίδας μας από τον καιρό που ήταν μητροπολίτης στην ακριτική Θράκη, μέχρι σήμερα που προΐσταται της τοπικής εκκλησίας των Θεσσαλονικέων, στην πρωτεύουσα της μίας και ελληνικής Μακεδονίας. Ο ασυνάρτητος και παραληρηματικός λόγος του μανιφέστου που εξέδωσαν, δεν μπορεί να κρύψει ούτε στο ελάχιστο το μίσος τους για κάθε τι το ελληνικό και ορθόδοξο, και παραπέμπει στην πλήρη φίμωση κάθε αντίθετης φωνής, όπως ακριβώς έπρατταν τα φασιστικά καθεστώτα που υποτίθεται ότι

μάχονται. Παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα ο ελληνικός λαός στηρίζει την εκκλησία του, καθώς γνωρίζει ότι και τώρα αλλά και σε όλες τις δύσκολες εθνικά περιόδους, στάθηκε στο πλευρό του σαν μητέρα και αναδείχθηκε πραγματικά “Ελληνοσώττειρα”.



Όσο για τον πρωθυπουργό της κατάπτυστης συμφωνίας των Πρεσπών, τον κ. Τσίπρα - που είδε μόνο 30(!) άτομα στη μεγαλειώδη εκδήλωση των χριστιανικών σωματείων περί των 4.000 λαού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου - του θυμίζουμε ότι ο ίδιος την εποχή της παντοκρατορίας του δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει στις 14 Δεκεμβρίου 2018 ούτε 1.200 μέλη του κόμματός του στο Παλαί ντε Σπόρ και ενώ, χωρίς άδεια από την δημοτική αρχή, είχε γεμίσει με γιγαντοαφίσες όλη την πόλη. Η ομιλία του μάλιστα ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση μέχρι να έρθουν οι χειροκροτητές του από άλλες περιοχές, και όλα αυτά με τη “δημοκρατική” παρουσία 18 διμοιριών ΜΑΤ. Ο αριθμός 30 λοιπόν που ανέφερε ο κ.Τσίπρας, ταιριάζει μόνον στη συμμετοχή των ομοφρόνων του σε αντιδιαδήλωση που πραγματοποίησαν την ίδια περίπου ώρα την περασμένη Κυριακή, όπου προσπάθησαν μάταια, με χυδαίο λόγο και φασιστική νοοτροπία, να εμποδίσουν την ειρηνική και νόμιμη εκδήλωση του λαού της πόλης μας.

