

«Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού». Η παγίδευση των Πιστών διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

τοῦ Ἰωάννου Μηλιώνη, ἐκπαιδευτικοῦ, μέλους τῆς Π.Ε.Γ.



Ἀπό δεκαετίας καί πλέον τό διαδίκτυο (Internet) καί εἰδικά τα «Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης» (Social Media) δέχονται ἕνα καταγισμὸ «θρησκευτικῆς» παραπληροφόρησης.

Καί δέν ἀναφέρομαι μόνο στίς ἑκατοντάδες ἰστοσελίδες πού κρυπτόμενες πίσω ἀπό τή δυνατότητα μυστικότητας τοῦ διαδικτύου διακινοῦν ἕνα ἑτερόκλητο «φιλοσοφικό», «θρησκευτικό» ἢ ὑλικό «ἐσωτερικῆς ἀνάπτυξης».

Στό διαδίκτυο κανεῖς δέν μπορεῖ νά ἀνακαλύψει «ποιός εἶσαι» ἄν - ὅπως λέγεται χαριτολογώντας- εἶσαι σκύλος¹ ἢ ἄνθρωπος, πολύ δέ μᾶλλον νά ξεχωρίσει ἄν τό μπέρδεμα πού διακινεῖς ἔχει σχέση μέ κάποια «γνωστή θρησκεία» ἢ εἶναι τό «ἀπαύγασμα» τῆς ταραγμένης ἢ διεστραμμένης προσωπικότητάς σου.

Τό διαδίκτυο εἶναι μία τεράστια χοάνη πού ἀνακατεύει καί «σερβίρει» τά πάντα ὑπό τόν μανδύα τῆς ἀληθοφάνειας κι ἀλίμονο σέ ὅποιον ἀποίμαντο πιστό θελήσει νά ἐνημερωθεῖ γιά θέματα ἐκκλησιαστικά ἢ ἀκόμη καί θρησκευτικά, θρησκευιολογικά, μεταφυσικά ἢ καί ἀποκρυφιστικά ἀπό τό διαδίκτυο.

Κάτι παρόμοιο ἢ καί χειρότερο συμβαίνει μέ τά Μέσα Κοινωνικῆς Δικτύωσης, εἰδικά μέ τό Facebook τό ἐπικρατέστερο ἀπό αὐτά.

Τυπικά, τό Facebook είναι «ένas δημοφιλής έλεύθερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης» πού «έπιτρέπει στους έγγεγραμμένους χρήστες νά δημιουργοϋν προφίλ, νά άνεβάζουν φωτογραφίες και βίντεο, νά στέλνουν μηνύματα και νά διατηροϋν έπαφή μέ τούς φίλους, τίς οίκογένειές τους και τούς συναδέλφους τους».

Ούσιαστικά, είναι ένas έλεύθερος ιστότοπος κοινωνικής δικτύωσης πού ό καθένas μπορεί νά έγγραφεϊ, νά δημιουργήσει άναρίθμητα προφίλ και νά διακινήσει τά πάντα: φιλικές έπικοινωνίες, έρωτικές παρενοχλήσεις ή προώθηση προϊόντων και ύπηρεσιών, τουτέστιν από τίς πιο σκοτεινές προσωπικές του έπιδιώξεις μέχρι τίς άγνότερες και είλικρινέστερές του διαθέσεις.

Και φυσικά, ή άνειλικρίνεια παίζει πρωτεύοντα ρόλο σ' όλα αυτά καθώς ό άνθρωπος -κι ειδικά ό άνθρωπος ό έκτός Έκκλησίας- άσκεϊ την άνειλικρίνεια ως αναπόσπαστο μέρος τής προσωπικότητάς του, συχνά χωρίς καν νά άντιλαμβάνεται ότι μετέρχεται την άχαρη, φθοροποιό και καταστροφική αυτή δευτέρα φύση.

Μέσα στό κυκεώνα αυτό του Facebook, κινοϋνται και ποικίλα πρόσωπα και ομάδες -μέ πρόσωπο ή προσωπεϊο- πού διακινοϋν τά θρησκευτικά τους πιστεύω, πολλά μέ σημαντική έξάπλωση, μέ μικρούς ή μεγάλους άριθμούς «φίλων» (friends), «μελών» (members), «άκολουθων» (followers) ή προτιμήσεων (likes).

Μέσα σέ όλα τα παραπάνω και ή «Έκκλησία του Παντοδύναμου Θεοϋ» (The Church of Almighty God)² ή όποια στην βασική Έλληνική ιστοσελίδα της, μεταξύ άλλων διακηρύττει: «Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, τώρα, στους έσχατους καιρούς, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή να καλωσορίσουμε τον ερχομό του Κυρίου. Πώς πρέπει να το κάνουμε; Πώς μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών και να αποκτήσουμε αιώνια ζωή; Ο Κύριος Ιησούς είπε: "Αιτείτε, και θέλει σας δοθή• ζητείτε, και θέλετε ευρεί, κρούετε, και θέλει σας ανοιχθή" (Μτ 7:7). Τα μυστήρια της βασιλείας αποκαλύπτονται εδώ για να σου καταδείξουν το μονοπάτι της βασιλείας. Ας το εξερευνήσουμε κι ας συναναστραφούμε μαζί»³.

Ωραία και θεάρεστα ακούγονται όλα αυτά στον άνυποψίαστο αναγνώστη και πέραν από τά όρθογραφικά λάθη και τή χρήση μετάφρασης στό παραπάνω κείμενο, δέν βλέπει πιθανώς κά-ποια κακοδοξία ή παραποίηση τής Άγίας Γραφής στά συγκεκριμένα χωρία, σέ αντίθεση μέ την παραποίηση τών κειμένων τής Γραφής, πού άποτελεϊ κανόνα π.χ.

στή διαβόητη κακόδοξη «γραφή» τῆς «Ἐταιρίας "Σκοπιά"», τῶν «Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά», τῆ «Μετάφραση Νέου Κόσμου».

Ἐπιφανειακά λοιπόν δέ φαίνεται κάτι τό κακόδοξο στήν συγκεκριμένη «Ὁμολογία»• τότε, ποῦ εἶναι τό πρόβλημα; θά ἐρωτήσῃ κανείς.

Τό πρόβλημα ξεκινάει ἀπό τό γεγονός ὅτι ὁ βασικός τίτλος τῆς ἐν λόγω ἱστοσελίδας τους ἐξαγγέλλει ὅτι «Ο Χριστός των εσχάτων ημερῶν εμφανίστηκε στην Κίνα» κι ὅτι «Ἡ Κρίση ξεκινά ἀπό τον Οἶκο του Θεοῦ».

Ἄρα, βρισκόμαστε ἤδη, ἀδελφοί, πρό τοῦ Κυρίου καί τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του; Αὐτό μᾶς λέγει, τουλάχιστον ἡ ἐπίσημή τους ἱστοσελίδα. Καί πῶς ἔγινε αὐτό χωρίς νά τό ἀντιληφθοῦμε; Ἐν κρυπτῷ καί παραβύστῳ;

Τό ὑπόλοιπο τῆς ἱστοσελίδας γέμει: εἰκόνων Χριστιανικῶν -Δυτικῆς τεχνοτροπίας-, διαφόρων Εὐαγγελικῶν ρήσεων -ἐν μεταφράσει-, ἀπεικονίσεων τοῦ Κυρίου ἡμῶν -ὡς ξανθοῦ, γαλανομάτη καί μειδιῶντος-, δεκάδων βιβλίων δικῆς τους ἔκδοσης, βιντεοταινιῶν καί ὕμνων, καθὼς καί φωτογραφιῶν συνάξεων ὁπαδῶν, συχνά ἀσιατικῆς προέλευσης.

Ἄλλο κύριο χαρακτηριστικό τῆς ἱστοσελίδας εἶναι ἡ συχνή ἀναγραφή τῆς λέξης «ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ» μέ κεφαλαία καί ἐντός πλαισίου καί ἡ καταγγελία κατὰ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Κίνας (ΚΚΚ) γιά τήν ἀπηνῆ δίωξη τῆς «Ἐκκλησίας» τους.

Ἀλλά, ἄς ἔλθουμε στήν οὐσία τοῦ θέματος. Κατά τήν «Διαδικτυακή Ἐγκυκλοπαίδεια» (Wikipedia): «Ἡ "Ἐκκλησία τοῦ Παντοδύναμου Θεοῦ" ἢ "Ἀστραπή ἀπό Ἀνατολῶν" (Eastern Lightning), κατὰ ἄλλη ὀνομασία, εἶναι ἓνα νέο θρησκευτικό κίνημα πού ἰδρύθηκε στήν Κίνα τό 1991 καί ἀριθμεῖ τρία ἕως τέσσερα ἑκατομμύρια μέλη κατὰ τίς ἐκτιμήσεις τῶν κυβερνητικῶν πηγῶν τῆς Κίνας, ἄν καί μελετητές θεωροῦν τά στοιχεῖα αὐτά διογκωμένα.

»Τό ὄνομα "Ἀστραπή ἀπό Ἀνατολῶν" προέρχεται ἀπό τήν Καινή Διαθήκη: "ὥσπερ γάρ ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπό ἀνατολῶν καί φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου" ⁴.

»Ἡ βασική διδασκαλία τοῦ κινήματος εἶναι ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπέστρεψε στή γῆ στίς μέρες μας ὡς ἐνσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, αὐτή τή φορά **ὄχι ὡς ἄνδρας, ἀλλά ὡς μία γυναίκα Κινέζα** ⁵.

»Τό κίνημα χαρακτηρίζεται ἀπό τίς κινεζικές ἀρχές ὡς xie jiao -ὄρος πού μεταφράζεται ὡς "κακή λατρεία", ἀλλά πού χρησιμοποιεῖται ἀκόμη ἀπό τήν ἐποχή τῆς δυναστείας τῶν Μίνγκ ὡς χαρακτηρισμός τῆς "ἑτεροδιδασκαλίας"- καί κατηγορεῖται γιά διάφορα ἐγκλήματα ⁶...

»Οι χριστιανικές όμολογίες δέν τό άναγνωρίζουν ένῶ τά διεθνή μέσα ένήμερωσης χαρακτηρίζουν τό κίνημα ώς λατρεία (cult) καί μάλιστα ώς "τρομοκρατική όργάνωση".

»Οι ίδιοι άρνοῦνται όλες τίς κατηγορίες καί ύπάρχουν μελετητές πού κατέληξαν στό συμπέρασμα ότι όρισμένες κατηγορίες πού έχουν διερευνηθεϊ μέχρι στιγμής εϊναι πράγματι ψευδεϊς ή ύπερβολικές».

Τί συμβαίνει λοιπόν στην πραγματικότητα; Έχουμε έδῶ μιά άκόμη «χριστιανική» όμολογία τήν όποία ή «κακή» Κυβέρνηση τής Κίνας προσπαθεϊ νά διαβάσει;

Ίστορικά, ή «Έκκλησία του Παντοδύναμου Θεου» ιδρύθηκε από τον Ζάο Γουέϊσαν (Zhao Weishan) τή δεκαετία του 1990 (1991;), ώς ή «Άστραπή από Άνατολών», μέ βασική πίστη άναφερόμενη σέ **μιά μυστηριώδη γυναίκα πού φέρεται νά εϊναι ή μετενσάρκωση του Χριστου**. Άρθρο του 2001 στην άσιατική έκδοση των Times⁷ άναφέρει ότι ή **γυναίκα** αύτή ήταν ή Γιάνγκ Σανμπίν (Yang Xiangbin), έρωμένη του Ζάο. Τή θέση αύτή **-τής μετενσάρκωσης του Χριστου-** διεκδίκησε άργότερα άλλη γυναίκα, ή Λού Γεντσόν (Lu Yingchun)⁸. Τό 1995 ό Ζάο έγκατέλειψε τήν Κίνα για τίς Η.Π.Α. καί ή κινεζική κυβέρνηση έθεσε έκτός νόμου τή σέκτα.

Τό πρώτο πού θά πρέπει νά αξιολογήσουμε έδῶ εϊναι ή κατ' αρχάς αντίχριστη διδασκαλία ότι **ό Κύριός μας εϊναι ήδη έδῶ, σωματικῶς** ότι ή Δευτέρα Παρουσία Του έχει ήδη συντελεστεϊ, χωρίς νά άντληφθοῦν «τόν υϊόν του άνθρώπου έρχόμενον επί των νεφελών του ουρανου μετά δυνάμεως καί δόξης πολλής».

Τό δεύτερο εϊναι ότι ό **«Κύριος πού ένσαρκώθηκε»** δέν έχει τήν γνωστή Θεανδρική μορφή Του, αλλά τή **μορφή μιās κινέζας γυναίκας** άρα στην προκειμένη περίπτωση έχουμε **άποδοχή του «δόγματος τής μετενσάρκωσης»**.

Άλλά, άκόμη κι άν παραθεωρήσουμε τή δογματική διδασκαλία τής όργάνωσης κι άν δεχθοῦμε ότι ό καθένας έχει τό δικαίωμα από τούς Νόμους των άνθρώπων νά πιστεύει όπου θέλει, παραμένει τό στοιχείο τής άνειλικρίνειας καί τής προσπάθειας παγίδευσης άνύποπτων πολιτών.

Ή όργάνωση/σέκτα «Έκκλησία του Παντοδύναμου Θεου» στην χώρα μας δέν παρουσιάζει τό πραγματικό της πρόσωπο. Δέν όμολογεϊ εύθαρσώς τήν πίστη της ότι **ό «Χριστός» ήλθε καί σήμερα άποτελεϊ ένσάρκωση μιās κινέζας γυναίκας**, ώστε ό καθένας έλεύθερα νά άποφασίσει εάν θά ένταχθεϊ ή όχι. Άντιθέτως -καί ειδικά στό Facebook- χρησιμοποιεϊ δεκάδες εϊκονικά προφίλ (fake profiles) πού δήθεν άνήκουν σέ πραγμα-

τικά πρόσωπα και τὰ ὅποια ἀναρτοῦν εἰκόνες Ἁγίων καί τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί προσκαλοῦν ἀνυποψίαστους, Ὁρθόδοξους πιστούς νά γίνουν «φίλοι» (friends), «μέλη» (members), νά τούς «ἀκολουθοῦν» (followers) ἢ νά τούς προτιμοῦν (likes).

Αὐτή τή στιγμή ὑπάρχουν στό Facebook ἑκατοντάδες παγιδευμένοι Ὁρθόδοξοι πιστοί πού νομίζουν τίς ιστοσελίδες αὐτές ὡς Ὁρθόδοξες, Ἐκκλησιαστικές.

Ἡ κακόδοξη αὐτή ὀργάνωση κυκλοφορεῖ στήν Ἑλλάδα καί μέ πολλά ἄλλα διαφορετικά ὀνόματα· κάποια ἀπό αὐτά εἶναι: «Ἡ καλή γῆ τῆς Χαναάν», «Εὐαγγέλιο τοῦ ἐρχομοῦ τῆς Βασιλείας», «Ἀστραπή τῆς Ἀνατολῆς», «Θεοῦ κατοικητήριο. Αἰώνια Πόλη», «Μήτηρ Τῶν Ἐκκλησιῶν» κ. ἄ.

Κατωτέρω, ὡς δεῖγμα, μία ἀπό τίς ἑκατοντάδες σελίδες τους στό Facebook: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100014103999626>
Μήπως εἶναι καιρός νά ἀπασχολήσει τό θέμα τήν Ἱ. Σύνοδο;

1. «Στό Internet κανείς δέν ξέρει ἂν εἶσαι σκύλος». Κλασική χιουμοριστική «ἀτάκα» τοῦ διαδικτύου.
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Lightning.
3. <https://el.kingdomsalvation.org/>.
4. Ματθ. ΚΔ' 27.
5. Οἱ ὑπογραμμίσεις, δικές μας.
6. <http://archive.is/VnXke>.
7. <http://archive.is/g81dj>.
8. <https://wrlldrels.org/2017/10/16/lu-yingchun-zhang-fan-group/>.

Πηγή : <https://impantokratoros.gr>