

**Ἐγκύκλιον Μήνυμα Τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Σάμου, Ἰκαρίας καὶ Κορσεῶν κ.κ. Εὐσεβίου ἐπὶ τῇ
ἀνατολῇ τοῦ νέου ἔτους 2020**



Ἀγαπητοὶ μου Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Μέσα σέ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξη τῆς παράδοσης τῆς Ἐκκλησίας μας, παραλάβουμε ἀπὸ τοὺς Πατέρες μας νά ἐορτάζουμε τὴν ἀνάμνηση ἱστορικῶν στιγμῶν καὶ ἐπετείων. Κάθε τέτοια ἐπέτειος ἀποτελεῖ ἀφορμὴ χαρᾶς καὶ εὐχαριστίας τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν εὐλογία καὶ τὴν χάρη Του, τὴν ὁποία ἀπολαμβάνουμε στὴν κοινωνία μας μαζί Του, ὅπως ἐκφράζεται μέσα ἀπὸ τὴν ποικίλη δραστηριότητα καὶ τὸ πνευματικὸ ἔργο μας.

Σέ αὐτὸ τὸ πνεῦμα γιορτάζουμε ἀκόμη καὶ τίς προσωπικὲς μας ἐπετείες, ὡς ἀφορμὴ χαρᾶς καὶ δοξολογίας τοῦ Θεοῦ καὶ ἐκζήτησης τοῦ Θείου ἐλέους του.

Σέ αὐτὸ τὸ πνεῦμα κινεῖται καὶ ὁ σημερινὸς ἐορτασμὸς τῆς Πρωτοχρονιάς.

Πέρα ἀπὸ τὰ κοσμικὰ δεδομένα, ἡ πρώτη ἡμέρα τοῦ ἔτους γίνεται γιὰ ἐμᾶς πρῶτα ἀπ' ὅλα μιά ἀφορμὴ δοξολογίας τοῦ Θεοῦ, διότι μᾶς ἐπιτρέπει τὴν εἴσοδο σέ ἓνα ἀκόμη νέο ἔτος.

Ἡ σημερινὴ Πρωτοχρονιά ὅμως μπορεῖ καὶ πρέπει νά ἀποτελέσει τὴν ἀφορμὴ ἑνὸς γόνιμου προβληματισμοῦ, στὰ πλαίσια τῆς αὐτοσυνειδησίας μας ὡς Ὁρθοδόξων Ἑλλήνων.

Ἡ σημερινὴ Πρωτοχρονιά μᾶς εἰσάγει στό ἔτος 2020.

2020 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ.

1987 χρόνια ἀπὸ τὴν Σταύρωση καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.

1950 χρόνια περίπου ἀπὸ τὴν διέλευση τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀπὸ τὴν Σάμο καὶ ἀργότερα τοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου καὶ ἄρα 1950

χρόνια περίπου από τόν έκχριστιανισμό τῶν κατοίκων τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν.

Ἐκτοτε μιά λαμπρή ἱστορική διαδρομή φτάνει μέχρι τίς μέρες μας μέσα ἀπό μία ἐκκλησιαστική διαδοχή, ἡ ὁποία σάν πνευματική ἀλυσίδα συνδέει τήν σύγχρονη ἐκκλησιαστική δραστηριότητα μέ τά πρῶτα βήματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Σάμο. Ἀνάμεσά τους ὁ ἔνδοξος ἱερομάρτυρας Ἑρμογένης τόν 4^ο αἰῶνα, οἱ Ἐπίσκοποι Λέων τόν 7^ο καί Ἡράκλειος τόν 8^ο, συμμετέσχον στήν Στ' καί Ζ' Οἰκουμενική Σύνοδο ἀντιστοίχως, ὁ Δανιήλ Κομνηνός τόν 17^ο αἰῶνα, ἐποχή τῆς λειτουργικῆς ἀναγέννησης τῶν Ἀκριτῶν μας, μέ τό εὐεργετικό πέρασμα τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Κολλυβάδων Πατέρων, τοῦ Ἁγίου Μακαρίου, Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου, τοῦ ὁσίου Νήφωνος καί τῶν ἄλλων. Μετέπειτα ὁ Κύριλλος στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Καί ἀπό τόν καλλίφωνο Ἀθανάσιο τόν Καπουράλη ἀπό τόν Πύργο στήν ἀρχή τοῦ 20^{οῦ} αἰῶνα, στόν Κωνσταντῖνο τόν Βοντζαλίδη ἀπό τό Καρλόβασι, πρωτεργάτη τῆς Ἐνώσεως τῆς Σάμου μέ τήν Ἑλλάδα καί ἀκολούθως μέ τόν φημισμένο Εἰρηναῖο, τόν δυναμικό Παντελεήμονα, τόν μετέπειτα Θεσσαλονίκης καί ἐν συνεχείᾳ τόν Παντελεήμονα τόν ἀπλό καί ταπεινό.

Ἀπό δέ τοῦ 1995 καί μέχρι σήμερα ἔχουμε τήν μεγάλη εὐλογία νά κρατοῦμε τό πηδάλιο τοῦ νοητοῦ πλοίου τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀκριτικῶν μας Νησιῶν, τόν ὁποῖο ὁ Χριστός κυβερνᾷ καί τό ὁδηγεῖ 21 αἰῶνες τώρα στή θάλασσα τοῦ κόσμου.

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Ἡ εἴσοδος μας στό 2020 εἶναι «**ἓνα σημεῖο στήν αἰωνιότητα**», ὅπως λέει ὁ Πλάτωνας γιά τόν χρόνο, ἀλλά ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας μιά ἀκόμη εὐκαιρία ἐκζήτησης τοῦ θείου ἐλέους, καθώς πορευόμαστε στόν εὐπρό-σδεκτο καιρό τῆς σωτηρίας μας.

Γιά τήν Ταπεινότητά μου ὅμως ἡ εἴσοδος στό νέο ἔτος ἀποτελεῖ καί τήν ἐπέτειο συμπληρώσεως 25 ἐτῶν Ἀρχιερατείας καί διαποιμάνσεως τοῦ εὐσεβοῦς ἀκριτικοῦ μας Λαοῦ. Τό ἀργυροῦν τοῦτο ἰωβηλαῖον, ὅπως τό ὀνομάζει ἡ ἐκκλησιαστική μας γλῶσσα, ἀποτελεῖ γιά τήν τοπική μας Ἐκκλησία μιά ἱστορική περίοδο καί γιά τόν Ἐπίσκοπό σας ἓνα σημεῖο ἀναφορᾶς στόν χρόνο τῆς ἐπίγειας βιοτῆς του.

25 ἔτη διακονίας τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας Του.

25 ἔτη γιά τήν φροντίδα τῆς εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ, τοῦ κάθε ἀνθρώπου δηλαδή, πού ζεῖ, ἐργάζεται καί φυλάσσει τόν παράδεισο, ὅπως εἰκονίζεται στήν ἐπί γῆς στρατευομένη Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία στα ἀκριτικά μας Νησιά, τῆς Σάμου, τῆς Ἰκαρίας καί τῶν Φούρνων.

Μαζί μέ τίς πατρικές μου εϋχές καί τήν ἐγκάρδια εϋλογία μου για τό νέο ἔτος, πού άνέτειλε σήμερα καί ἐξ ἀφορμῆς τῆς συμπληρώσεως ἤδη 25 ἐτῶν τῆς ποιμαντικῆς μου μερίμνης, παρακαλῶ ὅλους νά εϋχεσθε για τήν ἀπρόσκοπη συνέχιση τῆς ποιμαντορίας, πού μου ἔμπιστεύθηκε ὁ Χριστός, μέχρις ὅτου εἶναι τό θέλημά Του.

Νά εϋχεσθε ἐπίσης για τήν Πατρίδα καί τά Νησιά μας, πού δοκιμάζονται ἀπό πολλά, μεγάλα καί δυσεπίλυτα προβλήματα, ὅπως τα ἐθνικά μας θέματα, τό μεταναστευτικό, ἡ φτώχεια, ἡ άνεργία καί ἄλλα.

Κυρίως ὅμως νά εϋχεσθε καί νά ἐργάζεσθε για τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί σωτηρία μας.

Καλή κι εϋλογημένη Χρονιά. Αἴσιο καί εἰρηνικό τό νέον ἔτος.

Μέ πολλές εϋχές καί ἀγάπη Χριστοῦ

**Ὁ Ἐπίσκοπός Σας
†Ο Σάμου καί Ἰκαρίας Εϋσέβιος**