

Πρωτοχρονιάτικο Μήνυμα 2020.

π. Σεραφείμ Ατματζίδης



Κάθε χρόνο κατά την 31η Δεκεμβρίου, αλλά και 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, γίνονται πολλοί διάλογοι και πολλές ομολογίες, οι οποίες σκοπό έχουν την ανασκόπηση της προηγούμενης χρονιάς. Της χρονιάς που φεύγει-έφυγε. Λόγια. Λόγοι. Σκέψεις. Προβληματισμοί. Προτάσεις. Σχεδιασμοί. Όνειρα. Υποσχέσεις. Ευχές. Και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.

Είναι αλήθεια, πως όλες αυτές οι προσπάθειες, είναι αξιόλογες, αξιοπρόσεκτες και αξιοσημείωτες. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς καλοπροαίρετος άνθρωπος, ότι είναι αβάσιμες αλλά ούτε και ανούσιες. Μπορεί όμως να πει πως λιγάκι χωλαίνουν σε ένα τους σημείο. Αυτό δεν είναι άλλο από την απουσία του βασικού προσώπου, το οποίο δίνει τη δυνατότητα και προσφέρει τη δύναμη των ανατροπών. Τη δυνατότητα και τη δύναμη, να δει ο άνθρωπος να ανοίγεται προς του αυτό το οποίο του αξίζει ως πρόσωπο και προσωπικότητα. Αυτό το πολυπόθητο καλύτερο αύριο. Αυτό το πρόσωπο δεν είναι άλλο από τον Χριστό μας.

Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, γράφει διδακτικά στους Ρωμαίους «εί ὁ Θεὸς ὑπὲρ ἡμῶν, τίς καθ' ἡμῶν;»¹. Η δυναμική των λόγων του Αποστόλου, μπορεί να μας βοηθήσει, ώστε στην ανασκόπησή μας, ο απολογισμός μας να πραγματοποιηθεί με άλλη προσέγγιση, αλλά και ο προγραμματισμός της νέας χρονιάς να ξεκινά από και με άλλη βάση.

Από καρδιάς εύχομαι να είμαστε όλοι ευλογημένοι με την ειρήνη Του, μιας και «αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν»² για να ξεπερνάμε τη ρηχότητά μας, και τις επιφανειακές μας συμπεριφορές οι οποίες πηγάζουν από αυτήν. Να είμαστε φωτισμένοι από την αλήθεια Του, μιας κι Εκείνος είναι ο Μόνος ο οποίος έχει το θάρρος να ομολογήσει «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωὴ»³, για να προσεγγίζουμε με σωστό και ωφέλιμο τρόπο την κάθε στιγμή μας. Και τέλος να μας πλημμυρίσει η αγάπη Του, ώστε να κατανοήσουμε το «ὁ μὴ ἀγαπῶν οὐκ ἔγνω τὸν Θεόν, ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν»⁴ και να αγωνισθούμε για να μας αποκαλυφθεῖ το πῶς και το γιατί της ζωής μας.

Καλή και ευλογημένη Νέα Χρονιά.

Παραπομπές:

1. Ρωμαίους 8:31. Το συμπέρασμα είναι ότι, εάν ο Θεός μας αγαπά και είναι υπερασπιστής μας, ποίος θα τολμήσει να εναντιωθεῖ προς ημάς και να μας βλάψει;
2. Εφεσίου 2:14. Αυτός είναι η ειρήνη όλων μας.
3. Ιωάννη 14:6. Εγώ είμαι ο ασφαλής δρόμος, που οδηγεί στον ουρανό, εγώ είμαι η απόλυτη και καθαρή αλήθεια, που φωτίζει τον άνθρωπο για την σωτηρία, εγώ είμαι η ζωή και ο χορηγός της αιωνίου ζωής για όλους τους πιστούς.
4. Α' Ιωάννου 4:8. Εκείνος όμως που δεν έχει αυτή την αγάπη, δεν γνώρισε ποτέ τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη και η πηγή της αγάπης.